



Sabahattin Önkibar'dan Odatv'ye çarpıcı açıklamalar

- GİDİYORUZ KIYAMETE
- BAHÇELİ YA GÖREVLİ YA DA...
- KABİNEDE "BETON" AZARI

Sabahattin Önkibar'dan Odatv'ye çarpıcı açıklamalar...

13 Ocak Pazar 2019 10:35



"Yazılmayanlar", Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Deneyimli gazeteci Sabahattin Önkibar'ın yeni kitabı "**Yazılmayanlar**", Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı. Gazeteci Önkibar yeni kitabında, kendi deyimiyle "**çok kimsenin yazmaya cesaret edemediklerini**" yazdı.

Biz de bu vesileyle, kitabından yola çıkarak kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirdik.

İşte Önkibar'la gerçekleştirdiğimiz söyleşi:

- Siz yazılmayanları yazdınız. Peki neden yazılmıyor? Cesur gazeteci sorunu mu, cesur gazete patronu sorunu mu? Ya da başka bir şey mi?

Sabahattin Önkibar: Çok şey yazılmıyor çünkü, Türkiye fiili bir istibdadı yaşıyor. Birinci husus müthiş bir sindirme operasyonu var. Bırakın sert eleştiri, normal eleştiri bile dava konusu yapılıyor. Oysa ikisi de demokratik hak. İkinci husus muhalif mecranın kalmaması. Yüzlerce gazeteci işsiz, nerede yazsınlar. İşsizsiniz, yazacak mecranız yok ve yazdığınız her şeye dava açılıp yüzde 90'ı aleyhinize sonuçlanıyor. Böyle bir tabloda yazılmayan çok şey olur; zira zor ve riskli... Türkiye'de medya artık yandaş olmanın ötesinde açıktan iktidar kontrolündedir.

- Sizce Erdoğan'ın 16 yıldır iktidarda olmasının sırrı nerededir?

Birkaç neden var. Birincisi Kılıçdaroğlu ile Bahçeli, yani yetersiz muhalefet... İnsanlar, "Bu iki kifayetsiz olacağına, Tayyip kalsın" diyor. İkinci ve önemli husus Türk solu anlayamıyor, Tayyip Erdoğan soldan değil, sağdan yıkılır. Mutlaka merkez sağda ona karşı bir alternatif yaratılmalı... Tayyip Erdoğan bunu bildiği için merkez sağda böyle bir oluşuma siyasi mühendislikler ve başka şeylerle engel oluyor... Kitabımda Erdoğan'ın bu bağlamda yaptığı 8 operasyonun hikâyeleri var... Geriye dönüp bakın; Cem Uzan, Mehmet Açar, Erkan Mumcu, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi etkisizleştirilen isimleri görürsünüz... Bunlara ilaveten, Erdoğan algı yaratmada mahir. Elindeki imkânlarla vaiz misali her gün beyinleri dövüyor ve sonuç alıyor.

BABACAN'IN "BETON" PAYLANMASI

- Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu mu var? Erdoğan'ın muhaliflerinin de zamanla Erdoğan'ın kabinesinde yer alması, Erdoğan karşıtlığından "Erdoğancılığa" geçiş yapmasını nasıl açıklamak gerek?

Türkiye'de muhalefet sadece vitrin ve Erdoğan'a meşruiyet sağlıyor. Onun dışında sonuç alıcı bir işlevi yok. Muhalif siyasi kadrolar, muhalifliği adeta meslek olarak yapıyor. 10 kere 15 kere seçim kaybetmiş birinden, alternatif lider olur mu?

- Kitabınızda ilginç bir kabine toplantısı anekdotu var. Erdoğan ile Babacan'ın beton kavgası... Sizce bu tartışma, sonradan bir hükümet icraatı tartışması mı? Yoksa daha fazlası mı? AKP iktidarı bu betonculuğa neden bu kadar önem verdi?

Hak teslimi yapalım, Ali Babacan damat Berat Albayrak'tan daha rasyonel. Nitekim yıllar önce dinlemiştim. Kabine toplantısında beton ekonomisinin üretime katkısı olmayacağını söyleyince, sert ifadelerle paylanmıştı... AKP'nin betonculuğu ise İslamcı bir zengin sınıfı ve burjuva yaratmak adınaydı. Buna ilaveten beton ekonomisi kısa vadede ülkeleri kanatlandırır ama, inşaat bitince paydos olur yani her şey biter. Dünyada beton ekonomisi ile kalkınan tek ülke yok ama, beton sebebiyle batan çok ülke var... 2008'de ABD'de yaşanan malum krizin kökeni yine inşaat.

YA GÖREVLİ YA MECBUR

- CHP'nin 16 yıllık ana muhalefet partisi performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden toplumdaki tepkiyi iktidar olmaya dönüştüremiyor?

CHP hala ne aradığı bilmeyen partidir. Açık söyleyeceğim; Kılıçdaroğlu ilk günden PKK ile FETÖ'ye açık ve net tavır alsa ve bu çizgisini ısrarla sürdürse, emin olun bugün oy olarak çok çok yukarılarda olurdu. Toplum ve açık söyleyeyim ben bile, bu iki konuda Kılıçdaroğlu'na güvenemiyorum. FETÖ'cülerini devletteki görevlerine iade edeceğim demek, gaflet ve dalalet değil, daha ötesidir... Bu arada Kılıçdaroğlu'nun ağzından düşürmediği kelime malum, demokrasidir... Bakın bu ülkede herkesin demokrasi demeye hakkı olabilir, lakin Kılıçdaroğlu'un olamaz; zira 9 kere seçim kaybeden biri hala genel başkanlık koltuğunda oturamaz... Bunlara ilaveten, Alevi Kılıçdaroğlu'nun CHP adına yaptığı İslamcı açılımların partiye bir katkısı olmuyor... Ben Kemal Bey'i biraz yakından tanırım; namusludur, dürüsttür, adamdır, ancak lider değildir. Ayrıca Dersim-Atatürk-Cumhuriyet konusunda kafası fena halde karışmıştır. Millî bir duruşu yok.

- Bahçeli Erdoğan'a çok sert muhalefet ederken, neden birden Erdoğan'ın ittifak ortağı oldu? Bunu devletin bekası ihtiyacı ile mi açıklamak lazım? Yoksa başka bir şey mi?

Devlet Bahçeli de kişisel olarak düzgün adamdır, fakat öyle birinin Türkiye'nin bekasında söz sahibi olması Türk milleti ve tarihi adına hicaptır. Ben Bahçeli'yi bazıları gibi ekrandan değil, yakından tanır ve donanımı bilirim... Maalesef Türkiye epeydir "Kaht-ı Ricalı" yani devlet adamı kıtlığını yaşıyor. İşim gereği Kenan Evren'den bugüne bütün Başbakan, Cumhurbaşkanları ve çalışma arkadaşlarını yakından tanıdım. Vallahi Türkiye hiç bugünkü kadar kalitede aşağı düşmemişti... Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a teslimiyeti bağlamında yaygın söylendi şudur: Ya görevli veya mecbur... Öyle mi değil mi bilmem ama, uzun zamandır bu dillendiriliyor.

- İktidarın sürekli toplumu baskılaması, artık sanatçıları bile susturmaya çalışması ne kadar sürdürülebilir? İktidar bu baskıcılığıyla toplumu bir patlamaya zorlamış olmuyor mu?


Herkes bir şeyi bilsin. Tayyip Erdoğan iktidarını kaybetmemek için her şeyi yapar, zira iktidardan düştüğü saat hangi konumda olacağını görüyor... Ben sokağa prim veren biri değilim ama toplumu bu kadar sıkarsanız bu iş bir yerde patlar. Sanatçıların ağzını kilitlemek ne demek? Maalesef Türkiye bugün korku devletidir. İnsanlar artık telefonda bile konuşamaz haldedir. Dramatik husus ise yargının korku devleti olgusunda sopa işlevi görmesidir. Son 15 yılda abartısız olarak 60 civarı davaya muhatap olduğumdan, Adliye ve yargıçların ruh halini biliyorum. İktidardan "FETÖ'cü" ilan edilirim diye korkuyorlar.

- Ciddi bir ekonomik kriz içindeyiz. Komşularla ilişkimize baktığımızda aynı zamanda siyasi kriz içindeyiz. Tüm bu krizlerden çıkış nasıl olacak?

Çıkış elbette sandık ve demokrasi olmalı. Ancak yukarıda söyledim; Tayyip Erdoğan öyle bir rejim kurdu ki kurtulmak kolay olmayacak. Bakın Türkiye'deki rejim artık demokrasi değildir. Demokrasi ve sandık artık sadece örtü yani kandırmacıdır. Seçim dediğin eşit şartlarla olur. Bugün öyle mi? Tayyip Erdoğan veya damat Berat Albayrak her gün saatlerce on küsur

kanalda vaaz veriyor. İlaveten bütün devlet seçime giriyor. Türkiye artık parti değil, şahıs devleti görünümündedir... Buradan hareketle söylemek zorundayım. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete!

Söyleşi: Furkan Karabay
Odatv.com



Yazılmayanlar

Sabahattin Önkibar'ın Türk medya ve yayın dünyasında gündemden uzak tutulan konuları kaleme aldığı yeni kitabı.

İLANDIR

odakitap varken başka yerde aramayın...

www.odakitap.com

sabahattin önkibar

Yazılmayanlar

söyleşi

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

