



Yandaşlardan Diyanet'e ağır sözler

**FETÖ'CÜLER
DARBE YAPSAYDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
AYNI KİŞİ OLACAKTI**

FETÖ'cüler darbe yapsaydı Diyanet İşleri Başkanı aynı kişi olacaktı

30 Ekim Pazartesi 2017 13:56



Hükümete yakın medyadaki bazı köşe yazarlarının da gündeminde Şenocak'ın görevden alınması var.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan ilahiyatçı İhsan Şenocak, görevden alınmıştı. Görevden alınmasına Twitter'dan tepki gösteren Şenocak "Allah'ın(cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum" demişti. Şenocak taraftarları ise Diyanet'in görevden alma kararına "DiyanattenHiyanet" başlığı altında tepki göstermişti. Diyanet ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hükümete yakın medyadaki bazı köşe yazarlarının da gündeminde Şenocak'ın görevden alınması var.

"LAİKLERİ KIZDIRMASININ BEDELİNİ ÖDEMİŞ"

Star gazetesi yazarı Yakup Köse bugünkü yazısında Şenocak'ın görevden alınmasına değinerek "Başta 28 Şubat cuntasının yayın organı olan Hürriyet ve türevlerinden çıkan haberlere bakılırsa Şenocak Hoca azgın laikleri kızdırmalarının bedelini ödemiş!" iddiasında bulundu.

"Haçlı ve işbirlikçilerinin 15 Temmuz Anadolu'yu işgal teşebbüsünün ardından, hevalarına göre dini yorumlayıp halka da bunu dikte etmeye çalışan ilâhiyatçılar İslâm'ın ana omurgası olan Ehl-i Sünnet müntesiblerine saldırıya geçmişlerdi." diyen Köse "Bu zümre tarafından, Anadolu'yu Anadolu yapan tasavvuf ehli hedef gösterilmişti. 28 Şubat artıkları da bu

eşhastan cesaret alarak, eski günlerin özlemiyle hakikati söyleyen âlimlerimizi manşete taşımaya başladılar. Çöplüğü eşleyen it misâli âlimlerimizin geçmiş konuşmalarını, yazılarını kendilerine göre kesip montajlayıp yayımlıyorlar...” diye yazdı.

“ŞAYET FETÖCÜLER 15 TEMMUZ’DA BAŞARILI OLSAYDI...”

Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı açıklamalarına da yer verdiği yazısında şunları söyledi:

“Allah ve Resûlü’nün haram kıldığı bir hususta halkı bilgilendirmekle vazifeli âlimlerimize bu saldırılar, âlimlerimizin şahsiyle alâkalı değil. İstiyorlar ki, Kur’an’ın ifâdesiyle ‘hayvadan aşağı’ yaşamlarına söz söylenmesin. Ne yani, siz istiyorsunuz diye Allah’ın haram kıldığını helal mi diyeceğiz. Tabii ki de demeyeceğiz!.. Yediğiniz haltlara ‘helal sertifikası’nı, medyanızda pazarladığınız ilâhiyatçılardan alabilirsiniz. Bir röportaja istediğiniz fetvayı bunlardan alırsınız; zaten alıyorsunuz da!

İhsan Şenocak hocamız da mezkûr lince mâruz kaldı. Şenocak’ın talebeleri ve sevenleri Diyanet’ten bir açıklama bekliyor ama Diyanet’te derin bir sessizlik hâkim. **Diyanet’in başında, FETÖ hakkında ancak 15 Temmuz sonrası yazı yazabilen bir başkanın bulunması açıkçası beni çok huzursuz ediyor. Sayın Başkan’ın geçmişine baktığımızda, FETÖ’nün dinimizi ifsad etmeye mâtuf tüm faaliyetlerinde görev aldığını görüyoruz. Ve Sayın Başkan’ın profili, şâyet FETÖcüler 15 Temmuz’da başarılı olsaydı müstakbel Diyanet Başkanı olmaya da münasib!”**

“AZGIN LAİKLERİ SEVİNDİRDİ...”

“Sayın Başkan’dan ben hâlâ güçlü bir FETÖ karşıtı açıklama duyamadım. Duyan varsa lütfen beni haberdar etsin.” diye çağrıda bulunan Star yazarı Köse yazısını şöyle noktaladı:

“Bir Vatikan projesi olan ve FETÖ üzerinden İslâm dünyasına yayılmaya çalışılan Dinlerarası Diyalog ifsadı hakkında Sayın Başkan ne düşünüyor? Ehl-i Sünnet hakkında ne düşünüyor? Peygamberimiz hakkında ne düşünüyor? Hâdis hakkında ne düşünüyor? Bu ülkenin vatandaşı olarak Sayın Başkan’ın görüşlerini öğrenmek hakkım!

Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İhsan Şenocak’ı görevden alarak azgın laikleri sevindirdi. Eh ne diyelim, laikler de seni sevindirsin Sayın Başkan!..”

“HARAMZADELER İHSAN HOCA’YA SALDIRIRKEN...”

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu ise köşesinde, Şenocak’ın kovulmasıyla ilgili Hürriyet, Sözcü, Odatv, Aydınlik ve Posta’nın haberlerinin başlıklarını aktardı.

Karahasanoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz ama... Ben hatırlatmış olayım... Bu gazete ve internet sitelerinde, hemen her gün, anadan üryan kadın fotoğraflarını bol miktarda görebilirsiniz... Yaptıkları iş baştan aşağıya haram olunca... Haramı hatırlatan hocayı da topa tuttular... Sonunda da Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan hocayı açığa aldı... İşleri haram olan medya mensupları sevindiler... Sevinçlerini, ‘Kovuldu’ ve benzeri cümlelerle ifade ettiler...

Haramzadeler İhsan Hoca’ya saldırırken... Akit ve benzeri bir-iki medya organı da alınan kararın yanlışlığını ifade etti... Böylesi bir ortamda... Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ne beklersiniz?

‘Biz İhsan hocayı açığa aldık ama... Bu kadar terbiyesizlik de olmaz... Ne demek ‘kovmak’? Ne demek ‘atmak’? Herkes haddini bilsin, otursun oturduğu yerde... İhsan hoca bizim değerli bir hocamızdır... Ona kimsenin hakaret etmesine izin veremeyiz’ açıklamasını yapmasını beklersiniz değil mi?

Ama öyle olmadı... Diyanet’in açıklaması, tam ters yönde geldi...”

“FATİH ALTAYLI GİBİ ADAMLARDAN...”

Diyanet’in açıklamasına da köşesinde yer veren Karahasanoğlu şunları yazdı:

“İhsan hoca hakkında o karar alınmadan önce... Yukarıda bazı örneklerini verdiğim medya organlarında **‘Bu hocayı atın... Bu hocayı kovun’** şeklindeki tehditleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik hakaretleri cevaplamayan **‘güzide teşkilatımız’**, Akit’e veya Akit ile benzeri yayın yapan basın organlarına cevap yetiştiriyor...

Dahası had bildirmeye kalkıyor...

Lütfen **“göz bebeği”** miz...

Lütfen **“güzide teşkilat”**ımız...

Lütfen, önce kimin göz bebeği olduğunuzu gösteren kararlara imza atın...

Fatih Altaylı gibi adamlardan tebrik alarak, onların göz bebeği olmadığınızı gösterin..

Bütün sayfalarında çırılçıplak kadın fotoğrafları basan Posta gazetesinin nezdinde **‘güzide teşkilat’** olmadığınızı gösterin...

Sonra...

Eleştirilerin haksız olduğunu iddia edin... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması, hukuki açıdan da yanlış... İhsan Şenocak hakkındaki soruşturmanız haksız da... Varsayalım soruşturma yapmak hakkınız ve bu çerçevede bir soruşturma yapıyorsunuz... Peki, 'açığa almak' ne oluyor? Bir de bunu, 'Soruşturmanın selameti için' diye izah etmeye kalkışmak ne oluyor?"

"DİYANET'LE DE BİTMEZ BU İŞ..."

Akit yazarı Karahasanoğlu, Şenocak'ın açığa alınma kararını eleştirerek, Şenocak'ı açığa alan Diyanet görevlilerinin açığa alınmasını gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu şöyle yazdı:

"Bu tavır, sıklıkla karşılaştığımız '**yargılamadan cezalandırma**' mantığının bir ürünüdür... Bu kararı alanların, artık tarafsız bir şekilde bu soruşturmayı yürüteceklerini beklemek mümkün değildir... Eğer bu '**soruşturmanın selameti**' düşünüyorsa, '**açığa alma**' kararını alan Diyanet görevlileri hemen '**açığa alınmalı**'dır... Aksi takdirde, bu soruşturma sıhhatli şekilde sonuçlandırılmaz... Ahlaksız medya... Kadının mahrem yerlerini göstermekten zevk alan ahlaksız gazeteciler... Dine küfreden, dindarı tahkir eden medya mensupları..."

Diyanet'in lağvedilmesini isteyen hokkabazlar... Bilumum din karşıtları ne emrediyorsa... Onların istedikleri şekilde karar alınır... Biz şimdiden hatırlatalım... Gerisi Diyanet'in... Diyanet'le de bitmez bu iş... Hükümetin bileceği iştir..."

"DİYANET BASKILARA DAYANAMAYIP İHSAN HOCANIN İCABINA BAKTI"

Yine Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Osman Aydın "**Sen kimin Diyanetisin**" başlıklı yazısıyla, Şenocak'ı kovan Diyaneti İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Şenocak'ın dikkatleri hayati bir konuya "**giyim kuşama, teşhir ve tahrike, adap ve edebe**" çektiğini iddia eden Aydın yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Başta Doğan medyası olmak üzere, gazetecisi ve oyuncusuyla laik kesimler tam tekmil hocayı eleştiri ve hakaret bombardımanına tuttu. Hocanın yaptığına '**Bin türlü şerefsizlik**' diyen terbiyesizler bile çıktı. '**Kaynar kazana atmalı**' diyenler de... Ve bütün bunların ardından..."

Medyanın şeytani bir misyonla çocuk ve gençleri baştan çıkarmasına, aileleri tarumar etmesine kısık sesle de olsa tek kelime etmeyen Diyanet, baskılara dayanamayıp İhsan Hocanın icabına baktı! Ve Hoca, açığa alındı..."

"BU ZULÜM YALNIZCA İHSAN HOCA'YA DEĞİL..."

"Birileri, popüler kültür değerlerinin eleştirilmesini, laik hissiyatın incitilmesini, Allah'ın ayetlerinin okunarak **uyuşturulmuş insanlara gerçeğin izah edilmesini istemiyor olabilir.**" diyen Aydın yazısını şöyle devam ettirdi:

"Birileri, kitle daha çok anormalliği normalleştirsin, Allah'ın emir ve yasakları daha çok çiğnensin ve kimsede buna itiraz etmesin de diyebilir..."

Ama ya, Diyanet...

Diyanet aynı zamanda bir uyandırma, ikaz etme teşkilatı değil midir?

Diyanette bu noktada bu "birileri" gibi düşünüyorsa, kestiği ceza elbette haklıdır ve popüler değerlere laf edilmemesi adına bu cezalar kesilmezdir.

Ancak! Diyanet'in amacı "Din konusunda toplumu aydınlatmaksa" bunu vakarla yapan bir Hoca efendinin bu muameleye maruz kalması kabul edilebilir gibi değildir. Eğer bu bir yanlışlık eseri yapılmış değil ise, açıkça, zulümdür.

Ama bu zulüm yalnızca İhsan Hoca'ya değil onun şahsında dejenerasyondan rahatsızlık duyan, bunu dillendiren ve bundan sonra dillendirecek olan bütün kesimlere bir gözdağı olarak yapılmıştır.

Yapılan zulüm İhsan Hoca'dan bir şey götürmeyecektir... Hatta tam aksine Müslümanlar indindeki itibarını artıracaktır... Ancak kurum için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Doğru sözü cebren susturan her kurum gibi Diyanet'te saygınlığından çok şey kaybeder bu uygulamayla. Bu milyonlarca Müslümanı temsil eden Diyanet'e haksızlıktır ve bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Acilen bu zulümden vazgeçilmeli ve Hoca'ya görevi iade edilmelidir."

"AÇIĞA ALMAK NE DEMEK OLUYOR YANİ"

Akit yazarı Yaşar Baş'ın da gündeminde Şenocak'ın kovulması var. Baş "**Hayatımda ilk defa Diyanet İşleri Başkanı olarak atandığı gün adını duyduğum başkana yapılan hissi saldırganlığı doğru bulmadığımı daha önce yazdım. Ama başkanın da hissi davranışlardan uzak olması gerekir.**" diye yazdı.

"Varsa bir yanlış açarsın soruşturmayı, suçlu bulursan da cezayı verirsin, haksız cezalandırıldığını düşünen de kendi yasal haklarını arar. **Açığa almak ne demek oluyor yani.**" diye yazan Baş yazısını şöyle sürdürdü:

"Kamu görevlileri devletin egemenlik yetkilerini kullanır. Tek taraflı olarak bireyin hukukunu değiştirecek kararlar alabilirler.

Bu kararları alma yetkisi verilenler, kuralların hangi amaçları koruduğunu bir an bile akıllarından çıkarmamalıdır. Yetkilerini kullanırken dayandıkları kuralların koruduğu amaca sonuna kadar sadık kalmalıdır. Olayın bir tarafı da şudur: Diyelim ki Diyanet İşleri Başkanlığı hatalı bir tasarrufta bulundu. Buradan yola çıkarak akıl sınırlarını zorlayan komplo teorilerinin altında da bir samimiyet yok. Türkiye, haklarımızı koruyacak mekanizmaları bünyesinde barındıran geleneği olan ciddi bir devlet düzenine sahip. Hatalı bir tasarruf varsa bunu düzeltecek mekanizmalar da var.”

ALBAYRAK: GÖREVİNE İADE EDİLMESİNİ DİLİYORUM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak ise köşesinde “**Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim görevlileri arasında yer alan İhsan Şenocak, tesettüre dair ayet ve hadislere istinaden yaptığı bazı uyarılar etrafında koparılan gürültü yüzünden açığa alındı.**” dedi ve şöyle devam etti:

“Sosyal medyada Şenocak'la dayanışma mesajları ağır basıyor. Birçok meselede Şenocak'la ters düşen ama bunu **'kategorik düşmanlık'** vesilesi yapmayan kimseler de katılıyor dayanışmaya. Mesajların çoğunda sağduyu hakim. Ne güzel. Öte yandan, Şenocak'ın açığa alınmasını Ehl-i Sünnet'le savaşın bir tezahürü gibi görüp/gösterip, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı külliye hıyanetle suçlayan kimseler de yok değil. Gene aşırılık.

Şenocak'ın görevine iade edilmesini diliyorum. Bir dileğim daha var: Her görüş ayrılığının ölüm kalım meselesi yapılmadığı bir tartışma ortamı.”

KAPLAN'DAN DİYANET'E ÖNERİLER

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ise “**Diyanet büyük düşünmeli, kendisini yıpratmamalı ve yıpratılmamalı**” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“**Diyanet, bütün diğer devlet kurumları gibi laik bir kurum. Bunu hatırlatmaya bile gerek yok.**” diyen Kaplan şöyle devam etti:

“Fakat bu ülkede, bütün kurumlar içinde, yakından incelendiğinde, kurulduğu zamandan bu yana, ötekileştirilen, itilen-kakılan, yıpratılmaya çalışılan Diyanet birinci sırada yer alır sanıyorum.

Ama şu kesin: Yer yer hükümetler tarafından yönlendirilmeye çalışılsa da, laik devletin baskısını üzerinde en çok hisseden kurumlar arasında da birinci sırada yer alır Diyanet.

Diyanet'in kuruluş gerekçesi ve nedeni, aslında laik devlet tarafından önce dini kontrol etmek, daha sonra da baştan aşağı dizayn etmek.

Bütün bu zor şartlara ve baskılara rağmen Diyanet İşleri Başkanları, bir kaçı dışında, anaakım İslâm anlayışını iyi kötü temsil etme kaygısı içinde oldular.”

Kaplan, yazısının devamında Diyanet'e önerilerde bulundu ve şunları yazdı:

“Diyanet'in ülke içinde de bu yükümlülükleri gözönünde bulundurarak hareket etmesi, bütünleştirici rolünü hakkıyla oynaması ve anaakım İslâm idrakini, İslâm'ın kurucu ve koruyucu kaynaklarına aşındıran çetelere, oluşumlara Diyanet kurumunda prim vermemesi gerekir.

Bütün sorunlarına, eleştirilecek yanlarına rağmen Diyanet ülkemizde zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu kaygan zeminlerde bütünleştirici, şemsiye rolü oynayacak en önemli kurumların başında geliyor. O yüzden Diyanet yıpratılmamalı, Diyanet de kendisini yıpratacak yanlışlıklar yapmamalı.”

Odatv.com





[İhsan Şenocak](#)

[Diyaret](#)

[Hükümet](#)

[Erdoğan](#)

[Yazar](#)

[Fetö](#)

[Arşiv](#)

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

