



28 Şubat'ta şikâyetçi olduğumuz şeylerin yerine ne koyabildik

07.02.2019



Geçtiğimiz günlerde bir sohbet ortamında 28 Şubat dönemiyle ilgili bir siyasetçi, Erbakan Hoca ile ilgili bir anıyı hatırlattı.

Ak Partili birkaç siyasetçi -biraz da takdir bekleyerek- Erbakan Hoca'ya **"Hocam, bakın size 28 Şubat döneminde zulmedenler şimdi yok."** der. Erbakan Hoca da onlara **"Önemli olan gidenler değil, gidenlerin yerine kimin geleceğidir."** cevabını verir.

Ne güzel bir insandı, feraset sahibi bir liderdi. Allah rahmet etsin.

DÜN SORUN OLANLAR BUGÜN DEĞİL Mİ

Hazır 28 Şubat'ın yıl dönümü yaklaşırken Erbakan Hoca'nın sözleri üzerinden sakın sakın bir muhasebe yapalım istedim.

Sahi, biz 28 Şubat döneminde şikâyetçi olduğumuz şeylerin yerine ne koyabildik?

28 Şubat döneminde medya taraflıydı; tamam, kabul ama bugün tarafsız mı? Sansür dün vardı da bugün yok mu? Şikâyetçi olduğumuz, yanlış bulduğumuzun yerine bizler doğrusunu koyabildik mi?

Dün ifade veya eylem özgürlüğü sorundu da bugün sorun değil mi?

Dün anlaşılmayı en çok isteyen bizler bugün karşımızdakini anlamak için ne yapıyoruz? Bırakın karşımızdakini, içimizde birlikte mücadele verdiğimiz insanları anlamak için zerre kadar gayret ve tahammül gösterebiliyor muyuz artık?

Dün eleştirdiğimiz ve ideolojik dayatma olarak gördüğümüz eğitimin yerine biz ne koyabildik?

Dün **"Devlet kadrolarına kendi adamlarını yerleştiriyor."** diye eleştirdiğimiz sistemin yerine bugün adil bir sistem getirebildik mi?

En önemlisi de dün **"fişlenmekten"** şikâyetçi olan bizlerin yerini bugün **"FETÖ ile mücadele"** adı altında insanlar aldı haberiniz var mı?

"EVLİLİĞİ ERTELEME KARARI ALDIK, BEKLİYORUZ"

Elinde kalemi olmayan, kimsesi olmayan sade vatandaştan bahsediyorum. Bakınız, geçtiğimiz günlerde henüz ataması yapılmamış bir öğretmene sevdiği insanla neden hâlâ evlenmediğini sordum. Bana **"Niyetimiz ciddi yönde ilerliyordu aslında. Her şeyimiz hazır. Ama önce benim atanıp görevime başlamam lazım. Çünkü öğretmenlik yapıp geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek istiyorum. Fakat benim ve sevdiğim kişinin geçmişte herhangi bir şekilde FETÖ ile bağlantısı olmamasına rağmen kardeşi FETÖ'den dolayı suçlu bulunmuş, evlenirsek benim de fişlenmemden korkuyoruz. Atanıp göreve başlayamamaktan, öğretmenlik yapamamaktan korkuyorum. O yüzden evliliği erteleme kararı aldık, bekliyoruz."** dedi.

Dün, Habertürk yazarı Sevilay Yılman, KPSS'de yüksek puan alanların mülakatlarda elenmesiyle ilgili sorularına yönelik

Milli Eğitim Bakanlığının cevabını açıkladı. İsmi açıklanmayan yetkili “...Güvenlik soruşturması adayların sadece kendileri ile ilgili yapılmaktadır. Bağlayıcı olan adayların şahsi durumlarıdır. Anne, baba, kardeş ve yakın akrabalar dâhil herhangi birinin suça karışmış olması adayın güvenlik soruşturmasına olumsuz etki yapmaz.” ifadelerini kullanmış.

İş eğer ki böyleyse; eşi FETÖ soruşturması geçirmiş birinin mecburiyetten kaynaklanan bir aylık süre için ücretli öğretmen olma talebi İlçe Milli Eğitim tarafından neden kabul edilmiyor?

Fişlemeyle ilgili çok vahim iddialar var toplumda. Adeta birileri devletle milleti, milleti de birbiri ile düşman etmeye çalışıyor. Devlet büyüklerinin bu duruma müdahale etmesinin zamanı ne zaman gelecek, merakla bekliyorum. Zira işlerin büyümesinden bir vatandaş olarak endişe ediyorum.

Ayrıca sebeplerin farklı olması, bugün yaşanan haksızlıkları haklı kılabilir mi?

Gazeteci Ahmet Taşgetiren, “12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat dönemlerinde yazdım. Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim” dedi diye kıyamet koptu. Kopan kıyamet bile tahammülsüzlüğümüzün fotoğrafıdır ama görmek isteyen yok.

Öyle enteresan bir durum var ki ortada; sorunları meydana getiren değil, gündeme getiren suçlu oluyor. Kimse “Yahu madem böyle bir sorun var ortadan kaldıralım” demiyor. Ortadan kaldırmak istenen hep sorunu dile getiren kişi oluyor.

Bütün mesele, Erbakan Hoca'nın sorusunda gizliydi aslında; “Eleştirdiğimiz şeylerin yerine biz ne koyabildik?”

Düşünmek ve sorgulamak isteyenlere elbette...

Ayşe Baykal

aysbykl2018@gmail.com

Odatv.com

□



Ayşe Baykal



Diğer Yazıları

Bu haber bir veda

06.01.2020

Asgari ücret ve Zehra Zümrüt Selçuk'un başörtüsü

30.12.2019

Kanal İstanbul'a neden karşıyım

26.12.2019

Süleyman Soylu ile ne konuştuk

15.12.2019

"Tayyip Bey bizim tarafımızda" mesajı vermek neden

09.12.2019

Bir babayı bu kadar aciz durumda bırakmak neden

03.12.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

