



Giriş Tarihi: 2.12.2016

Sırrıberk Arslan: Gazeteci değil FETÖ'nün tetikçisi

ABONE OL

Google News



Gazetecilik kisvesi altında FETÖ'cülerini aklama işine soyunan sözde bir gazetecinin zırvaları asabımı alt üst etti. Seviyesizliğin bile bir düzey olduğu yaşamda kendisinde bunun dahi olmadığını herkesin bildiği, sadece basın camiası içinde değil Kahramanmaraş kamuoyunda kendisinin nasıl anıldığını iyi bilen bu kişinin aslında seviyesine inmemem gerek. Değerli okuyucular, anlayış ve affınıza sığınarak iki haftadır bunu yazmamdaki amaç, düştüğü fosseptik çukuru içinde debelenirken üzerindeki pisliği FETÖ operasyonlarını yapan polise, savcıya ve o teröristleri tutuklayan hâkimlere atan kişiye yazdıklarım aslında bir cevap değil. Ancak ahlak ve etik yoksunu insanların gerçek yüzlerini sergilemezseniz, 'onlar edepsizce oluşturdukları bu çamur ortamını devam ettirirler' gerçeğine karşı yazılardır. Daha dün kadar Fetullah Gülen'e övgüler dizip, dans ederek cebini dolduran birinin, doğru bildiklerini dürüstçe, açıkça, cesaretle söyleyen ve yapanları eleştirme hakkı yoktur. Hafta içinde Sayın Valimiz Vahdettin Özkan'ın, 97 yıl önce kalesinin burçlarından Fransız bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çeken Kahramanmaraşlılara 'Milletimizin varlığına, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelmiş bilumum terör örgütleri karşısında dimdik ayakta durarak, fikren, ruhen ve fiilen mukabele kabiliyetini kavi tutmak Kahramanmaraş'ın en önemli özelliklerinden birisidir. Günümüzde de dinimizi ve değerlerimizi istismar ederek toplumun içerisine sinmiş ve 15 Temmuz'da aslında gerçek yüzünü gösteren FETÖ terör örgütüne karşı da bu mukabelenin en üst noktada olduğunu görmenin milli birliğimizin harcı olduğunu belirtmek istiyorum' şeklindeki sözleri Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün teröristleriyle yapılan ve yapılacak mücadelenin de temelini oluşturuyor. Öyleyse bu güzel yurdumun vatansever toprağı Kahramanmaraş'ın ekmeğini yiyip, suyunu içen, atasını bu kentin topraklarına defnetmiş biri olarak kim FETÖ dansı yaparak cebini doldurma çabasında olursa olsun biz doğru bildiklerimizi dürüstçe, erdemle, açıkça, cesaretle söylemeye ve yazmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü benim/bizim kıblemiz insandır, İster FETÖ, ister PKK ister DEAŞ, her ne hain ve lanet örgüt olursa olsun, demokratik, laik Cumhuriyetimizin temelini dinamit koyan teröristlerle mücadelemiz pazara kadar değil mezara kadar sürecektir. Bu yüzden gazetecilik sıfatı altında FETÖ örgütünün propagandasını yapan, halkı devletin polis-adliye-mülkiye organlarına karşı 'Haksız ve kasıtlı davranıyorlar' imajı ile itibarsızlaştırmaya ve güven duygularını zedelemeye çalışan zatı muhterem sana mübarek Cuma

günü tavsiyem şudur: "Senin kafan bu işlere basmaz. Bu iş tava tepsi yalamaya, tutuksuz yargılanmak üzere bırakılan FETÖ'cülerin kapısında geçmiş olsun ziyaretine bulunmak için sıra beklemeye hiç benzemez. Sende söz konusu para ise akan sular durur. Bizde ise damarlarımızdaki kan, söz konusu vatan-bayrak ise uğrunda akmak için sıra yarışına girer. Hayırlı Cumalar..."

SABAH