



Baykal'a kaset kumpasını kuran polisler nerede

05.12.2019



FETÖ mensupları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, hem **“halkın ortak nefretini”** kazandılar, hem **“darbeci ve terörist”** olduklarını tescil ettirdiler, hem de **Kanun Hükmünde Kararnamelerle** sempatanları dahi **“devlet sisteminden”** çıkarılmış oldular. Pek çok makamı, medyayı, okulu, yurdu, en önemlisi itibarı kaybeden FETÖ mensupları, son günlerde sosyal medyada **“KHK'lılar üzerinden”** etkinliklerini sürdürmeye çalışıyorlar.

Şu an en faal oldukları da KHK'lıları, kendi güdümleri altında toparlamaya ve onları yönlendirmeye çalışmak. FETÖ konusuna hiç değinmeyerek, **“masum ve mağdur”** olduklarına dair hayat hikayeleriyle **KHK'lılar platformu** oluşturma çabaları dikkat çekici boyutta. Anlatılan hayat hikayelerinde çoğunlukla hükümetten şikayetler mutlaka yer alıyor. Pek çok KHK'lı mağdur, **Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya** beddua ediyor başına gelenleri anlatırken.

Zaman zaman CHP'ye de (FETÖ ibaresini kullandığında) öfke duyabiliyorlar. Son günlerde **Levent Gök'e** ve **Özgür Özel'e** çok kızgınlar. Levent Gök, Kazakistan'da FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edilmesini istediği için, Özgür Özel de destek için ziyaretine gelen KHK Platformuna Fethullah Gülen'i ve FETÖ'yü kötülediği için büyük bir öfkeye hedef oldular. Ne Ergenekoncu oldukları kaldı, ne din düşmanları oldukları. KHK Platformu da Özgür Özel'i eleştiren açıklama yaptı.

KHK'lıları gerçek hayatta ve sanal ortamda **“abiler/ablalar”** yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu abiler/ablalar sosyal medyada gerçek kimliklerini kullanmıyorlar tabii ki. Mesela **Leon** filminde oynayan **Natalie Portman'** profil resmi yapan, **Mathildam** adını kullanan hesap KHK'lı kadınların dertleşme arenası gibi kullandıkları hesaplardan biri. Gerçek adı **Meryem Şahin** olan Mathildam, arada kendi acıklı hayat hikayesinden kesitler veriyor, **“eşinin kendisini terk ettiğinden, bakmakla yükümlü çocukları olduğundan”** bahsediyor, zaman zaman KHK'lıların moralini yükseltecek **“Yılmak yok, birleşelim, birbirimize destek olalım, haksızlığa karşı çıkalım”** tarzında söylemlerde bulunuyor.

Arada tabii ki siyasi mesajlar vermekten geri durmuyorlar. Mathildam kod adlı Ankaralı Meryem Şahin, KHK'lılardan özür dileyen **Bülent Arınç'** **“Özür dilemek yetmez”** diye eleştirince, çoğu ona katılıyor, bazıları ise **“Bülent Arınç hiç olmazsa özür diledi, bu kadar yüklenmeyelim”** itirazını yapıyor. Tabii o yazışmaların arasında **“Pis fetöcüler, vatan hainleri, beter olun, kes lan Fetöcü”** yazanlar da eksik olmuyor.

Fakat **Meltem** adında biri, Mathildam'a ilginç bir eleştiri getiriyor: **“Peki, asıl özür dilemesi gerekenler siz değil misiniz? Soruları çalmak, paralel din kurmak, darbe girişimi olmamış gibi hep salağa yatıyorsunuz. Hiç abilerinize, abalarınıza, F. Gülen'inize hesap sorabiliyor musunuz? FETÖ bile diyemiyorsunuz. Bizi mağdur ettiniz diye onlara deyin.”**

FETÖ DİYEMEYEN KHK'LILAR PENSİLVANYA ODAKLI

Mathildam, Meltem'e **“Paralel din mi dedin? Siz çok güzelsiniz, temiz de bir yüzünüz var ama ne olur önyargıyla bakmayın. Beyninizi çalıştırın”** tarzında karşılık veriyor ama **“abilerine, abalarına, Gülen'e hesap sorma”** gibi konulara hiç girmiyor, FETÖ filan demiyor, sorulara cevap vermeye yanaşmıyor.

Bunun üzerine Meltem, **“İltifatınıza teşekkürler ama şu kibirli beyin meyın laflarını bırakın önce. Beynini donduran,**

araştırmayan, sorgulayamayan ne yazık ki sizlersiniz. Madem ki beyin diyorsunuz, o zaman başlayalım medeni bir şekilde. İnsani gördüğüm şahsınıza değil, soramadıklarınıza genel soruyorum.” diyerek, “Soruları çalarak insanların hakkına girdiniz mi girmediğiniz mi, komplolarla şantajlarla insanların hayatını kararttınız mı karartmadınız mı, kızların başını açtırdınız mı açtırmadınız mı, içki içirttiniz mi içirtmediniz mi” gibi bazı sorular yöneltti. “Lütfen siz de beyninizi biraz çalıştırın, muhasebe yapın, sadece Pensilvanya odaklı olmayın” dedi.

Natalie Portman’ı profil resmi yapan, Mathildam adını kullanan Ankara’lı Meryem Şahin, elbette bunlara cevap vermenin yanına yine uğramadı, tam aksine “KHK’lılar dikkat bu kadın çok tehlikeli” uyarılı bir paylaşım yaptı. Meltem’in adının, resimlerinin sahte olduğunu söyleyerek, hatta gerçekte erkek olduğunu iddia ederek spamlanmasını istedi. Pek çok KHK’lı da onun talimatına uyarak hakaret etti, kimisi küçümsemeye çalıştı, kimisi çeşitli ithamlarda bulundu.

KHK’lılar adına sosyal medyada sözcülük yapan Mathildam tarzı FETÖ abaları, onların erkek versiyonları abiler yüzlerce var. Bu hesapların altında yazanlar, “ne kadar masum olduklarını, nasıl zorluk çektiklerini, haksızlıklara uğradıklarını” anlatıyorlar. Son derece duygulu, acıklı bu hayat hikayelerine, arada hükümete tepki, Erdoğan’a öfke karışıyor. Bunun yanı sıra son günlerde “Erdoğan’ın Hulusi Akar ile birlikte olup 15 Temmuz darbe girişimini kendi kendine yaptığı” tezi işleniyor.

Bazıları, kazara FETÖ lafı etse, “abilerin/ablaların da suçu var” dese veya “Biz de sınırimızı bilemedik” özeleştirisi getirirse, o son derece masum, duygulu hayat hikayelerini anlatan, “biz hiçbir şey yapmadık ki, hiçbir suçumuz yokken ihraç edildik” diye yazanlar birden celalleniyor, “f.tö diye bir şey yoktur”, “o abilerin tozu olamayız”, “öbür dünyayı mahvetmek üzeresin, tövbe et” fırcaları atıyor. Çoğu bu kadar kibar olmuyor, “Mit ajanı, aramıza sızmış casus” ithamlarıyla birlikte hakaretler, küfürler yağıyor.

BÜŞRA TAŞKIRAN YURTDIŞINDAKİ FETÖCÜLERE SİTEM EDİNCE

O zamana kadar yanlarında olan, neredeyse “önder gibi” gördükleri kişiler, hafif bir eleştiri getirmiş olsa, bir anda düşman oluyorlar. Mesela Mathildam Meryem Şahin ile de KHK televizyonunda röportaj yapan Büşra Taşkıran, yeniden gözaltına alınıp sekiz gün sonra serbest bırakıldığında, “yurtdışındakilerden kahvelerini içerek talimat verenlerin samimiyetsiz olduklarını” yazdığına, “KHK’lıların sesi, ekranı” görülen Büşra Taşkıran birden yoğun bir öfkeye maruz kaldı. “Seni adam sanmıştık, sekiz günde baya muma çevirmişler, yazık ahiretini tehlikeye attın, sen de bizi yanılttın, tövbe et, yazıklar olsun sana” gibi sitemler, hakaretler, hainlikle suçlamalar paylaşımının altına sıralandı. Abdürrahim Karslı ve Ali Aktaş gibi Ak Parti muhalifi isimler, genelde KHK’lıları kollayan, gözetken paylaşımlar yaparken, arada “cemaatin yanlışlığına” değinmeye kalktıklarında müthiş linç yiyorlar.

FETÖ abilerin/ablaların yönlendirdikleri KHK’lılara yönelik bu hesaplarda durum böyle ama gerçekte KHK’lıların çoğu kendilerini kimin mağdur ettiğini anlamış durumda. Hemen hepsi Erdoğan’a, Ak Partiye öfkeli olduğu kadar, FETÖ’ye de aynı şekilde kızgınlar. Abilere, ablalara, Fethullah Gülen’e beddua üstüne beddua ediyorlar, “bu duruma düşmelerinin sebebi oldukları için” nefret ediyorlar. Her geçen gün sadece KHK’lılarda değil, cemaatin tabanında genel manada Pensilvanya’ya tepki, öfke, nefret büyüyor. Zaten FETÖ’cüler de o tepkilerin sesini bastırabilmek için sosyal medyada özellikle KHK’lıları örgütlemeye çalışıyorlar.

KHK’lılar arasında gerçekten masumlar ve mağdurlar elbette var. Fakat onlar aslında FETÖ mağduru. Bu yapı alakasız pek çok kişiyi, “biz yandık herkes yansın” anlayışıyla bulaştırma taktiğiyle, FETÖ mağdurları oluşturdu. İnsanların çoğu onların bu yönünü bildikleri için kendince artık tedbirli olmaya çalışıyor. Mesela, “Telefonunuzu kullanabilir miyim?” diyenlere şüpheyle bakıyorlar. Birisi geçenlerde bu konuda başından geçeni yazmıştı:

“Eskiden hiç düşünmeden verirdim telefonumu... Ama artık, düşünmek zorundaydım... Düşündüm... Yine düşündüm... Bir daha düşündüm... İtiraf etmeliyim ki, uzun sürdü biraz. Parasında, pulunda, kontöründe filan değilim. Öyle şeyleri hayatım boyunca hesap etmedim ben.

Kısa süre önce, bir dakikalık konuşma yaptığı bir numara için evinden alınan doktor komşum olduğu için düşündüm... (Fetöcülerden birine ait bir numaraymış. Komşumun bütün günü karakolda hesap vererek geçti.)

Bir başka komşumun 19 yaşındaki kızının telefonuna arkadaşı bylock yüklemiş. Kız 7 gün nezarete kaldı. Onun için tekrar düşündüm. "Kusura bakmayın...Sizi tanımıyorum.." dedim."

FETÖ mensupları her şeyden önce Türk halkı tarafından affedilemiyor. Mağduriyet iddialarını önce bu millete anlatıp, edebiliyorlarsa önce bu milleti ikna etmeliler.

DENİZ BAYKAL'IN KASETİNİ ÇEKEN POLİSLER NEREDE

Ayrıca FETÖ mensupları sanıldığı gibi homojen değil. "**Hala gelecek bizim göreceksiniz,**" inancında olanlar var. Bazıları umutlu, bazıları umutsuz. Kimileri arayış içinde. Kimisi "**her şeyi unutmak, unutulmak**" istiyor. Yazarları-çizerleri moral vermeye, bazı şeylere inandırmaya çalışıyor. Bazıları artık tamamen ülkesine ve halkına düşman olmuş. Bazı okumuşları, akademisyenleri kimi şeyleri sorguluyor, oradaki yanlışlıkları dile getiriyor, özeleştiriyor yapıyor. Bazıları ya kibir içinde, ya da bilmeyerek beklenmedik itiraflarda, deşifrelerde bulunuyor.

"Biz darbe içinde olmadık, haberimiz yoktu, darbeyi Ergenekoncular yaptı" diye inandırmaya çalışırken, "**Hulusi Akar ile Adil Öksüz iyi görüşüyorlardı, Hulusi Akar ortada bıraktı**" paylaşımları yapmaya başladılar. Hatta Fethullah Gülen bile, "**darbeden haberim yok, kimseyi tanımıyorum**" derken, 15 Temmuz'dan çok öncesine dair "**Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın uzun zamandır bir darbe hazırlığı içinde olduğunu, buna matuf ciddi çalışmalar yaptığını duyduğunu**" ifade etti. Ama nedense bunu dünya basınına önceden duyurmamış, cemaatine "**sakın bu darbeye katılmayın**" diye uyarmamış

Bugünlerde, daha önce tanımıyoruz dedikleri Adil Öksüz'ü "**Hulusi Akar ile işbirliği yapan Mit ajanı**" ilan etme derdine düştüler. Oysa Almanya'daki Adil Öksüz ile "**ABD'deki FETÖ mülklerin çoğunun üzerine yapıldığı**" Gülen'in damatlarından **Cevdet Türkyolu** ve **Murat Karabulut** sürekli görüşüyorlar.

Yine bir yazarları **Ahmet Dönmez**, Saray'a çıkan CHP'li konusunda yazarken, adeta ağzından kaçırır gibi, Deniz Baykal'ın kasetini çekenlerin FETÖ mensubu polisler olduğunu ifşa etmekle kalmadı, nerede olduklarını da açıkladı.

"Bu adamlar şu an halen cemaatin içerisinde mi? Tabi ki içerisinde. Dışlanmış değiller. Kimi Kanada'da kimi Amerika'da, halen cemaat sosyal ağı içerisinde hareket ediyorlar."

Asiye Gündoğan

asiyeguldogan@hotmail.com

Twitter: @AsiyeGuldogan

Odatv.com

□



Diđer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl göryor

12.06.2021

Fethullah Glen'in evinde yumruklar konuřtu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadırođlu oldu

31.01.2021

Kazım Gleçyz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir bařka aıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tm Yazıları

Popler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

