



VIP CUMA NAMAZI KİMİN KARARI

Kafa karıştıran bir özgeçmiş

VIP cuma namazı kimin kararı

29 Mart Pazar 2020 23:07



Beştepe Camii'inde kılınan "VIP" Cuma namazı tartışmalara sebep oldu?

Beştepe Camii'inde kılınan "VIP" Cuma namazı tartışmalara sebep oldu?

Tüm gözler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çevrildi...

En sert tepkiyi AKP eski milletvekili Mehmet Metiner verdi:

"Yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. Kendileri sağlık gerekçesiyle cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Dinimizin emriydi, doğru bir karardı. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz. Peki, bu karara başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere Diyanet'in seçkinlerinin uymaması neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Bugün paylaşılan VIP cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Millete yasak olan diyanet seçkinlerine yasak değilse bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. Cuma namazının Beştepede yapılıyor olması asla kabul edilemez. Sanki Cumhurbaşkanımız ordaymış, o istiyormuş diye böyle bir cuma namazı kılındığı algısı oluşturmak sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında milletin gönlünde taht kurmuş siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir. Son derece üzgünüm diyaneti şiddetle kınıyorum."

Kimileri "bu olaydan Erdoğan'ın haberi yoktu" dedi. Mehmet Barlas yazısında, bu olayı "gaf" olarak niteledi:

"Bir diğer gaf da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan kaynaklandı. Beştepe'deki camide bir avuç insana açık cuma namazı kılınmıştı. Bütün topluma Cuma namazlarında feragat etmeleri zorlanmışken ve hatta camilere girilmesi bile

yasaklanmışken, sadece özel davetlilerin katılacakları bir Cuma namazını organize etmek hangi akla, mantığa ve vicdana sığıyordu?"

Ekledi; **"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı hüner sayanlara gün doğmuş oldu."**

Erdoğan'ı hedef alanlar?

Barlas kimden bahsediyordu?

BİRAZ GERİYE GİDELİM

Önce sizi birkaç yıl öncesine götürelim: Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 27 Aralık 2015'de İslam mezheplerini yakınlaştırmayı amaçlayan **"Vahdet Konferansı"** için İran'a gitti. İran dini lideri Ali Hamaney ile görüştü; Şii din adamlarıyla birlikte namaz kıldı.

Tepkiler de gecikmedi...

Kulislerden yükselen sesler, Görmez'in **"Sünniliğe sahip çıkmadığı"** yönündeydi. Bir kesim, onu fazla **"modernist"** ve **"yenilikçi"** buldu. Özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un başı çektiği söylendi.

Devlet içinde Sünniliğe bakış ve kimi **"geleneksel ulema"** Sünniliği ABD gölgesindeki **"Vahhabilik-Selefilik"** ile özdeşleştiriyordu.

Elbette bu kesim İran gezisine hiç hoş bakmadı. Hatta Cübbeli Ahmet'in Mehmet Görmez ile ilgili sözleri saldırgandı: *"Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir!"*

Görmez için bir anda yıpratma/iftira kampanyaları başlatıldı...

Mesela... Elinde viski bulunan bir gencin fotoğrafı Mehmet Görmez'in oğlu yalanıyla medyaya servis edildi.

İlginçtir ki Mehmet Görmez'e en büyük muhalefeti yapan ise ABD güdümündeki Işıkçılar Cemaati'nin gazetesi Türkiye oldu!

Gel zaman git zaman Görmez yıpratıldı ve kendi isteğiyle görevinden ayrıldı dense de erken emekli edildi...

Evet, şimdi başlayabiliriz...

KİM BU ALİ ERBAŞ

59 yaşında. 1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuduğu yıllarda ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev aldı; İstanbul'daki camilerde din görevlisi olarak çalıştı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği ve dekanlık yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2011 yılında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı ve 6 yıl süreyle bu görevi yerine getirdi. Dinler tarihi alanında yaptığı araştırmalar ve çalışmalar da dikkat çekti. **"Namaz Rehberi"**, **"Kur'an'daki Tekrarlar ve Sırları"**, **"Melekler Alemi"**, **"Yaşayan Dünya Dinleri"**, **"Hristiyanlık'ta Reform ve Protestanlık Tarihi"** isimli kitapları yayımlandı.

Fransızca'dan Türkçeye kitaplar çevirdi: Michel Lelong'un "İslamla Yüzleşen Batı", Guy Testas-Jean Testas'ın "Ortaçağ Hristiyan Dünyasında Dinsel Şiddet, Engizisyon ve Mircea Eliade'nin "Dinler Tarihi Sözlüğü" vs.

Aslında Erdoğan ve Ali Erbaş'ın tanışıklıkları eskiydi. 1995-96 yıllarında Sakarya Üniversite'sinde beraber çekilmiş bir fotoğrafları basına düştü hatırlarsınız...

Diyanet Başkanlığı için iki aday üzerinde durulduğu söylendi:

Biri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saffet Köse; diğeri Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş...

Binali Yıldırım başbakanı ve Prof. Ali Erbaş 17.09.2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan kararnameyi imzaladı. Karar kuşkusuz Erdoğan'a aitti...

KAFA KARIŞTIRAN ÖZGEÇMİŞ

Yıl 2014...

Fetullah Gülen Cemaatine bağlı **"Kültürlerarası Diyalog Platformu"** bir tören/anma düzenledi...

Yani: KADİP

Anma; 24 Şubat 1942'de batırılan Struma gemisinde yer alan 770 Yahudi içindi. Yahudilerin Struma gemisinin İstanbul açıklarında Sovyet denizaltısı tarafından batırılmasına rağmen bu olay için yıllarca Türkiye Cumhuriyetini sorumlu

tuttuğunu da belirtelim...

24 Şubat 2014'de gerçekleşen bu anmaya elbette İsrail diplomatları da davetliydi...

Cemaatin/FETÖ'nün Kültürlerarası Diyalog Platformu yönetim kurulu başkanı: Prof. Suat Yıldırım; Genel sekreteri: Kudret Altındağ idi.

Peki, KADİP'in üç numaralı adamı kimdi dersiniz?

O dönemin Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı; bugünün Diyanet İşleri Başkanı...

Yani: Ali Erbaş...

İnsani değerler konusunda pek hassas olduklarını söylemek isterdik... Lakin... Sormayalım mı? Madem bu kadar hassastınız insani değerler konusunda, "**Mavi Marmara Katliamına**" neden sessiz kaldınız?

Öyle ya... 2010 yılında abluka altında kalan Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "**Mavi Marmara**" gemisine yapılan saldırıda dokuz vatandaşımız hayatını kaybetti. Bırakın, anma programı düzenlemeyi, İsrail'e ne bir eleştiri ne de tepki vardı...

Üstelik... Fetullah Gülen, "**Suçlu İsrail değil İHH'dır. İsrail'in onayı olmadan hareket etmek, otoriteye başkaldırıdır**" dedi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da sessizdi. E, Başkan yardımcısı ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı Cemal Uşşak'da KADİP yönetim kurulundaydı.

En ilginç isimlerden biri ise İzak Kolman'dı, Türk Musevileri Hahambaşılığı Müşaviri. Bir diğer önemli isim ise Yusuf Altıntaş. O da Türkiye Musevileri Cemaati Hahambaşı Genel Sekreteriydi...

Yani... KADİP'in insani hassasiyetleri Filistin sınırına kadardı...

BU KADAR DEĞİL

Prof. Ali Erbaş'ın FETÖ'nün en önemli platformlarının başında gelen KADİP/Kültürlerarası Diyalog Platformu yönetim kurulu üyeliğinin dışında meşhur Abant Toplantılarının da müdavimiydi.

Dinleyenlere, "**Gönül erleri**" derdi... Öyle ki... Kapatılan "**Kimse Yok mu**" derneğinin etkinliklerinde de vitrine çıkan isim yine oydu!

15 Temmuz FETÖ darbesinin merkezi Akıncı Üssü'ndeki "**yönetim kadrosunun başındaki**" Adil Öksüz ile ne gibi bir bağlantısı vardı Ali Erbaş'ın?

Yine... Biraza geriye gidelim. Neler olduğunu kısaca hatırlayalım...

15 Temmuz darbesinin merkezi Akıncı Üssü'ydü. FETÖ'nün "**beyni**" ise Adil Öksüz...

O gece gözaltına alındı; "**tarlaya bakmaya gitmişim**" dedi.

Niyeyse... Serbest bırakıldı. Sonra da kayıplara karıştı.

Adil Öksüz Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent'ti. Hani... Prof. Ali Erbaş'ın dekan olduğu dönemde...

Peki, onu 1994 yılında henüz bir yüksek lisans öğrencisiyken üniversiteye alan ve himaye eden isim kimdi dersiniz: Eski Dekan Prof. Dr. Suat Yıldırım.

Suat Yıldırım kimdi hatırlayalım? Cemaatin Kültürlerarası Diyalog Platformu yönetim kurulu başkanıydı. KADİP'in yani...

Yıldırım ayrıca; Sakarya'da İlahiyat Fakültesi kurucuları arasındaydı, üniversitenin imamıydı. Yıldırım, sonraları FETÖ sanığıydı ama 4 Eylül 2015'de o da firar etti, kayıplara karıştı.

Sakarya İlahiyat Fakültesi FETÖ'nün kalesiydi.

Ali Erbaş daha sonra işte "**bu kalenin**" dekanıydı.

Fakat... Size anlatacağımız mesele kadarla sınırlı değil!

NEREDEN TANIŞIYOR

YÖK arşivlerine göre Adil Öksüz'ün 2003 tarihli tezi, "**Ceza Hükümleri açısından Tevrat ve Kuran**" idi. Dinlerarası Diyalog Projesi'ne uygun şekilde, iki kitabı ceza hükümleri açısından karşılaştırdı. Tavır olarak iki kitabın ceza kanunlarının benzeştiğini öne süren Öksüz, Tevrat'ın ceza hükümlerinin zina ya da cinayet gibi suçlarda sanılanın aksine Kuran'dan daha sert olduğunu öne sürdü.

Öksüz'ün tez danışmanı kimdi? Suat Yıldırım! Adil Öksüz, Yıldırım'ın danışmanlığında hazırladığı tezini jüriye sunarak "**doktor**" unvanını kazandı. Jüride çok tanıdık bir isim vardı... Öksüz'ü "**doktor**" yaparak akademide önünü açan isim kimdi dersiniz: Prof. Ali Erbaş...

Dönelim VIP Cuma namazına... Yandaşlar diyor ki:

-O namazdan Erdoğan'ın haberi yoktu!

Peki, Ali Erbaş, Erdoğan'ın haberi olmadan böyle bir işe girmeye cesaret edebilir mi?

Zor...

Ama Erdoğan özellikle dinsel konularda çok duygusal biliniyor.

Odatv.com



Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı
SARAY'DA
VIP
CUMA NAMAZI

Katılacakları Diyanet belirledi
Dikkat çeken paylaşım
Türkiye'de tek yerde
Erbaş ayeti yanlış mı okudu



Tıkla izle
Bir tepki de MHP'den
AKP'li eski vekil Metiner'den Diyanet'e çok sert sözler:
“YAZIKLAR OLSUN SUIKAST GİRİŞİMİ DEĞİL DE NEDİR”



oda kitap **odakitap.com**

Bu Dinciler
O Müslümanlara
Benzemiyor

TIKLAYIN & SATIN ALIN 

VIP cuma namazı

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



