



# RUS DONANMASI AKDENİZ'E NEDEN İNDİ



Türkiye o tatbikatı durdurmaya mı çalışıyor

## Rus Donanması Akdeniz'e neden indi

03 Eylül Pazartesi 2018 19:16



Ruslar ya bizi deniyorlar, ya da Rus diplomasisi zaman zaman yaptığı temel hatalardan birini tekrarlıyor.

Rusya sıcak denizlere indi mi?

Rus ve sıcak deniz aynı cümle içerisinde farklı çağrışımlar yapsa da, mevzumuz başka...

Mevzumuz daha ciddi, biraz daha ciddi:

Bu ciddiyete Rus Jeopolitikçi Aleksandr Dugin'den bir alıntı yaparak başlayalım. Ki Ruslar bu sıcak deniz olayına nasıl bakıyorlar bir görelim:

*"Kuzey ve doğunun soğuk denizlerine çıkış, her ne suretle olursa olsun güney ve batının sıcak denizlerine çıkışla tamamlanmalıdır. Rusya ancak bu durumda jeopolitik bakımdan " yetkin" olabilir. Bunun için, özellikle çok sayıda Rus-Türk savaşları yapılmıştır ki, bunların meyvesini Türkler, ya da Ruslar değil, geleneksel üç imparatorluktan ikisini (üçüncüsü Avusturya-Macaristan) zayıf düşüren İngilizler toplamışlardır. Rusya'nın güneye doğru hayati önemdeki son atılımı, SSCB'nin Afganistan'a başarısızca yayılması idi. Jeopolitik mantık mutlak olarak göstermektedir ki, Rusya oraya yeniden dönmeye mecbur olacaktır. Ancak zorba bir cellattan ziyade güvenilir bir müttefik, koruyucu ve dost olarak dönmek daha uygun olacaktır."*

Kim cellat, kim zorba, kim dost olur bunu zaman gösterir elbet. Ancak gerçek şu ki, Türk ve Rus jeopolitiği son zamanlarda hiç olmadığı kadar uyuşmakta.

Bu neden ile meseleyi sadece Doğu Akdeniz üzerinden analiz etmek, eksik olur kanaatindeyim.

Evet, Rusya geçtiğimiz hafta ciddi bir kuvveti Akdeniz'e indirdi ve 1-8 Eylül tarihleri arasında 25 gemi ve 30 uçak ile Akdeniz'de eğitim ve tatbikat yapacağını duyurdu.

İlk bakışta İdlib ve Suriye hareket sahasına ilişkin bir adım olarak gözükmekte. Büyük ölçüde de doğru ancak eksik!

Meselenin bir de Kuzey Atlantik kısmı var. NATO son dönemde "deniz güvenliği"nden, "deniz harbi"ne geri döndüğünün sinyallerini veriyor. Yani kayıkla gezen deniz haydudu peşinden, harp sahasına geri dönmeye karar veriyor. Bir nevi yeni soğuk savaş dönemi! Lakin her dönemin dinamikleri farklı olur. Bu dönemde elbet daha farklı ilişki ve riskler taşıyacaktır. Ancak değişmeyecek tek gerçek donanmaların öneminin artacağıdır!

Bu tatbikat ve kuvvet yığınağı da yönelimin en bariz göstergelerinden:

Biz bu kuvvet kullanımına, en basitinden "Donanma Diplomasisi" diyoruz. Örnek mi, verelim:

Sene 1933 yer Bulgaristan. Bulgarlar Balkan Pakti'ni imzalamakta pek bir gönülsüz...

Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tefik Rüşti Aras Bulgaristan'da görüşmedeler. Ama pek sonuç alınacak gibi değil. Dışişleri Bakanı, Yavuz Gemisi ve iki muhribe Antalya önlerindeki eğitimlerini keserek Bulgaristan'a intikal etmelerini emrettiler. Bu gemiler derhal Karadeniz'e çıkar ve Varna'ya gelir. Usul ya, Bulgaristan Devlet Başkanı'nı selamlamak için hazırlık yaparlar. 21 pare selamlama hartuçlarını öyle doldururlar ki, kıyıya yakın evlerde ne cam kalır, ne de çerçeve...

Sonuç mu? Başbakan ve Dışişleri Bakanı istediklerini alarak mutlu bir şekilde Yavuz'a intikal eder.

Daha sonra Tefik Rüşti Aras'a sorarlar, "**Donanmayı neden istediniz?**" diye: Tek cümle ile özetler: "**Kuvvet gösterisi yapmak için, bu karar başarılı da oldu!**"

## **DENİZ KUVVETLERİ ÖZÜNE DÖNDÜKÇE 2008 ÖNCESİ ADIMLARINI TEKRAR ATIYOR**

Bir yarım ada devletinin üzerinde oturan siyasi dünyamız deniz konularına öyle uzak ki, diplomasi içerisine henüz "**Donanmayı**" aktif olarak katamadı. Oysa dünya buna çok alışkın. Özellikle denizler üzerinde yükselen devletler! Rusları da ucundan bu kulübe dahil edebiliriz.

Ve Ruslar bugün mesajı denizler üzerinden veriyor. Bu Rusların Akdeniz'e indirdiği en büyük çaplı kuvvet!

Bu noktada soru, bu güç bizim için tehlike arz eder mi?

Cevaplayalım: Son zamanlarda en sevdiğim konu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin FETÖ yapısından temizlendikçe Milli Duruşunu çok daha net olarak göstermesi. Bu konuda Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yayıcı'nın hakkını teslim etmeliyiz. FETÖ hesapları neden en çok ona saldırıyor, devlet akli buna kafa yormalı! Bugün Deniz Kuvvetlerinde uygulanan "FETÖMETRE" diğer kurumlarımızda uygulansa, devletin temizlenme süresinin nasıl kısalacağına hep birlikte şahit oluruz. Ancak neden bilmem henüz bu gelişmeyi göremedik!

Konumuza dönersek, geçtiğimiz hafta çıkan KKTC'ye kapsamlı bir üs kurulması haberi, bu milli bakış açısının görülmesi açısından en önemli göstergelerden. Deniz Kuvvetleri özüne döndükçe 2008 öncesi adımlarını tekrar atıyor.

Kaldı ki, bence Doğu Akdeniz bu kadar karışık iken kesinlikle ağırlık merkezimiz güneyimiz olmalı ve sadece KKTC değil, aynı zamanda Mersin de kapsamlı bir deniz üssü ile desteklenmeli. Bugün güney kıyılarımızda bir harbi taşıyacak kapsamlı bir tersanemiz bile yok!

Dolayısı ile bu açıdan bakar isek, bizim için önemli olan NATO ya da Rusya değil. Bizim için önemli olan çevre denizlerimizde hak ve menfaatlerimizin korunması ve Atatürk'ün gösterdiği "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" rotasının izlenmesidir! Dolayısı ile çevremizde yaşanan gerginlikler elbette bizleri mutlu etmez! Bu tatbikattan ve Doğu Akdeniz'deki askeri varlığın artışından tedirgin olmayacak güçte olsak da, tırmanan kriz ve gerginlik bizi mutlu etmez. Biz bu toprakları barış ile yeşertmek istiyoruz!

Dahası Rusların artan gücünden rahatsız olanların farkında olması gereken diğer bir husus da, Rusların Akdeniz'deki bu gücünü muhafaza edebilmesi için "Türk Boğazlarına" olan mecburiyeti! İbn-i Haldun boşuna dememiş: "Coğrafya Kaderinizdir!" diye... Dolayısı ile Akdeniz'deki Rus gücü bizimle iyi geçinmek zorunda. Biz ise ne gerekiyorsa yapıp, Atatürk'ün dahiyane zekası ile yarattığı Montrö'yü korumalıyız. Ona verilebilecek her türlü zarar Türk Jeopolitiği'ni dönülmez yollara sokabilir!

## **TÜRK DIŞİŞLERİ'NİN ELİNDEN GELDİĞİNİ YAPTIĞINA EMİNİM!**

Rus tatbikatına dönersek, tatbikat sahalarını analiz ettiğimizde, Anadolu yarımadası 8 milinden başlayarak, KKTC'ye de karasuyu tanımayarak KKTC kuzeyinde bir sahada eğitim planlamışlar. Belli ki mesaj: "Bir gerginlikte kuzeyden deniz kontrolünü sağlarız!" ABD mesajı almıştır elbet. Peki ya biz?

Bu haritayı görünce aklımda iki soru belirdi: Ruslar ya bizi deniyorlar, ya da Rus diplomasisi zaman zaman yaptığı temel hatalardan birini tekrarlıyor. Bu tür hatalar olmuyor diyemeyiz, lakin Rusların Kıbrıs politikası göz önüne alındığında hata demek olayı biraz küçümsemek olmaz mı?

Bu anlamda Türk Dışişleri'nin bu sahadaki eğitimleri durdurmak için elinden geldiğini yaptığına eminim! Aksi düşünülemez ancak sonucu yaşayarak göreceğiz!

Diğer taraftan tatbikat sahaları göz önüne alındığında, alanın genişliği başka bir mesaj. Ruslar, mutlaka denizaltılarını da bölgede bulunduracaklar. Zaten deniz kontrolünden mesele "zaman ve alan" istenildiği anda kontrol edebilmek. Bu da deniz harbinin kara harbinden ayrılan temel özelliklerinden! Dolayısı ile Rus Donanması'nın gücü bu hafta Akdeniz'de ölçülecek. Suüstü unsurları açısından NATO'dan geride de olsa bu gösteri ilgi çekici...

En az Ruslar ve sıcak denizler kadar!

**Deniz Mehmet Irak**

**Odatv.com**

rusya

Akdeniz

arşiv

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



#### Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

