



FETÖ'de ajan krizi ve çözümler

08.04.2018



Kırk yıllık bir mazisi olan FETÖ, 15 Temmuz'a kadar **"çok yüzlü"** tavırlarıyla ve **"herkese mavi boncuk takan"** stratejiyle neredeyse ülkeyi yönetecek noktalara geldi. Türkiye'de sağdan sola **"kullanmadığı parti, hatta örgüt"** kalmadı. Radikal sol diye anılan gruplarda bile etkin olduğu sonradan anlaşıldı.

15 Temmuz öncesi neredeyse devleti yönetirken ve paralel yapı diye anılırken, **"devletin içine sızmış"** deniliyordu. Bugünler de **"aslında devlet FETÖ'ye sızdı"** esprileri yapılıyor. **"Erdoğan FETÖ'ye sızdı"** diyenler de var.

Fakat bu espriyi FETÖ mensupları ciddiye alıyorlar ve yandaşlarına buna inandırmak için uğraşıyorlar.

HER ŞEYE İNANMAYA HAZIR GÖRDÜKLERİ TARAFTARLARINA...

15 Temmuz'dan önce ve sonra, haklarında gözaltı olacağını **"48 saat önceden haber alıp"** firar eden **FETÖ'nün beyin takımı**, yurt dışında yaptıkları faaliyetlerde, yapmaya çalıştıkları yayınlarda, ısrarla **"Devletin FETÖ'ye sızdığını dile getirmek için"** yoğun çaba harcıyorlar. Şu an en çok üzerinde durdukları mevzu bu.

Yazılanlara ve söylenenlere bakarsanız, onlara göre **"tertemiz"** cemaatin içine MİT mensupları girdi ve bazı önemli ağabeyler de MİT tarafından devşirilerek, **"suçsuz günahsız"** cemaat **"Erdoğan'ın Ergenekoncularla bir olup kendi kendine yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine bulaştırıldı"** ve **"güzelim"** cemaatin **"hiç de alakası olmadığı halde"** darbe girişimiyle anılmasına sebep verdi. **"Gerizekalı, koyun gibi saf ve her güçlüğünün yanında yer alan umursamaz ve seviyesiz halk"** da, buna inandırıldı.

Kendileri de bunu **"her şeye inanmaya hazır gördükleri taraftarlarına"** anlatmayı en büyük gaye olarak görüyorlar. Aslında zaten inanmaya hazır olan sayıca azalmış bir kitleye yönelik bu çaba anlamsız gibi geliyor. Fakat bunun nedenleri var.

Birinci neden, aslında inanmaya hazır kendi taraftarından çok yurt dışında **"bu işin gerçeği böyle"** diye anlatmak. **"Erdoğan diktatör ve darbeyi kendi kendine yaptı, bizi de ilgilim olmadığı halde kurban etti, oysa biz çok demokratız, aydınız, adaleti savunuyoruz, kimseye zarar vermeyiz"** algısını yurt dışı basına, Batı devletlerine, sivil toplum örgütlerine vermek istiyorlar. Bunu yaparlarken bazen Erdoğan'ın diktatörlüğünü, zalimliğini de aşarak, Türkiye'yi hatta Türkleri aşağılayan, kötüleyen, **"faşist devlet"** diye niteleyen, **"Böyle bir ülkenin mensubu olmaktan utanç duyduklarını"** dile getiren sözler sarf ediyorlar. Türklerin Asya'dan gelen **"barbarlar"** olduğunu, Türklerin **"fetihle ve işgalle sadece yağmalamay"** bildiğini, **"Türklerden ve Türkiye'den demokrat olamayacağını"** ima eden yazılara, yorumlara bile rastladım. Bir zamanlar **"devleti ve Türklüğü kutsayan"** FETÖ'nün yurt dışı firarilerinin çoğu artık devlete de, Türklüğe de **"düşman"** olmuşlar. Zaten Afrin hareketine da karşılar.

FETÖ HAÇLI ORDUSUNUN ÖNEMSİZ NEFERLERİ

Oysa Batı devletleri Türkiye'yi düşman görmek istediği zaman **"FETÖ'cülerin kötülemesine"** ihtiyacı yok. FETÖ'cüler artık hiç övmüyorlar, artık Türkiye düşmanılar ama övseler bile düşman olmak gerekiyorsa olurlar, ya da öyle bir algı

vereceklerse FETÖ'cülere minnet duymazlar. Batı menfaati gereği Türkiye ile dost olacaksa **"FETÖ istediği kadar yirtınsın"** fark etmez. Gerek Avrupa, gerek ABD için devletlerarası ilişkilerde duygusallığa yer vermezler, hem onlar için **"bir ülkenin demokrat veya diktatörlük olması"** çok önemli değil. **Şeriatla ve krallıkla yönetilen Suudi Arabistan şu an ABD'nin en yakın dostu** İsrail ile birlikte. Batılı değerler, demokrasi, adalet kavramlar **"kendi ülkeleri için geçerli"**, geri kalan dünyada **"darbe olmuş, kan gövdeyi götürmüş"** umurlarında değil. Ayrıca kendi Batılı ülkelerinin dışındakilerinin öyle **"demokrat olmasını, huzur bulmasını"** da pek istemezler. Çıkarlarına ters bir gelişme olursa, o zaman bu kavramları sık sık kullanırlar. Ardın da ya darbe gelir, ya da işgal.

Zavallı FETÖ'cüler, kendilerini ABD ve AB ile öyle içselleştiriyor ki, **"oralara ait bir parçayız"** hissini taşıyorlar neredeyse. Oysa hiç de değil. Buldukları ülkelerin gönüllü lejyonerliğini yapsalar da o ülkeler gerçekte onları **"şimdilik işe yarayan zavallı ve hain olarak"** görüyorlar. **FETÖ'cülerin Haçlı ordusunda yer almaları, Haçlılar için bir önem arz etmiyor.** Sadece **"Erdoğan'a düşmanlıklarının kredisine"** sahipler, bu kredi de sonsuz değil. FETÖ'cülerin bir kısmı da bunun farkında aslında.

Sürekli **"Türkiye'yi kötüleyen"** yazılarında, Türkiye'den bahsedince mutlaka şablonu belli **"negatif cümleler"** kullanan değerlendirmelerinde sıklıkla **"Türkiye'yi İran ve Libya ile eşdeğer"** göstermeye çalışıyorlar. Haçlı ordusunun değersiz neferleri olarak, **"Batı'nın düşman olduklarıyla Türkiye'yi bir gösterip"**, ABD, AB ve İsrail'e şirinlik yapmaktan başka yaptıkları bir şey yok.

Kosova'daki 6 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilmesini eleştiren bir yazıda, **"tıpkı Libya ve İran gibi"** diyor. Oysa o tür operasyonlarının alâsını ABD ve İsrail yapıyor, onlara hiç değinmemeye özen gösteriyorlar. ABD ve İsrail bırakın operasyonu, bazen buldukları ülkede **"infaz"** ediyor. FETÖ'cü'lerin böyle bir taktiği var ama **"ülkelerini karalamaktan başka bir şey yapmadıklarını"** o adlarını geçiremedikleri ülkeler iyi biliyor.

Asıl maharetli oldukları Türk halkını aldatabilmek yeteneklerini, artık Türk ve Türkiye düşmanları oldukları için kaybetmişler. Bazen Kemalistlere, bazen PKK'lılara, son zamanlarda ise en çok YPG'ye şirinlik yapma ağır basıyor. PKK, YPG, Ermeni soykırımı gibi konularda Türkiye'nin karşısındalar. Afrin hareketini **"TSK'nın işgali olarak"** görüyorlar ve yurt dışında PKK/YPG'lilerin gösterilerine destek veriyorlar.

İkinci neden ise, Türkiye'de **"kendilerinden uzaklaşan geniş bir kitleye"** ve özellikle **"hapishanede olanlara"** inandırabilir miyiz kaygısı. Çünkü mecburen kendi yanlarında olanlar da bile FETÖ'nün durumu sorgulanıyor. **"Madem Adil Öksüz, Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan Mit ajanıydı, bunlar nasıl cemaatin en etkin yerlerinde görev aldı?"** diye soruyorlar mesela.

AHMET DÖNMEZ'İN SORULARI ASLINDA BİR İTİRAF

Çok konuşulan bu konuyu devletin FETÖ'ye sızdığına inanan **Ahmet Dönmez** de dile getirmiş. **"Adil Öksüz, hava kuvvetleri imamı olarak biliniyor. Hayır. Aslında 2015 yılında bütün TSK'nın imamı haline getirildi. Bu cemaat içi atamayı kim yaptı? Öksüz'ün önünü açanlar kimler? Öksüz'le birlikte bütün alt kadroyu kim şekillendirdi?"** diye sorular soruyor Fethullah Gülen'den habersiz bir şey yapılamayacağını bildiği halde. FETÖ'nün kendini sorgulaması gerektiğini söylediği röportajında Ahmet Dönmez, bir bakıma **"ilginç itiraflarda"** bulunmuş.

"Öksüz darbeden 4 gün önce ABD'ye geldiğinde Gülen'in yanına uğramış mıdır? Uğramadıysa neden 'Buraya gelmedi. Bu bir iftiradır' denmiyor? Uğradıysa ne konuşulmuştur? Adil Öksüz MİT tarafından angaje edildiyse bu ne zaman olmuştur? Bu ilişki nasıl başlamıştır? Hiç fark edilmiş midir? "Yukarılara" hiç uyarı yapılmış mıdır? Eğer fark edilemediyse 15 Temmuz'dan sonra nasıl bu bilgiye sahip olunmuştur? Nasıl ve ne zaman tespit edilmiştir? Bu bir kanaat veya yorum mudur yoksa somut bir bilgiye mi dayanmaktadır? Somut bilgi ise neden yüksek sesle anlatılmıyor?" sözleri de Ahmet Dönmez'e ait.

“Bir de ‘Cemaat açıktan eleştirilemez’ diyen bir kesim var?” diyen Ahmet Dönmez **“O neden! Diğer herkese yönelik eleştiriler açık olmalı, AKP açıktan eleştirilmeli, o açıktan bu açıktan, bir tek Cemaat mi açıktan eleştirilemez? Neden? Ayrıcalığı ne?”** gibi ilginç sorular da soruyor.

“Konuşmak, tartışmak, sorgulamak” isteyen küçük bir kesim ama FETÖ içinde büyük bir kitlenin sözcüsü. **“Susulsun, konuşulmasın, bunların sırası değil”** diyenler ise üst yapıya hakim. Ahmet Dönmez’i ajanlıkla, hainlikle suçlayanlar var. **Tuncay Opçin** de ajan olabileceğini ima eden sorular yöneltti Ahmet Dönmez’e. Sadece sesini çıkaran birkaç kişiye yönelik değil bu ithamlar. FETÖ’nün içinde **“ajan krizi”** yaşıyor ve birbirini ajan diye suçlayan çok kişi var.

FETÖ’DEN KURTULMAK İSTEYİP DE İTİRAF EDEMEYENLER

Türkiye’de de çok derinden yaşıyor bu ajan krizi. Aslında pek çok FETÖ’cü suçlamasıyla içeride olan, **“bu işten bir şekilde sıyrılmak”** istiyor, itiraflarda bulunmaya da meyilli. Fakat aynı koşuğa yerine göre 50-60 kişi bir arada kaldıkları için **“Mahkemede bir şey dersem, koşuğtaki arkadaşların yüzüne bakamam, belki zararları olur”** endişesiyle söylemek istediklerini söylemiyorlar. Avukatlarıyla başbaşa konuştuklarında, **“Nasıl diyeyim, tahliye olmaz koşuğa dönersem davaya hainlikle suçlanı dışlanırım, bana aileme zarar gelse ben ne yaparım”** diyorlar. O koşuğa dönmeyecek olsalar, mahkemede konuşacak çok kişi var.

Dışarıdakilerde ise bir daha bulaşmamak üzere uzaklaşma eğilimi var. Gerçekten de çoğu hem bulaşmıyorlar, hem de bazılarını uyarıyorlar. Bu olay FETÖ’nün en büyük derdi. Türkiye’de uzaklaşan eski mensuplarına pek müdahil olamıyorlar, yeterince kontrol edemiyorlar.

Yine de bu konuda **“kadınlar aracılığıyla”** dağılanları, uzaklaşanları toparlamaya çalışıldığına dair iddialar var. **“Fethullah Gülen’in yakınlarından birinin ablası”** vasıtasıyla başlatılan bir faaliyetten söz ediliyor. Fakat bu faaliyet büyük şehirlerde filan değil, gözden uzak bir yerde, Ege’de bir ilçede başlatılmış ama oradan Türkiye çapında yaygınlaştırılmaya çalışılmış. İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Bursa’dan o ilçeye gidip görev alanlar olduğu, ayda bir her yerden katılımı gizli toplantı yapıldığı söyleniyor.

Kadınlar aracılığıyla aileleri ve erkekleri etkilemek ve kadınların kontrolüyle toparlanma sürecini gerçekleştirmeye çalışmak da yeni taktiklerden biri. Fakat Türkiye’de onlara yönelik **“öyle derin bir nefret”** var ki, toparlanma çalışmalarında da verim alamıyorlar.

Türkiye’ye ve halkına kırgın, kızgın, öfkeli ve düşman olan FETÖ, kendi içlerinde sorgulama, birbirini ajan olarak itham etme, **“biz devlete sızdık derken aslında devlet bize mi sızdı”** tartışmalarıyla uğraşıyorlar daha çok.

Yani birbirlerine de kırgın, kızgın, öfkeli ve artık düşman olma noktasındalar.

Asiye Güldoğan

Odatv.com



Diđer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl göryor

12.06.2021

Fethullah Glen'in evinde yumruklar konuřtu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadırođlu oldu

31.01.2021

Kazım Gleçyz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir bařka aıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tm Yazıları

Popler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

