



Ortadoğu, İslam dünyası ve Türkiye’de iki olasılık var:

LAİKLİK VEYA BARBARLIK

Kayahan Uygur yazdı

Ortadoğu, İslam dünyası ve Türkiye’de iki olasılık var: “Laiklik veya barbarlık”

30 Ağustos Cuma 2019 03:54



Rusya Devlet Başkanı Putin geçen hafta Suriye konusundan söz ederken çok önemli bir saptamada bulundu...

Rusya Devlet Başkanı Putin geçen hafta Suriye konusundan söz ederken çok önemli bir saptamada bulundu. Astana sürecinden önce İdlib’in sadece yüzde 40 ile yüzde 50’sini kontrol edebilen El Kaide bağlaşıkları son dönemde bu oranı yüzde 90’a çıkarmışlardı. Hâlbuki El Kaide’yle mücadeleye söz verilmişti. Olayları sadece kendilerine sunulan hazır yorumlar çerçevesinde değerlendirmeye alışmış olan bürokratik zihniyet ne denilmek istendiğini anlamadı, oysa Putin 7 yıldır süren Suriye iç savaşının püf noktasına değiniyordu.

EL KAİDE DEVLETİ

Bugün ortaya çıkan verilerden ve tüm belirtilerden anlaşılmalıdır ki merkezinde Muslim Brothers (İhvan) olan ve şu veya bu ölçüde kısmen terörist gruplardan kısmen demokrasi kılıfı içinde gizlenen yasal örgütlerden oluşan uluslararası İslamcı bir şebekenin başlangıçtan beri Suriye’de tek hedefi olmuştur: Orada bir terör devleti oluşturmak.

2013 ile 2015 yılları arasında ABD ile Türkiye arasındaki ortak bir mutabakat sonucu “eğit-donat” adı verilen bir programla yetiştirilen Özgür Suriye Ordusu savaşçılarını hatırlayalım. Bunların çoğunun eğitimden sonra Suriye’de El Kaide örgütüne katıldıkları yetkili makamlar tarafından açıklanmış ve program sonlandırılmıştı. Tıpkı son bir yıldır El Kaide’ye katılan sözde muhalifler gibi.

Peki El Kaide Suriye'ye nasıl ulaşmıştı? Örneğin dünyanın nerdeyse öbür ucu olan ve nasıl bir rejimle yönetildiğini herkesin bildiği Doğu Türkistan'dan binlerce kişi aileleriyle İdlib'e nasıl gelmişti? İdlib'deki yabancı Arap savaşçıların çoğunun Libya'dan oraya "intikal ettikleri" dünya medyasında sık sık işlenen bir konudur. Küresel cihatla ilgili araştırmalar yapan uzmanlardan Etiyopyalı Mohamed Hassan'a göre Usame Bin Laden'in öldürülmesinden sonra El Kaide İngiliz kontrolüne geçirilmiş ve Libya'da Kaddafi'nin düşürülmesinde önemli bir rol oynayan militanlar oradan Suriye'ye geçirilmiştir.

İHVAN OYUNLARI

ABD'nin Irak politikası ve çeşitli manevraları sonucu IŞİD'in Doğu ve Kuzeydoğu Suriye'ye iyice yerleşmesi, bunu gerekçe gösteren ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'ye asker yollaması, daha sonra da bizzat ABD Başkanı Obama'nın davetiyle Suriye'ye gelen Rus güçlerinin merkezi ve Batı Suriye ile İdlib yöresine yerleşmesi ancak ve zorlukla El Kaide'yi engelleyebilmiştir.

İngiliz güdümlü İhvan'ın, bazı Suudi ve Körfez şeyhlerinin açık, birçok başka resmi ve gayri resmi İslamcı devlet, kuruluş ve örgütün gizli desteğini alan El Kaide'nin başlangıçtan itibaren amacı Esat'ı devirmekle kalmamış bir devletçik yapılanmasına yönelmiştir. Şu anda İdlib'de bu devletin adı Milli Selamet Devleti'dir.

ANLAMSIZ DÜŞMANLIKLAR

Şimdi soralım: Suriye savaşının küresel İslamcılık akımı açısından artık ortaya çıkmış olandevlet amacı, bugünden geriye bakıldığında dünya, bölgemiz ve en önemlisi de ülkemiz açısından nasıl değerlendirilmelidir? Ortaya çıkan politik boşluk ve özellikle de 2014-2015 yıllarında Türkiye hükümetinin DAES'le mücadeledeki tutumu ve koalisyona katılmaktaki gecikmesi sonucunda Suriye'de bir federasyon ihtimali ortaya çıkması mıdır asıl tehlike? Bu konu Esat'ı değil de neden daha çok Türkiye'yi ilgilendirmeli ki?

Batılı ülkelerin çoğu, Rusya, Çin, Hindistan gibi güçler ve dünya barışı açısından ve en başta da Türkiye halkı için bölgemizde 2014'den beri asıl sorunun bir cihatçı terörist üs, İslamcı bir terör koridoru kurulması olduğu artık ortaya çıkmıştır. İslamcı devlet ve terör koridoru tehlikesi bugüne kadar tasavvur ettiğimiz diğer koridor ihtimallerinden Türkiye ve insanlık için çok daha tehlikelidir.

İslamcılarında İngiltere gibi bazı ülkelerin istihbarat oyunlarının heyecanına kapılmamaları gerekirdi. Şu veya bu şekilde küresel İslamcı akımla ittifak içindeki siyasetçilerin kendi Osmanlı hayalleri için veya şahsi halifelik rüyaları nedeniyle bu tehlikeyi örtbas etmeye çalışmaları riskin daha da büyük olduğunu gösterir. Dahası ülkede bazı çevrelerdeki anlamsız Kürt düşmanlığının pompalanmasıyla El Kaide ve DAES tehlikelerinin örtbas edilmeye çalışılması, hele buna Atatürkçü ve laik olduklarını söyleyen bazılarının de zaman zaman alet olması tehlikenin boyutlarını büyütüştür.

İSLAMCI MATRUŞKA

FETÖ Olayından çıkarılması gereken tek bir ders varsa o da ülkemiz için asıl sorunun İslamcılık ve cihatçı terör olduğudur. Bunun dışındaki her sorun demokrasi içinde hallolabilir ancak dini istismar eden ve kendilerine küresel destek bulanlarla mücadele oldukça zor ve uzun vadeli olacaktır.

Türkiye'de İslamcı tehlike Rus bebekleri (matruşka) gibidir. Genel bir sağcı-İslamcı akım içinden bir parti çıkmıştır, o Parti içinde yuvalanmış FETÖ çıkmıştır, FETÖ'nün yetiştirdiği B takımından Pelikan çıkmıştır, Pelikan'ın tam merkezinde Teksas Muslim cemaati bağlantılı aileler belirmiş, bu aileler küresel Müslim Brothers (İhvan) ile ilişkili çıkmıştır, İhvan'ın ucu ise El Kaide ve IŞİD'e kadar dayanmaktadır.

Yazımı Rosa Luxemburg'un "sosyalizm veya barbarlık" cümlesinden esinlenerek bitireyim, Ortadoğu, İslam dünyası ve Türkiye'de iki olasılık vardır: "Laiklik veya barbarlık."

Kayahan Uygur

Odatv.com

kayahan uygur

odatv

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



