



2002-2020 arasındaki AKP-Asker ilişkisinin büyük fotoğrafı

24.07.2020



2002'den bu yana 18 yıldır iktidarda olan Ak Parti'nin müziğinin değişmesiyle birlikte TSK ile "dansı" da değişerek başlamıştı. Peki 2002'den bu yana Ak Parti/Erdoğan ile TSK arasındaki ilişki nasıl seyretti?

Şöyle bir geriden gelerek bakalım... Ak Parti iktidarının ilk döneminde TSK'nın genel olarak memnuniyetsizliği, buna karşı iktidarın tedirgin fakat alttan alta TSK'yı siyasete müdahale edemez hale getirme çabaları; bir yerde düşük yoğunluklu ve kontrollü gerilim-çatışma süreci belirleyen çerçeveyi oluşturuyor. Bu dönemde AB reformları örtülü gerekçesiyle de olsa MGK'nın sivilleştirilip gücünün kırılması ise aslında askerin etki gücünün azaltılması, vesayetinin kırılması anlamına gelmektedir. Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök, bu dönemin dört yıl görevde kalan ismi olarak koordinasyonda hükümet açısından çok da başarılı olmuştur.

XXX

Klasik merkez sağ olmayan ama merkez sağ da kendisine yedekleyen, geçmişte merkez sağ destekleyen fakat bu defa kendisine iliştilen malum 'cemaat' ile koalisyon kuran iktidar partisinin; bu temelde siyaset-asker ilişkisinin seyri ikinci dönemde değişti. Cumhurbaşkanı Sezer faktörünün de kenara çıkma ve yeni cumhurbaşkanı seçimi zamanının gelmesiyle birlikte siyaset/iktidar-asker ilişkisi krizleri ve çatışmayı şiddetlendirdi. Yaşar Büyükanıt döneminde 4 Mayıs 2007'de "e-muhtıra" verildi ve Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Org. Büyükanıt'ın Dolmabahçe'de yaptığı görüşmede önemli bir şeyler oldu! Ancak oldu da ne olduğu, ne konuşulduğu, nerede ve niçin anlaşıldığı sır olarak kaldı. Büyükanıt ile o sır mezara gitti. Sırrı paylaştığı muhatabı bir gün açıklar mı? Bilmek zor. Sonuçta, "e-muhtıra" cezalandırma konusu olmadı! Ya da henüz iktidar kendisini o kadar güçlü görmedi! Fakat nedense Dolmabahçe'den sonra asker, siyaset/iktidarın karşısında geri çekilmeye başladı.

Ak Parti'nin ikinci döneminde artık yavaş yavaş askerin iyice kontrol altına alınması ve giderek karşısında olduğunu düşündüklerini tasfiyesi niyeti belirginleşmiştir. İşte bu noktada yakın zaman önce Ak Parti'nin televizyondaki sözcülerinden olan yöneticisi Ayvalı'nın itiraf ettiği gibi iktidarın tasfiye etmek istediği TSK unsurlarına işbirliği içinde olduğu sözde cemaatin askeriyedeki, polisteki, medyadaki ve yargıdaki unsurları vasıtasıyla 'operasyon' çekme yaklaşımı egemen olmuştur. Buna literatürde "iti ite kırdırma" deniliyor. Bu yaklaşımda iki unsur birbiriyle dövüştürülüp birisi tasfiye edilmekte, sonra da iktidar ötekini bertaraf etmektedir! Sonuçta devleti, hükümeti elinde tutan unsur ise "tek egemen unsur" olarak rahatlamaktadır!

XXX

Nitekim ikinci dönemde benimsenen ve harekete geçirilen "iti ite kırdırma" yaklaşımına üçüncü iktidar döneminde vites yükselterek devam eden iktidar sonuçta TSK'daki "kurucu felsefe ve aidiyet" unsurunu kumpas davalarıyla tam anlamıyla tasfiyeyi başarmıştır! Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ'un itibarı yeniden elde etme girişimleri kendisinin de içeri tıklmasıyla son bulmuştur! Artık önünü açarak TSK'ya da egemen olan ve tehlikeli gücü elinde tutan 'cemaat' kılıklı unsuru bertaraf ederek rahat nefes alma zamanıdır. Sözde cemaatin yargı ve polis marifetiyle 7 Şubat 2012'sini, 17/25

Aralık 2013'ünü savuşturan iktidar bu kez de 15-16 Temmuz 2016'da büyük ölçüde sözde cemaat kontrolüne giren TSK içinden gelen darbe girişimiyle karşı karşıya gelmiştir!

XXX

Darbe girişiminin bertaraf edilmesi ve artık FETÖ olan eski partnerin de yurtdışına kaçanlar dışında derdest edilmesiyle yeni bir sürece girilmiş; OHAL ve KHK yönetimi başlamış; bu süreçte FETÖ ile mücadele edilirken bütün muhalefet kısıtılmış; hatta ana muhalefete kadar baskılar başlamış; bu koşullarda geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Ak Parti ve başındaki Erdoğan'ın maksadı tam anlamıyla hasıl olmuştur. Artık iktidar askeri liseleri ve askeri hastaneleri kapatmış; Harp Okulları ve Akademiler yeniden yapılanırken kontrole alınmış, Genelkurmay etkisizleştirilerek Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Son dönemin simge ismi ise Amerikancı-FETÖ'cü darbe girişimi sırasında genelkurmay başkanı iken esir alınan ve darbe girişiminin bastırılmasından sonra görevine devam edip emekli olan; bilahare de Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dır.

2002-2020 arasındaki, o günlerden bugünlere iktidar/siyaset-asker ilişkisinin büyük fotoğrafı, özeti budur.

M. Ayhan Kara

Odatv.com



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

28.11.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

