



Stratejik ortaklıktan stratejik düşmanlığa

14 Aralık Cuma 2018 20:46



PKK, PYD/YPG terör örgütü ile birlikte güney komşumuz haline gelmiş ABD ile ciddi boyuttaki bir kriz ve hata çatışma sürecinin içerisine girmiş bulunmaktayız.

Ortaklık, iki devlet arasında işbirliği veya ittifaktan daha güçlü bağların olmasını gerektirir. Ortaklık iki devletin çıkarlarının örtüştüğü,aynıamaca doğru uzun vadeli bir hedef birliğidir.

İki devlet arasında **stratejik ortaklık** ise:

Askeri, siyasi, ekonomik, dış ilişkiler gibi birçok alanda ortak çıkarlar gözetilerek birlikte hareket etme isteği ve iradesidir.

Bu istek ve iradenin en önemli koşulu; ikili iletişim kanallarının sürekli açık olduğu eşit şartlarda, mutabakatın esas alındığı, her iki tarafın da çıkarlarının karşılıklı olarak gözetildiği güven ortamının tesis edilmesidir.

Biz uzun süredir bu hamasi sözü aklımıza geldiğinde kullanır hale geldik. ABD ile ilgili her söylemde stratejik ortağımız diye böbürlenerek söylendik.

Biz bu içi boş söylemleri yaparken, ABD'nin Türkiye'ye yönelik hiçbir uzun vadeli katkı sağlayacak stratejik ortaklık ile uyuşan faaliyeti yok iken, tarihsel süreçte stratejik ortaklığın tam aksine yürüttüğü faaliyetlerin bir kısmını kısaca anımsayalım;

- ABD kurulduğu yıllardan, 1800'lerin başından itibaren Türk Toprakları üzerinde **Misyonerlik faaliyetlerine** girişmiştir. ABD merkezli birçok misyonerlik teşkilatı günümüzde de yoğun olarak çalışmaktadır.
- ABD, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Senedi olan, 24 Temmuz 1923 tarihinden beri **Lozan Anlaşmasını** halen **imzalamamıştır**.
- Kıbrıs Barış Harekati'ndan sonra ABD, Türkiye'ye 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren 3 yıl süren **silah ambargosunu** uygulamaya başlamıştır.
- ABD, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren, **Sözde Ermeni Soykırımına** tarihi gerçekleri inkâr ederek **destek** vermiştir.
- 02 Ekim 1992'de Display Determination-92 adlı NATO tatbikatı sırasında Ege'de ABD uçak gemisi USS Saratoga'nın ateşlediği 2 adet Sea Sparrow hava savunma füzesiyle **TCG Muavenet muhribimiz vurulmuş**, geminin komutanı Deniz Kurmay Yarbay Kudret Güngör dahil olmak üzere 5 askerimiz şehit olmuştur.
- ABD, Irak'ı işgalinden itibaren, Türkiye'nin güvenlik ve politikalarını hiçe sayarak, 40 bin insanımızın katili **PKK terör örgütüne destek** vermiştir. Sözde Kürdistan diye adlandırılan Irak'ın kuzeyindeki oluşumu yönlendirmiş, yönetmiş, bu çerçevede Talafer, Kerkük ve Felluce'de Türkmenlere karşı yapılan katliamlara ortak olmuştur.
- 04 Temmuz 2003 (*ABD Bağımsızlık Günü*) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde işgalci ABD'li güçlerle Kürt işbirlikçilerinin hazırladığı hain bir plan uygulanarak; ABD askerlerince, Türk özel timinin başına **çuval geçirilmiştir**. Ulusal şerefimiz ve Türk askerinin haysiyeti bütün dünyanın gözünde 5 paralık edilmiştir.
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki vatan topraklarımızı bölmüş şekilde, sözde Kürdistan ve Ermenistan içerisinde gösteren haritaların çeşitli vesilelerle yayınlanmasını sağlayarak algı operasyonu yapmaktadır.
- 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan **FETÖ'ne verdiği destek** ile ABD suçüstü yakalanmıştır. Halen FETÖ elebaşısı ve birçok üst seviyeli yöneticisini ülkesinde barındırmakta, Türkiye aleyhinde faaliyet yürütmelerine müsaade etmektedir.

Bugüne kadar ABD'ne karşı stratejik ortağımız diye her şeyimizi açmış, üsler vermiş, Kore'de, NATO kapsamında Balkanlar'da, Afganistan'da, Ortadoğu'da, Hint Okyanusu'nda ve dünyanın her yerinde, her türlü desteği vermiş iken, buna karşılık ABD bizim kuyumuzu kazıyormuş. Biz ABD'ye karşı stratejik ortaklık yaparken ABD bize **stratejik düşmanlık** yapıyormuş.

Hiçbir anlam ifade etmeyen ABD ile "stratejik ortaklık" yalanına inanmayalım. İçi de boş, dışı da boş olan bu sözcüğü de artık kullanmayalım.

Son geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2018 günü yaptığı açıklamada

"DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonları birlikte gerçekleştirmeyi teklif ettik, bunun için kapsamlı bir askeri planı kendilerine sunduk. Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını sahaya sürmeyi tercih ettiler. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki, yok böyle bir şey. Tüm dünya medyası bunları tespit etmiş durumda.

Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza da ağır silah vermedikleri, mevcutları da DEAŞ tehdidinin ortadan kalkmasıyla toplayacakları sözleriyle mukavele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz? Bize bu ifadeleri Irak'ta da kullandınız. Biz size aynı şeyleri orada da söyledik. Irak'ta biz müdahaleyi yaptık ve orada baktık ki sizin silahlarınız PKK'nın elinden çıkıyor. Buna karşılık bir süre sonra Suriye'deki terör örgütüne verilen silahları dolu veya boş olarak kendi topraklarımızdaki operasyonlarda ele geçirmeye başladık.

Bizler tüm görüşmelerimizde DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesinin ardından PYD'ye verilen desteğin geri çekileceği, silahların toplanacağı, bölgenin asli unsurları tarafından yönetilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Neticeye baktığımızda PYD'ye verilen desteğin neredeyse 20 bin tırın aştığını görüyoruz, 3 binin üzerinde kargo uçağı silah malzeme geldiğini görüyoruz. Bu terör örgütünün kontrol ettiği yerlerdeki Arap ve Türkmen unsurlar baskısıyla, hatta şiddetle sindirilmiş, karşı koyanlar yerlerinden edilmiş, tapu ve arşiv kayıtları yakılarak insanların mülkiyet haklarına tecavüz edilmiştir. Suriye, DEAŞ'ın ardından PYD/YPG zulmü altında inlemeye başlamıştır. Tüm bunlar Amerika askerlerinin nezaretinde ve belki yönlendirilmesinde yapılmıştır. Türkiye'nin artık bu gidişata tahammül edemeyeceğini belirterek meşru müdafaa veya müdahale hakkını kullanma ihtimaline karşın Amerikan askerleri teröristlerin aralarına serpiştirilmiş. Amerika askerleri tarafından kurulan radar üsleri ve gözlem noktalarının hedefinin de ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır. Amerikan hava unsurlarının bölgedeki tüm faaliyetleri teröristlerin güvenliğini sağlamaya, faaliyetlerini rahatça icra etmelerini temine yöneliktir.

Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük iş birliklerimizin önünde engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtulmaya yönelik hareketimize birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan

askerleri değildir. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır” demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları gösteriyor ki; her şey çok açık, sözün bittiği yerdeyiz. PKK, PYD/YPG terör örgütü ile birlikte güney komşumuz haline gelmiş ABD ile ciddi boyuttaki bir kriz ve hata çatışma sürecinin içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu nedenle ABD'nin terör örgütü ile oluşturduğu askeri güç ve yapmış olduğu askeri yığınaklanmanın sonucunda kaçınılmaz hale gelen çatışmaya yönelik çok ayrıntılı değerlendirmeler ve analizler yapmak, atılacak adımları tespit etmek ve uygun tedbirleri almak zorundayız.

Özellikle 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler dolayısı ile girdiğimiz süreçte bu konunun seçim malzemesi yapılarak istismar edilmesinin çok büyük sakıncaları olacaktır. Milletimizin birliğine, bütünlüğüne zarar verecektir. Bu konu bir siyasi söylem ve malzeme olmaktan çıkmış, beka meselesi, millet meselesi olmuştur.

Irak'ta, Libya'da, Suriye'de yaşananlar henüz çok taze, bu ülkelerin insanların yaşadıkları acıların her gün yenilerine şahit oluyoruz. Uyanık olmaz, aynı ahmaklık içerisine düşer ise benzer acıları bizim de yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Artık uyanma, hamasi ve yalan sözlere kanmama zamanıdır.

Başı kapalı-saçığı, dindarı-laiki, alevisi-sunnisi, zengini-fakiri, okumuşu-cahili, türkü-kürdü-arabı-lazı-çerkezi-arnavutu-boşnakı, hep birlikte Türk Milleti olarak birbirimize karşı hasmane söylemleri düşünceleri bir an evvel terk edip kurucumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yürümeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm vatandaşlarını hiçbir ayırım gözetmeksizin kucaklamalı, millet olarak en küçük bir ayrıştırmacı söz eden, harekette bulunanlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Milletimizin bir stratejik ortağa ihtiyacı yoktur. Gün birlik olma günüdür.

Nihat Altunbulak

Odatv.com

Stratejik ortaklık

abd

Nihat Altunbulak

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

