



## İstanbul Müftüsü'nden Fethullah Gülen incileri

03.10.2018



Geçen yıl İstanbul Müftülüğüne getirilen Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz tasavvuf alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan bir isim. Zira Yılmaz'ın konu ile ilgili yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmakta. Tasavvufa ve dolayısıyla tarikatlara karşı olumlu bir eğilim içerisinde olan Yılmaz bu görüşünü pek çok yazısında zikretmiştir. Örneğin şeyhlerle ilgili şöyle düşünmektedir Yılmaz: **“Tekke ve tarikat şeyhi medresedeki müderrise benzer, fakat fonksiyon i'tibariyle farklılık arzeder. Çünkü müderris ders takrir eder, şeyh ise kendisine intisâb eden sâlikleri(yola giren, yolu takip eden, bir mürşit rehberliğinde yol alan kişi)ma'nevî olgunluğa eriştirmek için rehberlik eder; faydalı ve zararlı olanı tefrik ettirir ve onların kalplerine şeriat bilgisini, Allah sevgisini yerleştirmeye çalışır. Birinin yaptığı iş nazarı ve kavli öbürününki ise ameli ve tatbikîdir.”[1]**

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz bu sözleri **“AzîzMahmûdHüdâyî Ve CelvetiyyeTarîkatı”** isimli eserinde zikretmekte. Açıkça görüleceği üzere Yılmaz burada Şeyhleri bir rehber, önder olarak göstermekte, dahası onların görevlerini **“ameli ve tatbiki”** olarak ayrı tutmaktadır. Hiç kuşku yok ki İstanbul müftüsü bu sözleri ifade ederken şeyh-mürîd bağlamında ortaya çıkabilecek bütün tehlikeleri göz ardı etmiştir. Zira öyle olmasa bir yerde “kişilik kültürüne” sebep olabilecek bu sözleri herhangi birrezerv koymadan ifade etmezdi. Neticede tarihte ve bugün “şeyh” ya da bir cemaat önderine bağlı insanların bu kimseler adına neler yaptıklarına hepimiz şahidiz. Bunun en bariz örneklerinden biri de pek tabii 15 Temmuz kalkışmasıdır.

### DEMEK Kİ “ŞEYHLER” HER ZAMAN ALLAH SEVGİSİ İÇİN GAYRET GÖSTERMEZ

15 Temmuz deyince bakın o kalkışma ilgili neler söylemiş İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: **“Bu terör örgütü mensupları, 15 Temmuz gecesinde giriştikleri cinnet ve vahşet ile göstermiş oldular ki; akl-ı selim ile kalb-i selim ile hareket etmeyenlerin, aklını başkasına kiraya verenlerin dindarlığı, sadece kendilerine değil, koca bir milleti felakete sürükleyebilecek bir sonuç doğurmuştur.”[2]** “Aklını kiraya vermek” ifadesi önemli zira burada aklını kiraya veren “mürîd”, aldığı kiralık akılları kendi amaç ve emelleri için kullanan da kimi zaman bir şey kimi zaman bir cemaat lideri oluyor. Demek ki “şeyhler” ya da öyle görülenler her zaman Allah sevgisi için gayret göstermez kimi zaman da kiralık akıl bulmak için bu yola tevessül edebilmiş! Bu bağlamda Yılmaz, geçmiş yıllarda kaleme aldığı, tarikat, şeyh, rabita vb başlıkları yazılarının arkasında mı bilmiyoruz. Örneğin şeyh ve mürîd ilişkisinde kilit bir rol oynayan ve mürîdin şeyhine bağlılığını ortaya koyan “rabita” ile ilgili şu sözleri zikreden de Yılmaz'dan başkası değildir:

**“Rabita bir bakıma başkalarına benzeme ve taklid arzusunun tezahürüdür. Bu yönüyle tasavvufî eğitimde bir terbiye vasıtası olarak görülmüştür. Çocuklukta anne-babayı taklidle başlayan, öğretmen ve ideal şahsiyetleri taklidle gelişen insandaki benzeme duygusu, fitrîdir. İstenildiği kadar karşı çıkılsın, her insanın hayatında bunun belli bir yeri vardır. Ancak burada taklidden kastedilen, gelip geçici hevesler türünden olan benzeme değil, aynileşmedir. Zira basit taklidler, moda gibi gelip geçicidir. Aynileşme ise taklidin bir ileri derecesidir. Aynileşmede önce benimseme ve zamanla i'tiyâd haline getirme söz konusudur.”[3]** Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu satırlar kalem erbabının niyetinin dışında Şeyh'e şartsız koşulsuz bağlı hareket edecek kitleler yaratmaktadır. Bunu görmek için yaşamak gerekmiyor,

nitekim bununla ilgili yaşanan bir tarihte var.

### **“DEĞERLİ MÜELLİF FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ...”**

O tarihin son halkalarından biri olan 15 Temmuz’dur ki; o güne giden süreci de şöyle ifade etmiştir İstanbul Müftüsü:

**“Sahte tevazu ve yumuşak sözle, gözyaşı ve sözde vaaz u nasihatlerle, ağlamalı gözyaşlı nasihatlerle ümit ve özelemlerimizi emellerine alet ederek, millet evladını devşirmeye çalışmışlar ve bunları mutlak bir esaretle**

**robotlaştırarak kullanmak durumuna getirmişlerdir.”**[4]Bu satırlarda geçen kişiyi düşündüğümde açıkçası benim aklıma Fethullah Gülen geldi. Hatırlanacağı üzere FETÖ lideri Gülen özellikle “ağlamaklı” konuşmaları ile hafızalara kazınmıştır. Gülen ile ilgili daha pek çok şey söyleyebiliriz. Lakin yazımız bağlamında Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın Fethullah Gülen tarafından kaleme alınan **“Tasavvufun Gönül Dünyasında Kalbin Zümrüt Tepeleri”** isimli eseri için zikrettiği şu ifadeleri aktarmak istiyoruz. Bakınız Yılmaz, Gülen’in kitabı ile ilgili yazdığı o yazıda hangi sözlere imza atmış:

**“Değerli müellif Fethullah Gülen Hocaefendi engin bir önsezi ile bugünleri görmüş ve günümüz insanının ilgi duyacağı ve muhtaç olduğu bir konuyu gündeme taşımıştır, hem de edibâne ve anlaşılır bir üslub ile. Tasavvufun anlaşılması zor, anlatılması bir o kadar daha güç cem-fark, fenâ-bakâ, vücûd ve tevhid gibi meselelerini bir mütehasıs hazâkati ile ifâde etmesini bilmiştir.”**[5] Yine devam eden satırlarda Gülen’in anılan eseri hakkında şu yorumda bulunmuş Yılmaz:

**“Kalbin Zümrüt Tepeleri, kalbî hayatına yeni bir yön vermek isteyen herkese önemli ipuçları veren, İslâmiyet’in modern hayat içinde belki de biraz ihmâl edilen mânevî boyutlarını detaylarıyla önümüze seren bir mürâcaat kaynağı ve bir edebiyat bahçesi. Mâneviyata susamış gönüllere bir yaz yağmuru gibi gelen bu değerli eserinden dolayı muhterem müellifi tebrik ederiz.”**[6]

Bu satırlardan çok değil 15 yıl sonra,15 Temmuz gerçekleşti. O tarihten yaklaşık bir yıl sonrada Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz İstanbul Müftülüğü ’ne getirildi. Geride “tarikata ve tasavvufa” övgü mahiyetinde yazılan eserler ve anımsanmak istenmeyen hatıralar kaldı.

[1]Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz AZİZ MAHMÛD HÛDÂYÎ Ve CelvetiyyeTarîkatı

[2]<https://www.haberler.com/15-temmuz-sehitlik-din-ve-degerlerimiz-paneli-9858580-haberi/>

[3] Hasan Kamil Yılmaz, Rabita, Altınoluk Dergisi, 1996 Nisan, Sayı 22.s.32

[4]<https://www.haberler.com/15-temmuz-sehitlik-din-ve-degerlerimiz-paneli-9858580-haberi/>

[5]Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Aksiyon, 24.11.2001

[6]Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Aksiyon, 24.11.2001

**Aydın Tonga**

**Odatv.com**



## Diğer Yazıları

*Muaviye, Hz. Hasan'a ne teklif etti*

25.09.2020

*Devlet bu kavgada taraf değil, tedbir almalı*

22.09.2020

*Hiç ibadethane içerisinde siyasi bir ismin posterini görmedim*

09.09.2020

*Abdullah bin Ömer'in hikayesini bilir misiniz*

04.09.2020

*Fethullah Gülen'i mehdî kendisini de cehcah ilan eden o hakim bu gücü nereden almıştı*

27.08.2020

*Hilafet gelirse neler olacak*

29.07.2020

Tüm Yazıları

## Popüler Yazılar



**Müyesser Yıldız**

*TESUD Başkanına neler soruldu?*

30.06.2021



**Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.**

*Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır*

03.10.2021



**Salih Seçkin Sevinç**

*Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...*

03.10.2021



**Rafael Sadi**

*O kritik ziyaretin arka planı*

03.10.2021



**Yusuf Yavuz**

*Yeni plan devrede*

17.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tehdit etmeyin*

18.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tunus'un foncuları*

28.07.2021



**Soner Yalçın**

*Erdoğan'ın öfkesinin sebebi*

26.10.2021



**Sami Mentş**

*Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor*

25.06.2021



**Soner Yalçın**

*Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı*

30.06.2021

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

#### Mobil Uygulamalar



#### Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

