



FETÖ ile şöyle veya böyle irtibatı olanların ortak özelliği ne

22 Mart Cuma 2019 22:40



Günahı sevaba tahvil etme konusunda rasyonel bir akıl edinmişler. Bu yüzden, "benim tövbem gerçek, seninki değil" türünden bir mutasyon DNA'larına işlemiş.

Sunucu (Moderatör) sağ tarafındaki konuşmacılardan birine alakasız bir şekilde soruyor; **"Siz hiç FETÖ'cü oldunuz mu?"** Konuşmacı şaşkın; **"Olur mu, ne Fetösü?"** Ama sunucu inatçı; **"Siz hiç FETÖ'cü oldunuz mu Hasan Bey?"** Hasan Bey açıklamak zorunda kalıyor; **"Hiçbir dönem bir cemaate sempati bile duymadım, ben dinin Allah'la kul arasında olduğunu biliyorum"**. Akabinde **"Türkiye'de bugün işsizlik yüzde on iki..."** der demez sunucu lafı Hasan Bey'in ağzına tıkıyor; **"Yani diyorsunuz ki ben Millet İttifakı'na çalışmaya devam edeyim!"**

Konuşmacı neye uğradığını şaşırıyor. İmdadına, ismi Mahmut olan yanındaki bir diğer konuşmacı yetişiyor. Aniden sunucuya; **"Siz az önce Hasan Hocam'a sordunuz. Ben de size sorayım, Siz hiç FETÖ'nün kanallarında çalıştınız mı? FETÖ'cü oldunuz mu?"** Sunucu beklenmedik bu soruyu defetmeye çalışırken konuşmacı devam ediyor; **"Bugün Tv'de çalıştınız mı? FETÖ'cü oldunuz mu?"**

Sunucu bu kez gerçekten şaşırıyor; **"Sizin kullandığınız dil Pensilvanya dili!"** İkinci konuşmacı ısrarla sormaya devam edince sunucu; **"Ben çalışmış olabilirim"** derken, ilk konuşmacı; **"Ben kapısından bile geçmedim"** diye araya giriyor.

İkinci konuşmacı; **"Bana niye sormadınız?"** diye sunucuya yükleniyor. Sunucu; **"Size sormuyorum, sizden şüpheleniyorum"** deyip ardından kel alaka bir cümle sarf ediyor; **"Dersinizi çalışın da gelin!"**

Konuşmacı Mahmut telefonuna bakıp aniden başını kaldırarak sunucuya soruyor; “Şamil Tayyar sizin için kripto FETÖ’cü demiş.” Sunucu hiddetlenerek; “Ben bunu sizinle değil, Şamil Tayyar’la tartışırım” diye cevap veriyor.

Geçenlerde bu diyalogların geçtiği bir videoyu “Akit Tv sunucusunun FETÖ sorusu karşısında zor anları” başlığı ile Odatv’de izledim. Program dört katılımcı ve bir sunucudan ibaret. Katılımcıların ikisi Millet İttifakı, diğer ikisi ise Cumhur İttifakı taraftarı gibi.

Kişilerin kimliklerinin bir önemi yok. Ama sunucunun programın bir yöneticisi gibi durmadığı kesin. Doğrudan taraf. Diyaloglardan da anlaşılacağı üzere, sunucu daha önce FETÖ’nün kanallarından biri olan Bugün TV’de çalışmış. Nitekim karşı mahalle bir yana, aynı mahalleden Şamil Tayyar tarafından kripto FETÖ’cü olmakla itham edilmiş birisi...

Konu, ne seçim ne de ittifaklar... Sunucunun meslek etiği ise hiç değil. **Burada farklı bir şey var! O da, sunucunun içinde bulunduğu katı bir adanmışlık duygusu.** Çünkü O, bir şeylere ölümüne inanmak zorunda kalmış ya da inanmak zorunda bırakılmış. Bu yüzden de, ne pahasına olursa olsun karşısındakini hasmı olarak görüyor, elinde değil.

28 ŞUBAT EKSENİNDE TOP ÇEVİRME

Bu tavır, geçmişte FETÖ ile şöyle veya böyle irtibatı olan bir kesimin ortak özelliği. Siyasetçi, televizyoncu, gazeteci veya yazar... Aralarında bir fark yok.

Bu cenah:

Çocuklarını FETÖ ile iltisaklı okullarda özellikle okutup şeref(!) kütüğüne plaket çakma yarışına soksa da,

FETÖ Bankası’nı bir kamu bankası gibi görüp vatandaşa zorunlu konut kredilerini bile buradan kullandırsa da,

FETÖ istemeden parsel parsel arazileri onlara verse de,

FETÖ’nün düzenlediği sözde olimpiyatlarda rol kapma yarışına girse de,

Fetullah Gülen’e Fetö diyenleri ahlaksızlıkla suçlayıp hem de kameralar önünde, O’nu bir değer olarak ilan etse de,

Kumpas davalarının en büyük savunucuları olsa da,

Bırakın kendilerine FETÖ’cü denmesini, FETÖ’ye yardımı bile bir hakaret olarak görmekte. Buna karşın, sırf oy vermiyor diye, kendi mahallesinden de olsa karşısındakini çok kolay FETÖ’cü ilan edebilmekte, videoda da görüldüğü gibi... Ve hatta onlara göre “özgürlük” kelimesi “terör”, “mağduriyet” kelimesi ise “ihamet” anlamına denk gelmekte.

Burada bir takiye de yok gibi. Gerçekten böyle inanmış veya böyle inanmak zorunda bırakılmışlar. Peki, nedir bunun altında yatan sebep? Bu kesimi sırf konuşarak veya yanlış yaptıklarını yüzlerine haykırmak suretiyle ikna etmek mümkün değil. Tam tersine, bu türden bir yaklaşım bu cenahı daha da keskin bir itiraza yönlendirmekte ve skolâstik bir inanç birliğine itmektedir.

Zira, kendi kusurunu başkalarına yansıtma becerisi kazanmış durumdadır, bu konuda oldukça da mahirler.

Zulmü yarıştırma çabaları adeta tavan yapmış durumda. Dolayısıyla merhameti sırf kendinden olana göstermek, ruhlarına işlemiş.

Başörtüsüne en büyük zulmü, altına tayt giydirmek suretiyle kendileri yapmış olmalarına rağmen hala 28 Şubat ekseninde top çevirme konusunda bayağı idmanlılar.

TARİHİN UNUTULMAYAN HAFIZASI

Bugün söylediğini yarın inkâr etme alışkanlığı artık herkese normal gelmekte, hatta kemikleşmiş de diyebiliriz. **Bu yüzden, geçmişte en büyük hakaretlerine maruz kaldıkları kişileri, bir anda baş tacı yapmayı, içlerine çok kolay sindirebilmekteler.**

Ritüel haline getirdikleri şekli bir ibadet, onları gerçekten rahatlatıyor. Yani içe ve esasa ihtiyaç duymuyorlar. Mesela, hacca gitmek birçok şeyi ifa anlamına gelebilmekte. Hele ki yanı başındaki lüks bir otelin penceresinden Kâbe’yi kuşbakışı görmüşse, değme de yanında yat!

Günahı sevaba tahvil etme konusunda rasyonel bir akıl edinmişler. Bu yüzden, “benim tövbem gerçek, seninki değil” türünden bir mutasyon DNA’larına işlemiş.

Yüksek bir aldanma potansiyelini hazmedememenin getirdiği bir kompleks içindeler. Bu yüzden, “biz Fetullah Gülen’in ne mal olduğunu en başından beri biliyorduk.” şeklindeki bir argümanı sözde özgüven anlamında ileri sürebilmekteler. **Oysa 17/25 Aralık sürecinde bütün polis teşkilatı emrinde olan bir bakanın, oğlunun içeri alınacağını kendisine sızdıracak bir polisi dahi yoktur.**

Bu cenahı böyle bir davranış birliğinin içine sürükleyen ortak duyguların kaynağı nedir?

Kazanım addettikleri bir takım dünyevi maddi veya manevi çıkarları kaybetme endişesi midir?

Yoksa tarihin unutulmayan hafızası karşısında duyulan bir korku mudur?

Bu, sosyologlar, psikologlar ve ilahiyatçılar dâhil sosyal bilimcilerin çözümlemesi gereken toplumsal bir sendromdur. Ben şahsen olaya bireysel bakılmaması gerektiğini değerlendiriyorum. Sorun sadece bir iktidar sorunu değildir. Zira her şeyin bir sonu olduğu gibi iktidarlar da mutlak değildir. Önemli olan onun geride bırakmış olduğu bir takım tahribatların niceliği ve niteliğidir. **Örneğin rasyonelleştirilmiş bir ahlaksızlık, bir sonraki nesle metastaz yapar.** Ülkemizdeki ihtilaller tarihini hatırlarsak, bunu daha rahat görürüz. 12 Eylül benzeri darbeleri yönetimler çok kısa bir süre iş başında kalsa da, etkilerinin ortadan kalkması bir o kadar kolay olmamıştır.

Yani önce teşhis sonra tedavi... Bunu yapmazsak, bırakınız yarını günü bile kurtaramayız. Zira biz bu ülkede birlikte yaşamaya mecbur değil; adeta mahkumuz, mahkum....

Son sözü, kendi mahallesine küskün Şair Sezai KARAKOÇ'a bırakalım;

"Benim gözlerim yeşildir, onun gözleri kara;

Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara."

Ramazan Bulut

Odatv.com



Ramazan Bulut

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

