



## "Yeni bir milat" söyleminin perde arkasında ne var

31.08.2020



17, 25 Aralık 2013 öncesindeki adıyla Gülen Cemaati ya da Hizmet Hareketi olan yapı, bu tarihten sonra Paralel Devlet Yapılanması, 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sonrasında ise Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak isimlendirildi. Yapının kendi değişmemesine karşın, ismi değişince/değiştirilince, ismi FETÖ olmadan önce bu örgütle ilişki kuranların hukuken ve siyaseten "aklanabilmeleri" mümkün olabildi. Tarihin ne diyeceğinden bağımsız bir şekilde, 17, 25 Aralık 2013 tarihleri, önce siyaset, sonrasında yargı tarafından fiili milat olarak kabul edildi.

Bu yazıda, günümüzde muhalefet bloğunda gözlemlediğimiz, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle iyice görünür hale gelen benzer bir siyasi milat oluşturma çabasına dikkat çekmek istiyorum. Bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından, "**Tek Kişilik Saray Hükümeti Türkiye'yi 5 temel sorunla karşı karşıya bırakmıştır**" diyerek, bu gün itibarıyla karşı karşıya kaldığımız tüm olumsuzlukların sorumluluğu, 24 Haziran 2018 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliğiyle oluşturulan yönetim sistemine yükleyerek yeni bir milat oluşturulmaya çalışılıyor.

Benzer durum ekonomi politikaları açısından da söz konusu. Ekonomide karşı karşıya kaldığımız tüm sorunların, sorumluluğunu "**Güven vermeyen damadını görevden alıp yerine liyakat sahibi birini getirmelisin**" diyerek Berat Albayrak'a yükleyerek, Babacan, Mehmet Şimşek gibi 2002-2018 arasında ekonominin patronluğunu yapan kişiler aklamış, yaptıkları onaylanmış oluyor.

CHP adına en yetkili ağızdan yapılan konuşmalarla, 18 yıla yaklaşan AKP iktidarını, 24 Haziran 2018 öncesi ve sonrası diye ayırıp, bugün yaşanan tüm sorunları 2018 Anayasa değişikliği sonrası kurulan sisteme yükleyen bu söylemi, siyasette hiçbir şeyin amaçsız söylenmediğini de dikkate aldığımızda, siyaseten nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?

İlk akla gelen gerekçe, Haziran 2018 öncesi AKP iktidarı icraatlarının, o dönem AKP'sinde görev alan siyasilerin, en azından bir kısmının mevcut CHP yönetimi tarafından çok da yanlış olarak görülmediği oluyor doğal olarak.

Ne demek istediğimi daha net anlatabilmek için, öncelikle bu milattan siyaseten kimler yararlanacak sorusunu yanıtlamak, devamında ise bu sorunun yanıtıyla bağlantılı olarak, 24 Haziran 2018'in milat kabul edilmesinden beklenen siyasi sonucun ne olduğu sorusunu yanıtlamak gerekiyor.

Bu sorunun yanıtı için çok da fazla düşünmek gerekmiyor. 24 Haziran 2018 öncesi AKP iktidarı döneminde AKP'yi destekleyen yerel ve küresel sermaye çevreleri, yetmez ama evetçiler, fiilen AKP içerisinde üstelikte sorumlu mevkilerde görev alan Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve benzerleri, birlikte açılım yaptıkları HDP hemen akla gelenler.

24 Haziran 2018 miladından siyaseten yararlanacaklar bununla da sınırlı değil. Bu milat sayesinde yalnızca siyasi aktörler değil. 2002-2018 Haziran ayı arasında, demokratikleşme, AB'ye uyum, küresel ekonomiyle bütünleşmek" dünyaya kapalı olmamak, vb. adlar altında ekonomik ve siyasi bağımlılığın kurumsallaştırılmasını amaçlayan "reformlar" da muhalefetin hedefi olmaktan çıkarılmış oluyor.

Gelelim son sorunun yani bu yeni milattan beklenen siyasi sonucun ne olduğu, siyaseten neye/nelere hizmet edeceği

sorusunun yanıtına. Yanıtın önümüzdeki seçimde "AKP iktidarına" son vermek için yapılan/yapılacağı söyleyen ittifakın kapsamı ve programıyla ilişkili olduğunu, CHP tabanı/seçmeni nezdinde ittifakın ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayının meşruiyetinin sağlanmasına hizmet edeceğini düşünmek sanırım çok da yanlış olmayacaktır.

Bu durum, AKP'yi iktidardan uzaklaştırmanın, AKP'nin temsil ettiği ve 19 yıla yakındır uyguladığı/ uygulamaya devam ettiği politikalarının da iktidardan uzaklaştırılması anlamına gelip gelmeyeceğinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.

**Ahmet Müfit**

**Odatv.com**



**Ahmet Müfit**



## Diğer Yazıları

*Demirtaş'ın PKK mesajının anlamı ne*

23.02.2021

*"Herkesi kucaklamak" doğru mu*

15.02.2021

*AKP-MHP'nin Anayasa planı*

10.02.2021

*Kırılan rekorların kaynağı para nereden geldi*

01.02.2021

*ABD'nin Çin planı Türkiye'yi etkiler mi*

27.01.2021

*"Yapısal reform" diyenlere bu yüzden şüpheyle yaklaşın*

20.01.2021

Tüm Yazıları

## Popüler Yazılar



**Müyesser Yıldız**

*TESUD Başkanına neler soruldu?*

30.06.2021



**Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.**

*Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır*

03.10.2021



**Salih Seçkin Sevinç**

*Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...*

03.10.2021



**Rafael Sadi**

*O kritik ziyaretin arka planı*

03.10.2021



**Yusuf Yavuz**

*Yeni plan devrede*

17.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tehdit etmeyin*

18.06.2021



**Soner Yalçın**

*Tunus'un foncuları*

28.07.2021



**Soner Yalçın**

*Erdoğan'ın öfkesinin sebebi*

26.10.2021



**Sami Menteş**

*Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor*

25.06.2021



**Soner Yalçın**

*Ata'nın çocukları: 68 Kuşak*

30.06.2021

#### İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

#### İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

