



Anne darbe ne demek

17.07.2017



15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen, hepimizin yaşadığı darbe girişiminden sonra binlerce makale yazıldı, milyonlarca tweet atıldı. Gerçekten de örneği olmayan, **“halkın sokaklara akıp”** tankları durdurduğu, darbeciler tarafından **“işgal edilen yerleri kurtardığı”** destansı bir mücadeleydi. Başta Emniyet teşkilatı, onlarla birlikte halk ve darbecilere katılmayan **“vatansever”** Silahlı Kuvvetler mensubu askerler **“el birliğiyle”** TBMM’yi bombalayacak kadar gözü dönmüş işgalcilere karşı **“muazzam bir mücadele”** verdiler.

Biz genel olarak Türk halkı iyi savaşırız, **“imkansız görünen”** mücadeleleri kazanırız ama ne yazık ki bu **“zaferlerin tarihini güzel yazamayız”**. Hiperaktif bir toplumuz, durduğumuz yerde duramayan, hep hareket halinde olmayı seven yapımız var. Tarih yazarken de illa ki **“heyecanımızı, ideolojimizi, tarafımızı”** ön plana çıkarmayı tercih ederiz. Böyle olunca da **“ortak verdiğimiz mücadelenin etrafında bütünleşemeyiz.”**

15 Temmuz’dan sonra, **“15 Temmuz’u anlatacak”** çok sayıda kitapların çıkması bekleniyordu. Birkaç hafta sonra hızlıca medyadan derlenen, çalاکalem yazılan, **“Şu kitap bir çıksın da çok satsın”** amacı taşıyan üç-beş kitap çıktı. O zamandan bu zamana sayısını bilmiyorum ama en az 40-50 kitap çıkmıştır.

Yayınlanan kitaplardan elbette ki dikkate değer olanlar vardı. **Hande Fırat’ın 24 Saat** kitabı ile **Mete Yazar-Ceyhun Bozkurt’un** yazdığı **Darbenin Kayıp Saatleri** o yüzden ilgi gören kitapların başında geliyor. Cumhurbaşkanı’nın ve Aydın Doğan’ın da yazmasını istediği 24 Saat kitabı, 15 Temmuz gecesi yaşananları Hande Fırat’ın yaşadıklarından yola çıkarak yansıtıyor. O kitap da en çok ilgimi çeken, Hande Fırat ile küçük kızının konuşmalarıydı.

Hande Fırat’ın kızı annesine, **“Anne darbe ne demek?”** diye soruyordu. Bence **“15 Temmuz’u en iyi anlatan anahtar cümle”** buydu. Çünkü televizyonlar köprüyü tutan askerleri göstermeye başladığında, ilk başta darbe olacağı düşünülmemişti. Fakat gerçekten de, **“bu zamanda, 2016 yılında bir darbe olmakta olduğu”** anlaşılınca hemen her evde şaşkınlıkla darbe konuşulmaya başlandı. Evdeki çocuklar ve gençler, anne babalarına **“Darbe ne demek?”** diye sordular. Çocuklar, **“Anne askerler neden bizi öldürmek istiyor?”** diye ağladılar.

Çocukların bu sorusu ve ağlamaları anne babaları çok etkiledi. **“Bu zamanda darbe olamaz, çocuklarımızın yarınları karanlık olmamalı”** düşüncesine yol açtı ve çok insan o yüzden dışarıya çıktı. Eğer o çocuklar ağlamasaydı, büyükler belki de bu kadar etkilenip darbeyi önlemek için dışarı çıkmayabilirdi.

15 TEMMUZ’U ASLINDA ÇOCUKLAR ÖNLEDİ

Ben **“15 Temmuz’u belki de çocuklar önledi”** diye düşünüyordum. Tam da bu şekilde yorumlayan bir kitaptan haberdar oldum. Bir okuyucunun, **“Asiye Hanım, kaynakçasında sizin de olduğunuz, hatta kimi yerde sizin yazılarınızdan da yararlandığınızı düşündüğüm “Anne Darbe Ne Demek?” kitabını oldum size de tavsiye ederim”** e-mailiyle dikkatimi çeken kitabı okudum.

Kitabı yazan **Nevzat Tarhan’ın** darbeler tarihini, FETÖ’yü, 15 Temmuz değerlendirmesini psiko-sosyal açıdan

yorumlaması hayli ilginç. Sadece olayları değil, darbecileri ve darbeyi önleyenleri farklı açılardan mukayeseli ele almış. Bir yerde, **“FETÖ'nün en kolay fethettiği yer TSK”** diyor, **“En zor kalenin en kolay fethedildiğini”** sadece psikolog olarak değil, aynı zamanda bir asker olarak yaşadıklarından da yola çıkarak anlatıyor.

Zaten kitabın içindekiler kısmında bile birbirinden ilginç başlıklar var. **Anne Darbe Ne Demek, FETÖ En Kolay TSK'yı Fethetmiş, İmamlar ve Generaller, Gülen Cemaatinin Hitler'i Keşfetmesi, Gülen'in Ani Taraf Değiştirmeleri, Cemaatler Kapitalizmle İmtihan Edildi, Bediüzzaman Said Nursi ve Fethullah Gülen, 15 Temmuz'un Faydaları, Şok Yaşantıların Uyarıcılığı, Erdoğan ve Gülen, Kendilerini Mağdur Görenler** pek çok bölüm başlıklarından bazıları.

15 Temmuz'daki çocukların rolünden şu şekilde bahsediyor Nevzat Tarhan:

“10 yaşındaki çocuklarına darbeyi zor anlattı insanlar. **“Askerler hükümeti devirir, ülkeyi onlar yönetir”** gibi şeyler söyleyince anlam veremediler. Televizyondan da askerlerin köprüyü işgal etmesi, halkın üzerine silah doğrultması, tankların yürümesi, insanların ölmesi, yaralanması, TRT spikerine zorla bildiri okutulması gibi şeyleri gördükçe, darbenin ne demek olduğunu anlayınca ağladılar.

“Neden askerler bize ateş ediyorlar, askerler niçin bizi öldürmek istiyorlar?” diye ağlayarak tepki verdiler. **“Ne istiyor askerler bizden?”** dediler.

Nevzat Tarhan, darbe girişimini **“dindar”** bilinen bir cemaat tarafından yapıldığı anlaşınca her kesimden müthiş bir **“öfke patlaması”** yaşandığı söylüyor. Çünkü hem darbe, hem de **“dindarlar tarafından aldatılmışlık travması”** söz konusu olunca öfke ve direnç toplumsal dalgaya dönüşmüş.

Çoğu insan, bu yüzden **“Bu darbe olmamalı, çocuğumun geleceğini karartmamalıyım, ülkeme yapılan darbelere ben dur demeliyim”** kararlılığına sahip oldu ve bazıları çoluk çocuk dışarı çıkarak silaha, tanka, darbeye karşı yürüdü.

Gülen cemaatinin **“en ilgi gördüğü zamanlarda bile aslında sevilmediğini”** söylüyor Nevzat Tarhan. Türk halkının FETÖ'ye olan öfkesini, şiddetli tepkisini buna bağlıyor. **“Herkesi idare ettiklerinin, çok maske kullandıklarının farkında olduğunu”** ama **“görmezden geldiğini”** söylüyor bir yerde.

“ABD'de Mevlâna geçerli olduğu için Mevlana'yı, Türkiye'de de Bediüzzaman'ı kullanıyorlar. Siyasi çevrede de Atatürk'ü kullandılar. Bu yapı hedefleri için her şeyi kullanan bir grup. Tam bir dinci Makyavelizm grubu.

Humeyni hareketinin başarılı, Gülen hareketinin başarısız olmasının sebebi Gülen belki birkaç yüz bin kişiyi kendine körü körüne itaat ettirdi ama tabanda hiç karşılığı yoktu. Oy alacak, parti kuracak gücü yoktu. Çünkü kendine elitist bir sınıf oluşturdu.

İmtiyazlı bir sınıf oluşturarak onlara her şeyi verdi. Onlara itaat sağladı. Ama taban bunun farkındaydı. Meselâ FETÖ'nün okullarına baktığımızda, hep böyle başarı tutkunluğu ve zengin tutkunluğu göze çarpardı. Herkes görüyordu ki başarılı öğrenciye her şeylerini verirler, zengin insanlara hep öncelik tanırırlar.”

“Toplumda bu çifte standart hep görüldü. Toplum ve diğer dini cemaatler hiç sevmeyi onları. Hiç onları yanına almadı. Bu narsist davranışları nedeniyle.

NARSİST GRUPLAR BAŞARILI OLUNCA SAYGI CÖRÜR AMA SEVİLMEZLER

Grup narsizmi dediğimiz cemaat narsizmi vardı onlarda. Narsist kendini özel görür, önemli, üstün, ayrıcalıklı, seçilmiş görür. Hak duygusu kendilerine yöneliktir. Narsist insanın en büyük özelliği, **başarılı olduğu zaman herkes ona saygı duyar ama başarısız olduğu zaman sevilmezler. Yaptığı işi severler ama kişiliklerini sevmezler.**

Çoğu insan onların yaptığı **Türkçe olimpiyatları, Türk okulları** gibi işleri seviyordu ama onların **kimliklerini sevmiyorlar, rahatsız oluyorlardı.** Bunu toplum gördüğü için taban bulamadı ve onun için toplumun bu cemaati söküp atmaları çok kolay oldu.”

Kitabın bir bölümü “TSK’nın yanlışları üzerine” oluşturulmuş. Kendini yenilmez gören “TSK’nın FETÖ tarafından nasıl oyuna getirildiği, kuşatıldığını ve fethedildiği” konusu ilginç örneklerle anlatılmış.

“Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ “FETÖ’cüler bize şunlar nurcu diyormuş, meğer onlar Kurdoğlu cemaatindeymiş. Kendilerini gizleyip bize onları hedef göstermiş” diye söyledi. Bunu söyleyenlerin FETÖ’cü olduğunu anlayamamış. Yani sen komutansın. Bunun ayrımını nasıl yapamazsın?

Hilmi Özkök TBMM’deki ifadesinde şunları söyledi:

“Ben 1957-58’lerden beri biliyorum Nurcuları. Saadet-i Ebediye diye kitap okuyorlardı.” dedi.

Saadet-i Edebiyye kitabı Nurcuların kitabı değil. Öğretmen Albay Hüseyin Hilmi Işık takipçilerinin kitabıdır. O tarihte Nurcuların lideri Said Nursi hayattaydı.

Işıkçıları Nurcu sanmak, bütün dini grupları aynı kefeye koymak toptancı bakış olarak hata yaptırıcıdır.

Böyle olunca bütün sosyolojik dini grupların hepsi aynı kefeye kondu. Bütün cemaatler, dindarlar dışlanınca, kendini gizleyen FETÖ hem kendine yer buldu, hem de kendilerinin dışındaki cemaatleri TSK’dan tasfiye etti. İyice güçlenip hakimiyet sağladığında da, **Ergenekon davalarıyla Ulusalçılara kumpas kurup onları tasfiye etti.**”

TSK’nın cemaatler konusunda bilgisiz olduğu, her dindarı gerici gördüğü, FETÖ’nün de kendini gizleyerek, çağdaş göstererek mevzi kazandığı gibi konuların ele alındığı bölüm mutlaka okunması gereken örnekler ve değerlendirmelerle dolu.

KENDİNİ MAĞDUR GÖRENLER NE YAPMALI?

Kitabın ilginç bölümlerinden biri, kendini mağdur görenler hakkında.

“Burada **devletin yapacağı** ve **mağdur olanların yağacağı** şeyler var. Bir de **toplumun diğer geri kalanının yapacağı** şeyler var. Şimdi devletin yapması gereken öncelikle adalet sistemini muhakkak sağlıklı şekilde işletmektir. Somut, maddi delillerle insanlar mahkûm edilmeli. Varsayımlarla, tahminlerle ya da onun kardeşidir o da suçludur, onun eşidir suçludur gibi zanlarla hüküm verilmemeli. Maddi delillerle, somut bilgi, verilerle hareket eder adalet sistemi. Adaleti işleyişinin güven oluşturması, mağdur olan insanların şeytanlaşmasını engeller.

İkincisi, mağdur olanların ne yapacağı da önemli. **Mağdur olanlar bazen terörist adaydır**. Bu konuda **kendi suçunu bilenler zaten planlı bir şekilde Türkiye aleyhinde siyasi lobiler oluşturuyorlar bütün dünyada**. İleri seviyede olanlar Türkiye aleyhine çalışıyorlar.

Gülen grubuna karşı duygusal bağı olan insanlarınsa düşünüp yeniden değerlendirme yapması lazım. Kalite standartlarında yönetim bilimlerinde kök neden analizi yapılır. Neden oldu bu? Onun analizini yapar.

Bunun maddi sebepleri, sosyolojik sebepleri, psikolojik sebepleri vardır. Bir de kaderi sebepler vardır. Bu sebepler arasında hepsini tek tek gözden geçirmeli. Burada görünen sebep ne, görünmeyen sebep ne? Sosyolojik sebep ne, psikolojik sebep ne? Kaderi sebeplere baktıktan sonra yeniden durum değerlendirmesi yapıp **“dur, düşün, yeniden değerlendir”** içine girmesi ve ondan sonra **“eyleme geç”** yapması lâzım.

İnsanın hayatında **“geliştiren travmalar”** vardır. O geliştiren travma içerisinde kişi **“bu bana ne öğretti?”** diyebilirse, yoldan, çizgiden, raydan çıkmış halini hemen toparlar, tekrar doğru çizgiye gelebilir.

Burada sarsılacaktır, bu ciddi sarsar insanı. **Gönül bağı olan insanlar müthiş şok yaşıyorlar şu anda. Halen kendine gelmiş değiller birçoğu**. En azından susuyorlar. **Burada özeleştiriyen yapan sınavı kazanmış olacak**. Travmayı, kazanılmış travma haline dönüştürecek.

Geçmişte sempati duyanlar **“demek ki biz o zaman eleştirel düşünceyi terk etmişiz”** diyecekler. **“Sempati**

duyduğumuz zaman, onun yanlışlarına biz neden fark etmedik” diye soracak bunlar. “Fark ettiysem de neden bununla ilgili bir şeyler yapmadım” diye kendilerini sorgulayacaklar.”

Anne Darbe Ne Demek kitabı çok ilginç bir kitap. Okumak ve okutmak lazım.

Asiye Gldođan

asiyeguldogan@hotmail.com

@AsiyeGuldogan

Odatv.com



Asiye Gldođan



Diđer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl göryor

12.06.2021

Fethullah Glen'in evinde yumruklar konuřtu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadırođlu oldu

31.01.2021

Kazım Gleçyz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir başka açıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

