



NATO provokasyonu kimin işine yaradı

21.11.2017



Malum, geçen hafta Norveç'teki NATO tatbikatında olanlar oldu! Daha doğrusu büyük olasılıkla Türkiye'ye kurulan bir tuzak sahneye konuldu. Norveç'deki tatbikat skandalının, Türkiye'yi kışkırtarak, örgütten çıkmaya teşvik etmek için kasıtlı olarak planlanmış olması çok ciddi bir olasılıktır.

BİR TUZAK YÖNELİMİ, BİR PROVOKASON

Bu tuzak öyle böyle bir tuzak değil. İki görevliyi kapı dışarı ederek özür dilenip geçirilecek bir eylem değil. Daha önce de açılan haritaları unutmadık; o haritaları da çavuşlar çizmemiştii!

Atatürk'ün heykeli "**düşman liderler**" kategorisinde!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "**düşman ülkelerin liderleriyle işbirliği yapan lider**" kategorisinde!

Bu açıkça bir tuzağın ön adımı olan bir provokasyondur. Asla kabul edilemez, asla hafife alınamaz. Maksat, Türkiye'yi Batı'dan koparacak, NATO ile de ipleri koparacak hissi ve fevri bir harekete zemin hazırlamak... Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Nitekim bu provokasyonun hemen arkasından büyük bir tepki oluştu ve koro halinde değişik çevrelerden "**NATO'ya hayır!**" nidaları yükselmeye başladı. Bu değişik çevreler arasında hükümet medyası da var.

Norveç'teki provokasyonun hemen öncesinde ise 10 Kasım'da Atatürk'ü sahiplenmeye çalışan Ak Parti adımları var. Bundan hemen sonra Atatürk ve Erdoğan'a eş zamanlı olarak yapılan saldırı; Türkiye'yi bütünüyle hedef tahtasına oturtan eylem provokasyon değil de nedir? Bu işin içinde maşa olarak FETÖ de olsa arka plandaki "**ağababalar**" bellidir.

TÜRKİYE'NİN YÖNÜ MESELESİ

Şu açıktır: İçeride de dışarıda da Türkiye'nin Batı'dan da bir Batı kurumu olan NATO'dan da atılmasını-çıkmasını isteyenler var. Batı ülkeleri içinde Türkiye'nin Avrupalı kimliğini kabul etmeyen, özellikle de Ak Parti iktidarının son dönemlerinde ülkenin demokrasiden, çağdaş değerlerden ve batılı yöneliminden giderek ayrılmakta olmasından hareketle Türkiye'yi batı dünyasından dışlamak isteyen ülkelerin var olduğunu ve bunların bu amaçları doğrultusunda nasıl çalıştıkları AB sürecinde de görülmektedir. Ki, bunlardan bir kısmının NATO üyesi oldukları da bilinen bir gerçektir.

Norveç'teki provokasyon bir yana, NATO ve Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinin olumsuz yönleri, istenmeyen etkileri hakkında kuşkusuz daha söylenebilecek pek çok şey vardır. Ancak bunların hiç biri, NATO'nun bugün dünyada mevcut, Türkiye'nin tam üyelik statüsüyle içinde yer aldığı; Genel Sekreter Yardımcısı görevlerinden biri başta olmak üzere bir çok yetkili mevkii elinde bulundurduğu; oydaşma ile karar aldığı için, prensipte Türkiye'nin oluru olmadan hiç bir iş yapamadığı tek etkin Batı kuruluşu olduğu gerçeğinin gözden kaçırılmasına yol açmamalıdır.

NATO'DAN ÇIKILABİLİR Mİ?

NATO oydaşma ile karar alan bir örgüt olduğu için Türkiye'yi, bizzat kendisi istemeden NATO'dan çıkarabilecek bir

mekanizma yoktur. Peki neden? Muhtemelen Soğuk Savaş döneminde cephesini genişletmek isteyen NATO, böyle bir mekanizmayı akla getirmemiş olabilir.

Türkiye NATO'dan kendi isteğiyle çıkmak isterse de günümüz koşullarında bir daha geri dönebilmesi, tekrar NATO üyesi olabilmesi hiç bir şekilde mümkün olamaz. Bu sadece örgütten çıkmak değil, üyeliğini ya da üyeliğinin bazı yönlerini (örneğin örgütün askeri yapısına katılımını) dondurması halinde de geri dönüşü imkânsız. Yunanistan'ın, hattâ Fransa'nın yakın geçmişte çıkmış oldukları NATO askeri yapısına dönebilmek için ne büyük zorluklar yaşadıkları hatırlardadır. Yunanistan'ın NATO güneydoğu askeri kanadına dönebilmesi 12 Eylül Yönetimi'nin oluruyla gerçekleşebilmişti. Konu Türkiye olacak olursa, dondurulmuş bir yapıya bile dönmenin olanaksızlığına hiç bir şüphe yoktur.

Türkiye'nin halihazır durumunda, özellikle mevcut iktidarın ülkeyi sürüklemek istediği istikamet de gözönünde tutulduğunda, Türkiye'nin NATO'dan çıkması yolunda siyaset yapmak, ülkenin süratle "**Pakistanlaşmasına**" yol açacak bir sürecin başlamasına neden olabilir. Bu da Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük olur. Muhalefetin bu konuda çok dikkatli adımlar atması gerekmektedir. Kaldı ki NATO bir düşman olarak görülecek olursa, içinden çıkmak suretiyle bu "**düşmanı**" kontrol edebilme olanağı elden kaçmış olacak; dünyanın en büyük askeri olanak ve kabiliyetlerine sahip, üç üyesi nükleer donanımlı bir 'düşmanı' tam anlamıyla karşımıza almış olacağımız hususu NATO'dan çıkılması fikrine karşı ikna edici bir argüman olarak gösterilebilecektir. Böyle bir şey olduğu takdirde nelerle karşılaşabileceğimizin bir örneğini ise maalesef Kaddafi Libya'sında, bizim de katıldığımız NATO harekâtı bağlamında görmüş bulunuyoruz.

NATO NEDEN KURULMUŞTU, NASIL GİRDİK?

NATO'nun kuruluşu iki kutuplu dünya koşullarında, sosyalist blok karşısında ABD ve Batılı müttefiklerinin gereksinimlerine dayalıydı. ABD'nin başını çektiği emperyal blokun gereksinim duyduğu tampon ve kanat ülkeler de zamanla çekim alanına girdi. Türkiye de "**Sovyet tehlikesi**" ve Batı'ya kabul atmosferinde NATO'ya çekildi. İkinci Dünya Savaşı'nda faşist Hitler Almanya'sı ile Sovyetler ve Batı arasında bir tercih yapmayan, tarafsızlığını koruyan Türkiye, savaş sonrasında oluşan Soğuk Savaş sürecinde tercih yapmaya zorlandı. NATO'ya girme uğruna dünyanın bir ucundaki Kore'ye asker bile gönderdik.

1980'lerin sonunda dağılan sosyalist blok ve çöken Sovyetler ile oluşturdukları Varşova Paktı da dağıldı ama karşısında kurulan Kuzey Atlantik Paktı (NATO) farkı bir işlevle yoluna devam ediyor. ABD'nin başını çektiği bu güç, dünya çapında bir kontrol unsuru olarak rol oynuyor.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Türkiye'nin eski rolüne gereksinim kalmayınca Batı'da da Türkiye'de de bir durum değerlendirmesi yapıldığı aşikar. Bu da yeni değil. Belirttiğim gibi Souk Savaş'ın bitmesiyle gelişen bir süreç. Türkiye'de asker de, siyaset de "**çok yönlülük**" arayışında. Ancak sağduyulu kesim bunu Batı kurumlarında kalarak sürdürürken bir kesim hissi davranarak, bir kesim de maksatlı şekilde "Ne NATO ne de AB" demektedir.

NATO'DAN ÇIKMALI MI?

E. Tuğa. Türker Ertürk'ün de dün Odatv'deki makalesinde dediği gibi, "**Tabii ki NATO'dan çıkılması düşünülebilir ve hatta çıkılabilir. Ama kararların oy birliği ile alındığı, Türkiye istemez ise hiçbir kararın alınmadığı böyle bir teşkilatın içinde mi yoksa dışında mı kalarak ülkemizin çıkarlarını ve güvenliğini daha iyi koruyabilirsiniz? Takdir sizlerin!**"

Biraz açayım Ertürk'ün paragrafını... NATO'dan çıkmak konusu kısa ve orta vadede, hissi bir atmosferde, provokatif süreçlerde karar verilecek kadar basit bir konu değildir. Uygulanabilirliği, maliyeti ve sonuçları açısından bakıldığında, serinkanlı olarak düşünüldüğünde akla birçok soru gelecektir. Bu yüzden çok iyi ve soğukkanlı olarak muhakeme edilmelidir. Ekonomik olarak, askeri olarak kendinize yetebilecek misiniz? İç barışınızı sağladınız mı? Komşularınızla ve bölge ülkeleriyle aranız nasıl? NATO'dan çıkarsanız batı komşunuz Yunanistan'la ilişkileriniz nasıl gelişir? Dünyada çok yönlü başka ilişkiler kurdunuz mu? Yoksa bir paktın içinden çıkıp onu da kontrol edebilir olmaktan çıkarak başka bir

gücün etki ve kontrol alanına mı sürüleceksiniz? Bu sorular daha çoğaltılabilir... Böylelikle, kısa ve orta vadede NATO'dan çıkmak gerçekçi gözükmemektedir. Hatta ayrılmak kısa vadede aleyhe olur.

Uzun vadede karar vermek için ise NATO'ya bağımsız olarak tam anlamıyla rest çekebilmeniz gerekir ki, o zamana kadar köprülerin altından çok sular akar. Bir zamanlar Soğuk Savaş döneminde bir de Hindistan ve Yugoslavya gibi devletlerin başını çektiği “**Bağlantısızlar Hareketi**” vardı. Kimbilir belki de Türkiye zamanla böyle bir harekete öncülük yapabilir. Ama bunun için ekonomik olarak, askeri olarak bağımsız olmanız, ittifaklarınızın sağlam olması, caydırıcı olmanız, yumuşak güç unsurlarınızın çok yönlü ve etkili olması kaçınılmazdır.

Kanımcıca en doğrusu Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından Batı ekseninde kalması ancak çok yönlü ilişkiler kurmasıdır. Bu anlamda kısa ve orta vadede NATO üyeliğinin sürdürülmesi yukarıda izah ettiğim nedenlerle elzemdir.

PROVOKASYON KİME YARADI?

Peki son NATO provokasyonu kimin işine yaradı? Zor durumdaki Erdoğan ve partisinin işine yaramış olabilir mi? Kamuoyu anketlerinde sıkıştığı, erozyona uğradığı görülen, Rıza Zerrab davasında köşeye sıkışan Erdoğan provokasyonun ardından gelen özürle bir nefes almış olabilir mi? Bu da işin bir başka boyutudur. Kendi Meclis Başkanı, kendi partili bakanları Atatürk'e hakaret ederken ses çıkarmayan Erdoğan şimdi birden Atatürkçü oldu!? Atatürk'le kendisini yan yana getirmekte hiçbir beis görmüyor. “**İki ayyaş**” lakırdısı out, “**Gazi Mustafa Kemal Atatürk**” in! Yakında İnönü'yü de güya CHP'nin elinden almaya kalkarsa hiç şaşırımam!

Bitirirken yine Ertürk'ün dünkü makalesine döneceğim: “**Karar sürecinde tüm üyelerle hatta ABD ile eşit statüde olmamıza rağmen NATO'dan zarar gördük diyorsanız; bunun sorumlusu çapsiz, bu toprakların sesi olmayan, milli menfaatleri esas almayan, kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutan niteliksiz siyasetçilerimizdir.**”

Aslında mesele, Türkiye'nin nereye, hangi yöne gideceği meselesidir. Türkiye güneyini, doğusunu, kuzeyini ihmal etmeyen ve yadsımayan; çok yönlü ittifaklara sahip Batı eksenli bir güçlü bölge ülkesi mi olacaktır; yoksa Rusya ve Çin ile müttefiklerinin gölgesindeki bir Ortadoğu ülkesi mi olacaktır? Soru budur. CHP'nin ve diğer muhalefet unsurlarının da dikkate alması gereken nokta budur.

Muzaffer Ayhan Kara

Odatv.com



M. Ayhan Kara



Diğer Yazıları

Altay yeni statta ilk maçta kayıp

11.12.2021

"Bay Gol"den son mesaj

08.12.2021

Büyük acıya rağmen maça çıktı

06.12.2021

Göztepe orada lider

02.12.2021

Üç büyükler Trabzon'a çalıştı

29.11.2021

AKP'de Mustafa Denizli ismine tepki

28.11.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

