



ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin Suriye ile ne ilgisi var

25 Mayıs Cuma 2018 03:26



ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong'un Haziran ayı ortalarında ikili bir görüşme yapacak olması dikkat çekicidir.

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonraduraklamanın ardından 1792 Yaş Antlaşması ile dağılma ve parçalanma dönemine giren Osmanlı Devleti 1922'de yıkılışına kadar geçen 130 yılda bitmeyen bir kayıplar ve acılar sürecini yaşamıştır. Kırım, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki topraklarını kaybede kaybede küçülmüş, sayısız dramların yaşandığı bu dönemin son bölümünde, I. Dünya Savaşı'nın sonunda Emperyal Dünya Anadolu'nun bir çok yerini işgal etmiş, Türklere yalnızca Orta Anadolu'da az bir toprak parçası bırakmıştır. Bütün yokluk ve zorluklara karşın, tarihte başka örneği olmayan bir mücadele sergileyen Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları; düşmanların hepsini yenerek topraklarımızdan kovmuş ve bugünkü çağdaş değerlere sahip Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur.

Yeraltı hidrokarbon kaynakları açısından dünyanın en zengin yerlerinden birisi olan bugünkü Irak, Suriye, İran'ın batısı ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundan oluşan bölge aynı zamanda Fırat-Dicle havzası ve verimli Mezopotamya arazilerini ele geçirmektarih boyunca tüm liderlerin rüyası olmuştur. Yakın çağımızda, bu bölgenin, emperyal dünya tarafından işgal edilmesi konusu İngiltere ve Fransa'nın imzalayıp Çarlık Rusya'sının da buna iştirak ettiği, 16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot anlaşması ile gizli olarak kararlaştırılmıştır.

O zamandan günümüze kadar bu bölge sürekli olarak bir mücadele alanı olmuştur. Şu an ki durum itibarı ile bölge içerisinde bulunan Irak ve Suriye toprakları, dünyanın en yüksek yoğunluklu çatışmaların sürdürüldüğü, en büyük acıların yaşandığı bölge durumundadır. Emperyal mücadele ve çatışma yöntemlerinin acımasız şekli ile uygulandığı, dünyanın süper güçlerinin birbirleri ile yarıştıkları alan olmuştur.



Emperyal Dünya bu haritanın gerçekleştirilmesi için bütün yöntemleri kullanmaktadır. Bu güne kadarki süreç içerisinde Anadolu topraklarının bütünlüğü ve Türkiye'nin egemen devlet erkini zayıflatmak maksadıyla;

- Sözde Ermeni Soykırımı yalanının birçok ülke parlamentoları tarafından onaylanması,
- PKK/PYD/YPG terör örgütünün birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından örtülü veya açık olarak desteklenmesi,
- Karadeniz'e açılımın da hedeflendiği bu yapılanmanın Sözde Pontus Soykırımı adı altındaki Yunan yalanının birçok ülke nezdinde destek bulması,
- Türkiye'nin her açıdan zayıflatılarak, kırılğanlıklarının artırılması maksadıyla, FETÖ oluşumuna ve 15 Temmuz kalkışmasına verilen destek,
- Anadolu'nun birçok yerinde PKK terör örgütünün faaliyet göstermesi, hatta bu faaliyetleri Karadeniz Bölgesi, Trabzon-Maçka civarında da yapma girişimleri karşılaştığımız yöntemlerin bir kısmıdır.

Bütün bunların zamanlama açısından birbiri ile uyum içerisinde olması da kesinlikle tesadüf değildir.

İLGİ ALANI DEĞİŞİYOR

Diğer taraftan, yakın zamana kadar ABD tarafından en riskli bölge olarak ilan edilen Pasifikteki ilişkilerinde önemli değişimler yaşanmaktadır. ABD'nin en büyük ekonomik rakibi olarak ifade edilen Çin ile uzun dönemli bir uzlaşma sürecine girdiği sıklıkla ifade edilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan ABD'nin en önemli askeri hasmı olarak basında işlenen Kuzey Kore ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanmakta ve ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong'un Haziran ayı ortalarında ikili bir görüşme yapacak olması dikkat çekicidir.

Pasifik Bölgesindeki bu barışrüzgârlarının esintisi, ülkeler arası ilişkiler boyutundaki yaşanan eksen değişimleri; gerilimler, krizler ve çatışmalar ile beslenen ABD ve dolayısı ile onun her daim destekçisi olan Emperyal Dünyanın ilgisini başka bölgelere kaydırmasına sebep olacaktır. Bunun en belirgin emaresi ise ABD Donanmasının büyük bir kısmının bulunduğu Pasifik Bölgesindeki kuvvetlerinin azaltılarak ilgi odağı olacak yeni bir bölgeye kaydırılmasıdır. Bu çerçevede ABD ve müttefiklerinin Hint Okyanusuna kaydıracağı deniz unsurlarının konuş ve hareketlerini takip etmek önem kazanmıştır.

07 Nisan 2018'de;

- ABD'nin Doğu Akdeniz'e 6. Filosunu göndermesi ve kuvvet kaydırması,
- ABD'nin kimyasal silah kullanıldı yalanı ile Suriye'yi Tomahawk füzeleriyle bombalaması,
- Aynı süreçte ABD Dolarının uluslararası piyasalarda kazandığı değer,

gözönünde bulundurulduğunda ABD ve dolayısı ile emperyal dünyanın yoğunluklu ilgi alanının tekrar Ortadoğu ya, Türkiye'ye mücavir bölgelere kaydırıldığı görülmektedir.

ABD, Suriye'de yaratmış olduğu çatışma ortamı dolayısı ile; Türkiye'nin izlediği öngörüsüz politikalar sonucu, PKK/PYD/YPG vasıtası ile Suriye'nin kuzeyine kalıcı olarak yerleşmiştir. Dünyanın süper gücü Emperyalist ABD, Türkiye ile komşu olmuştur. Suriye Kuzeyindeki ABD unsurlarına uzaktan, Doğu Akdeniz'den destek veren 6. Filonun bölgede kalıcı olarak uzun süre bulunacağı da aşîkârdır.

RUSYA'NIN ROLÜ

Bununla birlikte Dünyanın diğer süper gücü Rusya, Suriye'deki çatışma ve belirsizlik ortamından istifade ederek Suriye'nin batısını, PKK/PYD/YPG vasıtası ile ABD unsurlarının Akdeniz'e çıkışını engelleyecek şekilde konuşlanmıştır. Rusya'nın buradaki varlığı günümüz koşulları itibarı ile, Türkiye'nin menfaatleri ile örtüşmektedir. Türkiye-İran-Rusya arasında yapılan Suriye ile ilgili görüşmeler ve ateşkes antlaşmaları bunu doğrular niteliktedir.

Rusya açısından da, bu bölgede Emperyal dünyanın;

- PKK/PYD/YPG gibi kendisine taraftar gruplar ile mevzi elde etmemesi ve Akdeniz'e açılan bir oluşumun engellenmesi,
- Türkiye'yi zayıf düşürerek toprak bütünlüğünü zaafiyete uğratamaması,
- İki asırdır bu haritayı gerçekleştirme emellerinin engellenmesi

önemlidir, hayatidir.



Çünkü Emperyal dünya, bu bölgeye ilişkin hedeflerine ulaştığı, bu haritayı gerçekleştirdiği takdirde; Karadeniz'e ulaşacak, Karadeniz'den ve Kafkaslar'dan Rusya ile komşu olacaktır. Bu da Rusya'nın kuşatılmışlığı açısından yeni ve en etki odaklı cephe demektir. (*Önce Vatan Dedik Eleşkirt'ten Balyoz'aadlı kitabımın son bölümünde bu konunun ayrıntılarını bulabilirsiniz.*)

Görüldüğü üzere bu bölgedeki mücadeleler açısından, Rusya ile Türkiye'nin menfaatleri örtüşmektedir. Ancak sonuçta Rusya'nın da emperyal hedefleri olan bir ülke olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Türkiye açısından iyi komşuluk ilişkileri önemlidir. En önemlisi ise Türkiye'nin bütünlüğü, hak ve menfaatlerinin korunmasıdır.

SORGULAYICI OLMALIYIZ

Hiçbir şey görsel basın vasıtasıyla bize zorla gösterilen, gösterilmeye çalışılan gibi değil, bizim algıladığımız gibi de değildir.

Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği bu dönemde döviz kuru dolayısı ile yaşanan sıkıntılar aslında buz dağının görünen kısmıdır. Bu dönemde ekonomik açıdan stratejik seviyedeki kayıplarımız nelerdir ve uzun vadede bu kayıplar hangi boyuta ulaşacaktır. Stratejik seviyedeki ekonomik kayıplarımızın sebep olabileceği siyasi, askeri, coğrafi ve milli güç değerleri açısından kayıplarımız hangi boyutlara ulaşabilecektir. Bütün bunların en ince ayrıntısına kadar çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Erken seçim açıklamasının hemen öncesinde Türkiye'nin ana gündemi Afrin idi. Şimdi, ne oldu da Afrin'in sözünü eden kimse yok meydanlarda. Fırat'ın batısı ve Menbiç tamamen PKK/ YPG unsurlarından temizlenecekti. Son durum nedir??? Bilen var mı???

ABD'nin Sureye'nin Kuzeyindeki PKK/YPG'nin kontrolünde olan bölgeye getirdiği binlerce konteyner dolusu silah ve mühimmatın akıbeti ne oldu? ABD'nin bu bölgede kurduğu 20 adet diye telaffuz edilen askeri üs bölgesinin son durumu nedir?

Fırat'ın suyundan pay almak ve bölgeye kalıcı şekilde yerleşmek için çabalayan Fransa'nın, Menbiç'e 1000 kişilik bir askeri kuvveti gönderme açıklamasını yaptığı girişimin sonuçları ne boyuttadır?

Bu ülkelerle ve tarihi boyutundan baktığımızda Ortadoğu'nun ilk şekillendiricisi İngiltere ile yapılan gizli görüşmeler ve İngiltere'nin bölgedeki örtülü faaliyetleri nelerdir?

Bütün bunları değerlendirebilecek milli bir yapı var mıdır???

Varsa, bu yapı gerçek anlamda analizleri yapabilecek imkan ve kabiliyet ve iradeye sahip midir???

Emperyal Dünya İki Asırdır Bu Haritayı Gerçekleştirmenin Peşindedir ve bir hayli de yol almıştır.

Bu ülke can vererek, kanla, acılarla kurulmuştur. Birilerinin siyasi emellerine, kişisel menfaatlerine ve cahilliklerine kurban edilmemelidir.

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu sorgulamaları yapabilmesi dileğiyle.

Nihat Altunbulak (E. Deniz Kurmay Albay)

Odatv.com

 **odakitap.com**

**“Önce Vatan Dedik”
Odakitap'ta**

TIKLAYIN & SATIN ALIN 



abd

kuzey kore

suriye

trump

donanma

Nihat Altunbulak

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

