



TÖB-DER Cami

09.09.2018



Bir,

İttihatçılar'ın yargılandığı üç ayrı yüksek mahkeme tutanakları Erol Şadi Erdinç imzalı üç ciltlik kitapla İş Bankası Yayınları'ndan çıktı.

Abdülhamit'in devrilmesi peşinden Osmanlı'nın parçalanmasına yol açan İttihat ve Terakki cemiyeti yakın tarihimizde en çok konuşulan siyasi oluşumdur.

Bu üç ciltlik mahkeme tutanaklarını özellikle İstiklal Mahmesi'nde yargılandıkları üçüncü cildi okunduğunda çok güzel bir **"senaryo"** olur diyeceksiniz, yüzlerce bölüm sürebilir.

Mahkeme tutanakları berrak Türkçesiyle çok akıcı akıyor, yeni bir senaryo yazmaya da gerek yok. Birinci Cihan Harbi ve Osmanlı'nın yıkılışı yüzlerce yıl daha hararetle konuşulacağına göre bu mahkeme tutanakları merkeze konularak muhteşem dramatik ders verici öğretici bir **"dizi"** yapılabilir.

OLACAK ŞEY DEĞİL...

İki,

Bu yıl iki günlüğüne yine Maçka'dan yukarı yaylalara vurduk. Yayladan yaylaya Yeşil Yol adıyla eski yollar genişletiliyor.

Olacak şey değil, eski yol çift gidiş geliş açılıyor ve her dağ yolunda yüz binlerce ağaç kesilmiş.

Dağ yolları neden çift gidiş geliş asfalt yapılınsın anlayabilmiş değilim. Yol yukardan çökmecin diye de bütün dağlara 'istinat' duvarları yapılıyor, böylelikle çıkışta yol güzergahında orman yerine duvar görüyorsunuz.

Gerçek bir hazineyi paramparça ediyorlar.

Türkiye denen memleketin en sık ormanlıklarının içine çift yol açmak zorunda mısınız? Tek yol neyinize yetmiyor, olmadı, teleferik deneyin, çok istiyorsanız bir iki helikopter satın alın her yaylaya; çıkartsın sizi, zaten en ağır araçlar bile eski yoldan çıkabiliyor.

Anadolu tarihinin en eşsiz ormanları ve yaylaları kıyımdan mezalimden geçiyor, güle güle çıktığımız yollarda ağaç katliamlarını ve çirkin istinat duvarlarını gördükçe ağlaya ağlaya indik.

Bir otuz yıl, Karadeniz Sahil Yolu'nda binlerce dünya güzeli eğri buğru yüzlerce küçük koyun katledilerek nasıl düz bir cetvel haline geldiğini yazdık çizdik, şimdi, sıra dağlara ormanlara gerçek cennet yaylalara geldi.

Ey büyük Allahım, şu buldozeri, elektrikli testereyi icad edenler bu icadın bir gün İslamcılar'ın eline geçeceğini niye hiç hesap etmedi.

BU İMKANLAR BUGÜNE KALABİLSEYDİ...

Üç,

70'li yılların ünlü TÖB-DER genel başkanı Gütekin Gazioğlu çok yakın akrabamdır, arabamızı süren de kardeşi Metin ağbi. Maçka'da bir kahve önünde soluklandık, binaların arasına sıkışmış bir camii gördük. Halk bu camiiye TÖB-DER camisi diyor. Sebep, 12 Eylül'le kapatılan 700.000 bin üyeli TÖB-DER'in arazisine devlet çöktü ve davalar sürerken öğretmen sendikasının malına camiiyi kondurdular.

Düşünün 70'li yıllarda yediyüzbin üyeli öğretmen sendikasını, imkanlarını, aidatlarla toplanmış mal varlıklarını, hepsine devlet el koydu, bu imkanlar bugüne kalabilseydi, bugün en kralından TV, gazete imkanlarını düşünün.

DİSK'i düşünün, Türkiye'nin en büyük sendikası, Rüzgarlı sokak girişindeki matbaasını unutmam, Kenan Evren mitinglerinde bu matbaadan gazele hırsla çokça bahsetmiştir. 80 yılında zamanının en gelişmiş teknolojisi bir matbaa, üstelik gelişerek bugüne kalabilseydi, nice TV ve gazete imkanlarını hayal edin.

Hepsi küçük işçi, öğretmen aidatlarıyla yani halkın gücüyle inşa edilmiş nicesine el koyuldu.

GENÇ KUŞAKLAR BU YAĞMA TALAN TARİHİNİ ÖĞRENSİN DİYE YAZIYORUM

Dört,

Bir de o yıllarda tek matbaası olmayan İslamcılar'ı düşünün ve bugünkü "vakıf" denilen bir nevi yağma talan peşkeşleri düşünün. Her İslamcı mezhep ve tarikatın bugün vakfı var. Yüzlerce vakıf üniversitesi var. Kontrol, denetim sıfır, kimin elinde bilen yok, vergi yok.

Şüphesiz hayırlı vakıflar da var, ancak kimin eli kimin cebinde bilinmeyenlerin sayısı yüzlerin üstünde. Milyar dolarlık devletin imkanları, arsalarını babalarının malı gibi kullanıyorlar. Üstüne bir de siyasi iktidar, onlarca işadınının üstüne çullanıp onlarca TV'yi gasp edip ele geçirdi..

Sonuç İslamcılar'ın elinde onlarca TV var, üniversite var, vakıf var, muhalefetin elinde ise Ulusal Kanal, Halk TV, Tele1 gibi, acınası imkansızlıklarla güç bela yaşayan yayın imkanları ve seyretmesi işkenceye dönmüş kanallar.

Genç kuşaklar bu yağma talan tarihini öğrensin diye yazıyorum, bir zamanlar bu ülkenin en güçlü sendikaları halkı örgütleyerek büyük imkanlar ele geçirdiler ve devlet hepsini kıyımdan geçirdi ve devletin imkanlarını 80'li yıllardan beri İslamcı dernek, vakıf ve şahıslara açıp zenginleştirdi.

Böyle böyle muhalefet bugün konuşma yapacak bir salon, yayın yapacak bir TV bulamıyor.

BU VAKIFLARIN TOPLANTISINA KATILMAYAN KALMADI

Beş,

Özallı yıllarda sivil toplum kavramı öyle büyüleyici hale geldi ki, sormayın.

Önce dünyayı kurtaran aslanlar, neo-liberaller çıktı ortaya, 1989'da Sovyetler'in çökmesiyle de iyice azdılar, artık dünya küresel bir cennet olacaktı, kapılar açılıyor, özelleştirmeler, ulus devletler çökertilecek, etnik savaşlarla barış gelecek, ülkeler şirketler gibi kimliksizleşecek, vs.

Neo-liberaller yüzlerce düşünce vakfı, sivil örümcek ağları kurdular, bizim gibi ülke aydınlarını kışkırtmak için proje desteklerine toplantı, panel neo-liberalizme takılan isimleri şöhret edip öne çıkartmaya başladı. Bu küresel vakıfların peşine, projesine, toplantısına takılmayan kalmadı.

Şu Fetö'nün meşhur Abant Toplantıları'nı düşünün, herkes ordaydı, bu gazeteciler vakfı da bir vakıftı.

Şüphesiz "sivil toplum", siyasi katılım, demokrasi büyüleyici bir laf çok şey ifade ediyor, ancak, bir zaman sonra bu sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin desteğiyle değil aksine dış bağlantılı ajanvari yapılar olduğunu öğrendik, Soros bağlantılı, Tesev gibi.

BUGÜN HER TARİKAT ÇEŞİDİNİN BİR VAKFI VAR

Altı,

Ve vakıflar, tarihi örnekleriyle “**hayır**” kurumları bir nevi sivil toplum kavramının karşılığı olarak beslendi, devlet eliyle büyütüldü. Ki, bugün görüyoruz ki İstanbul ve Ankara belediyeleri ve siyasi hükümet binlerce yer, mekan, arsa, imkan verdi ama nedense yüzde doksanseviz bir oranla hep cemaat ve tarikatları besleyip önlerini açtı.

Bugün her tarikat çeşidinin bir vakfı var, Google'a yazın yüzlercesiyle karşılacaksınız, yüzlerce vakıf üniversitesi var. Abidik gubidik tezlerle yalandan doktor, doçent kadroları büyüyor sonra siyaset yapıyorlar sonra çok geniş salonlarda konferans sonra TV'lerde arzı endam etme imkanları, sonra, işte açın Youtube kanallarını porno kanalları gibi tarikat vakıfları zibil gibi çoğalmış.

Bu kanallarda İsmailağa, Menzil, Süleymancılar, Nurcular, onlarcası, vs. hepsi kıyasıyla birbirleriyle iç savaş halindedir. Bütün yayınları birbirlerini karalamak suçlamak, kafir ilan etmek üzerine.

Ama anlaştıkları tek nokta hepsi bir şekilde **SIYASİ İKTİDARI** destekliyor.

Bu kadar imkan, bu kadar para, akıl alır gibi değil.

Ekonomik kriz milli imkanlarımızı ister istemez masaya yatırıyor, ekonomik kriz maddi imkanlarımızı sorgulamamızı şart koşuyor, soralım, bu vakıflar ne üretiyor?

Arsaları, arazileri, vergi vermeyişleri, denetimsizlikleri kimleri zengin ediyor, kimleri şöhret ediyor, kimlerin siyasetine yarıyor?

Kimin malları üzerine oturmuş ahkam kesiyor, fetva veriyor, birbirlerini sabah akşam kafir ilan ediyorlar ve halkın ve devletin parasını çarçur ediyorlar.

SUÇLU TRUMP MI?

Yedi,

Üstelik hepsi '**dünyayı kurtarma peşinde**'.

Bu vakıfların hepsi fetih içinde...

Neo-liberalizm de böyleydi, küreselleşme yeni dünya düzeni dünyayı kurtaracaktı, irili ufaklı doğu, batı, güney, kuzey bütün ülkelere barış, demokrasi, insan hakları gelecekti, ne oldu?

Trump başa geldi liberal hayaller bitti diyorlar, yok yahu, suçlu Trump mı?

Ne oldu, Libya'yı tarihten sildiler, Suriye, Irak milyonlarca insan öldü, ölmeye devam ediyor.

İskender, Sezar, Napolyon vb. dünyayı fethetme peşindeydi, tarım toplumu sanayi topluma dönüştü, dünyayı fetih bitmedi, İngiliz, Fransız vb. imparatorlukları sömürge savaşları başlattı, dünyayı fetih bitmedi, birleşmesi üzerinden yüz yıl geçmeden hem İtalya faşistleri hem Alman nazileri dünyayı fetihe başladılar, on milyonlarca insan öldü.

Bitmedi, II Dünya Savaşı sonrası Sovyetler ve Çin dünyayı fethetmeye başladı, bitmedi, 1989'da soğuk savaş bitti, bu sefer tamam '**tarihin sonu**' geldi deyip neo-liberaller dünyayı fethetmeye başladı.

Dünya fethine çıkan sadece ülkeler ve ideolojiler değil, cemaatler ve dinler yeniden hortladı, ortaya mesihler mehdiler fırladı.

Kendine kainat imamı diyen sadece Fetö, kendine mehdi diyen sadece Adnan Hoca değil, açın Google'dan İslamcı vakıfları, her biri kendi şeyhini son dört yüz yılın müceddidi görüyor, ulular ulusu evliyalar evliyası gavs görüyor, her biri kendini Allah'ın yanında evliya meclisinde görüyor ve müridleri bu .ötümden evliyaların dünyayı yönettiğine inanıyor.

Yanisi bunca üniversiteye, bilime, teknolojik gelişmeye rağmen ve yedi milyar insan açlık ve iklim ve eşitsizlik sorunlarıyla boğuştuğu halde bu dünyayı yönetenler hala kendilerini ya Sezar, Napolyon ya Peygamber ya da mehdi gibi görmeye devam ediyor.

HAKSIZ SERVETLER İSLAMCI İDEOLOJİLERİ ÇOKTAN KUDURTTU

Sekiz,

Böyle bir dünyada bizim gibi ülkelerin açlık yokluk çekmesine sebep işte bu '**dünya fethi**' hayalleri. Meslekleri olmayan insanlar. Üretime zırnık katkısı olmayan boş beleş cemaatler. Her biri dünya fethinde.

Ülkelerinde ise eşitsizlik, adaletsiz kol geziyor.

Ve hiçbiri kendi alın terleriyle, kendi kazançlarıyla değil, devlet imkanlarıyla palazlanmış, semirmiş çatlayacak kadar imar, belediye, ihale, dolar saltanatları kurmuşlar.

Bu haksız servetlerle artık '**dünya**' çatlıyor, çoktandır '**ahlak**' çatlıyor.

Bu haksız servetler İslamcı ideolojileri çoktan kudurttu.

Bu yüzden çok zamandır artık insanlığın en temel eşitlik, kardeşlik, bölüşüm değerlerini konuşan, üretelim, tasarruf edelim, israf etmeyelim, diyenimiz kalmadı, çünkü, bir '**insanlık adaletine**', '**kardeşliğine**' inanan yazar çizerimiz aydınımız kalmadı.

BİR İNSAN ÖNCE KENDİNİ FETHETMELİ

Dokuz,

Meslek sahibi olamayıp, karınlarını doyurmayı beceremeyen insanların, ülkelerin eline birileri silah verir. Ya mafya verir, ya ajanlar CIA verir, ya zengin petrol şeyhleri verir, ya AB ya Amerika verir.

Verdiler işte, İslamcı örgütler kaç zamandır tarihin gelmiş geçmiş en vahşi, en gaddar teröristleri olarak dünyanın göbeğinde katliamlar yapıyor.

İşte İdlib, on binlerce eli silahlı İslamcı terörist.

Hem neo-liberaller beslemiş sahaya sürmüş, hem zengin petrol şeyhleri, hem de İslamcı zihniyet hepsini silahlayıp sahaya sürmüş.

Rusya ve İran, son Tahran zirvesinde, bu sivrisinekleri öldürelim, diyor.

Amerika öldürürseniz biz de kimyasal silah atıldı diye ortalığı velveleye veririz diyor, Tayyip Erdoğan ne diyor, kafasının içinde onlar İslam fethinin bal yapan arılarıydı, şimdi sinek gibi öldürülemezler demeye çalışıyor.

Akşam yatarken başınızın etrafında dolanan sineği şap diye öldürüp rahat bir uyku mümkün.

Ama sinek beyninizin içindeyse?

Sinek İslamcıların ve Tayyip Erdoğan'ın beyninin içindeyse.

Çünkü bir zamanlar İdlib'deki İslamcı teröristler neo-liberaller ve AB'yle anlaştığınız günlerde sevgili muhalif vatansever Orta-Doğu'yu zalim diktatörlerden kurtaran kahraman mücahidlerdi.

İdlib bir şekilde temizlense bile bunca İslamcı vakfın, yazarın kafasındaki İslamcı iktidarımızın beyninin içindeki '**sinekleri**' temizlemeye kimsenin gücü yetmez.

Çünkü bu İslamcı kafa, CIA ve Bush ve batının ajan düşünce kuruluşları tarafından çoktan hacklendi.

Bu hacklenmiş kafayla ne Suriye'ye ne Türkiye'ye ne dünyaya huzur yok artık.

Kendi kafalarına sıkacak cesaretleri de olmadığına göre.

Devlet ve ajan düşünce kuruluşlarıyla, tarafından beslenmiş bu İslamcı ideoloji ve vakıfları ve yazarları ve siyasetler dünyanın ve ülkemizin başına daha çok bela olacak demektir.

Oysa sorun çok basit, bir ülke önce kimseye muhtaç olmadan kendi karnını doyurmalı, kendi sınırlarını koruyabilmeli. Dünyanın fethine çıkmadan önce kendi ülkesinin tarlalarını, atelyelerini, fabrikalarını fethetmeli.

Bu hacklenmiş İslamcı kafası Halep fethine Osmanlı hayalleriyle koşarken ardında fabrika ve bankaların özelleştirilip, küresel şirketler tarafından fethedildiğini gayet iyi biliyorlardı.

Yurtta Sulh cihanda sulh'la dalga geçiyorlardı.

Kendini hukuk önünde ve siyasal ve sosyal olarak herkesle eşit gören yurttaşlık anlayışına akıllarınca kıs kıs gülüyordu.

Bence bir insan önce kendini fethetmeli.

İmkanlarını bilmeli, bedeninin arzu şehvet doyumsuzluk ihtiras gibi sınırlarını bilmeli, küçük dünyalar kurabilmek, ailesi, çocukları, dostlarıyla kavgasız, huzur dolu mutluluklar peşinde olmanın üç günlük dünya için büyük nimetler olduğunu anlayabilmeli.

Dünyamızda yaşayan yedi milyar insanın derdi de bu, çoluk çocuğuyla geçinebilmek, gülebilmek, bölüşebilmek, eğlenebilmek, ama, hayır, ideolojiler hala karşımıza bu dünyada yaşayabilmek için ya Napolyon ya da Peygamber taklitleriyle çıkıyor.

BU PARALAR NEREYE HARCANDI

On,

Dünyayı fethetmek için ideolojilerimizden biri de İttihat ve Terakki.

İttihat ve Terakki önce altı yüzyılın sultanını tahttan indirdi, sonra meşrutiyet, sonra Balkan harbi başlayınca bir darbeyle iktidara gelip Balkanlar'da, Anadolu'dan daha büyük kaybettiğimiz topraklardan hiç değilse Edirne'ye kadarını kurtarabildiler.

Sonra Almanlar'a güvendiler, sonra Almanlar Enver, Cemal, Talat'a sormadan sonra adları Yavuz ve Midilli olan savaş gemileriyle Rusya'yı bombaladı ve kendimizi cihan harbinde bulduk, sonra, imparatorluk parçalandı ve Enver, Cemal, Talat bir gemiye binip kaçtılar.

Sait Halim Paşa'yı, Ermeniler Roma'da öldürdü, Talat'ı Berlin'de, Cemal Paşa'yı Tiflis'te sonra Bahattin Şakir gibi nicesi Ermeniler tarafından öldürüldü.

Hatta Enver Paşa Orta Asya'nın fethine koştu, Turan hayalleri, sonra, Orta-Asya'dan **Yeşil Ordu** diye bir ordu toplayıp Anadolu'ya gireceklerdi, olmadı.

İttihat ve Terakki birçok kez topluca yargılandı, üç soru soruldu, birincisi, Alman gemilerinin boğazdan geçmesine izin verip savaşa gönüllü mü girdiniz? İkincisi, tehcir kararı aldığınızda yollara düşen milyonlarca insanın güvenliğini neden sağlamadınız? Üçüncüsü, İzmir suikastı ve vagon ticareti!

İttihat ve Terakki tarih sahnesinden tam silindi denilirken birden Cumhuriyet'in ilk yıllarında İkinci mecliste göründüler ve Terakkiperver'in kadrosunda gizlenip yeniden muhalif bir kadro olarak hayatlarını sürdürmek istiyorlardı, ki...

Atatürk'e İzmir suikastı oldu, ve İstiklal Mahkemesi'nde İzmir suikastından yargılandılar. Kara Kemal tutuklanacağını anlayınca intihar etti.

Oysa Kara Kemal, İttihat ve Terakki'nin kara kutusuydu, bilgisinde çok şey vardı, çok şey tarihe gömüldü.

İzmir suikastının İstiklal Mahkemesi'ndeki tutanakları yukarıda bahsi geçen üç ciltlik duruşma tutanaklarının üçüncü cildindedir.

Hayrete mucip olan şey, İstiklal Mahkemesi sorgulaması İzmir Suikastı kadar '**vagon ticaretini**' masaya yatırıp hesap sorması, sebep, tarihe ibret olması için.

Vagon ticareti nedir?

Birinci dünya savaşı sürerken İstanbul'da Rum ve Ermeni tüccarlar fırsatçılık ve karaborsayla piyasayı ellerinde tutarlar, Talat Paşa Kara Kemal'i çağırır, bu işe bir el at, der.

Kara Kemal, bütün yetkiler benim olursa, kabul ederim, der.

Bütün yetkileri alır. Devlet artık Kara Kemal'in işine karışmayacaktır.

Kara Kemal Anadolu'dan gelen diyelim yüz vagonluk trenin elli vagonunu kiralar ve Ankara ve Konya'dan başta un, buğday, arpa temel ihtiyaç vs. ticaretini yapar.

Çok kısa zamanda İstanbul ticaretine el koyup büyük paralar kazanırlar, bu paralarla, esnaf cemiyetleri ve hatta Milli banka kurarlar, şüphesiz bu insanların samimiyetleri tertemizdir ve bu hikayenin tafsilatları çok uzundur.

İşte İstiklal Mahkemesi bu soruyu sorar, '**bu paraları ne yaptınız?**'

İttihat ve Terakki'nin ayakta kalan üyeleri '**bu paraları vakıf**' yaptık, der, nedir vakıf, hayır işi.

İstiklal Mahkemesi peşinden şu soruyu sorar, ortada devletin bakanlıkları varken siz bu halkın parasıyla neden kendi kafanıza göre vakıf kuruyorsunuz?

Hayır işi için, derler.

Ortada devlet ve bakanlıkları varken '**hayır işi**' size mi kalmış, diye uzun uzun yargılanırlar.

İşte bundan sonrası sır? Bu paralar nerelere nasıl harcandı?

Ama şunu tahmin ediyoruz, para Kara Kemal'in elindedir ve İttihat ve Terakki'nin yeniden partileşmesi ya da cemiyeti ayakta tutup yaşatmak için üyelerine harcanmaktadır, açıklıkla bilemeyiz?

DOĞRU DÜRÜST BİR TV'MİZ YOK Kİ SABAH AKŞAM ANLATALIM

On bir,

İttihat ve Terakki'nin kaçıışı, dünyaya dağılışları yeniden defalarca organize oluşları ve Cumhuriyet'ten sonra Müdafai Hukuk ortaya çıktıktan sonra dahi Müdafai Hukuk'un karşısına muhalif bir parti olarak yeniden peydah olmasına sebep, işte, bu uçsuz bucaksız vagon ticaretinden kazanılan paraların imkanlarıdır.

İnsan işte burada kara kara düşünüyor, bir yüzyıl yıldır, kimler kimlerin parasıyla siyaset yapmaktadır, İttihat Terakki'den kalanlar Demokrat Parti'nin önünü açıp tarih sahnesine çıkardı.

Bir bakın, Demokrat Parti zengin toprak ağaları ve pek zengin Celal Bayar ve Adnan Menderes'le kuruldu, ebedi sağ iktidar ülkemizde kurulmuş oldu, Menderes zenginleri, Demirel zenginleri, Özal zenginleri, sıra sıra, her biri devlet imkanları belediye ve imar, ihale zenginlikleri.

Ve Tayyip'le irili ufaklı yüzlerce vakıf, sağ iktidarların hepsi '**devlet**' eliyle.

Vakıflar yağma, talan, ihale, kanser hücresi gibi devlet ve belediye imkanlarıyla büyüdü.

Ve hepsi yurttaşlıkla, cumhuriyetle dalgasını geçiyor ve hepsi ulus devlete karşı.

AKP'nin iktidara geldiği o ilk yıllar Irak Savaşı, milyonlarca Müslüman Irak'ta ölüyor, AKP Amerika'da Bush'la at pazarlığı yapıyordu, yani, şu kadar para verirsiniz topraklarımızı size açar savaşa gireriz diyordu.

Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, İsmailağa, menzil, sayısı bugün 270'in üstünde, hepsi girdi bu savaşa, istisnasız hepsi Müslümanlara karşı düzenlenen Haçlı Seferleri'ne katıldı.

Müslümanları Müslümanlara kırdırdılar.

Şimdi hepsi bu vakıflarda bugün itibarıyla hem kendi içlerinde iç savaş halindeler, hem Orta-doğu'yla savaş halindeler, hem dünyayla savaş halindeler, hem zengin petrol şeyhleri yani ümmetleriyle savaş halindeler, hem de bizlerin hukuk, demokrasi, cumhuriyet, yurttaşlık fikirlerimizi hiç ama hiç beğenmiyorlar.

El Kaide, IŞİD büyürken hepsi sustu, Fetö büyürken hepsi sustu, Türk Devleti'nin fabrikaları, arazileri peşkeş çekilirken hepsi sustu, Amerika'yla onlarca yıl BOP başkanlığı yapılırken hepsi sustu.

O kadar çoğaldılar ki, muhalifleri o kadar yasakladılar ki, artık bu hacklenmiş beyinlere yardım edecek kimse de yok.

Doğru dürüst bir TV'miz yok ki sabah akşam anlatalım.

Konuşmalarımıza izin verilen üniversiteler yok ki gençlere anlatalım.

Ve üstelik, bir hayır kurumu olması gereken vakıf, tüketici merkezli kapitalist bir şirket olmuş, öğrencileri müşteri olmuş.

Ve üstelik bir hayır kurumu dil, din, mezhep, tarikat ayrımı yapmamalı, değil, hepsi, seksen milyon halkın parasından çaldıklarıyla sadece kendi tarikatlarını besliyor.

Dünya yanıyor, herkes kendi cebini doldurup kendini peygamber ilan ediyor.

Uzattığının farkındayım, çok şeyi bu yüzden üstünkörü geçtiğimin de farkındayım, ama gençler, kimlerin hangi bahşedilmiş devlet belediye imkanlarıyla '**siyaset**', kimlerin hangi üzerine oturmuş ellerinden alınmış susturulmuş imkanlarla '**muhalefet**' yapmaya çalıştığını, tarihiyle iyice öğrensin.

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkесinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentеш

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



