

RASİM OZAN KÜTAHYALI

RTÜK'teki FETÖ bürokrasisi



RTÜK denen kurum ve RTÜK'ün bürokrasisine yerleşmiş paralel unsurlar Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. RTÜK'te AK Parti hakimiyeti olduğu zamanlarda da böyleydi bu durum. Üyelerden özgürlükçü ve rasyonel insanlar olsa bile altlarında yerleşmiş FETÖ bürokratik unsurları yine örgütsel amaçlarla bildiğini okumaya devam ediyordu. 7 Haziran sonrası oluşan RTÜK'te ise üç parti üyelerinin yasakçı zihniyeti onaylamasıyla iş iyice çığırından çıkmış hale geldi. RTÜK bir demokrasiye yakışmayan ekran jandarması kimliğine büründü. RTÜK özellikle ve özellikle de AHaber'in üzerine korkunç baskılarla gidiyor...

AHaber'e yönelik yapılan kırım noktasında YSK-RTÜK işbirliği söz konusu. YSK, her seçim döneminde televizyonlar için ayrı bir izleme-denetleme prosedürü uyguluyor ve bu konuda da RTÜK'ü yayınlardan sorumlu kuruluş olarak görevlendiriyor. RTÜK'ün YSK'nın her seçim döneminde yayınladığı ilkeler doğrultusunda, TV yayınları hakkında oluşturduğu raporlar, YSK tarafından karara bağlanıyor.

Ne var ki bu sistemde, özel sermaye ile yönetilen, kendi bütçesi olan yayın kuruluşlarının tamamı TRT Kanunu standartlarında değerlendiriliyor. Başka bir ifadeyle özel kanallara TRT standartlarını baz alan tek bir yayın politikası dayatılıyor. Bu anlayışın dışında yayın yapan kanallara da ceza yağdırılıyor. Yeni Türkiye'nin öncü haber kanalı AHaber ise özellikle hedef seçiliyor...

Aynı RTÜK Türksat'ın hukukun kararına uyarak FETÖ kanallarını uydu bandından çıkarmasına ise karşı çıkıyor. Net biçimde RTÜK bürokrasisi Türksat ile bu yüzden kavga ediyor. Çünkü RTÜK kurumuna sızmış FETÖ unsurları hala etkin. Yeni kurulan hükümetimizin hemen ilk işi yeni bir yasa ile RTÜK'ü yeniden formatlamak olmalı. Mevcut FETÖ ağırlıklı RTÜK bürokrasisi dağıtılacak. Başka çare yok.

Şu an Türksat yönetiminde olaya tamamen devletin çıkarları ve hukukun gerekleri açısından bakan ve ticari bağlamda da devlet kasasının daha çok para kazanmasını hedefleyen bir olumlu zihniyet var. Türksat yönetimi Yeni Türkiye'nin vizyonuna uygun davranıyor. Eski Türkiye kalıntısı RTÜK ise Türksat'ı resmen batırmak için uğraşiyor. Bir devlet kurumu diğer bir devlet kurumu zarar etsin diye uğraşır mı?

RTÜK bürokrasisinin Türksat üzerindeki baskılarının anlamı bu. Yani RTÜK bir yandan AHaber gibi Yeni Türkiye'nin öncüsü kanallara sistematik zulüm yapıyor. Bir yandan da FETÖ kanallarını hukukun emrettiği şekilde banttan çıkararak Türksat'a sırf bu sebepten ötürü saldırıyor. Bu rezalet böyle devam edemez. RTÜK yeni hükümetin ilk el atacağı konudur...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

Tüm Yazıları >

- > **Türkiye'nin haklılığı ve DAESH (16.11.2015)**
- > **Organize zekâ ve DAESH vahşeti (15.11.2015)**
- > **Ahmet Davutoğlu ve başkanlık sistemi (11.11.2015)**

SABAH

SABAH