



İnönü'nün fotoğrafını eleştiren Erdoğan'ın

KARNESİNDE NE VAR

İnönü'nün fotoğrafını eleştiren Erdoğan'ın karnesinde ne var

08 Ekim Pazartesi 2018 00:50



Mustafa Solak yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını göstererek, **"İnönü'nün elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün en olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için taşıyor"** dedi.

İNÖNÜ KAHRAMANDIR

İsmet İnönü'nün o fotoğrafında Türk bayrağı da vardı. Devletlerarası ikili ilişkilerde nezaketen yapmıştır. Herkes bilir ki İnönü, 1970li yıllardaki ABD ambargosuna karşı **"yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır"** diyen biridir. Hataları tartışılır ama ruhunda emperyalizme uşaklık yoktur. Atatürk'ün deyimiyle Kurtuluş Savaşı'nda milletin makus talihini değiştiren komutanlardandır.

İlk IMF anlaşmasının altında Cemal Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da İnönü'nün imzasının ve ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'nin geçmişi daha vahim siyasi ve ekonomik sabıkalarla dolu olduğunu söyleyen Erdoğan, aslında İnönü'yü, CHP'yi, genelde tüm muhalefeti eleştirmek için dile getiriyor.

ERDOĞAN'IN KARNESİ

Eğer geçmiş karıştırılırsa Cumhurbaşkanı'nın; ABD'yi öven cümleleri, daha partisi kurulmadan ABD'de görüşmeler yaptığı, ABD'nin Irak'ı işgali için 1 Mart 2003 Tezkeresi'nin çıkmasına çabaladığı, IMF ile çalıştığı ve daha fazlası belirtilerek ABD

karnesi dile getirilebilir.

Gerek iktidarın kendine benzemeyenin, gerek bizim; kimin geçmişte ne kadar ABD'ci ortaya koyması bugünü anlamamızı sağlamıyor. Kim ne getirecekse bugünden getirmeli ki anlamlı olsun, dahası çözüm üretelim.

ABD TEHDİTLERİ

Türkiye-Amerika ilişkisinin son bir kaç yıllık sürecini ortaya koymak ve sonra bu ilişkide **"Kim ne diyor?"**, **"Kim ne kadar Amerikancı?"** sorularına yanıt aramak gerekir.

ABD tehdidine yönelik şu bilgileri alt alta sıralayabiliriz:

- 24 Temmuz 2015'te ABD, **"kara gücüm"** dediği PKK'yı hendeklere sürdü.
- 15 Temmuz 2016'da FETÖ aracılığıyla darbe girişiminde bulundu.
- 24 Ağustos 2016'da, Türkiye, ABD'nin Suriye'deki egemenlik alanına ordusuyla girdi. PKK kantonları arasına kama soktu ve ABD'nin kantonları birleştirmesini, ABD kuklası devletin kurulmasını önledi.
- Kasım 2017'de yapılan NATO Tatbikatı'nda Atatürk ve Erdoğan düşman hedefler arasına kondu.
- Yunanistan, 152 Ege adasını işgal etti. AB, ABD sessizlikle izleyerek rıza gösterdiklerini ortaya koydular.
- Dahası ABD, İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile 19-29 Mart 2018 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de Dina Tatbikatı adlı askerî tatbikat yaptı.
- 8 Mayıs 2018 tarihinde İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Çıpras ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa'ya taşımak için görüştüler.
- ABD, maaşa bağladığı PYDli sayısını 10 binden 65 bine 2019 yılında çıkartacağını belirtti.
- ABD, PYD'ye 15 bin tır silah verdi.
- PKK'nın elinden, en son Afrin'deki depolardan ABD silahları çıktı.

Birbirimizi eleştireceksek ABD'nin bu tehditlerine kimin karşı ne söylediği, neyi ne kadar yaptığı üzerinden eleştirmeliyiz.

Aslında liselerde okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında da bu tespitlerin çoğu yer aldı. Bunu başka bir yazımda ele alırım; fakat şurasını belirteyim ki ülkemizin içinde bulunduğu tehdit ve tehlike saptaması devlet katında görülüyor ama iktidarın para ile ilişkilerindeki zaaf tavrı ABD'ye kararlı tavır almalarını önüyor. İşte yapıcı muhalefet de burada devreye giriyor. Geçmişte iktidarın PKK ile açılımlar yaptığından, FETÖ ile ilişkide olduğundan veya muhalefetin geçmişinden dem vurarak millet ikna edilemiyor. Bugün ABD'ye ve FETÖ, IŞİD, **"kara gücüm"** dediği PKK/PYD'ye, özetle emperyalizm ve işbirlikçilerine kimin ne kadar tutarlı tavır aldığı sorgulamalıyız. Doğru ifadelendirmeye somut koşulların somut tahlili üzerinden tespit ve çözümlerimizi yapmalıyız.

BU ÇÖZÜMLERİ DİLE GETİRİYOR MUYUZ?

Suriye'den, Ege'den yönelen tehditlere, ekonomik krize karşı bazı çözümlerimizi de okuyucunun bilgisine sunalım:

- Sıcak paracı, faize, ranta, inşaata dayalı borçlanma ekonomisi terk edilmeli, üretime dayanan ekonomiye geçilmelidir.
- Türkiye içindeki ekonomik işlemlerde dövizin kullanımından vazgeçilmesi sağlanmalıdır
- Özelleştirilen limanlar, bankalar, fabrikalar kamulaştırılmalıdır.
- Bölge ülkeleriyle askeri, ekonomik bağlar geliştirilmelidir.
- Esad ile barışarak Fırat'ın doğusundan PKK/PYD temizlenmeli ve bu topraklar Esad'a devredilmelidir.
- Emperyalizm tehdidine bertaraf etmeye yönelik güçlü bir ordu için askeri okul ve hastaneler açılmalıdır.

MİLLETİ KUTUPLAŞTIRMAYALIM, BİRLEŞTİRELİM

"İktidar geçmişte FETÖ, PKK ile işbirliğindeydi, BOP'ta görev almıştı. Bunlar mı FETÖ, PKK, ABD'ye karşı çıkacak!" gibi 24 Temmuz 2015 ile gelişen süreci, yani olguları dikkate almayan tavırlar yanlıştır. Çünkü AKP, MHP'ye oy veren yurttaşlarımız da **"evet geçmişte iktidar bunları yaptı ama bugün bunlardan vazgeçiyor"** diyerek belirttiğim olguları sıralamaktadır. Dolayısıyla muhalefet bugünün olguları üzerinden yapılmalıdır. Söylenen ile yapılan, yapılan ile ihtiyaç arasındaki çelişkiye dikkat çekmelidir. Örneğin iktidara **"PYD'ye karşı mücadele ediyorsun ama ABD üsleri neden hala açık?"** diye sorulmalıdır. **"Askeri okul ve hastaneleri kapatarak ordu güçlü olamaz", "Darbe girişiminde posterini genel merkezine astığın Atatürk'ü ders kitaplarından kaldırarak millet birleştiremezsin"** diyerek muhalefet edilmelidir. Şurası da var ki, iktidarın bu tür çelişkilerini yakalayıp muhalefet eden parti, kitle örgütü de sınırlıdır.

Diğer yandan İnönü üzerinden muhalefete yüklenmek de birleştirici değildir. Hem tarihsel gerçekle bağdaşmadığı hem de geçmişte kalması yönüyle yanlıştır. İktidar muhalefetin ABD ile ilişkisini, geçmişini üzerinden değil bugüne bakarak ele

almalıdır. Dahası iktidar İnönü üzerinden milleti kutuplaştırmamalıdır. Hem İnönü'yü ABD'cilikle yaftalayıp hem de İnönü'ye değer veren milleti karşısına alması ABD'nin işine yarar. Her millet gücünü tarihten alarak geleceği kurma azmi yakalar. Milletin direnme azmini artıran milli mücadele kahramanı olarak İsmet İnönü'ye de bugün ihtiyacımız var.

Bugün emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı başta iktidar olmak üzere milletimizi birleştirmeye, bunun için de yapıcı eleştiri ve önerilere ihtiyaç var.

Mustafa Solak

Odatv.com

Mustafa Solak

odatv

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



App Store'dan
İndirin



Google Play
'DEN ALIN