



Türkiye'de darağaçlarının ilk kurbanları onlar olacak

17 Haziran Pazartesi 2019 00:44



İslamcıları destekleyen seküler unsurlar NATO'dan kopuşun ardından o darağaçlarının ilk kurbanları olacaklardır.

Kendini bir dünya gücü, küresel bir aktör olarak gören bir yönetim elbette bunun gereğinin yerine getirilmesini isteyecektir. Ama diğerleri onu sadece orta büyüklükteki bir bölgesel güç olarak görüyorsa sıkıntı doğması olağandır.

DÜNYA LİDERİ

Bir ülke yönetimi "dünya beşten büyüktür" diyorsa, diğer ülkeler ve özellikle o beş ülke, bunu sadece bir vicdani kanaat olarak görmeyeceklerdir elbette. O ülkeninkendini bir kesimin lideri olarak gördüğü ve Güvenlik Konseyi'nde bir yer istediği kanısına varacaklardır ve politikalarını ona göre düzenleyeceklerdir. Bunu da yadırgamaya gerek yoktur.

"Ümmet" denilen adı var kendi yok topluluğun soyu sopu ve konumuyla ilginç ismi Ürdün Kralı Abdullah, 2016 yılı Mart ayında ABD Kongresi'nde "Türkiye'nin Ortadoğu'da radikal İslamcı bir çözüm istediği" iddiasını çekinmeden ortaya atıyorsa ve sonraki gelişmeler ve tavırlarla bu yalanlanmıyorsa ABD'nin Türkiye'ye F 35 uçağı vermeyeceğini de öngörmek gerekir.

NATO PLANI



ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ın geçen haftaki saygıdan uzak mektubu Türkiye S 400'ü alsa da almasa da ortada bir plan olduğunu gösteriyor. Buna göre Türkiye'nin NATO ile ilişkileri kademeli olarak azaltılacak, herhangi bir kriz olmazsa üyelik sadece bir tabelaya düşürülecek ve fırsat doğarsa da sonlandırılacaktır. ABD ile her alanda işbirliği ise cezalarla asgariye inecektir.

Geçen yıl 11 Mart'ta **Wall Street Journal**'da çıkan bir analiz ABD'nin İncirlik üssündeki faaliyetlerini nasıl kademeli olarak azalttığını ve bunu nedeninin de IŞİD konusunda iki ülkenin farklı görüşleri olduğunu ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Ama daha da önemlisi, ABD'nin tarafsız düşünce kuruluşu **Bipartisan Policy Center**'de 2016 yılında yayınlanan ABD'nin Türkiye'deki üslerine alternatif aradığı ve artık bu üslere pek de önem vermediği haberidir.

Askeri uzmanlara göre, uzay, füzeler ve uçak gemileri çağında karasal üslerin stratejik önemi azalmıştır, ABD'nin zaten fazlasıyla üssü ve yeni üslere yer vermeye hazır fazlasıyla ülke vardır.



SEVR'E DÖNÜŞ

Bu durumda Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi ısrarlarıyla ve hatta hiç ilgisi olmayan Kore'ye asker gönderme sözü vererek girebildiği NATO şemsiyesinden çıkmış olacaktır. Bu bölgedeki Rusya, İran ve İsrail gibi hoş emeller beslemeyen güçlerle başbaşa kalmak ve Yunanistan'ın Batı'da ve Doğu'da tam desteğe sahip olmasını sağlamak demektir.

Elbette Türkiye bunların hepsiyle başa çıkabilecekse sıkıntı yoktur. Ama yakından bakıldığında durum tam bir Sevr ortamına dönüşür. İki büyük farkla tabii: O dönemde komünist bir devrim yaşayan Rusya ve Avrupa'nın dört bir yanını sarmış devrimler bugün yoktur. Yine o dönem Türkiye'de gerçekte o kadar da etkin olamayan İslamcı, Halifeci zihniyet bugün muktedirdir.

Türkiye'nin 70 yıla yaklaşan NATO serüveninde müttefikleri ülkenin toprak bütünlüğü ve terör konusundaki hassasiyetlerine (kimi eleştirilere karşın) son analizde saygı gösterebildiler. Ama acaba NATO şemsiyesinden çıkıldığında başbaşa kalınacak Rusya, İran, Yunanistan, İsrail hatta Ermenistan ve de bölgesel Kürt Yönetimi dâhil Irak, Suriye aynı şekilde davranacak mıdır? Burada Rusya'nın PKK'yı terör örgütü olarak görmediği hatırlanmalıdır.

ALT AKIL

Uluslararası ilişkilerde alt akıl sadece kendi çıkarlarını, orta akıl karşılıklı çıkarları, üst akıl ise dünya dengelerini düşünür.

Türkiye'nin gerçekte sadece coğrafi konumundan kaynaklanan öneminin dünya dengeleri için olumlu değil olumsuz bir rol oynamaya başladığı düşüncesindeki ABD, Türkiye ile olan ilişkilerinin kendisine sadece Ortadoğu'da değil çeşitli alanlarda zarar verdiği kanısındadır. Bu konudaki tavrını da son yıllarda defalarca ve açıkça ifade etmiştir.

Bu arada Türkiye kendi isteğiyle çıkmazsa NATO'nun uzaklaştırma kararını oybirliğiylealması gerektiğini, Türkiye'nin bunu veto ederek engelleyebileceğini hatırlatalım. Bu durumda geriye 5'inci madde kalmaktadır ki o da bir NATO üyesinin diğerine silahlı saldırısıdır ve tabii Türkiye'de medyada bu konuda bile provokasyon yapanlar mevcuttur ama o süreçlerden şimdilik uzağız.

Bununla beraber son aylarda NATO'da birçok önemli toplantıya ve özellikle hava savunması ve istihbarat toplantılarına Türkiye'nin çağrılmadığı bildirilmektedir. Bu durum izolasyon sürecinin başlangıcıdır. Ayrıca ABD ve diğer NATO üyeleri yeni üs ve tesisler için Yunanistan,Güney Kıbrıs, Ürdün ve en ilginç Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle görüşmeler yapmaktadırlar.

NEDENİ BELLİ

Ankara, ABD ile ilişkilerin bugünkü durumunu ABD'nin PYD'ye, PKK'ya, FETÖ'ye destek vermesinin sonucu olarak açıklamaktadır. Ama Batı'ya göre bunlar neden değil sonuçtur. Batılı gözlemciler göre Türkiye, kendini İslam dünyasının lideri ve Ortadoğu'nun tek hâkimi olarak görerek konumlanmasını bu şekilde yapmış ve tepkileri kendisi davet etmiştir.

ABD ve Batı'da yıllardır Türkiye aleyhine çalışan değişik diasporalobileri bugünkü durumu sevinçle karşılıyorlar. Batı'ya hınç besleyen Türkiye'deki bazı seküler unsurları da onlara katabiliriz. Ama şu da bilinmelidir ki Türkiye'nin Batı'dan kopuşu İslamcı bir restorasyon dönemi açacak ve ilk iş olarak idam cezası geri gelecektir. Bu süreçte İslamcıları destekleyen seküler unsurlar NATO'dan kopuşun ardından o darağaçlarının ilk kurbanları olacaklardır.

Kayahan Uygur

Odatv.com

□

kayahan uygur

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

