



Bu bütçe dilimlerinin her birinde buram buram mezhepçilik var

20.12.2018



Bu bütçe; faiz, mezhep ve nefret yüküdür!

Bu bütçe; kayırma, kuşatma, “**hepsi benim olsun-benden olsun, ülke ne olursa olsun**” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu bütçenin içinde çoğunlukla devlet bünyesinde yuvalandırılan Fetö yandaşı siyasiler, IŞİD yandaşı Suriyeli mülteciler, ÖSO'lar, cemaatler, Diyanetler, Fesli Kadirler, dinci tecavüzcüler, Menziller, Ensarlar, Atatürk Cumhuriyet ve laiklik karşıtı anlayışlar vardır...

Dolayısıyla bu bütçe; İmam Okullarının, İlahiyatların, cami onarımlarının, zorunlu din derslerinin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, varlığını cami onarmaya vakfeden Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve benzer anlayışların bütçesidir. Bir de kanımızı emen faizcilerin, tefecilerin...

Bu bütçe dilimlerinin her birinde buram buram mezhepçilik kokmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içine “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” kılıfıyla saklanan (8 milyar 679 bin) mezhep bütçesi ve Sünni Diyanet bütçesinin (10 milyar 400 bin) toplamı dahi onlarca bakanlığın bütçesinden kat be kat fazladır.

Bu bir vahamettir, izansızlıktır ve insafsızlıktır! Geleceğimize kıymaktır!

Bu bütçe; biat eden, boyun eğen, “kaderimdir” diyen, hak aramayı-sorgulamayı reddeden bir kuşak, bir sürü mantığı yaratmak adına hazırlanan, o amaca hasredilen bir mühendislik bütçesidir.

Bu bütçe tek tiptir! Bu bütçe Türkiye'nin değil, çoğunlukçuluğun ve kopkoyusundan bir mezhebin bütçesidir. Bu bütçe insan vicdanını kanatan, umutsuzluğu çoğaltan, kutuplaşmayı derinleştiren, insanı kan tulumuna çeviren, “**siz bu ülkenin kara talihisiniz**” dedirten, isyan ettiren ve Gezi Parkı eylemlerinin haklılığını bir kez daha kanıtlayan bütçedir.

BU BÜTÇE 20 MİLYON YOKSULU, DİLENCİLİĞE VE ÇÖPTEN BESLENMEYE MAHKÛM ETMİŞTİR!

Bu bütçenin içinde insan ve ahlak yoktur! Bilim-araştırma, çevre, sanat, edebiyat, barış, sosyalite, eşitlik, çoğulculuk yoktur. İşçi-işsiz, emekli, fukara, araştırma-geliştirme, eşitlik, adalet yoktur. Bu bütçe “**geçinemiyorum, ne yapmalıyım**” diyenleri, canına kıyanları, eve ekmek götürmeyenleri, çocuğuna defter-kalem, ayakkabı alamayanları, kış kıyamette evini ısıtamayanları görmemiş, yok farz etmiştir. Çünkü bu bütçe kördür! Bu bütçenin egemenleri, siyasi aktörleri gericedir bölücüdür! Ülkenin bütününü görmemiş, görmeyi istememiştir.

Bu bütçe toplumsal kutuplaşmayı-ayrışmayı teşvik eden, nefreti körükleyen, besleyen bütçedir! Bu bütçede Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Irak, Sudan, Filistin, Mısır, Patagonya vb ülkelerin Sünnileri vardır. İbadethaneleri, imamları, hocaları, hizmetlileri düşünülmüş, bütçe ayrılmıştır. Elektrik, su, gaz, onarımları bütçeden karşılanmıştır.

Ama bu bütçede ve önceki bütçelerde ülkenin yüz akı, barışın, kardeşliğin, ahlakın teminatı, Selçuklunun, Osmanlının, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Alevi yurttaşları yine görülmemiş, varlıkları, sadakatleri, ibadethaneleri yok sayılmıştır. Bu bütçe içinde Tanzanya'nın, Sudan'ın Sünnileri vardır ama laikliğin, demokrasinin, cumhuriyetin meftunu Aleviler

yoktur!

BU BÜTÇE SALT “MEZHEBİNİ SÖYLE MEZHEBİNİ” DİYENLERİN BÜTÇESİDİR!

Biliyorum, çoğunluğu IŞİD karakterli olan Suriye Sünnilerinin egemenliği uğruna Suriye iç savaşına müdahil olanlardan, seçim kazanmak adına “**eyy, mezhebini söyle mezhebini**” diyerek bağırarlardan, Alevilerin ve diğer farklı inançların hukukunun koruması zaten beklenmemeli... Ama insan haklarından demokrasiden yanaymış gibi kaba kaba nutuk atmaları, adil olduklarını iddia etmeleri, demokrasiden söz etmeleri, bu yalan ve riyaların kimi yurttaşlarca inandırıcı bulunması yok mu; insanı kahreden, acıyla güldüren de odur.

Şimdi “ben insanım” diyen kim varsa onlar söylesin:

Bir insan, bir idareci, bir devlet adamı, bir siyasi anlayış bu kadar mı riyakâr olur? Bunlara “devlet adamı” denilir mi, sevilir mi, umut bağlanır mı, saygı duyulur mu?

Bütün belagati salıyor, taşları bağlıyorlar. Bizden alıyor, “çoğunluğuz” diyor, diledikleri gibi üleşiyor, paylaşıyorlar! Şimdi de sokağı yasaklıyorlar. “Sokağa çıkmayın, bize itiraz etmeyin” diyerek ağızımızı kapatıyor, ümüğümüze çöküyorlar! “Sokağa çıkanlar sonucuna katlanır” diyerek tehdit ediyor, nefessiz bırakmak istiyorlar!

Bu durumda kendimizi sansürleyerek de olsa yazmaktan gayri ne yapılabilir ki... Kaldı ki, gidişat değişmezse bir süre sonra yazamayacağımız da ortada...

Murtaza Demir

Odatv.com



Murtaza Demir



Diğer Yazıları

Belediyenin 2 binden fazla kiralık aracı nerede

04.04.2019

13 Maddede AKP'nin ve seçimin özeti

23.03.2019

Sivas Katliamı da Yeni Zelanda Katliamı da aynıdır

19.03.2019

Erdoğan'ın makam hirsına olta yemi olmamalıydı

15.03.2019

Gidenlerin bedelini nasıl ödeyeceğiz

11.03.2019

Avusturya din devrimi yaptı

05.03.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

