



15 TEMMUZ'U 28 ŞUBAT'A YIKANLAR NEYİN PEŞİNDE

Alican Türk yazdı

15 Temmuz'u 28 Şubat'a yikanlar neyin peşinde

22 Ocak Salı 2019 21:56



Alican Türk yazdı...

Bundan önceki iki bölümde Yeni Akit gazetesinden Ali Bey'in "**28 Şubat'ta RP'yi kapatanlar, tek bir FETÖ'cü kurumu kapattı mı?**" başlıklı makalesinde ileri sürdüğü iddiaları ele alıp yanıtlamıştık. Bu son bölümde de 28 Şubat'ta askerlerin FETÖ'ye dokunup dokunmadıklarına bakacağız.

İDDİA - 8. ASKERLER 28 ŞUBAT'TA FETÖ'YE DOKUNMAMIŞLAR!

Ve nihayet Ali Bey yazısında "**Askerler 28 Şubat'ta ne yapmak istedilerse fazlası ile yapmışlar, ama FETÖ'nün ne bir gazetesine, ne televizyonuna, ne okuluna, ne yurduna, ne dershanesine dokunmamışlar**" diyor.

Yukarıda da bir nebze değindiğimiz gibi, bu tür demagojik iddialara bugüne kadar biri çıkıp doğru dürüst yanıt vermediği ya da yanıtlanırsa bile görmezden gelindiği ve/veya **kamuoyunun 28 Şubat konusunda bilgilenmesi bilinçli bir şekilde önlenildiği için** iddia sahipleri akıllarına estiği gibi insanları doldurmakta bir sıkıntı çekmiyorlar.

Şimdi bu iddiaya yanıt vermeden önce şu hatırlatmayı yapalım: 28 Şubat döneminde FETÖ diye bir örgüt yoktu; o tarihte bu adamlar "**Fethullah Gülen Nur Cemaati**" diye biliniyordu, terör örgütü olarak tanımlanmıyorlardı. TSK bunları o tarihte "**tarikat, irticai örgüt, irticai unsur**" diye tanımlarken, başta ülke siyasetinin en tepesindeki cumhurbaşkanı - başbakan - bakan seviyesindeki isimleri olmak üzere her kesimden koca koca unvanlara sahip zat-ı muhteremler (tanınmış gazeteciler, yazarlar, sözde profesör seviyesinde bilim insanları, sanatçılar, holding sahibi iş adamları vs.) bu adamlara kol kanat

germek için çırpınıyor, her türlü desteği sağlıyordu. Örgütün bankasını bile şaşaalı törenlerle siyasetin ve devlet yönetiminin en tepe noktasında olan zat-ı muhteremler yaptılar.

Hal böyleyken, o süreçte ülkenin iç güvenliğinden sorumlu kurumlar (Genelkurmay, MİT ve Emniyet) devletin en tepesindeki zatları uyarmak için bazı girişimlerde bulunmuşlardı. Örneğin Genelkurmay Başkanlığı henüz 28 Şubat kararları alınmadan bile önce, 17 Ocak 1997'de Cumhurbaşkanı'na verdiği brifingde Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın Fethullah Gülen'in desteği ile o makama geldiğini vurgulayıp şu açıklamayı yapmıştı:

"(...) yurtiçinde ve yurtdışında açtıkları, kurdukları ve/veya denetledikleri Kur'an kursu, dershane, okul ve üniversiteler vasıtasıyla yoğun, yaygın ve etkili bir eğitim çalışması yürüten irticai unsurlar, kendine özgü eğitim olanakları yaratmakta, bilinçli olarak kamu yönetimi alanında spesifik hedeflere göre adam yetiştirmekte, yurt ve pansiyonlar ağı sayesinde barınma olanağı sağlamakta, öğrencilere önemli miktarda burs, harçlık, eğitim araç ve gereçleri temin etmektedir.

Bu çerçevede sadece Fethullah Gülen'e ait yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 dersane, 181 okul ve 3 özel üniversite bulunmaktadır."

Bu brifingden yaklaşık 2 ay sonra yukarıda değinildiği üzere İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere ve emniyet birimlerine gönderilen Genelgede **"Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"**ın 51'inci maddesi hatırlatılarak, özellikle tarikat ve cemaatlerin okul, yurt ve dershanelerinin yakından izlenmesi ve söz konusu yurtlarda dinin veya dini hissiyatın veya dince mukaddes sayılan şeylerin alet edildiğinin tespiti halinde kapatılması gerektiği emrediliyordu.

Ayrıca, söz konusu Genelgede;

a. Özellikle öğrencilerimizin yıkıcı, bölücü ve irticai yayınlardan korunması açısından çeşitli örgütlerce legal veya illegal yoldan ülkemize sokulan video ve ses kasetlerinin yurtlara sokulmaması için yurt yöneticilerinin uyarılması ve bu yayınların yurtların dahilinde okunmasının engellenmesi,

b. İl dahilinde faaliyette bulunan matbaalarda basılan her türlü yıkıcı, bölücü ve irticai yayınların araştırılmasının titizlikle yapılarak, suç unsuru ihtiva edenlerin zamanında Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmesi,

c. Vali ve kaymakamlarımız ile belediye başkanlarımızca yapılacak ilk defa memuriyete giriş atamalarında, irticai nitelikte ve bölücü kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına sızmalarını önlemek için gereken titizliğin gösterilmesi gibi hususların da altı çiziliyordu.

Ayrıca aynı genelgenin ekinde yer alan Çalışma Programında da **"Özel yurt ve vakıf okullarının denetim altına alınması, kanuna uygun olmayanların kapatılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması"** ve **"Men edilmiş tarikatların ve 677 sayılı Kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmesi"** buyrulmaktaydı.

Öte yandan - 28 Şubat'ın üzerinden tam 1 yıl geçtikten sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yine dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verilen **"İrtica Ne Durumdadır?"** başlıklı brifingde ise Fethullah Gülen cemaati hakkında şu ifadelerin kullanıldığını görüyoruz:

- "İrticai kesim tarafından kontrol edilen 584 özel okulun büyük bir kısmının tarikatlara mensup şahıs, şirket veya vakıflar tarafından işletildiği, bu okullarda irticai faaliyet tespit edildiği; 45 fen lisesinin de bu kesimin kontrolünde olduğu, bu okullarda sözde 'altın nesil' yetiştirme adı altında başta Harp Okulları olmak üzere kritik üniversitelere girmeye aday tarikat müritleri yetiştirildiği, 5000'e yaklaşan dershane ve kursun da bu kesime ait olduğu, eğitim alanında faaliyet gösteren en önemli tarikatın Fethullah GÜLEN tarikatı olduğu,

- Gülen'in hedefinin 'okullarında beyinlerini yıkadığı gençlikle oluşturacağı toplum vasıtasıyla lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan TC'yi sona erdirip yerine şer'i yasaların hâkim olduğu İslâm devletini kurmak' olduğu,

- Fethullah GÜLEN tarikatının yurt içinde 182 okulu, 300 dershanesi ve 25 bin kapasiteli 240 yurt ve pansiyonunun mevcut olduğu,

- Fethullahçıların Türkiye'de gerçekleştirilmesi hedeflenen İslâm devletine uluslararası destek sağlamak amacıyla yurt dışında okul açma atağı başlattıkları, özellikle de Orta Asya'da okullar açtıkları, bu çerçevede 52 ülkede 6 üniversite, 236 ilköğretim ve orta dereceli okul, 6 dershane olmak üzere toplam 248 okul / dershane ve 21 öğrenci yurdu açtığı, bu okullarda 3 bini yabancı olmak üzere, 7 bin eğitici / idarecinin görev yaptığı, önümüzdeki 5 yıl içinde 500 orta dereceli, 50 üniversite açılmasını hedefledikleri,

- Fethullah GÜLEN'in eğitim alanındaki bu yatırımlarının toplam değerinin 350 trilyon TL olduğu,

- GÜLEN'in çizilen 'Hoşgörü' ve 'Barış' tablolarıyla bazı devlet çevrelerini etkilediği, GÜLEN'in faaliyetlerine devletin destek verdiği imajını çizmesinin takibe olduğu, oysa Cumhuriyet dönemine 'Kefere düzeni' diyen Fethullahçıların bugün bu düzenin devamlılığını ister görünerek bazı kesimleri de davranışlarına inandırabildikleri, 'Devlet içinde Devlet' faaliyetleri icra eden Fethullahçıların tarikat okullarının Milli Eğitime alternatif bir anlayışla yönetildikleri, okullarında idareci dahil tüm personelin tarikat tarafından tayin edildiği ve maaşlarının kendi kıstaslarına göre belirlendiği, irticai kesimin İslâm

Devletine ulaşıldığında gerekli olacak kadroları yetiştirmek ve devlete sızmayı amaçladıkları,

- 'Bürokrasiye hakim olan devlete hakim olur' prensibini uygulayan Fethullah GÜLEN Nurcu tarikatında yer alan bazı bürokratların Hazine Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü gibi icra birimlerinde örgütlenerek, irticayı destekleyen sermayeye teşvik verilmesini sağladıkları, bu kesimlerin devlet imkânlarıyla büyüyüp gelişmesine ön ayak oldukları, ayrıca, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde de örgütlenerek irticai firmaların mali denetimlerini istedikleri şekilde engelledikleri,

- TCK'nın 141, 142 ve 163'üncü maddelerinin kaldırılmasıyla oluşan liberal ortamın özel yayıncılığı geliştirmesiyle radikal söylemlere fırsat yaratıldığı, bu ortamdan istifadeyle 224 radyodan 124'ünün, 60 televizyondan 41'inin irticai yönde yayın yaptığı, bu hali ile irticai kesimin Türkiye nüfusunun %90'una televizyon ve radyo yoluyla ulaşabildikleri,

- Samanyolu, Mesaj ve Kanal-7 gibi televizyonların irticaya destek verdikleri, ayrıca Türkiye genelinde mevcut 7.650 gazete ve derginin %70'inin irticai nitelik taşıdığı, Türkiye'de çocuklara yönelik yayın yapan basımevlerinin önemli bir bölümünün irticai kesime ait olduğu, yayınlanan kitaplarının bir kısmının Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen yayınlar içinde yer aldığı,

- İrticanın Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma için tarikatlar aracılığıyla askeri okul ve birliklere sızma girişimleri yapıldığı, irticai faaliyetleri sebebiyle YAŞ kararıyla ordudan atılan personel konusunun istismar edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin din düşmanı bir kurum olarak ilan edildiği,

- Özellikle Fethullah GÜLEN Nurcu tarikatının da Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma girişimlerinde bulunduğu, GÜLEN tarikatına ait yurt dışındaki okulların açılış törenlerine özellikle emekli generallerin davet edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yaklaşma gayretleri sarf edildiği,

- GÜLEN Nurcu tarikatı tarafından, Silahlı Kuvvetler içerisinde yapılanabilmek ve ileride etkinliğe kavuşabilmek amacıyla yeni projeler üretilmeye başlandığı, bu çerçevede askeri okullarda okuyan öğrencilerin öncelikli hedef olarak belirlendiği, kültür düzeyi yüksek tarikat mensubu ve türban takmayan kadınların askeri öğrencilerle tanışmaları ve evlenmelerinin sağlanabilmesi için gerekli vasatı oluşturacak bir yapılanmaya gidildiği; anılan kesim tarafından bu yöntemle '10 yıla kadar bir sürede Silahlı Kuvvetler içerisinde tarikat olarak söz sahibi bir konuma gelebilecekleri' şeklinde değerlendirmeler yapıldığı vurgulanmıştır."

İşte "28 Şubat'ta askerlerin Fethullah Gülen cemaatine destek verdiği" söyleyenlere bu yanıtlar yeterlidir sanıyorum. Yukarıda dediğim gibi, bu sözler 1998 yılı başlarında söylenmiştir. Asker daha ne desin, ne yapsın? Oysa TSK o dönemde ısrarla tarikat ve cemaatlerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerken başta Fethullah olmak üzere onunla dirsek temasında olup birbirini koruyup kollayan bazı çevrelerin "irtica abartılıyor" sloganı ile olayı nasıl basite indirgediklerini biliyoruz.

Şimdi hal böyle olunca, Ali Bey'e ve onun gibi düşünenlere sormak istiyorum: 28 Şubat'ta TSK Meclis'i feshetti, yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan etti de Fethullah'a ait yurtları, dernekleri, kursları, matbalaarı, televizyonları mı kapatmadı? Yetki ve otorite ondaydı da görevini mi yapmadı? Hayır, yetki de, otorite de sivil iktidarda ve ona bağlı mülki makamlarda - yani vali ve kaymakamlarda veya ilgili kurumların müdür - genel müdürlerindeydi. İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği vali ve kaymakamlar Fethullah'la bağlantıları yerleri kapattılar da asker mi engel oldu? "**Kardeşim, burası Fethullah Hocaefendi'nin okuludur, burayı kapatamazsın**" mı dediler? Bilakis, askerler mülki makamların bu konuya yeterli duyarlılığın gösterilmediğini sürekli haykırıp durdular.

Sonra da Ali Bey gibiler çıkıp "**asker FETÖ'nün televizyonuna, radyosuna, dershanesine dokunmadı**" diye milletin kafasını bulandırmanın peşindeler.

Ona dokunacak olanlar sivil siyasetti... Ama tantanalı gösterilerle Fethullah Gülen'in bankalarını açanlar, bilmem hangi cemiyetin düzenlediği törende onu ayakta karşılayanlar, her lafını ayakta alkışlayanlar, birlikte salya sümük ağlayanlar, onunla fotoğraf çekirmek için kuyruğa girenler, çocuklarını Gülen'in cemaat okullarında okutanlar, "**Hoca Efendi çağımızın âli bir din âlimidir, ona terörist demek alçaklıktır**" diyenler, onu yargılamaya kalkan savcıların - hâkimlerin önünü kesenler vs. zaten o siyasetçilerdi.

Yani "**ne istediler de vermedik?**" diyen sadece Erdoğan değildi; o dönemde de başta siyaset kurumu olmak üzere neredeyse Nurcusuyla, Nakşibendisiyle, Süleymancısıyla, cübbelisiyle - cübbesiziyle bütün tarikat ve cemaatler, sözüm ona kendisini "**dindar / muhafazakâr**" sayan bütün kesimler Gülen'i kanatlarının altına almış, sarıp sarmalıyor, koruyup kolluyordu.

İşte 28 Şubat'ta askerlerin FETÖ'ye dokunmadığını söyleyenler önce dönüp aynaya baksınlar. Fethullah Gülen o süreci en az zararla atlatabildiyse bunun sebebi Fethullah'a laf söyletmeyen kendileridir.

Bu konuda son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, Fethullahçılar 28 Şubat'ta çok mesut ve mutlu idiyse neden Fethullah Hazretleri o süreçte ülkeyi terk edip kaçıp gitti? Neden Bülent Arınç Hazretleri "**Hoca Efendi'nin şüphesiz 28 Şubat döneminde çok büyük sıkıntıları oldu. O zorlu süreçte Amerika'ya gitmek zorunda kaldı**" diye açıklama yaparak Hoca Efendisinin kaçışından 28 Şubat'ı sorumlu tuttu? Yine, Hoca Efendisinin çok yakınlarında bulunan ve Zaman gazetesinin başyazarlarından Fehmi Kuru Efendi niye "**28 Şubat'ta cemaatin kimyası bozuldu, Gülen cemaati 28 Şubat'tan yarar değil,**

zarar gören bir durumdaydı" diye açıklama yaptı?

SONUÇ:

28 Şubat meselesi son 20 yıldır "**dinci / İslâmcı**" kesimlerin (*Dikkat, "dindar / mütedeyyin kesimler" demiyorum ve asla onları kastetmiyorum, ben kendimi de "dindar" olarak tanımlıyorum; "dinci / İslâmcı" kavramıyla yüce dinimizi sosyal, siyasal, ekonomik vs. her anlamda sömürerek bir çıkar aracı haline getirenleri, siyaseten oy devşirmeye kalkanları kastediyorum*) en çok nemalandığı konulardan biri olmuştur. Bugüne kadar bin türlü uydurma bilgi ile toplumun din konusundaki hassasiyetini istismar edip geniş kitleleri etkilemeyi başardılar ki bunlar arasında ne yazık ki "**aydın**" geçinen demokratlar, sosyal demokratlar, sosyalistler vs. de var.

Üstelik bu dinci/İslâmcı çevrelerin uydurma iddiaları Ali Bey'in makalesinde sıraladığı konularla da sınırlı değil, yelpaze çok daha geniş... Örneğin 28 Şubat döneminde bir anda ortaya çıkıveren Aczmendilerin, Fadime Şahin ve Ali Kalkancı gibi şahısların sırf irtica tehlikesi varmış algısı yaratmak için askerler tarafından kullanıldığı ve aralarında askerlerin de olduğu; Sincan'da tankların darbe için yürütüldüğü, Çevik Bir'in sözde darbeye icazet için Amerika'ya gittiği ve "**balans ayarı yaptık**" sözü, Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) mütedeyyin insanları fişlemek üzere yasadışı olarak kurulmuş bir cunta yapılanması olduğu, 28 Şubat döneminde bankalara yerleştirilen generaller aracılığıyla bankaların içlerinin boşaltıldığı ve ülkenin milyarlarca lira zarara uğratıldığı vb. gibi daha birçok hayal mahsulü iddia ile kamuoyunun kafasını bulandırdılar, etkilediler, yandaş edindiler.

Birileri çıkıp bunlara doğru dürüst cevap vermeyince (ki ne yazık ki bu bizim askerî cenahın hatasıdır) ya da cevap verilse bile medya bu bilgileri kamudan sakladığı için toplumun çok geniş kesimleri dinci/İslâmcı çevrelerin iddialarının etkisinde kaldı.

15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra bunu bile 28 Şubat'ın üstüne atmaya kalktılar.

Bu konuda -şimdilik- şunun altını çizerek vurgulamak istiyorum:

15 Temmuz'u 28 Şubat'ın üstüne yıkmaya çalışanlar, FETÖ'yle kendi işbirliklerini ve ülkenin 15 Temmuz'a gelip 250 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesinde kendi rollerini örtmeye, saklamaya çalışanlardır.

Olay bu kadar net, açık ve berraktır.

Yazımızı, 22 Aralık'ta yaptığım sunumun sonunda 28 Şubat süreci ve 28 Şubat Davası hakkında vurguladığım, ama medyaya bir kısmı yansıyan kişisel değerlendirmelerimi ekleyerek sonlandırmak istiyorum:

- a. 28 Şubat kesinlikle bir askerî darbe değildir, darbe ve / veya darbecilikle hiçbir ilgisi yoktur.
- b. 28 Şubat, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığının, gericiliğin, dini cehaletin, din istismarcılığı yaparak yürütülen tarikat ve cemaat örgütlenmesinin, yüce dinimizi siyasete alet etmenin Türkiye'yi nerelere sürükleyeceğinin tam 21 yıl önce TSK (*ve devletin diğer ilgili güvenlik kurumları*) tarafından tespit edildiğinin kanıtıdır.
- c. 28 Şubat, başta FETÖ olmak üzere bugünkü IŞİD (DAEŞ) ve benzeri köktendinci terör tehlikesine tam 21 yıl önce dikkat çekildiğinin resmidir.
- ç. 28 Şubat, meseleyi sanki kadınların başörtüsü meselesiymiş gibi göstererek özü toplumdan saklanan bir siyasi rant ve ayrıca devletin rejimi ile cumhuriyetin değerlerine karşı açılmış savaş meselesidir.
- d. 28 Şubat, siyasilerin kendi şahsi çıkarları, iktidar hesapları ve hırsları ile askerler üzerinden iktidarı kapma sevdası ve savaşıdır.
- e. 28 Şubat suçlaması, siyasilerin kendi beceriksizliklerini, başarısızlıklarını, hatta yanlışlarını örtmek için suçu askerlerin üzerine atma kolaycılığına, daha doğrusu "**gaflet ve dalaletine**" düşmelerinin bir başka biçimidir.

Şurası bir gerçektir ki, bundan tam 21 yıl önce MGK'da alınan ve hükümetçe de aynen benimsenip kabul edilen o kararlar eğer istismar edilmeseydi, sulandırılmasaydı, sonradan gelen hükümetlerce (siyasilerce) gereği gibi uygulanıp takip edilseydi bugün kesinlikle 15 Temmuz ihaneti de, FETÖ belâsı da yaşanmazdı.

Alican Türk

Odatv.com



MAHKEME VURAL SAVAŞ'I 28 ŞUBAT DAVASINA ÇAĞIRSAYDI NELER OLACAKTI

Alican Türk yazdı



- 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE KAÇ İMAM HATİP OKULU KAPANDI - ÜNİVERSİTEDE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI NASIL ALINDI

Alican Türk yazdı

Alican Türk

odatv

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

