



Türkiye'nin kaşarlanmış siyasetçilerine duyurulur, nokta

12.06.2017



Dünyamızda bambaşka şeyler oluyor, iki azılı düşman Hindistan ve Pakistan aynı anda birlikte Şangay 'a katılıyor, Atlantik karşısında Avrasyacı paktın nüfusu bir anda bir buçuk milyar daha büyüyor.

Şangay İşbirliği soğuk savaş sonrası tek kutuplu dünyaya karşı devreye girdi, henüz on yıl önce dahi sadece iyi bir fikirdi, şimdi, Rusya, Çin, Hindistan, İran, ve irili ufaklı onlarca ülkeyle, bir nüfuslarını iki nükleer güçlerini bir hesaplayın, dünyanın en büyük gücü.

Şu kısa cümlemiz bir fikir versin, Avrasya paktının gücü, Soğuk Savaş yıllarındaki Sovyetler'in gücünü çoktan geçti, şöyle tamamlayalım, bugüne kadar dünyamızda oluşturulan en büyük güç!

Katar'a savaş açanlar da, Katar'a asker gönderenler de Katar'a racon kesenler de artık hesabını buna göre yapacak.

DÜNYAMIZ YEPYENİ "SİYASİ LİDERLER" TANIDI

İki

Üç-beş yıl ve son birkaç hafta içinde dünyamız alışıldık dışında yepyeni 'siyasi liderler' tanıdı.

Hindistan'da Mondı, Amerika'da Trump, Fransa'da "Macron" ve şimdi İngiltere'de Corby.

Mondı, ağır milliyetçi, Corby ağır kamusalıcı solcu, Trump yerleşik siyasi düzene meydan okuyan sistem dışı bir kabadayı ve Macron, masonik finansın genç lideri, ancak, ismi cismi daha önce hiç bilinmeyen yepyeni bir "yüz".

Sarkozy ile Trump'un tek ortak özelliği ikisinin de manken eşleri kendileriyle evlenmeden önce magazin dergilerine çıplak poz vermiş olmasıydı.

Şimdi soralım, bu birbirine benzemez görünen liderlerin "ortak özelliği" nedir?

Şudur, her biri "yerleşik düzene", "alışılmış siyasi yüzlere" "geleneksel siyasete" karşı oluşları.

Şaşırmayın, Tayyip Erdoğan'ın da siyaset sahnesine ilk geldiği günleri hatırlayın ve, pekala bu listeye dahil edebilirsiniz, hatta Cem Uzan'ın yüzde yediyi nasıl aldığını unutmayın.

Şöyle bir siyasi yorum pekala yapabiliriz!

Sandık sonuçlarını belirleyen adayların sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakar oluşları değil, sandık sonuçlarını, halka illahlah dedirten kaşarlanmış siyasilerden büyük nefret ve seçmenin intikam duygusu belirliyor.

Türkiye'nin kaşarlanmış siyasilerine duyurulur, nokta.

Üç

FETÖ'cülerin mahkeme faslı sürüyor, henüz darbeyi üstlenen, henüz "darbede rolüm var", henüz "ben 'cemaatçiyim', bu örgütte rol aldım" diyene rastlamadık. Göz göre göre yalan öyle bir noktaya ulaştı ki bir FETÖ'cü yüksek rütbeli, silah çekip

adam öldürdüğü görüntü kaydıyla kendisiyle gösterildiği halde, **"İyi bakın orda ateş etmiyorum, silahtan duman çıkmamış, incelenmesini talep ediyorum"** diyor.

BİR YERLERE MESAJ GÖNDERİYORLAR

Yüzsüzlüğün daniskası değil, Amerika ve Nato'ya selam çakıyorlar.

Dağılmadıklarını, teslim olmadıklarını, asla pişman olmadıklarını göstermeye çalışıyor, bir yerlere mesaj gönderiyorlar.

Tabii hepimiz şaşkınlık içinde **"Hala bu kadar yalanı nasıl söyleyebiliyorlar"** diyoruz.

Yandaşlar da bizim gibi bu yalanlara çok şaşırın yazılar yazıp manşete çekiyorlar, ancak.

Bu düpedüz göz göre göre yalanlara yandaşlar niye şaşırıyor, daha üç-dört sene öncesine kadar, aynı yalanları "ortak söylüyorlardı".

Sadece ıslak imza tartışmasını hatırlayın, belge sahte mi değil mi, tam iki yıl sürdü ve yüzlerce yandaş iki yıl aralıksız FETÖ'nün bu sahte belgesinin gerçek olduğuna dair TV'lerde her gece binlerce program bir o kadar yazı yazdı.

ZAYIF TARAF BAŞKA YER

Dün Odatv'de Aydınlık'ın çok değerli yazarı Hikmet Çiçek'in bir araştırma yazısı yayımlandı. 2008'de Aydınlık'a bir belge geliyor ve belgede FETÖ'cü emniyetçilerin alayı tek tek sıralanıyor. 2008 yılında Aydınlık bu belgeyi yayımlıyor ve başına gelmeyen kalmıyor. Yetmedi, bu belgeyi Deniz Baykal seslendiriyor ve Baykal'ın başına gelmeyen kalmıyor. "Karanlık odalar", "derin devletler", "MİT'çi" suçlamaları, furya halinde. Ve bugün, bu belgedeki emniyetçilerin hepsi, isim isim hepsi doğru, tam isabet, ya firarda ya tutuklu.

Belgeden anladığımız şu; devlet, içindeki bütün FETÖ'cülerini biliyor ve belgeyi kamuoyuna sızdırıyor. Yani devlet "bilgi" ve "istihbarat" olarak hiç de zayıf değil.

Zayıf taraf başka yer, medya ve liberaller ve oluşturulan kamuoyu.

Göz göre göre "inkar ettiler", göz göre göre belgede adı geçenleri değil belgeyi ortaya çıkartanları kodese tiktılar, sonuç 15 Temmuz.

TİLKİNİN YALANI ÇOKTUR AMA ONURU HİÇ YOKTUR

Çıkartacağımız ders şudur; sırf iktidar uğruna inkar ve yalanı bir yaşam biçimi yapanlar er geç şapşal hayvanlar gibi tuzağa düşecekler ve tarih ve dünya karşısında rezil rüsva olacaklar.

Hoca cübbesi giyenden İçişleri Bakanlığı yapana her gün "ali kiran baş kesen" yazılar yazana kadar, tilkilik memleketimizde pek uzun zamandır pek muhterem bir meslek haline geldi. Bilmiyorlar ki, tilkinin yalanı çoktur ama onuru hiç yoktur.

TGRT ekranında yorumculuk yapan meşhur çakma komser Cem Küçük, kendisine sorulan Pelikan Dosyası için, **"Ben Pelikan diye bir şey bilmiyorum, böyle bir şey duymadım, Pelikan Dosyası'nı kim hazırladı hiç fikrim yok, böyle bir yapı-kurum-ekip olduğunu da hiç sanmıyorum, bütün bunlar palavra"**, dedi.

Şimdi hatırlatarak soralım bu 'hiç bilmiyorum' diyen yalan ve inkarın mahkemede görüntüsü sunulduğu halde inkar eden katil FETÖ'cüden ne farkı var!

FETÖ'cüler bugün "sanık sandalyesinde" idamla müebbetle yargılanıyorlar, diğerleri ekranda keyif çatıyor olabilir, ancak, komedi ve şarlatanlıkta iki taraf da aynı "rezillik" mahkemesinde yan yanalar.

DELİ ÖĞRETMEN

Dört

Geçen bir konferansta anlattım, onbeş yıllık AKP iktidarı hepimizi "deli öğretmene" benzetti, diye, size de anlatayım.

Eskiden taşra şehirlerinde felsefe hocalarına "deli öğretmen" denilmesi adettendi.

Namı diğer bir deli öğretmeni de lise yıllarımda onbeş dakikalığına tanıdım.

Deli öğretmen sınıfa girdi, onbeş dakika ders anlattı, sonra, okulun hademesi kapıyı açtı, müdürün hocayı çağırdığını söyledi ve okuldan uzaklaştırılmış. Deli Öğretmeni bir daha görmedik.

Deli öğretmen bizim sınıfa girmeden namı gelmişti. Dersine girdiği öğrenciler koridorda hep Deli Öğretmeni anlatırdı, "**Bugün şunu anlattı, bunu anlattı**" diye nasıl bir geyik dönerdi. Sonra koridorun başından Deli Öğretmen görünürdü ve bütün sınıflar "**Aha Deli Öğretmen geliyor, bakın bakın**" diye bağıırır, ve herkes hocayı bakar gülerdi.

Adam yürüyor işte, bunda gülecek ne var.

Deli Öğretmenin görünmesi alay konusu, yürümesi alay konusu, konuşması eğlence konusu...

O onbeş dakikasına şahit olduğum dersine dönelim, Deli Öğretmen sınıfa girdi ve eline tebeşiri aldı, çocuklar bu "tebeşir" dedi, "**Bakın ağırlığı var, bakın bir işlevi var**", tebeşiri yere attı, "**Bakın düştü**", tahtaya yazdı, "**Bakın görevini yaptı**".

Sınıf nasıl gülüyor, manyağa bak ya, tebeşirle kafayı bozmuş, diye.

Deli öğretmen sonra, "**Bakın çocuklar, bu kara tahta, bir nesne, madde, ağırlığı var, kapladığı yer var**"...

Sınıf yeniden yerlere yatarcasına, yahu adam manyak kara tahtayı anlatıyor, tahta işte hoca nesini anlatıyorsun, yahu adam kafayı yemiş.

Sonra hoca, önden bir öğrenciyi kaldırdı, "**Evladım, zıplar mısın**", dedi. Çocuk zıpladı, çocuk zıpladıkça böyle ders mi olur diye sınıf gülmekten zıpladı.

Deli öğretmen "**Bu hareket**", dedi, "**Eylem**". Öğrenciyi, "**Şimdi evladım, gözlerini kapat ve sadece zihninden zıpla...**"

"**Zıpladın mı**", "**Zıpladım' hocam**". "**Bakın çocuklar, bu eylem değil, hayal...**"

Sadece zihninde gerçekleşiyor, gerçekte 'zıplama' eylemi yok.

Ve ders bittikten sonra ben diyeyim üç hafta siz deyin üç yıl otuz üç yıl, bahsi açıldıkça okulda kahvede sokakta evde, dersine şahit olanlar, yahu neydi o "zıplama" diye katılarak güler.

Şayet bu öğrencilerin içinden Nihat Genç yazar olmasaydı çocukların dersi ve Deli Öğretmeni hiç anlamadıklarını söyleyebilecek kimse de bu üç günlük dünyada kim bilir hiç olmayacaktı.

Onbeş yıllık AKP iktidarı hepimizi Deli Öğretmene benzetti, baksanıza, şu onbeş yıldır yaptığımız söylediğimiz şeylere.

Yüzlerce akademisyen, yazar, sivil toplum kurumu, yüzbinlerce öğretmen, mühendis kalkmışız iktidara "**Bu zeytin**" diyoruz.

Yalvararak yakararak, kurban olayım anla artık, "**bu zeytin**". Zeytin yenir. Yağı olur. Satılır. Ekonomik değerini, çevreye, tarıma katkısını anlatıyoruz.

GERÇEKTEN YORULDUK VE ZIVANADAN ÇIKTIK

Hepsi elli yaşın üstünde yüzlerce AKP'li vekile ve yazara "zeytin"i anlatmak delilik değil de nedir.

Onbeş yılımız böyle geçmedi mi, bakın bu "terör" diye diye mahvolduk, terörle anlaşma olmaz, terör can alır, huzur bırakmaz, dedik, onbeş uzun yıl, her gün gazetelerde TV'lerde anlattık.

Bakın bu "millet" dedik, bu ulus dedik, bu hukuk, dedik.

Hatta bu "candır" öldürülmez, dedik, hatta bu "müslümandır" kardeşimizdir, müslüman müslümana kırdırılmaz, dedik.

Tarihin ve insanlığın en temel değerlerini, alfabenin abc'si matematiğin 1,2, 3'ü gibi, Güldür Güldür'ün kafası kırık eşofmanlı Şevket Hocası gibi, tarihle anlattık kitapla anlattık yasayla anlattık.

Ve gerçekten yorulduk ve zıvanadan çıktık, ot'u anlattık, merayı anlattık, bakın, bu ot'u hayvanlar yer, hayvanlar çoğalır, ekonomiye katkısı olur, kalorisi boldur, ithalatı ayıptır, dedik.

Bugün yine gazeteleri açın, her biri sahasında otorite yüzlerce akademisyen, kalkmış iktidara "bu zeytin" çok faydalıdır dersleri veriyor.

Ot'u, zeytini, merayı, hayvanı, bir canı, hukuk'u, terörü, bilmeyen insanlara, biz anlattık, onlar güldü, biz anlattık onlar dalgasını geçti.

Ve onbeş yıl sonra, cevap olarak, iftar konuşmasına çıkıp, siz bu Rabia'yı hiç anlamamışsınız hiç bilmiyorsunuz, diye yine bizi dövüyor.

Neymiş Rabia, tek millet tek bayrakmış, hayır artık saçlarımızı yoluyoruz, ot olmadan hukuk olmadan hayvanları merası olmadan üretimi olmadan, tek millet tek bayrak nasıl olacak?

Felsefe hocaları başta Yeşilçam filmlerinde niye saçları başları karışık resmedilir çizilir, şimdi, çok iyi anlıyor insan.

Dersimizi bitirmeden Deli Öğretmen gibi bir tekrar geçelim, gülmeyin çocuklar, bu "ot", olmazsa çöl oluruz, bu "zeytin", olmazsa açlıktan ölürüz, bu "hukuk", olmazsa devlet olamayız.

BATILININ EMPERYALİST TARİHİ

Beş

Amerikalılar sonunda Kızılderililer'i yok eder ve kalanları Rezervasyonlara kapatır.

Rezervasyon kapatılan yer toplanılan yer, anlamında, Kızılderili rezervasyonlarında Kızılderililerin artık sürüleri yoktur, işsiz güçsüz öyle otururlar, dışardan yardımla ya da toprakları zorla sattırılarak geçinerek bitip tükenir ve tarih sahnesinden çıkarlar.

Dışardan yardım ve toprakları zorla sattırılarak, cümlesini unutmayın.

Francisco De Vitoria, 15. Yüzyılda İspanya'da ders veren çok ünlü bir kilise papazı ve yargıç.

Bu muhteremin heykeli dörtyüzyıl sonra Birleşmiş Milletler'in önüne diktiler ve sonra kaldırdılar.

Amerika'yı keşfe giden İspanyollar ülkelerine geri dönünce tek tek günah çıkartmaya başlar, yerlileri öldürmüşler yurtlarından etmişler, ırza geçmişler, Vitoria işte bu sahneleri günah çıkartmaya gelenlerden öğrenir, duruma kilise adına el koyar.

Vitoria'nın meşhur dersleri Dost'tan yayınlandı, Vitoria Amerika'nın işgaliyle başlayan bir çok yeni sorunun altından kilise adına kalkmaya çalışıyor ve kilise adına fetvalar veriyor, bizim cüppeli hocalar Hayrettin Karaman gibi.

En büyük soru "**Yerlilerin kendi topraklarında hakimiyet hakları var mıdır?**"

Yerlilerin akli var mıdır, hukuku var mıdır, yerlileri deli mi saymalıyız, gibi.

"Onları öldürmek yurtları ellerinden almak caiz midir?"

Batılının emperyalist tarihi bu sorunu köklü olarak "**uygarlık getirme**", "**İsa'nın müjdesini götürmek**" başlığında çözmüş rahat etmiştir.

Vitoria'yı ilginç kılan şey ise, "**Peki İspanyollar başkalarının ülkelerine neden elini kolunu sallayarak gitti?**", sorusu karşısında verilen cevap.

Vitoria, heykelini diktirecek lafı şöyle söyler, "**Bütün insanların 'iletişim' hakları vardır ve her insan her ülkeye gidebilir.**"

Vitoria'nın yüzyıllar sonra heykelinin dikilmesine sebep modern uluslararası hukuk'a giriş sayılabilecek, kilise, ortaçağ skolastik düşüncesinden kısmen farklı görüşler dile getirmesi, en ilginç de bu: İletişim hakkı, buradan da modern uluslararası hukuk'un önünü açtı gibi sonuç çıkartıyorlar.

Evet, beş yüzyıl batılılar Afrikalı Amerikalı yerlilerin ülkelerin "devlet" olup olmayacağını, topraklarında yaşam hakları olup olamayacağı, vahşi barbar olarak mı yoksa onların da kendi aralarında geçindikleri bir hukuk olup olmadığını tartıştı.

Ve beşyüz yıl emperyalist batının kolonilerini sömürge tarihini madenleri babalarının malı gibi nasıl yağmaladıklarına ve ülkelerin krallarını rejimlerini nasıl değiştirdiklerine ve hatta soykırımlarına şahit olduk.

Ve fakat, insan hakları, uluslararası hukuk çağımızda çok gelişti, toprak ve egemenlik hakları uluslararası yasa ve kurumlarla teminat altına alındı, hatta, iklim çevre duyarlılığı siyasetin başını çekmeye başladı.

"VATAN"DAN "MİLLİ PARKLARA" NASIL EVRİLDİK

Öyle ki, "yerlilerin topraklarında bir hakimiyetleri var mıdır" sorusunu çoktan aştık, dünyamız epeydir, vahşi hayvanların dahi topraklarında egemenliği ve yaşam hakları vardır, ultra düzeyine çıktı.

Hemen her ülkede ve Afrika'da ve hatta Türkiye'de "vahşi hayvanların yaşayacağı milli parklar" düzenlendi.

Vahşi hayvanların akılları yok ama toprakları var.

Kimse onlara artık karışmıyor, gümrük kapısı gibi giriş-çıkış uyarı levhaları var, izinsiz bilmeden girerseniz, sizi parçaladıkları için hayvanlar cezalandırılmaz, mesela o hayvanlar öldürülmez, yani bir 'sınır' hukukları var.

Bir kültür bilinci, bir üretim becerileri, bir "hukukları" yok ama, vahşi hayvanlara dahi kimsenin karışmadığı topraklar hukuken bağışlanmış.

Mesela Kars İğdır bölgesinde de ayılar ve kurtlar için milli parkımız var, bu bölgede artık hayvan öldürmek insan öldürmeye bedel cezası var, hatta her vahşi hayvanın nüfus kağıtları var.

Siyasileri idarecileri meclisleri yok ama, milli parkların mutlaka "gözlemci"leri var.

Uzaktan dürbünle radarla gece kameralarıyla ne olup bittiklerini izliyorlar, hayvanları etiketliyor ölümleri doğumlarıyla ilgili kararlar veriyorlar.

Gözlemcilik dışında bir de milli parklara düzenli dışardan yiyecek koyan (ekonomi bakanları) bakıcıları var, yani ayrılmış bir bütçeleri var.

Toplayalım, sınırları, nüfus kağıtları, iki, gözlemciler ve araştırmacılar, üç, yiyecek verenler.

Yetmedi, hayvanların başına bir şey gelirse çok büyük bir uluslararası kamuoyu da arkalarında, bir hayvanı öldürmek sorunu Birleşmiş Milletler'e kadar gidebilir.

Katar'a asker gönderme kararını duyunca, egemenlik hakkımız olan vatandan vahşi yaşam alanları milli parklara nasıl evrildiğimizi düşündüm.

Artık bu topraklar "vatan mı" çok emin değilim!

Şu son onbeş yılda bir milli park'a daha çok benzemeye başladık.

Bazen aramızda etnik mezhep diye hırslanıyor, müslüman müslümana birbirimizi öldürüyoruz ama birileri gözlüyor, araştırıyor, birileri çöplüğümüze yemek artıkları atıyor... Birileri vahşi yaşam alanımızı nasıl daha özgür kılacağımız nasihatları veriyor.

Yaşadığımız topraklarda "hakimiyetimizi", egemenlik haklarımızı artık vahşi hayvanlara sunulan "milli parklar"ın hukuku kadar, bir sınır, bir nüfus kağıdı, ve beleşten önünüze koyulan çöp yiyecekler.

Unutmayın, vahşi hayvanlara ayrılan topraklardan bazı hayvanlar alınır ve hayvanat bahçelerine satılır, bu hayvanlar halka teşhir edilir, ve bol bol fotoğrafları çekilir.

Açın ekranlarınızı gazetelerinizi işte bu teşhir ve fotoğraflarla ülkemiz siyaseti arasında bir fark kaldı mı?

Ot'unuz sığırınız meranız satılmış, neyi üretiyor neyi yiyorsunuz?

Ürettiğiniz yok, sadece önünüze koyulur.

Toprağınızı yönetecek kadar aklınız var mı hukukunuz var mı?

Bu soruyu memleketim Trabzon'un Sürmesi'nden bir AKP'li gence soralım.

Bu Sürmeneli kardeşimizin hayatında en sevdiği yaylalar ormanlar Katarlılar'a satılmış.

Bu Sürmeneli kardeşimizin hayatında en sevdiği Trabzonspor Katarlılar'a satılmış.

Ve bu Sürmeneli kardeşimiz Katar'a asker gidiyor.

Egemenlik, toprak, akıl, hukuk, milli kaynaklara hakimiyet, bu soruların hepsinin ucu çok açık, çok tartışmalı ve bu kardeşimiz Katar'a "Allah Allah" diyerek ve milli marşlar eşliğinde gidiyor.

Bağımsız egemen bir vatan toprağından "milli parklar"a nasıl evrildiğimizin acıklı hazin hikayesidir bu.

Birinci ve İkinci Irak Savaşı'nda işgale uğrayan Araplar dünyalılara doğru şöyle bağıyordu, insanlığınız balinaları kuşları kurtarmak için seferber oluyor, soyu tükenen kuşlar kadar dahi haklarımız yok mu, diye.

Hayır, soyunuzu tüketmeyecekler, size de Kızılderililer gibi kendi topraklarınızda rezervasyonlarda yani sürsüz ve tarlasız bir yaşam alanı bu yüce yatırımcı servet sahibi insanlık mutlaka verecektir.

İşte gözünüzün önünde Filistinliler de Kızılderililer gibi rezervasyon alanına nasıl mahküm edildi.

Sadece sürüleriniz tarlalarınız ve madenlerinizi elinizden ala ala vatan, bağımsızlık, onur, asker, hukuk, işte bu en temel değerlerin 'anımları' birazcık değişecek ve bu köpekliği sonunda medyada yazıp çizecek cesarete kimseniz kalmayacak.

BİZİM SORUMUZ BAŞKA

Aman paniğe kapılmayın, vahşi hayvanlar gibi zekasız akılsız hukuksuz ve dışardan yemlenen bir toprak parçanız var, sınırlarınız ve nüfus kimliğiniz ve ağızına kadar dolu alışveriş merkezleriniz var.

Bizim sorumuz başka.

Üstünde yaşadığımız toprak parçası vatanımız mı yoksa milli park mı?

Bu park'ın başına "milli"yi kim getiriyor?

Dışardan beslenen, kim besliyorsa ona köpeklik yapan bu vahşi hayvanlar bölgesini, 'milli' yapan nedir?

Kardeşlerim, Yazı'nın icadı yüzünden Tarih Sümer'de başlatılır, ve yazı'dan sonra tarımın ilk yapıldığı topraklar denir.

Uygarlık ve kültür için bu başlangıç tarihi çok tartışmalıdır, çünkü, Asya steplerinde insanlar 'tarım yapmadılar' ama sürülerini beslemeyi korumayı ve hatta kurt gibi vahşi hayvanları dahi ehlileştirmeyi becerdiler.

Sürülerini düzenli şekilde besleyecek çoğaltacak ve topraklarını koruyacak askeri düzen içinde ilk büyük topluluklar Asya steplerinden çıktı, bu bilgiler uygarlık için büyük bir aşamayı gösterir, asırlarca, kimseye boyun eğmediler teslim olmadılar ve bu askeri düzeni tüm dünyaya öğretiler.

Ta ki sürülerini meralarını kaybedene kadar, tıpkı Kızılderililer gibi.

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

