

# DIRİLİŞ POSTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'la 'sıra dışı' görüşte

Makale Yazısı - 🕒 27 Kas 2017 - 17:00

## İslam Birliği'nin bilgi zeminini oluşturabilmek



Prof. Dr. Fethi Güngör

Arşiv Yazarı

[🔊 Makaleyi Dinle](#)

[/ Mesaj Gönder](#)

"Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra parçalanıp birbirine düşen kimseler gibi olmayın; işte bunlar için korkunç bir azap vardır."

(Âl-i İmran 3:105).

"Wa'tasimû bihablillâhi cemîân welâ teferraqû...: Hep birlikte Allah'ın (Kur'an'a) ipine sımsıkı yapışın ve birbirinizden ayrılmayın! Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman iken kalplerinizin arasını uzlaştırdı da O'nun lütfu sayesinde kardeşler oldunuz ve siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız da, sizi oradan kurtardı! İşte bu şekilde Allah size mesajlarını açıklar ki doğruyu bulasınız." (Âl-i İmran 3:103).

"Siz, insanlık adına çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyi ve doğru olanı teklif eder, kötü ve yanlış olandan sakındırırsınız; zira Allah'a güvenip inanırsınız. Eğer kitap ehli de güvenip inansaydı, haklarında hayırlı olurdu. Onlardan (Allah'a) güvenip inananlar varsa da çoğunluğu yoldan çıkmıştır." (Âl-i İmran 3:110).

"(O inanmış kimseler ki) kalplerini O kaynaştırdı; eğer sen yeryüzünün bütün servetini harcasaydın, onların kalplerini birbirine ısıdırıp kaynaştıramazdın, ama Allah onları bir araya getirdi: çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden yalnızca O'dur." (Enfâl 8:63).

### İslam Birliği'ni tesis edebilmek için nitelikli çabalar ortaya koyabilmek

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Derneği, 2023'e kadar kesintisiz olarak her yıl bir "Uluslararası İslam Birliği Kongresi" düzenleme kararı alarak bunun ilkini de **23 Kasım 2017** tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdi. İslam ülkeleri başta olmak üzere dünya siyasetinin önemli güncel sorunlarına ilişkin akademik ve siyasal tespitler yapma ve karar vericilere çözüm önerileri sunma amacını güden "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri"nin ana konuları; "yönetim şekil ve organları, ekonomik işbirliği, savunma sanayi, ortak savunma sistemi, müşterek dış politika, müşterek adalet sistemi ve ortak güvenlik sistemi" şeklinde tespit edilmiştir.

İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ile tâbi olacakları mevzuatın bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılmasını hedefleyen İslam Birliği Kongrelerinin birincisi, "Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri" başlığıyla 23 Kasım 2017 tarihinde İstanbul WOW Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten günümüze yönetim şekillerini inceleyerek İslam Birliği yönetim şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmek üzere toplanan "Birinci Uluslararası İslam Birliği Kongresi"nde yaptığı açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Başkan Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, detaylı bir sunu eşliğinde İslam Coğrafyası'nın mevcut durumunu özetleyerek çözüm önerilerini dile getirdi:

### **İlk adımda durumun net bir fotoğrafını çekebilmek**

"Birleşmiş Milletler Teşkilâtı'na üye 193 devletin 60'ına (üye sayısının %31'i), 7,145 milyarlık dünya nüfusunun 1,6 milyara (dünya nüfusunun %22,5'u), 150 milyon Km<sup>2</sup> olan dünya karalarının 19 milyon Km<sup>2</sup>'sine (dünya karalarının %12,8'i) sahip olan 60 İslâm Ülkesini bünyesinde barındıran İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile;

Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan; Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz'in giriş kapıları sayılan Cebel-i Tarık, Babu'l-Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalı'nı kontrol eden; Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi'ne kıyıları olan; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri'ne denizden sınır komşusu olan; Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan; Dünya petrol rezervlerinin %55,5'ine, üretiminin %45,6'sına, doğalgaz rezervlerinin %64,1'ine, üretiminin %33'üne, sahip olan; Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihî birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

Egemen olması gerektiği coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsî, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir **kargaşa** içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2016 verilerine göre sadece **5 milyon** Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir **Suriyeli mülteciler**, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika'da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa'ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz'de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa'ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000'den fazla olmuştur.

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri **terör örgütleri** vasıtasıyla vekâlet savaşları (asimetrik savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır..."

### **Sosyal hastalıklarımızla yüzleşmek ve vahdetin yarasını keşfetmek**

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan; ümmetin en büyük problemi olan **yalan** hastalığından kurtulursak, "ittifak edelim" derken bile ihtilaf etmeye kadar varan parçalanmışlığımıza bir son verebilirsek, martının kuyruğu suya değdi-değmedi mesabesinde kalan anlamsız kavgalarımızı geride bırakabilirsek önce bölgesel, ardından küresel bir güç olmak için gereken altyapıya sahip olduğumuzun altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi dönemi bakanlarından Dr. Salah Bey; İslami köklerimizi, varlığımızı, beşerî ve tabii zenginliklerimizi hedef alan çok boyutlu saldırılarla karşı karşıya bulunduğumuzu, bazı Arap devletlerinin "vasatiyye ve tecdid: ortayol ve yenilenme" imamı Prof.Dr. Yusuf el-Karadavi'yi bile teröristler listesine yazabildiğini, ortalığı nifakın kapladığını, mesela Mısır'da halkının aleyhine çalışan bir darbeci hükümetin işbaşında olduğunu anlattıktan sonra vahdetin İslam şeriatinde bir vecibe, tefrikanın da nankörlük ve haram olduğunu hatırlattı. Zatında ve sıfatında Allah'ı bir ve tek kabul etmek anlamında inanmamız elzem olan tevhid gibi ümmetin tevhidinde de inanmamız gerektiğinin altını çizen Dr. Salah, esasen bütün ihtilafların bu iki konu etrafında odaklandığını, gözümüzün önündeki başarılı örnekleri inceleyerek bu ihtilafların üstesinden gelebileceğimizi belirtti.

Avrupa'da da aynen bugün bizim aradığımız gibi yıllar önce yaşamış oldukları büyük kavim ve din savaşlarından sonra düşünürlerin çıkış için çare aradığını ve problemin kaynağını siyaset, eğitim, din alanlarında tespit ettiklerini, bizim de çözüm için öncelikli olarak bu üç alanı ıslah etme amacını güden projeler geliştirerek işe başlamamız gerektiğini, gelişme ve ilerlememizin bu sayede mümkün olacağını anlatan Dr. Salah, Japonya'nın 1946'da yeniden sıfırdan başladığını, doğruluk, vefa, çalışkanlık gibi değerleri sayesinde parçalanmışlıktan kurtulup ilerlediklerine vurgu yaptı.

### **Orta yolun ve dengenin temsilcisi olabilmek**

Kongrenin önemli konuşmacılarından Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadağı de tebliğinde şu hususları dile getirdi:

"Allah Rasulü toplumu ıslah etmiştir. Kimseyi yerine halef bırakmadığı gibi kimse için vasiyet de bırakmamış, yöneticilerini seçme işini ümmete bırakmıştır. Allah Rasulü raşid bir idare sistemi kurmuştu. Haram uygulamaları kaldırmıştı. Kur'an bize sürekli bir bir şekilde en iyi ve en özgün olanı ortaya koymamızı emretmektedir: "Liyebluwekum eyyukum ahsenu amela: hanginizin daha güzel iş ve eylemler ortaya koyacağını sınamak için..." (Mülk 67:2) ayet-i kerimesi en güzel işi ortaya koymayı hedeflememiz gerektiğini bize öğretmektedir. Hayatı inşa sanatı, savunma sanatı vb. tüm alanlarda en iyi ürün ve modeli ortaya koyan biz olmalıyız. Elbette öncelikle dinimizi en iyi anlayan biz olmalıyız. Bugün dünden, yarın bugünden daha iyi durumda olmayı hedeflemeliyiz. Durmaksızın ilerlemeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim şöyle demektedir: "Limen şâe minkum en yeteqaddeme ew yeteahhar: içinizden öne geçmeyi veya arkada kalmayı dileyen/seçen herkes için..." (Müddessir 74:37).

Akıl ve hikmet yöntemiyle, kitaba ve mizana uygun davranmalıyız. Vahdeti gerçekten istiyorsak **feragat** etmeden olmaz. Nureddin Zengi Kudüs'ün fethi hususunda çok acele ediyordu... Bu vesileyle bir kavramı da tashih etmek istiyorum. "Salîb; haç/lı savaşları" kavramı yanlış kullanılmaktadır. Zira bunlar din savaşı değildi, kitaplarımızda "Frenç savaşları" tamlaması kullanılmakta olup bu çok daha doğru bir kullanımdır. Salahuddin Zengi'ye şöyle cevap yazıyor: "Frenklerle savaşıp ümmeti kurtarmamız için önce ümmeti birleştirmemiz gerekiyor!"

Kendimizi, fıkıh ve hadis müktesebatımızı, kültür alanımızı, fikriyatımızı ıslah etmeliyiz. Amerikan ilerlemesinden de alabileceğimiz dersler var Türkiye ilerlemesinden de. Türkiye coğrafi açıdan aynı

Türkiye, ama son 15 yılda özellikle askeri, toplumsal, ekonomik ve sanayi alanlarında belirgin şekilde ilerlemiştir. 80'li yıllarda Vatan caddesinde bir büro kiralamıştık, sularımız kesikti. Bugün maşaAllah Türkiye hem cemel hem de celal itibarıyla çok ilerlemiş durumda.

Arap baharı sürecinde Tunus, Libya, Mısır, Yemen ve Suriye itidal/denge fikrinde ittifak etmişti, halk barışçıl yöntemle değişimi istemişti. Ancak akbabalar bu fikri ve hareketi maalesef fena halde sömürdüler.

Kitap ile hikmet, kitap ile mizan arasında dengeyi kurabilmeliyiz. İnsan arzı imarla mükelleftir. Çünkü Allah Teâlâ; "Huwe enşeeukum mine'l-ardi westa'merakum fiha: Sizi topraktan inşa eden ve size orayı imar etme yeteneği bahşeden O'dur." (Hûd 11:61) buyurmuştur. İctihad kurumunu yeniden işler hâle getirerek sorunlarımızı çözme ve İslam Birliği'ni birlikte tesis etme şerefini paylaşmalıyız..."

İstanbul Milletvekili Metin Külünk de; "Son iki yüzyılda İslam dünyası hangi bilgiyi üretti? İnsanımız neden Batı'ya hicret ediyor? Yer altı kaynaklarımız nerede? Üç din nerede insanlık ile buluştu?" gibi sorularla başladığı konuşmasında her an yaşamakta olduğumuz fiziki yenilgi yanında asıl yenilgiyi akıl/düşünce alanında yaşadığımızı fark etmemiz gerektiğini anlattı. "Bilginin iktisadi güce, iktisadi gücün siyasi güce, siyasi gücün askerî güce dönüştüğünü neden görmüyoruz?" sorusunu yönelten Külünk, akıl yenilgisini anlayacak hikmeti üretemezsek çaresizlik içinde kıvranmaya devam edeceğimizi, dolayısıyla akıl teri döküp akıl galibiyetini elde etmek durumunda olduğumuzu belirtti. Akılda galibiyeti başarmak zorunda olduğumuzu, zira Allah azze ve cellenin bizi düşünmekle sorumlu tuttuğunu, defalarca "akletmez misiniz" buyurduğunu hatırlatan Külünk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yenilgiyi galibiyete dönüştürmek ve insanlık için yeniden sevgi, merhamet ve adalet üretmek için akletmeliyiz. İslam medeniyetinin yeniden inşası sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Medeniyetin bin yıl sonra yeniden güncellendiği bir dönemdeyiz. Dün Haşhaşiler vardı, bugün FETÖ, DAESH, Bokoharam gibi örgütler üzerinden İslam çökertilmek isteniyor. Akıl ile yeniden tarih yapıp tarih yazmalıyız. Dönem akıl içtihadı, akıl yenilenmesi vaktidir..."

Malezya'da görev yapan Prof. Dr. Ahmed Abdulhamid Zikrallah; "Mevcut haliyle İslam ülkelerinin vahdet oluşturma kabiliyeti var mıdır?" sorusuyla başladığı konuşmasında siyaset, ekonomi, eğitim(...) hemen tüm alanlarda fesat durumu yaşandığını, servetin belli aile ve kişilerde biriktiğini anlatarak bu durum değişmedikçe İslam ülkelerinde birleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğuna dikkat çekti:

"Biz Mısır'da okurken, Sudan'da doğal kaynaklar, Libya'da ise para vardı, Mısır'ın da ortada bir ülke olarak bu iki imkânı organize edeceği söyleniyordu, biz yetişkin insanlar olduk ama böyle bir birlik göremedik. Çünkü fesatçılar ıslah için birleşmez, onlar ifsat için birleşir ancak!"

İslam ülkelerinin ekonomik bir birlik kurabilmesi için; uygun bir taksimatla iş bölümü yapmaları, birliğin ilke ve çerçevesi ile aşamaları net bir şekilde ortaya koymaları, hükümet dışı ekonomik işbirliği girişimlerini teşvik etmeleri gerekmektedir. Çünkü Araplar başta olmak üzere İslam ülkeleri yönetimlerinin çoğu fesat/bozulma durumu yaşamaktadır. Adım atmak için sömürgecilerin yakamızı bırakmasını ya da fasit/bozguncu yöneticilerin kendiliğinden çekip gitmesini mi bekleyeceğiz? Karşılıklı ihtiyaç alanlarımıza uygun düşen yatırımlar yapmalıyız. Stratejilerimizi birleştirdikten sonra ekonomik birliği sağlayabiliriz..."

**# YAZARIN DİĞER YAZILARI**

**İnsan hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek**

Sosyal sađlıđımızı korumak iin Őiddeti azaltmak

İyilik halini yükseltmek iin sosyal dıŐlanmayı azaltmak

İŐ ahlaki bilincini geliŐtirmek ve yaygınlaŐtırmak

İstanbul'da yaŐayan Suriyeli ailelerin paralanmasına mni olmak

## Yazarın Tm Makaleleri

Yazar [Prof. Dr. Fethi Gngr](#)

27 Kasım 2017

#KŐe Yazısı



Yorum yaz

## Anket

A Milli Takım Katar'a gidebilir mi?

[Ankete Katıl](#)

### YanıŐlıkla

| Zeki Bulduk

### Bu bizim savaŐımız deđil

| znur Kker Sirene

### Kaybolup gitti nice deđerlerimiz!

| Muzaffer Dereli

## **Bir cephe olarak Avrupa...**

| İsmail Öz

---

## **İbrahim Ethem Hazretleri'nin ontolojik gelişimi**

| Prof. Dr. Ahmet Akın

---

## **"İnsanlık ölüyor" diyorlar, yaşıyor muydu ki ölsün!**

| Fatih Duman

---

## **Kamudan ihraç edilen emekli olabilir mi?**

| Av. Osman Talha Yıldız

---

## **Ukrayna üzerinden yeni bir "11 Eylül" denemesi!**

| Doç. Dr. İsmail Şahin

---

## **Ukrayna'dan çıkarılacak dersler**

| Ramazan Yaşar

---

## **İletişimde sınırları zorlamak**

| İsrail Kuralay

---

## **Allah-u Ekber!**

| Recep Yazgan

---

## Yüksek bir sanat eseri olarak Miraciye

| Nihat Nasır

## Çanakkale günlüğü -1

| Şeref Yumurtacı

## Ülkesinde sürgün olmak

| Üzeyir İlbak

## Finansal yaptırımlar bağlamında Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkileri

| Doç. Dr. Mustafa Yurttadur

Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir



Kuruluş Hakkında

Künye Bilgileri

Yayın İlkeleri

Haber İhbar

Reklam Ver

İletişim

© 2022 Diriliş Postası Tüm Hakları Saklıdır

[Veri Politikası](#) [Kullanım Şartları](#)

+90 (212) 550 90 05



dektilo

