



S-400 ve F-35'i tartıştırken asıl soruyu unutmayalım

TÜRKİYE KENDİSİNİ NASIL SAVUNACAK

Nihat Altunbulak yazdı

Türkiye kendisini nasıl savunacak

06 Eylül Perşembe 2018 20:35



Gemi komutanı olarak ROKETSAN görevlisi tüm arkadaşlardan uzun menzilli hava savunma harbi maksatlı güdümlü mermi geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceklerine dair söz aldım.

Asrın İftirası Balyoz Kumpası'nın mağduriyetini birlikte yaşadığımız Kıymetli Silah Arkadaşım Emekli Hava Pilot Kurma Albay Osman BAŞIBÜYÜK'ün 04 Eylül 2018 günü Odatv'de yayınlanan "Türkiye Vazgaçebilir mi" başlıklı yazısında S-400 füzelerinin alımına ilişkin teknik ve stratejik değerlendirmelerin tamamına katılıyor ve destekliyorum. Umarım konu ile ilgili bütün **siyasi, bürokrat** ve **askerler** gereken bilgilendirmeyi almışlardır. Güncel anlamda siyasi, ekonomik, askeri, uluslararası ilişkiler açısından, doğrudan veya dolaylı olarak ülkemizin ana gündem maddesi ve ilgi odağı olan bu konunun; bütün ayrıntılarının incelenip birçok platformda ele alınması, Türkiye'nin geleceğine yönelik girişim ve politikaların daha iyi belirlenebilmesi açısından önemlidir, hayatidir.

Kısa, orta ve uzun dönemde ülkemizin bütünlüğü, güvenliği ve refahına yönelik olumsuzluk ve tehditler bağlamında;

- ABD'nin Türkiye'ye karşı dikte etmeye çalıştığı ekonomik ve adli konuları da kapsayan baskı uygulamaları,
- Özellikle ABD ve batılı birkaç ülkenin Türkiye'ye yönelik hasmane söylemleri,
- Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları dolayısı ile Yunanistan, GKRY, Mısır, İsrail birlikteliği ve bunların emperyal

dünyadan aldıkları destek ile Türkiye'nin hak ve menfaatlerini ihlal etme girişimleri,

- ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD-YPG terör örgütüne verdiği destek, getirdiği binlerce konteyner dolusu silah ve mühimmat, kurduğu hava radar sistemleri ve 20 civarında askeri üssün Türkiye'ye oluşturabileceği tehdit ve riskin boyutu,
- ABD'nin batılı birkaç ülkenin FETÖ'ye verdiği açık desteğin artık inkar edilemez bir suçüstüne ve dolayısı ile düşmanca davranışa dönüşmesi,
- İsrail'in Ortadoğu'daki tarihi emelleri ve yayılmacı politikaları,
- Batı komşumuz Yunanistan ile Ege Denizi'nde her an patlamaya hazır kara suları, kıta sahanlığı, EGEAYDAAK'lar gibi sorunlar yumağı,
- Kıbrıs'ta çözümsüzlük sürecinin yaratması muhtemel krizler ortamı,

Türkiye'nin savunmasının güçlü olmasını dikte etmektedir.

15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında özellikle yetişmiş muharip pilotlarının önemli bir kısmı FETÖ militanı olması dolayısı ile kan kaybeden hava kuvvetlerimiz ciddi zafiyetlerle karşı karşıyadır. Hava Kuvvetlerimiz envanterindeki F-16 uçaklarının bir kısmının eski model olması, yedek parça açısından ABD'ye olan zaruri bağımlılık ve Kıbrıs Barış Harekati sonrasında ABD'nin ülkemize uyguladığı ambargo da göz önüne alındığında zafiyetin boyutu daha da büyüyecektir. Bundan daha da vahim olarak, Türk Hava Kuvvetlerimizin kullandığı uçakların tamamının, mühimmatın ise büyük bir kısmının ABD yapımı olması, ABD, İsrail ve birçok batılı ülkenin yüksek teknoloji Elektronik Harp kabiliyetleri dolayısı ile bu uçaklarımızı ve mühimmatını etkin olarak kullanamama riski ile karşı karşıyayız.

ÖNEMLİ KAYIPLARA MARUZ KALIR VE SAVAŞI KAYBETME DURUMUNA GELEBİLİR

F-35 uçaklarının yapım ortağı olmamıza rağmen, ABD parasını ödediğimiz bu uçakların teslimatını geçici olarak durdurmuştur. Böylece ABD güvenilmez bir ülke, güvenilmez bir ortak olduğunu ispatlamıştır. Yakın tarihimizde yaşadığımız en aklımızda kalan; Birinci Dünya savaşı öncesinde parasını ödediğimiz halde İngiltere'nin 2 adet zırhlı mızrağ koymasına ve savaşta bu güçten yoksun kalmamız örneğini hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Yukarıda belirtilen çözümsüzlük, uyuşmazlık, hasmane yaklaşımlar ve düşmanca davranışların boyutlarında çok daha farklı noktalara varılması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ABD ve onun koşulsuz müttefiki durumundaki ülkeler ile çok daha sert zeminlerde karşı karşıya kalabilir, hatta bu olumsuz tablo bir silahlı çatışmaya dahi dönüşebilir.

Çevre ülkelerin hava kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerinin kuvvet mukayesesi yapıldığında ortaya çıkan zafiyet ve bu bağlamda ABD dahil muhtemel tehditler bir bütün halinde değerlendirildiğinde açıkça görülmektedir ki; Türkiye'nin ileriden savunulması için etki menzili 400 kilometre olan S-400'lerin Türkiye'nin savunmasına sağlayacağı faydalar çok önemlidir, hayatidir.

Bir ülkenin anakarasından çok uzak mesafelerden itibaren savunulması çok önemlidir. Günümüz harp silah ve araçlarındaki yüksek teknolojinin sağladığı imkanlar ile ülkelerin iç kısımlarındakiler dahil, hava alanları, petrol rafinerileri, fabrikalar, köprüler, kumanda ve yönetim merkezleri gibi stratejik tesislerini imha etmek mümkündür. Tehdit değerlendirmesi yaptığımızda bir çok ülkenin envanterinde bulunan çeşitli tipteki taktik av-bombardıman uçakları, stratejik bombardıman uçakları, balistik füzeler, tomahawk benzeri seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile ülkemize karşı saldırılar gerçekleştirilebilir. Bu tür saldırılara maruz kalan bir ülkenin harp etme azim ve iradesi zayıflar, önemli kayıplara maruz kalır ve savaşı kaybetme durumuna gelebilir.

GEMİ KOMUTANI OLARAK SONUÇ RAPORUNA İMZAMI ATMADAN ÖNCE...

1999 yılındaki Kosova krizi sürecinde NATO'ya bağlı hava vasıtaları ile 24 Mart 1999 tarihinde başlatılan hava taarruzları ile Sırbistan'ın İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Binaları, bir çok askeri tesisi, enerji santralleri, Tuna Nehri üzerindeki köprüleri, radyo televizyon binaları, su ve elektrik tesisleri gibi stratejik öneme haiz yerlerin 10 Haziran 1999'a kadar bombalanması sonucunda Sırbistan yenilgiyi kabul ederek Kosova'dan çekilmiştir. Bu sonuç yalnızca NATO uçakları ile yapılan hava taarruzları ile elde edilmiştir. Güncel bir örnektir.

2004 yılı sonbaharında, TCG Kemalreis Fırkateyni'nin Komutanı olarak, Karedeniz Ereğli'ye istinaden yaptığım Karedeniz Uyum Harekati (KUHH) rotasyon görevi sürecinde; ROKETSAN tarafından yapılmakta olan YILDIRIM Füzesinin tecrübe ve test atışlarına katıldık. Karadan denize doğru yapılan atışın bütün aşamalarının radar, atış kontrol ve muhabere sistemleri ile kayıtlarını ve değerlendirmesini yaptığımız test atışının sonuç raporunu ROKETSAN mühendis ve yöneticileri ile birlikte imzaladık. ROKETSAN personelinin TCG Kemalreis'te bulunduğu bu görev süresince birçok konuda sohbet ve paylaşımlarımız oldu. Benim üzerinde en çok durduğum konu ise; Türkiye'nin savunması açısından en önemli konu olan hava savunmasına yönelik, hava hedeflerine karşı uzun menzilli yerli güdümlü mermi ihtiyacının karşılanması idi. Bu maksatla ROKETSAN'ın Türkiye'nin hava savunmasını yüzlerce kilometre ileriden sağlayacak, herhangi bir çatışma veya savaş durumunda Türkiye'ye karşı kullanılacak uçak, güdümlü mermi ve füzeleri çok uzak mesafelerden itibaren imha edebilecek güdümlü mermileri geliştirme ve üretmesi idi.

Gemi komutanı olarak sonuç raporuna imzama atmadan önce ROKETSAN görevlisi tüm arkadaşlardan uzun menzilli hava savunma harbi maksatlı güdümlü mermi geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceklerine dair söz aldım. Bugün ROKETSAN'ın ürettiği Uzun menzilli Kaan Füzesi, Bora Füzesi, Kaplan Füzesi, Temren Füzesi gibi yüksek teknoloji ürünleri ile ülkemizin savunmasına ve ekonomisine sağladığı katkı bütün takdirlerin üzerindedir. Bugün, o zaman bana verilmiş olan bu sembolik sözün içinin bir hayli doldurulmuş olduğunu görebiliyorum. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi mutlu oluyor, gurur duyuyorum.

Rusya'dan alınacak S-400'lerle birlikte yüksek teknolojisine de ulaşmanın sağlayacağı avantaj ile ROKETSAN halen yürütmekte olduğu uzun menzilli hava savunma harbi sistemlerini en kısa sürede geliştirmeli ve tamamlamalıdır.

ÜLKEMİZİ DAHA UZAK MESAFELERDEN SAVUNUR HALE GETİRMELİYİZ

Türkiye'nin hava savunması, ülkemizin bekası açısından birinci öncelikli konudur. Bu yüzden ülkemizin bütün imkânları kullanarak ROKETSAN'a her türlü desteğin verilmesi sağlanmalıdır. ROKETSAN'ın geliştireceği milli hava savunma sistem ve füzeleri ile doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar sınırlarımızın tamamını çevreleyecek ve ülkemize yönelik her türlü hava taarruzunu çok uzak mesafelerden imha edebilecek şekilde konuşlandırmalıdır. Aynı şekilde fırkateyn ve korvetlerimizden atılacak şekilde Cirit, Gezgin, Atmaca gibi füze ve sistemlerini, uçaklardan atılacak şekilde Som füzesi ve sistemlerini geliştirerek; ülkemizi daha uzak mesafelerden savunur hale getirmeliyiz.

Bu projeleri gerçekleştirip, ülkemizin hava savunması güçlendirildiğinde görülecektir ki;

- ABD'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yaptığı askeri yığınağın bir anlamı kalmayacak,
- Türkiye'nin bekası açısından tehdit olması muhtemel bütün risklerin etkinliği yok olacak,
- Oluşturulacak bu sinerji ile tıpkı MİLGEM projesinin yarattığı etki gibi, teknolojik ve ekonomik bütün alanlarda, milli bünyede çok daha önemli gelişmelere öncülük edecektir.

Zaman, içi boş ve hamasi laflar etmenin değil, adaletin hâkim olduğu, birlik ve bütünlük içerisinde, milli irade ile böyle projeleri bir an önce gerçekleştirme zamanıdır.

Zaman çalışma zamanıdır.

Nihat Altunbulak

Odatv.com

Nihat Altunbulak

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

