

YAZARLAR ▾

[Bugünün Yazıları](#) [Hürriyet.com.tr Yazıları](#) [Tüm Yazarlar](#) [Arşiv Yazıları](#)[Haberler](#) > [Yazarlar](#) > [Rauf TAMER](#) > [Pazar kahvesi](#)

Rauf Tamer

Pazar kahvesi

29 Ekim 2016



Yazdır Yazı Tipi

Bölünmek'ten bu kadar söz ederek siyaset yapılır mı?

Kırk yıldır aynı laf.

Taa sağ-sol çatışmalarından tutun, irtica kaygılanmalarına, oradan tutun, terör olaylarına ve "Kürt Sorunu"na kadar, koro halinde:

- Bölünüyoruz.

Şimdi de "paralel devlet yapılanması" karşısında, yine o şarkı:

- Bölünüyoruz.

Hayır efendim.

Bölündüğümüz falan yok. Bölüneceğimiz de yok.

Ya ne var?

Bir tarafta **millet**, öbür tarafta ona musallat olmuş bir **illet** var...

Bu illet, her zaman var.

Var ama millet'e vız gelir. **93 yıldır da vız gelmiştir.**

Evham'dan öte, tehdit altında kaldığımız tehlikeli dönemler olmadı mı?

Şimdi de o dönemlerden birini yaşıyoruz.

Bunların hepsini göğüsleyecek güçteyiz. Yeter ki **yüksek moralimizi** kaybetmeyelim.

Ne ABD destekli PYD, ne PKK, ne DEAŞ, ne FETÖ, hiçbiri bizi bölemez.

Sadece uğraştırır.

Uğraştırırsın.

Biz de uğraşırız.

Ama bölünmeyiz.

Ve böldürtmeyiz.

Bizim en büyük rakibimiz **birbirimize karşı duyduğumuz nefrettir.**

Düşünün.

O bile bizi bölemedi.

Halbuki kumpasçuların güvendiği tek unsur o idi:

- Türkler, birbirini yer bitirir.

Ne oldu?

O ihtimal de çöktü.

Evet, birbirimize karşı sevgisiz ve saygısız olabiliriz ama **“söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.”**

Peki dilimizden düşürmediğimiz şu “bölünme” lafı nedir?

Aldırmayın.

Siyasi kekemelikdir.

HER YERDE HÜRRİYET



DİĞER KANALLAR

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[RSS](#)

[Kişisel Verilerin Korunması](#)

[Hürriyet Kurumsal](#)

[Bize Ulaşın](#)

Hürriyet
com.tr

© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.