

SALİH TUNA

Erdoğan hepinizi harcayacak!



Necip Fazıl (aklımda kaldığı kadarıyla) "**Osmanlı aşkını kaybetti ve kaybetti**" der.

Çöküşün hülasası budur.

Aşkın bittiği yerde kokuşma başlar.

Aşksız olmaz.

Çilesiz olmaz.

Aşk varsa her dem yeniden doğarsın, senden kimse usanmaz. Aşk yoksa içten içe çürürsün, haberin olmaz.

Hiç unutmam; [Kıbrıs](#)'ta, "**Kanlı Noel 1963**" filmi çıkarırken **Erdoğan**'ın [İstanbul](#) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığını öğrenmiş, sevinçten havalara uçmuştuk.

Bunun bir seçim kazanmanın ötesinde büyük bir devrimin ilk adımı olacağına inanmıştık.

Öyle de oldu...

"**Halka hizmet Hakk'a hizmettir**" düsturuyla başladı icraatlarına.

Levent Kırca'nın 93'teki unutulmaz İSKİ skecinde anlattığı "akmayan suları," dağları delen Ferhat misali aşkla şevkle çalışarak akıttı.

Çöp dağlarından caddelerinde yürünmeyen İstanbul'a tertemiz bir çehre kazandırdı.

Kirli hava içeri girmesin diye evlerin pencereleri kapatılıyordu. İstanbul'u doğalgazla tanıştırdı.

Gezi zekâlılar boş konuşmasın, ağaç falan yoktu; her tarafı fidanlarla donattı.

Gece yaraları herkes uykusundayken çizmelerini giyip şantiyeleri teftiş etti. (Şimdi bakıyorum koca bir cadde boyunca 5 aydır çalışma yapılıyor; esnaf kan ağlıyor, kimsenin umrunda değil.)

Bütün bunları ve daha nicesini İstanbul valisinden merkezi hükümete kadar olanca engellemelere rağmen başardı.

Sonra Bařbakan, sonra Cumhurbaşkanı oldu.

Onu buralara halkın muhabbeti, aşkı taşıdı.

Bu aşk da gökten zembille inmedi.

[Türkiye](#)'yi, "**Güneydoęu'dan toprak satalım borçlarımızı ödeyelim**" denilen günlerden geceli gündüzlü çalışarak bugünlere getirdi.

Emeksiz aşk olmaz.

Hiçbir zaman halka üstünlük taslamadı, yukardan bakmadı. İlk günkü aşkla halka hizmete devam etti, ediyor.

Ne vatandaşın sofrasına oturmaktan vazgeçti, ne de her fırsatta vatandaşın hal hatırını telefonla arayıp sormaktan.

Gelgelelim, AKP'li kimi makam mevki sahipleri telefonlara bile çıkmaz oldular.

Tabandan gelen feryatlara da burun kıvrıyorlar.

Zamanla aşklarını öyle kaybettiler ki, koltuklarını mütemmim cüzü zannederek halka yukardan bakmaya başladılar.

Bu millet bunlara her seçimde Erdoğan sevgisiyle tahammül etti. Ama artık ikrah gırtlığa dayandı.

Zaten pozisyonlarını kaybedince **AK Partililikten anında AKP'lilięe evrilip**, Erdoğan'a "cart curt" etmeye başlıyorlar.

[FETÖ](#)'cüler, AK Partilileri muaheze etmek maksadıyla sağda solda "**Erdoğan hepinizi harcayacak**" diyor, bu AKP'li fırıldaklar da mahut FETÖ üfürüğünü terennüm etmeyi marifet sanıyor.

Uzun lafın kisası: Aşk yoksa dava yoktur.

Aşkın bittięi yerde de şahsi ikbal başlar.

***Yasal Uyarı:** Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.*

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

[Tüm Yazıları >](#)

- > **Gördünüz mü Melih Gökçek ne yaptı (25.10.2017)**
- > **Sen oraya hangi ara geçtin? (24.10.2017)**
- > **'Kürt sorunu' ihalesinde kıran kırana (21.10.2017)**

SABAH

