



Gidenlerin bedelini nasıl ödeyeceğiz

11.03.2019



Türkiye IŞİD zihniyetinin ayağına seriliyor...

Nasıl mı?

Dinci, cehaletin okulunu, fakültesini, medresesini açıyor, normal lise ve okula vermediğini imam okuluna yağıdırıyor, pozitif eğitim veren lise-ortaokulları imam hatip okuluna dönüştürüyor, mezunlarına dolgun maaşla iş garantisi sağlıyor, camisini, lojmanını yapıyor. Bu uygulama, Anayasa'ya rağmen gerçekleştiriliyor. Dincinin koca bir "sektör" haline getirdiği bu yasadışı "hizmetin" karşılığı kendisine *iktidar* olarak dönerken, Türkiye her an biraz daha karanlığa-bilinmezliğe gömülüyor...

Diyanet; 144.250 Personel, 20.000 Kur'an Kursu Öğretmeni, 20.000 Geçici Kur'an öğreticisi, 3.000 Vaiz, 1.250 Müftü, toplam 189. 500 kişiye ulaşan kadrosuyla, asker ve polisten sonraki en kalabalık devlet kurumu... DİB Müdürü Yaşar Yiğit'in açıklamasına göre 450.000 kişi de Camilerde Gençlik Kolu projesi içinde yer alıyor... Ülkemize-milletimize, birliğimize, dirliğimize, ekmeğimize-aşımıza musallat olan bunca dinci, alın terimizi sömürüp duruyor...

Yönetenlere bir soru soralım: Türkiye'nin bütün varlığını-birikimini, fabrikasını, işletmesini, limanını satıp Diyanet'e, dinci cemaatlere yağırdınız da ne oldu? Daha adil, eşitlikçi, ahlaklı bir toplum mu olduk? Adaleti mi sağladık?

Evrensel insan hakları seviyesine mi ulaştık? Çocuk tecavüzünü, kadın cinayetini mi sıfırladık?

Bilim, teknoloji, çevre duyarlılığında çağ mı atladık?

Hayır!

Çünkü derdiniz-tasanız Çağdaş Türkiye değil, Fetö ve benzer dinci cemaatler ile onları yedekleyen emperyalizmin sömürüsüne alan açmaktı. Müdahaleye açık hale gelen, beka sorunu yaşayan, can çekişen Türkiye idi... Emperyal güçlerle ortaklaşan, casusları dahi yargılayamayan, akıl almaz büyüklükteki borcunu borçla kapatmak zorunda kalan ve hızla iflasa sürüklenen Türkiye idi... Milyonlarca vatandaşı semt pazarlarının çöprüyle beslenmeye mahkûm eden "dinci" bunu başardı!

"DİNCİ" NE DEMEKTİR?

Bütün dinlerde insani ve ahlaki değerlerden münezzehe olan, **Allah ve Kuran'la aldatan seccade şeytanına** dinci diyoruz. Dinci besilidir, çalışmaz, üretime katılmaz, yiyip-içip yatar. Adı çoğu kez çocuk tecavüzleriyle anılır. Memleket aşkı, yurtseverlik kavramı, ahlak, hak gibi değerlere yabancısıdır. Fetö ihanetinde bir kez daha gördüğümüz üzere menfaati söz konusu olduğu an satar, arkadan vurur, ihanet eder! Ahlaksızlıkta sınır tanımaz!

Avrupa'yı kana bulayan, 200 milyon insanın ölümüne, açlığa, sefalete ve sonu gelmeyen mezhep savaşlarına sürükleyen dincidir. Keza günümüz İslam ülkelerinde hırsız ve emperyalist güdümlü dinci yönetimlerin pozisyonu da 300 yıl önce Avrupa'da yaşayan mezhepçi-çağdışı yöneticilerden farksızdır...

Konumuza dönersek dincinin; Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk ve arkadaşlarının mücadelesine karşı nasıl örgütlendiğini, emperyalizmle işbirliğini, askerimizi arkadan vurduğunu, Teğmen Kubilay'ı kör testereyle kestiğini, Madımak Otelinde insanları ateşe atıp yaktığını unutamayız. Günümüzde, hükümetlerin büyük desteğiyle devlet bürokrasisini ve yargıyı ele geçirdiğini, arkasından Atatürkçü-laik, Alevi subayları yıllarca hapiste tuttuğunu, tasfiye ettiğini, ölüme sürüklediğini, intihara zorladığını anımsayın...

Ve koca ülkeyi ABD'ye satmak isterken direktten döndüğümüzü hiç ama hiç unutmayın. Emin olun kim olursa olsun, adı, inancı, mezhebi ne olursa olsun, eğer bir grup kişi veya parti, dini diline dolamış, tüm istikbalini dini kullanmaya adanmış, araçsallaştırmış, zengin olmuş, siyasette yükselmişse, bilirsiniz ki o ülkede huzur yoktur. Adaletin, insan hak ve özgürlüklerinin yerini dincilik, mezhepçilik almışsa, bu durum o ülkede medeniyete, huzura, adalete, bilime yer kalmaması anlamına gelir ki, beyin göçü yaşayan Türkiye'nin gerçeği tam da budur. Ülkemize bakın:

Bilim adamı kaçıyor!

Zeki gençler kaçıyor!

Varsıl, barışık, huzurlu ve medeni bir ülke düşleyenler kaçıyor!

Sermaye kaçıyor!

VE KAÇANLARIN YERİNİ, "ESAD LAİK" DİYEREK SURİYE'Yİ TERK EDEN İŞİD'LİLER DOLDURUYOR!

Bitti mi?

Hayır dostlarım...

Fetö bir dincidir...

Fetöden boşalan kurumları dolduran İslamcı cemaatler dincidir...

Bürokraside liyakati *dincilikte liyakate* indirgeyen AKP kadroları çoğunlukla dincidir...

Ve "Fetöyle mücadele" lafı kocaman bir yalandır.

Fetönün özellikle siyasi ayağının mührünün dahi bozulmadığını, *ilahlar* tarafından korunduğunu, dokunulduğunda ucunun kimlere uzanacağını sağır sultanın bile anladığını unutmayalım...

SORUNU NASIL AŞACAĞIZ?

Din adamının alanını dinle sınırlayarak... Yurdumuzu, insanımızı severek, demokrasiyi-laikliği içselleştirerek, adaleti sağlayarak, **devlete, gerçek devlet adamı seçerek...**

'Devlet adamı' kavramına yakın geçmişten bir örnek verelim:

Tarihçi Mustafa Çalık'ın anlatımına göre, Erdal İnönü yurt dışında doktora yaptığı dönemde harçlığına ek olarak babası İsmet İnönü'den deri ceket almak için 500 Dolar daha ister. Oğlunun bu isteği üzerine bir mektup kaleme alan İnönü, neden 500 Dolar gönderemeyeceğini şu sözlerle aktarır:

"Oğlum, 500 Dolar fazladan harçlık istemişsin, ben seni bu kadar mesuliyetsiz nasıl yetiştirdim. Sen bizim aile olarak aylık gelirimizin kaç lira olduğunu bilmiyor musun? Biz bir ceket için sana 500 Dolar nasıl göndeririz."

Erdal İnönü bu anısını, "mektubu aldığımda Türkiye'ye dönünce babamın yüzüne nasıl bakacağımı düşündüm." sözleriyle aktarır. İşte seccade şeytanları, işte "**camileri ahır yaptı, dinsizdi**" dedikleri İsmet İnönü, işte devlet adamı...

GENÇLER VE BİLİM ADAMLARI KAÇIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan son Uluslararası Göç İstatistikleri'ne göre 2017

yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi olduğunu söyleyen CHP'li Ali Şeker, TBMM'ne soru önergesi verdi.

Şeker, "Göç eden bu nüfusa yaş grupları itibariyle baktığımızda, en fazla göç edenlerin %15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu, bu yaş grubunu sırasıyla %14,4 ile 20-24 ve %12,3 ile 30-34 yaş grubunun izlediği görülüyor. Gençlerimiz en verimli çağlarında geleceklerini ülke dışında kurmanın yollarını arıyorsa, AKP'nin yarattığı karanlık tablonun ve ekonomik krizin insanlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğun da payı büyük" dedi. (1)

Evet, genç beyinler kaçıyor!

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'deki eğitimli gençlerin ülkeyi terk ettiğini ve başka ülkelerde hayat kurmayı tercih ettiğini anlatan bir haber yayımladı. AFP, Türkiye'yi terk eden veya terk etme planları bulunan onlarca kişiyle konuştuğunu ve başka ülkelere yerleşme gerekçelerinde üç nedenin öne çıktığını yazdı:

- Üniversite mezunları için azalan iş imkânları.
- İslami kökenli hükümet döneminde artan muhafazakârlık...
- İnsan haklarının ve özgürlüklerin azalması...

Adının gizli tutulması koşuluyla konuşan 33 yaşındaki bir İngilizce öğretmeni, "Başka yerlerde daha iyi imkânlar varken neden burada acı çekeyim; adaletin olmadığı bir ülkede ne işim var?" açıklamasında bulundu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkeyi terk etmek için ilk adımlarını attığını söyleyen öğretmen, "Daha iyi yaşam standartlarını hak ediyoruz" dedi.

26 yaşındaki bir film yapımcısı ise, ayrılık kararını "Türkiye'de artık bağımsız filmlere yer yok" diye gerekçelendirdi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 5500'den fazla akademisyenin kanun hükmünde kararnemelerle işinden atıldığını belirten AFP, doktorasını yapmak için gittiği Montreal kentindeki eğitiminin ardından Türkiye'ye dönmemeye karar veren bir Türk'le de konuştu. Adını açıklamak istemeyen 28 yaşındaki kişi, "Bir akademisyen olarak siyasi düşüncelerinizi bir kere bile dile getirmek, Türkiye'de sizi tehlikeye atar. Böyle bir durumda Türkiye'de akademisyen olmak cesaret gerektirir" dedi.

Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde uzun yıllar akademisyenlik yapan bir tarihçi, Fransa'ya gitmek için dört yıl boyunca belge hazırlaması ve iş araması gerektiğini söyledi. AFP'nin sorularını telefonda yanıtlayan akademisyen, "Umarım bir daha asla Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmam" dedi.

Uzun yıllar boyunca arkadaşları yurtdışına çıkarken gitmeyi reddeden bir inşaat mühendisi ise sonunda ülkeden ayrılacak olmaktan ötürü üzülüğünü belirterek "Ülkemi gerçekten seviyorum. Bu ülkeyi muhafazakârlara bırakmak istemiyorum. Kendimi kaçıyormuş gibi hissediyorum" dedi. (2)

SERMAYE KAÇIŞINDA TÜRKİYE BİRİNCİ

Afrasiabank tarafından yayınlanan Yeni Dünya Zenginlik Raporu'na göre, son yıllarda Türkiye'yi terk ederek başka ülkelere yerleşen milyonerlerin sayısı giderek artıyor. 2015 yılında bin milyoner başka ülkelere yerleşmek amacıyla giderken son iki yılda bu sayıya 12 bin kişi daha eklendi. Geçen yıl milyoner nüfusunun % 12'si başka ülkelere giden

Türkiye, "ülkesini terk eden milyonerler" sıralamasında birinci oldu.

Raporla ilgili olarak New York Times Gazetesi'nde Ruchir Sharma imzasıyla yayınlanan analizde, Türk milyonerlerin ülkeyi terk etme nedenleri, "Ülkede muhaliflere ve medyaya uygulanan baskı ile iş dünyasına karşı tutum, yüksek enflasyon ve TL'deki erime" olarak sıralandı. Servetleri 1 milyon dolar ve üzerinde olan milyonerler, mevduatlarını dolar ve Euro'ya çevirerek Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yerleşmeyi tercih etti.

YÜZ BİN ZENGİN GÖÇ ETTİ

Rapora göre, dünyada servetleri 1 milyon doların üzerinde olan 15 milyon kişiden 100 bini geçen yıl ülkelerini değiştirdi. Milyonerlerin yer değiştirmesinden en çok kazanç sağlayan ülkeler Avustralya, ABD, Kanada, BAE, Karayipler, İsrail, İsviçre, Yeni Zelanda ve Singapur oldu. Geçen yıl Avustralya'ya 10 bin milyoner göçerken, onu ABD 9 bin, Kanada 5 bin, BAE 5 bin, Karayipler 3 bin, İsrail 2 bin, İsviçre 2 bin, Yeni Zelanda bin, Singapur ise bin milyonerle izledi.

Hindistan Merkez Bankası eski Başkanı Raghuram Rajan, Türkiye, Arjantin ve Brezilya'yı "risk" olarak işaret etti ve kilit önemdeki endişe kaynağı olarak İtalya'yı gösterdi. (3)

Ülke tarihinin en kötü dönemini yaşıyoruz. Belli ki tahribatı tedavi etmekte epeyce zorlanacağız ve orta ve alt gelir seviyesinde yaşayan insanlar olarak büyük acılar çekeceğiz. Sadece 2019 yılında 190 milyar dolar faiz ödeneceğini düşündüğümüzde muhtemelen bir dünyu umumiye tehdidiyle karşı karşıya kalacağız. Ancak bu makûs talihi de yeneceğiz, yenmek zorundayız! Yaşamlarını özgürlük ve demokrasi uğruna ölümlere yatıran, idamlara, işkencelere direnen ülkemizin demokratik birikimi, umudu yeniden yeşertecek kadar güçlüdür.

İlkel-çağdışı anlayış ve alışkanlıklarımızı tasfiye ederek, dürüstlüğü ve adaleti önceleyen bir iktidar alternatifi yaratacağız, dinci enkazı kaldıracacağız ve bu karanlığı da aşacağız.

(1) <https://www.gercekgundem.com/guncel/35672/gencler-turkiyeyi-terk-ediyor-goc-meclis-gundeminde>

(2) <https://t24.com.tr/haber/afp-egitimli-gencler-turkiyeyi-terk-ediyor,445930>

(3) <https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/2-yilda-12-bin-milyoner-turkiyeyi-terk-etti-2451452/>

Murtaza Demir

Odatv.com

□



Murtaza Demir



Diğer Yazıları

Belediyenin 2 binden fazla kiralık aracı nerede

13 Maddede AKP'nin ve seçimin özeti

23.03.2019

Sivas Katliamı da Yeni Zelanda Katliamı da aynıdır

19.03.2019

Erdoğan'ın makam hırsına olta yemi olmamalıydı

15.03.2019

Gidenlerin bedelini nasıl ödeyeceğiz

11.03.2019

Avusturya din devrimi yaptı

05.03.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

