

ÖNERİ-YORUM

ŞEREF OĞUZ

Batı'nın Türkiye kullanım kılavuzu



Türkiye, 10 yıldır **orta gelir tuzağından** kurtulamıyor. Bunun ekonomiye dair değişkenleri belirleyip, **yapısal dönüşüm reformlarıyla** gereğini yapma gayretimiz sürüyor. Ancak ekonomi dışı değişkenler için **farkı adımlar** gerekiyor.

Karmaşada yol alan dünyada artık biliyoruz ki **siyasi istikrar** kadar **güçlü liderlik** son derece **kritik önem** taşıyor ve bütün uluslar, "**beni izleyin**" diyecek liderlik arayışında...

Çin'in yükselişe geçtiği, **Avrupa**'nın dağılma sürecine girdiği ve **ABD**'nin kendi içine çekilmeye başladığı bu dönem, eğer **yeni stratejiler** geliştirilmezse, **ülkeler coğrafyasını** değiştirebilir.

Sabah Yazarlar Kulübü Referandum Buluşmaları için **Adana**'dayız ve salonu dolduran dinleyicilerin merakı, **sandıktan hangi sonucun çıkacağı** kadar, **dünyanın** bir sonraki adımda **alacağı şekil** ve bu yarıda **Türkiye'nin nasıl davranacağı** yönünde gelişti.

Misal **Avrupa Birliği** madem dağılma sürecindedir, biz **AB vizyonumuzdan vazgeçiyor muyuz**? Misal Çin'in yükselişe geçtiği dünyada **Türkiye, NATO'dan, Batı'dan koparak mı** bu yeni zenginlik alanına yönelecek? Aslında bu ve benzeri sorular, ortak bir kaygını ifadesi;

"**Türkiye ne yapacak?**" Bu sorunun, **farklı kafalarda farklı cevabı** var. Misal **güçlü liderlik ve siyasi istikrarın kurumsallaşması** anlamında referandumu değerlendirenler; **yüksek gelir grubuna tırmanan, bölgesinde lider ve kürede kural koyan ülke olacağımıza** inanıyor.

Ancak **Türkiye'nin gerçek gücüne inanmayıp**, kendi ülkesini Batı'nın elimize tutuşturduğu "**ülke kullanım kılavuzu**" ile okuyup, yarına Batı'nın gözlüğüyle bakanlar diktadan, tek adamlıktan söz ediyorlar. Batı'nın ülke kılavuzu o kadar karmaşık değil; "**kurala uyacak, borç anaparasını ödemeyecek kadar zayıf**" ama "**borç taksitlerini ödeyecek ve yabancı mallara pazar olacak kadar güçlü**" Türkiye...

Ak Parti **bu kılavuzu reddedebileceğimizi** ve IMF'ye borç sıfırlayıp, **ekonomiyi zıplatabileceğimizi** gösterdi.

Türkiye'nin yarım asır kapısında bekletildiği **AB dışında başka zenginlik kaynakları** ve **ittifaklar arayabileceğini** gördük.

2009'da AB küresel krizde çökünce "**eksen kaydırma**" refleksiyle **dünyada yeni yerler olduğunu** da fark ettik.

Şimdi bu ülke **kendi kullanım kılavuzunu kendisi** yazmaya "**cüret**" etti.

"**Cüret**" diyorum zira akli sıra **bizi sindirmek isteyenlerin** operasyonlarının gerekçesinde gizliden ve açıktan şu ruh hali dillendiriliyor: "**Türkiye haddini aştı, cezalandırılmalı.**" **İyi de nasıl yapacaksınız bunu?**

15 Temmuz'da **FETÖ** militanlarının ülkeyi işgal girişiminde **tankları durdurabileceğimizi** fark ettik ve **kendi kaderimizi belirlemede milletin gücünü** teste tabi tuttuk. Gördük ki Batı'nın "**Türkiye'yi Kullanma Kılavuzu**" çöpe atılabiliyormuş. **Kopenhag, Maastricht kriterlerinden** daha önemli, "**Ankara Kriterleri**" olabiliyormuş.

Ben referandumun, **Batı'nın Türkiye'yi kullanma kılavuzu** ile **Türkiye'nin kendi yazdığı kullanma kılavuzu** arasındaki tercih olacağına inanıyorum.

Ya "**hayır**" deyip **Batı** ya da "**evet**" deyip **Türkiye**...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

Tüm Yazıları >

- > **Eşiği atlamak ya da tenekeci kalmak (3.4.2017)**
- > **Mimari projenin kilosu kaç dolar? (2.4.2017)**
- > **2035'te ilk 9'da olmanın kararı (1.4.2017)**

SABAH

SABAH