



Çağdışı bu yaratıklara kızılıık sopası tedavisinin iyi geleceğine inanıyorum

24.07.2017



Bir

Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin duruşma günü.

Ne gerekçeyle tutuklandıklarını kimsenin bilmediği Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının bugünkü duruşmada salıverilmelerini bekliyoruz.

Basın üstündeki bu çok şaibeli gerekçesiz tutuklamalara son verilmesini ve ülkemiz ve hukukumuz adına az da olsa rahat bir nefes almayı, bekliyoruz.

Elde belge kanıt olmadan kanaat üzerinden gazetecilerin aylarca hapiste tutulmasının ülkemiz adına 'utanç' olduğunu düşünüyor ve bu tutukluluk halinin sürmesini ülkemiz ve hukukumuz adına endişe verici buluyoruz.

Hukuk kurumlarının kendini keyfilik şüphesinden kurtarmasını bekliyoruz.

Hukuk'un basın üzerindeki kan basıncını yüksek ateşini düşürmesini bekliyoruz.

Hukuk ve kurumları, olağanüstü dönemlerde panikle yolunu şaşırır ve ülkeyi komadan kurtaracağım derken kanıtsız belgesiz tutuklamalarla tam tersine ülkeyi ve kendine olan güveni 'komaya' sokar.

Ülke medyasını ele geçirmiş yandaşların kanıtsız belgesiz şehvet derecesinde öfkeyle iftiralarla saldırılarına hukuk'un alet olmamasını bekliyoruz.

Aylardır Ahmet Şık'a atılmadık iftira kalmadı, sanki Ahmet Şık'ın yazdıklarını kişiliğini geniş kitleler hiç bilmiyormuşuz gibi. Ahmet Şık kusursuz ve iflah olmaz ve kimseye eyvallahı olmayan bir şekilde '**doğrucudur**'.

HALA ÖZGÜR MUMCU'YLA UĞRAŞIYORLAR

Yandaşların ellerinde onlarca TV ve gazete, neden fikre karşı fikirle cevap vermiyorsunuz, neden, sevmediğiniz fikirlerin sahiplerini içeri tıkmak için yarışa giriyorsunuz.

Onca insanı kanıtsız belgesiz içeri atmak yetmemiş gibi bugün açıyorsun yandaş medyayı hala Özgür Mumcu'yla uğraşıyorlar.

Anlaşılır şey değil bu ne bitmez düşmanlık bu ne psikopat öfkedir.

Bu amaçsız ve biçimsiz kudurmuş saldırgan öfkeyi görünce kendi adıma insanlık ve ülkem adına çok korkuyorum.

AMERİKA YENİLDİ

İki

14 Mayıs'ta üst rütbeli komutanlarımızın da içinde olduğu Hakkari'de düşürülen helikopterden sonra ortalıkta ince ince laflar dolaşiyor, helikopteri Amerika düşürdü diye, kazadan sonra uçak ve helikopterlerimizin PKK'ya karşı baskınlarını

azalttı, diye.

Amerika delirdi mi?

Evet, delirdi.

Vietnam Savaşı'ndan mağlup olup ve ateş kesip dönerken, Chomsky anlatır, bir Vietnam köyünü aralıksız bir yıl boyunca bombalarlar, bugün dahi o köyde çocuklar hala sakat doğuyor, ABD'li komutana durduk yere sebepsiz niçin bombaladın diye sorarlar, 'ne bileyim savaş uçakları bomboş duruyordu, bir işe yarasınlar dedim..'.
Amerika yenildi.

Amerika yenildi.

Artık felaketleri ertelemekten başka bir şey yapamıyor.

Kendini son otuz yıldır nükleer bomba kadar güçlü ve dokunulmaz hissedenden Amerika, yolun sonunda.

Her şey şöyle başlar, önce siyasi analistler uzun bir sessizlik dönemine girerler, söyleyecek bir şey bulamazlar. Bir daha 'canlanması da' mümkün değil, hiçbir imparatorluk ikinci kez yaşayamadı. Ve şüphesiz her imparatorluk gibi beyin ölümü (saray kavgaları) uzun sürecek.

ABD'li düşünce kuruluşlarının söyleyecek bir şey bulamadıkları uzun bir sessizlik dönemi yaşıyoruz.

Bir daha 'insan' olamayacak bu 'yaratık' üzerine artık bu saatten sonra ne söyleyecekler, artık o Hollywood rüyası ve bir dünya devi gururu ve tarihin sonunu tek büyük imparatorlukla inşa dönemi, çoktan bitti.

Amerika tarihi günler yaşıyor, Amerika gücünün sınırlarına geldi ve çöküşe başladı.

ORTA-DOĞU AMERİKA'NIN VIETNAM'DAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK YENİLGİSİ OLMUŞTUR

Soğuk Savaşta kurguladığı dünya imparatorluğu projesi Sovyetler'in çöküşüyle tek kutuplu dünyada yirmi yıl gibi kısa süre zarfında gerçeğe dönüşüyor gibiydi. Olmadı.

Her imparatorluk gücünün doğal bir gücü bir hudutu vardır. Kanuni'nin Mohaç zaferi de Osmanlı'nın Avrupa'yı titreten büyük zaferi ama aynı zamanda gücünün sınırlarıydı.

Amerika Bağdat'ı naklen yayın bombalarken şer güçlerine savaş açmış ve onlarca batılı ülkeyi yanına almayı başarmıştı, gücünün en uç sınırlarındaydı.

Amerika Bağdat'ı bombalarken Hindistan, İran, Çin ve Rusya bu denli toparlanmış ve karşı bir güç değildi.

Oysa bugün nükleer güçler Orta-Doğu topraklarına karşılıklı mevzilenmiş ve dehşet dengesi yeniden kurulmuştur.

Orta-Doğu işgal ve karışıklıkları bir yirmi yıl zafer gibi görünse de sonuç Orta-Doğu toprakları Amerika'nın Vietnam'dan sonra ikinci büyük yenilgisi olmuştur, ve bu yenilgisi Amerika'yı kaçarak kendini kurtaramayacak denli içerden hırpalamaya başlamıştır.

Çöküşün erken başlamasına sebep Amerika'nın kullandığı 'enstrümanların' kullanılmaz hale gelmesi ve deşifre olmasıdır.

Dünyanın koskoca gücünün haline bakın, yanına dünya ülkelerini ve uluslararası kurumları değil, PKK'yı almış. Ve bu tarihi yanlışı kendisi de kabullenemiyor, iki de bir PYD'Ydi, PKK'ydı, değildi, gibi, kendini tashih eden açıklama ihtiyacı hissediyor.

CIA Başkanı istifa ediyor, ülkenin en büyük gazetesi ve TV'si her gün Trump'la savaş halinde.

OTUZ UZUN YIL NE METAL FIRTINALAR GELDİ GEÇTİ

İŞİD benzeri örgütler Amerika'yı geri dönülmez paniğe sokmuş durumda. Kendi topraklarında güvenlik korkuları ve önlemlerinin maliyeti insanlık ve hukuk değerlerini paramparça hale getirdi ve Amerika iç siyasetinin dengeleri Amerika

tarihinde görülmemiş şekilde sertleşti, demokratik kurumları dahi başkanlarına meşruluk tanımıyor çoktan mahkemeye düşüp restleşmeye başladılar bile.

FETÖ'nün başarısız darbesi Amerika'nın duraklama dönemine girmesinde tarihi bir dönüm noktası.

FETÖ darbesi gerçekleşseydi Amerika FETÖ'cü Türk Ordusuyla Orta-doğu'da kaldığı yerden hükümdarlığına devam edebilecekti.

Yüz binlerce FETÖ'cü haine ve PKK'ya güvenen Amerika'nın artık gidebileceği yer kalmadı.

Enstrümanlarını kökünden değiştirmek için çok da zamanı yok, artık enstrüman değiştirmek de fayda etmeyecek, çünkü, kullandığı bütün enstrümanlar Amerikan Devleti ve istihbaratı ve ruhunun vazgeçilmez parçaları: FETÖ, IŞİD ve PKK ve aşırı İslamcı örgüt ve tarikatlarla son otuz yıldır İslam topraklarına verebileceği zararları verdi. Ve sonunda hepsi kendi içinde infilak etmeye başladı.

Bir çok ülkeyi yıkımdan geçirdi alt üst etti ama sonuç: deniz tükendi, hukuk tanımazlığı ve kabadayılığı artık başka coğrafyaları değil kendini bitirmeye başladı.

Henüz beş-on yıl öncesine kadar Amerika her işgaline 'özgürlük' adı koyan binlerce neoliberal yazar ve sivil kurum bulabiliyordu, neredeler?

Henüz üç-beş yıl öncesine kadar, Amerika'nın, istikrarı ve stabilizeyi(!) etnik ve mezhep milliyetçileriyle kol kola arayışını destekleyen fonlanmış kafayı yemiş büyük bir sivil kurum ve yazar ve kamuoyu ordusu vardı, neredeler?

Amerika Irak'ı bombalarken arkasında sadece Türkiye'de kendisini alkışlayan beş yüz köşe yazarı vardı, neredeler?

Şimdi, Orta-Doğu'da, Irak'ta Suriye'de Gürcistan'da Ukrayna'da Kırım'da duvara tosladılar, fonlar finanslar sivil kurumlar turuncular Arap baharları, darmadağın oldular.

Amerika'nın FETÖ, PKK, IŞİD ve aşırı İslamcılarla yola çıkışı, gladyonun, darbelerin, Ortadoğu ülkelerini içerden bölen laik-şeriat kavgalarının, hikayesi seksen uzun yıla dayanır.

Otuz uzun yıl ne metal fırtınalar geldi geçti.

AN İTİBARIYLA ELİNDE SAVAŞTIRABİLECEĞİ SADECE YARALI BİR PKK KALDI

İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan bu büyük 'hareket' ve 'proje' onlarca işgal ve darbe ve milyonlarca insanın ölümü ve devasa mülteci sorunu ve bir çok işgalin ters tepmesi ve ortaya çıkardığı büyük insanlık maliyetiyle, artık son günlerini yaşıyor.

Amerika çöküşün farkında ama daha çok silah daha çok askerle bu büyük 'krizi' çözemeyeceğinin henüz farkında değil.

FETÖ, aşırı İslamcılar, IŞİD, tarikat ve cemaatler, PKK.. an itibarıyla elinde savaştırabileceği sadece yaralı bir PKK kaldı.

Dünya artık Sovyet sonrası gibi 'boş' değil, Amerika'nın önüne son yirmi yılda yavaş yavaş büyük bir set çekildi, gardlar alındı ve Amerika'nın kullandığı IŞİD, PKK, FETÖ gibi enstrümanlar ve bunların sivil ayakları, teşhis edilmeye dışlanmaya kazanmaya, dar bir alanda kısıtılıp çerçevelenmeye başlandı. Amerika yirmi uzun yıldır işgaline başladığı haritada kel aynak kuşları gibi kendi başına kaldı.

İçerden ve dışarıdan bu çıkışsızlık Amerika'yı kilitlemeye başlamıştır.

Bu aynı zamanda aynı enstrümanları aynı neoliberal özgürlük palavralarıyla evrensel değerler küreselleşme(?) gibi kullanmayı sürdüren başta Almanya'yı Avrupa'yı da yavaş yavaş çaresizliğe sürüklemeye başlamıştır.

Amerika ve Avrupa'nın bu neoliberal palavralardan ve enstrümanları FETÖ, IŞİD ve PKK'dan vazgeçmesi şüphesiz kolay olmayacak ve pek uzun bir zaman alacak.

An itibariyle insanlığın gözleri olay yerinde, yıkılanları tamir mümkün değil, Orta-Doğu'nun ağır maliyetli hafriyatını kaldırmak mümkün değil, göçmen sorunlarıyla baş etmek mümkün değil, eski düzeni kurmak hiç mümkün değil, eldeki enstrümanlarla yeni hamleler yapmaya artık kendileri de inanmıyor, yani, Batılı emperyalist güçlerin elinde terör örgütleri dışında ikinci bir yedek akılları ufukta hiç gözüküyor.

Bu çıkışsızlığı ve kendilerini ve projelerini yenilemek ve dönüştürmenin maliyeti şimdi uyanıp harekete geçseler dahi onlarca yıllarını alır.

Zavallı Amerika!

Allah'ın sopası göklerden indi ve Orta-Doğu'nun en etkisiz gücü dünyanın eğlencesi haline gelmeye başladı.

Devasa silahlarından başka hiçbir şeye güvenmeyen bu dünya kabadayıları, silahlarına ve enstrümanları etnik mezhep hain yapılar, öyle akıl almaz masraflar yaptılar ve güvendiler ki, bu hazin sonucu içlerinde tek kişi dahi tahmin edemedi.

Pek tabii ki eski gladyo refleksleri suikastlerle zaman kazanmak isteyecekler, bir zaman daha hala neoliberal palavraları dillendirecekler ve sınır boylarında uçaklarımızı helikopterlerimizi tehdit edecekler, ancak, ne yapsalar kısırıldıkları kilidi kıramayacaklar, bu topraklarda pıllını pırtını toplayıp kaçacak zamanı dahi bulamayacaklar.

Bu yüzden bu ülkede FETÖ'ye ve PKK'ya zırnık taviz yok politikalarını değiştirmek için her partinin her kurumun her gazetenin kafasını karıştırmak için her imkansız akıllara seza yolları denemeye çoktan başlamışlardır, başka da şansları yoktur.

ÇAĞDIŞI BU YARATIKLARA KIZILCIK SOPASI TEDAVİSİNİN İYİ GELECEĞİNE İNANIYORUM

Üç

Geçen akşam Habertürk ekranlarında akıllara seza dini bir tartışma programı yapıldı, taraflar 'hadisleri' tartışıyor, kız çocuğunun sidiğiyle erkek çocuğunun sidiği ve devenin sidiği, saatlerce tartışıldı...

Ben yine, kafayı sıyırmış dincilerin bir tartışmasıdır deyip geçiyordum, ki değilmiş, büyük bir izleyici kitlesi sezon finali kupa finali gibi büyük bir maç heyecanında ve yoğun ilgisinde seyretti, ve Habertürk çok hayırlı bir iş yapmış gibi aynı rezil programı utanıp kaldıracağına defalarca tekrarını yayınladı.

Ey millet, cinnet geçiren dincileri hak ettikleri kovuşlarında seyrettiniz!

Hipokrat'ın doktorlara ilk öğüdü şudur: '**önce zarar verme**'...

Bir Müslümanın ilk terbiyesi de bu olmalı, '**önce zarar verme**'!

Bu vesileyle şahsi samimi düşüncelerimi söyleyeyim:

Çok eskiden tımarhanelerde ağır hastalar kızılık sopalarıyla dövülürdü.

Bu tedavi yöntemi zaman içinde pek vahşi bulundu, yeni modern(!) yöntemeye geçildi: beyne elektroşok.

Sopadan elektroşok'a geçişin nesi modern demeyin.

Aradaki fark 'ölçüm'.

Eskiden sopalar sayılmıyordu ama bu sefer elektro şok pekala ölçülerek veriliyor.

Şahsi düşüncem, çağdışı bu yaratıklara kızılık sopası tedavisinin iyi geleceğine inanıyorum, bilimsel açıklamasını aşağıda sunuyorum.

Çünkü, çoğu hasta, içinden bulunduğu zihni gerginlikten kurtulmak için kendi ağzıyla deklare etmese de beyni tarafından ancak sıkı bir dayak yerse iyileşeceğine inandırılır.

Bu yüzden bazı hastalar ona buna sataşır, hır çıkartır, başına iş alır, ve derin beyin hastalığından ancak başkalarına bulaşarak kurtulacağına beyni tarafından yönlendirildiğinden habersizdir, bazıları sonradan 'şeytana uydum' der, şeytan dediği de arızalı beyni olduğunu bilmez.

Yani gerçek tedavinin ne olduğunu kendi bilmez, ama beyni bilir ve o hastayı çok şeyi göze alarak bir pislığe doğru bulaştırır.

Velhasıl ona buna bulaşıp başına iş alır, dayak yer, hapse girer, sonunda, toplum tarafından suçlu, bozuk, lanet olarak damgalanır, ama bu sırada gelin görün ki iyileşir. Suçlu bulunup üç-dört yıl ceza almıştır ancak beyni huzura kavuşmuş rahat etmiştir, bu beyin rahatlığı için o üç dört yıl ceza gözüne cennet gibi görünür.

Bir çok sokak kabadayısında bu dolaylı 'tedavi' gözlemlenir, kabadayı, sıkıntılıdır sorunlarını çözemez kendini anlayamaz, gerginliği had safhadadır ve gider sokakta hiç tanımadığı birilerine bulaşır.

Belki hapse girer belki dayak da yer, ancak derin sıkıntısını bu vesileyle çözmüş olup '**rahat eder**'...

Modern bir toplumda dinimizi ve halkımızı çirkinlikleri ve cehaletiyle bu kadar utandıran güya tartışan bu arkadaşlar evet '**topluma rezil oldular**', ancak, beyinlerindeki sıkıntı bu vesileyle biraz sakinleşti, çünkü beyinlerindeki çıkmaz kirli sokaklar 'rezilliği' dahi hoş görececek çok ağır bir arızadır.

İşte bugünlerde kendini kasıtlı rezil rüsva eden bu tür insanları ekranlarda bolca görürüz, çünkü bu insanların beyin arızası kendi başlarına kendi gayretleriyle tedavi edilemeyecek yüksek ağır vahim düzeydedir.

Rezil rüsva ve aleme madara olmuşlardır ama inanın rahat da etmişlerdir, şimdi bizlerin bu sütunlardan utanç dolu eleştirilerini dahi mutlulukla okuyacak denli sakinleşmişlerdir.

Sorun bu yüzden bu arızalarda değil toplumsal kurumlardadır.

ARIZASINI GÖREMEYEN BİR TOPLUM YAŞAYAMAZ

Bir toplum, bu arıza tiplerin kendilerini toplum önünde rezilliği göze alıp, kutsal ve manevi değerleri hiçe sayıp, kendilerini bedavadan tedavi etmelerine, imkan tanımamalıdır.

Çünkü bu tür kendini rezil ederek tedavi yöntemi, ekrana çıkıp kendine bilmiş süsü veren bir sürü ucube ve gudubet için, artık medyamız için törensel ve geleneksel bir mahiyet kazandı.

Ve nerdeyse bir çok TV programı uzun saatlerini kendini bedavadan tedavi ettiren bu psikopatlarla ayırdı, her akşam gizli kamerayla bir tımarhane kovuşunu izliyor gibiyiz.

Ve bu rezillikle şöhret tedavisi herkese bulaşmakta, rezilliğin göze alınarak tedavisi, kapıda bekleyen bir yığın arızanın da ağzının suyunu akıtmakta, TV ekranları (kovuş, servis önleri) yüzlerce ağır hasta kuyruklarıyla dolu, henüz on yıl öncesine kadar bende bir sıkıntı var psikiyatriste gitmeliyim diyen herkes artık psikiyatrist yerine TV'lere çıkmak için sıraya girmekte.

Evet, psikiyatrinin elektro şok yöntemi çok ağır eleştiriler almıştır ve bu tedavi yönteminin vahşi olduğuna dair Guguk Kuşu gibi filmler dahi çekilmiştir.

Ancak elektro şok'la alınan sonuçları psikiyatristler 'mis gibi bir rahatlık' olarak ifade etmekte.

Eskiden babalarımızın kızılçık sopalı yöntemi de toplumda '**mis gibi bir dayak adam eder**' özlü sözüyle aynı sonucu alıyordu.

Ağır beyin rahatsızlıklarını tedavide dayakta ya da elektro şok'da anlaştığımızı göre, soru, peki psikopat arızalı adamları nasıl teşhis etmeliyiz'e kalıyor.

Arızayı tespitinin de çok bilinen çok kabul görmüş yöntemleri vardır, psikiyatrist uzman olmanız gerekmez.

Oftalmoskop denilen aleti göz doktorları kullanır, ama bazı tehlike anlarında her insanın gözleri oftalmoskop gibi açılır.

Şöyle, bazen, felaket anlarında, ya da bozuk hareketlere bozuk insanlara, bu ne yapıyor diye, derin bir şaşkınlıkla baktığımız bir an vardır.

Tam da gözünün içine bir saniyelik bakarız, ve bir oftalmoskopla inceliyormuşuz gibi o bir saniyede çok derin sinyaller alırız.

Arıza adamı hemen teşhis edip tırsarız ya da tehlike var uzaklaş sinyali veririz...

Şayet bir TV programı yönetiyorsan 'arızayı' bir bakışta tanıyacaksın.

Ancak bazı durumlarda arızayı tanıyamazsınız, örnek, cezaevi arkadaşlıkları, mafyatik arkadaşlıklar, suç ortaklıkları, mahalle arkadaşlıkları, sabah akşam iç içe yaşadığınız için...

Herkes piskopat ise içlerinden birileri diğerlerinin arızalarını pek tabii göremez, o arızayı kendileri göremez, ama toplum görür.

Arızasını göremeyen bir toplum yaşayamaz.

Medyanın körlüğü: bu arızalı kabileyle aynı ortaçağ tımarhanesinde yaşıyor olmaları.

Biri kendini peygamber diğeri Allah yerine dahi koysa program yöneticisi de kovuş arkadaşı olduğu için olup biteni fazlasıyla '**normal**' görüyor, TV'nin sahibi de normal görüyor, hatta hayli kabarık bir izleyici topluluğu da '**normal**' görüyor.

Normal görünen çok şey vardı programda, peygamberimizin günde dokuz kadını... ve deve sidiği içilmesi...

Deve sidiği survivar programlarında görüyoruz kumla kömür tozuyla arındılır içilebilir, benim sorum başka, mesela Yahudi suyu içilir mi ya da abdest alınır mı?

Gelecek programı sabırsızlıkla bekliyorum, Uludağ karlarının suyunu İsrail çıkartmasını milli bir sorun olarak görmüyorsanız ve o suyu içip abdest almaktan hiç utanmıyor ve günaha girdiğinizi düşünmüyorsanız, bir bin yıl daha geçse, bu bozuk kafayla deve sidiği içmeye devam edeceksiniz.

Nihat Genç

Odatv.com





Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



App Store'dan
İndirin



Google Play
'DEN ALIN