



Doğu Perinçek eleştirisi

28.06.2018



PKK ve Fetö'nün Türkiye'de en baş düşmanı Doğu Perinçek'tir.

Başta Amerikan elçileri, batılı elçilerin Türkiye'de en birinci düşmanı Doğu Perinçek'tir.

Sivil örümcek ağları uluslararası sivil kurumların hedefindeki isim Doğu Perinçek'tir.

Türkiye düşmanlarının en baş düşmanı Doğu Perinçek'tir.

Neden?

Doğu Perinçek sömürgecilerin, batıcıların oyunlarını bozmuştur?

Yüz bin kişiyle mi!

Evet, yüz bin kişiyle.

Doğu Perinçek, Türk Milleti'nin en umutsuz günlerinde Silivri'yi yıkan siyasi kahramanımızdır.

Devrimci, inatçı davasından, yürüyüşünden altmış yılın tek günü taviz vermeyen mücadele ve kararlığı, hayatıyla öğreten bir adamdır.

Türkiye üzerinde oynanan oyunları önceden görmüş yani öngörülerini çıkmıştır ve ülke üzerinde oynanan oyunları da yine bir avuç beş-on arkadaşıyla hızla ifşa ederek kendi kavgasıyla bozmuştur.

Yetmez, sosyal hayatında çok naziktir, güler yüzlüdür, gerçek bir entelektüeldir, sabaha kadar her konuda inciğine ciciğine tartışmaktan keyif alacağınız başka bir siyasi lider bulamazsınız, **kitapları ortada, gerçek bir aydındır.**

Ve Doğu Perinçek baskının sansürün en ağır günlerinde alayına meydan okuyarak fütursuzca yazıp konuşan Aydınlik Gazetesi'ni ve Ulusal Kanal'ı kazandırmıştır.

Bu kale gibi yayın kuruluşları, uyuşturucu parasıyla, hazine yardımıyla, reklam desteğiyle çıkmıyor, üyelerinin küçük katkılarıyla ve olağanüstü kişisel fedakarlıklarla ayakta duruyor.

Vatan Partisi'nin yüz bin oyunu küçümseyebiliriz ancak Aydınlik ve Ulusal Kanal'ı kapatın Türkiye yalnız, sahipsiz kalır.

HALA KOR SAÇIYOR

Bir devrimcinin tam da böyle olması gerekiyordu.

Şahsım olarak Vatan Partisi'ni bir fikir kulübü olarak görüyorum, bir iddia, fikir partisi, bir aydınlar kalesi, o halde, fikir partisi nedir kitle partisi nedir eleştirilerimi her ortamda dile getiriyorum, siz de duygun istedim.

İyi bakın Doğu Perinçek'in gözlerine hala kor saçıyor.

Hala.

Bunca psikolojik harekata, bunca ihanete, bunca yalnızlığa, bunca imkansızlığa rağmen, hala...

Evet, bu ifadeler, Nihat Genç'in Doğu Perinçek hakkında samimi düşünceleridir, ancak;

İmaj başka şeydir.

Şayet kitlelere dönük bir parti çalışmanız olmasa "İmaj"ı hiç kimse hiç bir şekilde ciddiye almaz, çünkü imajdır bu, sadece görüntü, gerçek değildir.

TÜRKİYE'DE PİSLİK UYARDIĞI YERDEN FIŞKIRDI

İmaj'dan anladığım şudur; çocukluğumuz belediye imkanları olmayan, eski evler, eski mahallelerde geçti, bir gün sokakta lağım kanalı patladı, o günkü ifadeyle helalardan evin içine fışkıra fışkıra b.klar, yanardağ lavları gibi akmaya başladı.

Annem komşular çığlıklarla yeri göğü inletiyor, böyle rezillik görülmüş değil, annem komşular mahvolduk diye pencerelerden sokağa bağılıyor, bir mahalle dolusu kadın delirmiş...

Heladan fışkırp evin içini basan o b.kları hayatım boyunca unutmadım.

Sonra belediyeden iki adam geldi sokağı deldiler, lağımı açtılar, korkunç bir kokunun içinde kaldık, **ortalığı b.k götürüyor çocuk halimle lağımçıları seyrediyorum.**

Lağımçıları önce kendi aralarında bir tartışma yaptı, yerin altındaki lağım acaba nereden gidiyor, modern belediyelerde bir haritası olur, o zamanlar harita yoktu ve lağımçıları nereye kazacaklar diye düşündüler, yaşlı olan, göz hesabı, adım hesabı şöyle şurası, deyip kazmayı vurdu. **Kazmayı vurduğu yerden tam isabet pislik fışkırdı.**

Türkiye'de pislik ihanet Doğu Perinçek'in yıllarca yazıp çizdiği uyardığı yerden fışkırdı.

Sonra bu lağımçının memleket için ne kadar önemli olduğunu da mahalle kahvesinde öğrendim, Trabzon sokaklarının bütün lağım haritası bu lağımçının beyninde, başka bilen de yok. Kahve sakinleri dua etmeye başladılar, adam ölse, lağım kanallarının yerini bilen yok.

Bir mahalleli seyrediyoruz, lağımçı önce ellerini lağımın içine soktu, olmadı, sonra, beline kadar b.k fışkırtan kuyuya girdi, eline uzun bir demir çubuk aldı, soktu çıkardı soktu çıkardı, olmadı, arada dinlendi, tekrar soktu çıkardı, derken demir çubuğun ucuna olta gibi bir bez parçası takıldı, çekti çıkardı ve birden b.klar çekildi.

B.kun çekilmesine bütün mahalleli "ohhh" dedi.

Lağımçı lağımdan çıktı, baştan aşağı b.ktan adam.

İğrenç kokuyor, yanına yaklaşılmıyor, şöyle dedim kendime, böyle bir şeyi hayatta yapamam.

Sonra, hayatım boyunca unutamayacağım bir şey fark ettim, lağımçı mahalleyi, kadınları o kadar evin eşyasını pislikten, rezillikten kurtarmıştı ama lağım açılınca kadınlar pencerelerini kapattı ev hayatlarına geri döndü, **lağımçı pencerelere doğru bağırdı, bir kova su, bir kova su.**

Başından aşağı dökülecek bir kova su istiyordu, ama dinleyen yok, lağımçı ortada kaldı. Bunun ahlak felsefesiyle, iletişim felsefesiyle ve imajla çok yakın bir ilişkisi var.

Kadınlar lağımçıya dualar ediyordu ama lağımçı b.kun içine öyle batmış ki hiç bir kadın o baştan aşağı b.ktan adama değil su vermek, mideleri kaldırıp bakamıyordu.

İmaj budur.

KOMÜNİST ÜLKELERDE İKİ BÜYÜK HASTALIK PEYDAH OLDU

Lağımçı mahalleliyi kurtardı ama üstündeki başındaki b.k parçaları ve burun deliklerini kıran pis kokusu yüzünden kimse

lağımciya yanaşıp bir tas su veremedi.

Evet, şimdi lağımçıların siyasi hayatlarına geçelim.

Emperyalizme karşı mücadele vermiş, devrimci, komünist liderler soğuk savaşın yüz yılında dünyanın en çok konuşulan, dünyayı sarsan büyük dava adamlarıydı.

Marksist-Leninist bir ideoloji vardı ve dünyanın bir yarısında devrimler yapılmıştı, Rusya, Çin, Kore, Küba, Vietnam, irili ufaklı birçok ülke.

Uzun ayrıntıları eliyor geçiyorum, bütün bu komünist ülkelerde "**liderlik kültürü**" ortaya çıktı, ölümüne kadar lider, mesela Castro, mesela Stalin, mesela Enver Hoca, Tito, mesela Kuzey Kore'de Kim İl Sung ve babası ve torunu, hepsi ölümüne kadar iktidarda kaldı.

Komünist ülkelerde iki büyük hastalık peydah oldu, bugüne kadar bu hastalıklar aydınlar tarafından tam anlamıyla deşilmemiş masaya yatırılmamıştır, birincisi, ağır milliyetçilik ki, milliyetçilikleri yüzünden yani toprak sınır ve dış müdahale, iç işlerine karışma meseleleri yüzünden birbirleriyle anlaşamamışlardır. Öyle ki komünist blok'un çatlaması, Çin'in yetmişli yıllarda Sovyetler'i bırakıp Amerika'yla görüşmelere başlamıştır, Çin, Rusya defalarca papaz olmuş birbirleriyle savaşacak kadar düşmanlaşmıştır.

İkinci hastalık, kişi kültürü, kişi kültürü kavramı komünist blokta büyük bir çatlama meydana getirdi.

Bu kişi kültürü kavramını ortaya atan **Stalin sonrası başa geçen Kruşçev'dir, hayal kırıklıklarını anlatır, beklentilerin kişi kültürü yüzünden mahvolduğunu ifade eder.**

Kruşçev, Stalin'in ölümü üzerine tarihe geçen ve komünist ülkeleri liderleri ayağa kaldıran çok ünlü bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Stalin'in tek adamlığını kıyasıya eleştirmiştir. Stalin'in yaptıklarını, katliamlarını, başına buyrukluğunu yerin dibine sokmuş Marksist-Leninist ilkelere aykırı olduğunu haykırıştır, yıl 1954.

TAPINILACAK LİDER İNŞA ETMEKLE MEŞGULDÜLER

Kruşçev'in bu konuşması Enver Hoca, Mao ve Kuzey Kore lideri tarafından "**panikle**" karşılandı.

Kruşçev'i yerden yere vurmaya başladılar, neden, çünkü hepsi sosyalizmden çok "**kişilik kültürü**"nü yani tapınılacak lider inşa etmekle meşguldüler.

Kruşçev'in kişilik kültürüne karşı konuşmasından cesaret bulan Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya'da muhalifler ayaklandı, işte bu ayaklanmalar Komünist bloğun çatlamasına sebep oldu çünkü bu ayaklanmalar çok sert şekilde tanklarla bastırıldı ve **batının İşçi Partileri, sosyalistleri, Sovyet karşıtı - Sovyet yanlısı diye ikiye bölündü.**

Yüz binlerce muhalif içeri tıkıldı ve dünyaya yepyeni sömürsüz toplum vaadi veren komünizm en büyük yarasını aldı, ortadan çat diye ikiye ayrıldı.

Evet, Castro büyük bir devrimci, Castro'nun liderliğini neden kimse sorgulayamaz, Stalin'in, Kim İl Sung'un, Mao'nun ömür boyu liderliği neden hiç sorgulanamaz.

Bir nevi derebeylik, feodal ağalık gibi kişiye tapınılan ve sağ partilerde gördüğümüz kişilik kültürünün sol'da ne işi vardı?

Kuzey Kore lideri on ilke yayınladı, tane tane okuyalım.

Bir: Büyük liderin devrimci fikriyle tüm toplumun doktrine edilmesine katkıda bulun.

İki: Büyük lidere sadakatle hayranlık duy.

Üç: Büyük liderin devrimci fikrine olan inancı muhafaza et ve onun talimatını öğreti yap.

Dört: Büyük liderin yetkisini mutlak yap.

Beş: Büyük liderin talimatlarını kayıtsız şartsız yerine getir.

Altı: Büyük lider etrafında tek ideoloji ve tüm partinin devrimci birliğini güçlendir.

Yedi: Büyük liderden öğrenerek bir komünist tutuma, devrimci çalışma metotlarına ve halka özgü çalışma tarzlarına sahip ol.

Sekiz: Büyük liderin siyasi güvenini ve ilgisini verdiği siyasi yaşamı aziz tut.

Dokuz: Büyük liderin önderliğinde parti, devlet ve ordu tek bir birim halinde davranacak şekilde örgütsel bir disiplin kur.

On: Büyük liderin kuşaktan kuşağa öncülük ettiği devrimci eseri başar ve tamamla.

Bu on ilkedен üstünde dikkatle durmanız gereken ilkeyi söyleyeyim son maddedeki: **“BAŞAR VE TAMAMLA!”**

BU YAMAN BİR ÇELİŞKİDİR

Mao'nun en yakın arkadaşı ve sonra çalışma kampına gönderdiği ve sonra yine affettiği ve bugünkü Çin'in mimarlarından Deng, Çin Komünist Partisi'nde şu büyük zihniyeti değiştirmeye çalıştı: **“Yöneticilere yetenek ve imkanlarından büyük görevler vermeyin.”**

Yani, başarmak ve tamamlamak **“talimatla”** olabilecek bir şey değil.

Doğu Perinçek bir devrimci olarak görevini yapmıştır ama partisi **“başaramamıştır.”**

Doğu Perinçek'in kendine verdiği talimatları altmış yıllık hayatında kusursuzca yerine getirmiştir ama aynı talimatları partisi yerine getirememiştir, bu yaman bir çelişkidir.

Bu kördüğüm çelişkiyi Çinliler Mao'dan sonra çözebilmek için bir yirmi yıl uğraştı, önce, Mao kültürünü ve ekibini çok yavaş yumuşak bir şekilde tasfiye ettiler.

Bugün dahi kimse Çin'de Mao'yu kolay kolay eleştiremez, Mao, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi ve köleleştirilmiş, sömürge Çin'i uyandıran liderdir, bu genel inanca rağmen ancak Mao'yla Çin'in ayağa kalkamayacağına da herkes inanmıştır, paradoks budur.

Oysa liderlik kültürüyle parti arasında sıkışan komünist ülkelerin çözemediği bu devasa sorunu kapitalist ülkelerin sosyalist partileri çok kolayca çözmüştür.

Kapitalist ülkelerdeki sosyalist partiler çok sık liderlerini değiştirir, lidere odaklı değil parti programına odaklı liderleri başa geçirirler.

Kapitalist ülkelerde kült olmuş liderler iktidardaysa sorun yok, kitleler çok ekmeğini yer ancak kült olmuş liderler muhalefetteyse, asla çıkış yok partilerine, ayak bağı olduğu partiyi ve ülkeyi tıkadığı siyasi bir gerçektir.

Gün gelir psikolojik savaş derinleşir, gün gelir imaj çok olumsuz ve baş edilemez şekilde önünüzde aşılamayan bir duvar olur. **Bir ideoloji ve fikir partisiyseniz sorun yok ancak kitleden oy istiyorsanız bu kör düğümden kurtulmanın yolunu bulmak zorundasınız.**

Bu hayatın, savaşın, sosyolojinin hazin gerçeğidir, en önde yürüyenler en çok mermiyi yer, en çok onlar yara alır ve artık savaşamaz hale gelirler, emir ve talimatlarını iletmez, iletse de kitlelerine “dinlemezler.” Tarihin bütün orduları ancak en çok Türk ordusu bunun çözümünü bulmuştur, general yaralanırsa albay, albay yaralanırsa yüzbaşı, öndeki komutanlar yara aldıkça, komutanlık görevi çavuşlara kadar düşer.

Ve liderin kaldığı yerden **“çavuşlar”** ve manga erleri savaşı sürdürür.

Ki, Vatan Partisi'nin en güzel tarafı topluma umut veren çok sayıda yetenekli genç bir kadrosu oluşudur.

HER ZAMAN BİRKAÇ İNSAN DÖVÜŞÜR

Trajedileri iyi mi kötü mü diye yorumlayamayız, trajediler başa gelmiştir, savaş, yorgunluk, imaj, yaralar, ihanetler bütün bunlar hayatın gerçekleridir ve trajedilere şurası doğru burası yanlış diyemeyiz, bunlar sadece başa gelmiş **“gerçektir.”**

Gerçekleri göremediğimiz zaman, işte o zaman trajediler **“komediye”** dönüşür.

Gerçekleri göremediğimiz sürece **“gülünç”** hale geliriz, devrimci kimliğimiz onun bunun dalgası, eğlencesi olur.

PKK ve Fetö ve emperyalist ajanların oyunlarına karşı bu topraklarda mücadele edecek, partisine, kitlelere öncülük edecek yetişmiş çok fazla aydın genç kadronun olduğunu aşıkardır.

Evet, şimdi böyle diyorum ama bazen ben de Doğu Perinçek gibi düşünüyorum; her zaman bir kaç insan dövüşür gerisi bu savaşa katlanır ya da katılır.

Doğu Perinçek'ten farklı şunu düşünüyorum, bu savaşa liderlik yapacak Doğu Perinçek'ten başka isim yoksa ya da Doğu Perinçek liderliğine sadece **“katılanlar”** olacaksa, bu siyasi parti kavgasına kitlelerin **“katılımı”** olmaz.

Vatan Partisi ve Doğu Perinçek Türkiye'ye, gençliğe, siyasete, savaşmış çok şey katmıştır, ancak her savaşın yıprananları olmuştur çünkü bu savaş zaten yıpratma savaşıdır, akıllı liderler, yıpratma savaşlarını kabul etmeli, kendi mevzilerinde ve kişiliklerinde nelerin yıprandığının farkına varmalı.

UMUT BİR KEZ YİTİRİLİNCE BİR DAHA YERİNE KONULAMAZ

Kısaca, Doğu Perinçek bu yıpratma savaşında yıprandığından çok yıpratmıştır ancak kabul edelim kendisi de düşmanın imaj çalışmasıyla **“yıpranmıştır”**, bunun farkına varılmazsa asıl büyük yıpratma, yani kangrene dönüşmüş mağlubiyetler, liderliğinin ve partisinin **“kimliği”** haline gelir, gelmiştir.

Kangrenleşmiş mağlubiyetler umudu yok eder, umut bir kez yitirilince bir daha yerine konulamaz.

Kabul edelim çok uzun süren bu yıpratma savaşı ülkenin dengesini bozdu, hukuku, meclisi, aydınları, her şeyi bozdu, bu yıpratma savaşının bizleri de, hepimizi de yazar - çizer aydın olarak bozduğunu soylu bir devrimci olarak kabul etmeliyiz.

Soylu bir devrimci, hiç kimse, hiç bir aydın kendini milli değerlerin, direnişin türkülerinin, onca kahırın önüne aydın ya da lider kimliğini koyamaz.

Bu kadar **“haklı”** çıkmak her siyasi kavgadan bizim haklılığımızı doğrulayan sonuçlarla çıkmamız bizi utandırmalı, bu kadar çok haklı olmak hepimizi utandırmalı.

Kördüğüm sorun buradadır, hep haklı çıkıyoruz.

Engels'in bir arkadaşı söylüyor: **“Sonuç zaferse de içiyorduk sonuç mağlubiyetse de yine içiyorduk...”**

İdeolojik bir fikir partisiye sorun yok ama kitleden oy isteniyorsa, hiç haklı olmadığımız, zayıf, eksik yönlerimizi de oturalım dürüst şekilde konuşalım.

Çünkü ideolojik partilerin çıkmazı, ideolojik doğruluk'a haklı olarak odaklanmasıdır, yani ideolojik sertlik, kitleden oy isteyenleri bozar.

HAM DOĞRULAR DEĞİL RAFİNE DOĞRULARLA...

Mesela anti-emperyalist bir ilkeniz, duruşunuz vardır, bu tastamam doğrudur, ancak anti-emperyalist ilkeniz zaman ve durumlara göre iyi ifade edilemezse sizi **“kilitler.”** Bu gerçeği en iyi gören Sovyetler'in çöküşü sonrası Çin ve Rusya'dır, ama hepsinden önce 1950'li yıllarda Kruşçev'dir, şu büyük slogan onundur: **“Dünyayla birlikte yaşamak.”**

Anti-emperyalist olmak başka şey anti-emperyalizmi olaylara göre nasıl ifade ettiğiniz daha önemli, şöyle.

Bu sorunu bugünlerde dünya devi olan Çin çözmekte zorlandı ama başardı, bir şekilde emperyalistlerle ticari antlaşmalar başlattı ve ilerledi. Mesela, **emperyalistlerle işbirliği yapamayız** diyemedi.

Siyasette ifade edebilmek büyük bir politik sanattır, bir üyeniz size emperyalistlerle işbirliğine mi giriyorsunuz dediğinde o üyenize hayatın ve dünyanın gerçeklerini, o üyeyi kovmadan dışlamadan anlatabilmelisiniz.

Mesela ben Doğu Perinçek'in çoğu zaman doğru söylediğini ama iyi, ikna edici ifade edemediğini gördüm. İktidarın PKK'yla mücadelesini desteklemek ideolojik olarak çok doğru ancak iktidarla mesafe iyi ifade edilemedi, yani bir lider ham doğrular değil rafine doğrularla siyaset yapabilmeli.

Aklım yettiğince ve dilimin ucuna geldiğince eleştiriye devam edeyim; mesela, ideolojik partilerin en büyük ayak bağı: Disiplindir! Evet, disiplin olmadan olmaz ama disiplinin de sınırları vardır. Çin bu dehşet disiplinin Çin halkının mahvına, yeteneklerin körleşmesine sebep olduğu gerçeğini kırk yıl önce gördü.

Disiplin diyerek partiyi, askeri tatbikatın içine sokabilirsin, yani, lider, emir, komuta ve ateş kitlelere fazla yük verir ve kitleleri, gönüllü üyeleri yorar. Partililere önce bıkkınlık sonra boşlamlık duygusu verir.

Yani disiplin de iyi ifade edilmeli, parti disipliniyle disipline edilmiş kitleniz yoksa ülkenin siyasi ve ekonomik kriz anlarında acil ihtiyacınız olan **"seferberlik"** kültürünü ortaya çıkaramazsınız. Bugünkü Rusya ve Çin bugünkü büyüklüğünü geçmiş büyük **"seferberliklerine"** borçludur. Ülkeler yokluk ve savaş anlarında içlerinden büyük seferberliği çıkartamazlarsa yok olurlar.

CUMHURİYET DEVRİMLERİ GÜCÜNÜ BUNA BORÇLUDUR

Mesela cumhuriyetin ilk yılları toprak reformu seferberlik haline getirilemedi ancak köy enstitüleri bir seferberlik olarak kısmen de olsa ortaya çıkarıldı, cumhuriyet devrimleri gücünü devrime destek veren seferberlik kültürüne borçludur.

Mesela şimdi size komik gelebilir ama büyük bir ekonomik krizde ülkemiz askeri tarıma, askeri hayvancılığa anında geçebilecek organizasyon başarısını bugünden düşünmeli, mesela savunma sanayinde bu seferberlik kısmen de olsa büyük adımlarla ilerliyor.

Devam edelim, siyasi partilerin ne kadar sert ideolojik duruşları varsa politik manevraları da o kadar kısırlaşır, bu yüzden kitleye dönük siyasi partilerde yumuşak karın politikacıların sayısı epeyce fazla olmalı, her ferdi **"asker"** partilerin politik manevra alanları yok olur. Kitle çalışması yapan partiler rahat, relax, aşırı sosyal, yumuşak karın politik simaları bünyesinde barındırmalı.

Bu yumuşak karın politikacıları, ideolojik asker üyeleri hiç sevmez ancak bu insanların rahatlatıcı manevraları olmadıkça ideolojik parti daha da ideolojikleşir ve derinleşir ve keskinleşir düşmana değil, duvarı kendine örmeye başlar.

Yani parti dediğin sosyal kurumdur, disiplinden arındırılmış, bölgeleri kitleyle arasındaki gerginliği giderir.

Bir diğer eleştirimiz hata yanlış yapma gerginliğidir. Partiye bağlı üyeler pekala büyük yanlışlar yapabilir, ancak bunun karşılığı kovma, dışlama ve uzaklaştırma olmamalıdır. Unutmayın, Sovyetler'i yıkan Gorbaçov değil, her hatanın bedelini üyelerinde arayan hata yapanı tutuklayan ya da sorgulayan sert parti disiplindir.

Kruşçev'in **"birlikte yaşamalı"** felsefesi karşılığını elli yıl sonra buldu, çünkü sert parti örgütlerin en zayıf tarafı düşman kamplarla birlikte yaşamayı beceremediler. Mesela, istediğimiz kadar Amerika ve AB'nin sinsiy oyunlarına karşı olalım hem Amerika hem de AB ile birlikte yaşayacağız, bugünkü Çin gibi.

BİRBİRLERİNE KARŞI JANDARMALIĞA SOYUNUYORLAR

Şayet batılı ülkeleri düşman kampı görürsek kendimize yeni bir kamp arıyoruz demektir, diyelim Amerika ve Çin'in Avrasya kampı, iyi de, bu ülkeler bir şekilde Batılı kampla milyarlarca dolarlık ilişkilerini sürdürmeyi başarıyor, o halde?

Erbakan hocayı 28 Şubat'ta niye devirdiler Batı'ya arkasını dönüp İslam ülkeleriyle (D8) işbirliği teşkilatı kurmaya başladığı için. İşte hangi kamptayız sorusu iyi ifade edilmeli, Çin kadar becerikli olmalıyız. Bunlar modern, uygar dünyaya sırtını dönüyor algısı şu anda herkesin kafasına yerleşmiştir ki, doğru değildir, sadece iyi ifade edilmemiştir, yani dünyada "kamplar" yok "dengeler" var gerçeğini siyasi dilimize iyice hatim ettirmeliyiz.

Unutmadan vatanseverlik ne kadar güçlü bir temel duyguysa ülke insanların dünyadan tecrit olma, boğulma, yalnızlaşma korkuları da o kadar büyüktür, vatanseverlik duygularıyla dünyayla birlikte yaşama gerçeğini savaştırmak sadece aptal ve basiretsiz politikacıların işidir.

Bugünkü dünyanın sol partileri bu yaşamsal çelişkileri henüz çözebilmiş değil, bu yüzden, sol partiler gittikçe azınlık gruplara, gettolarına gömülüyor ve **üstelik bu getto içinde sol partiler kitleye dönük değil birbirlerine karşı jandarmalığa soyunuyor.**

Sol jandarmalık (birbirlerinin hatalarını kollamak, sol bizden sorulur deyip ayar vermek) sol partilerin en büyük hastalığıdır çünkü "ayar vermek" bir aydın hastalığıdır, egoyla, peygamberlik kültürüyle yani "şeyhlik"ten farkı olmayan bir hastalıktır.

Ve sol partilerin en ölümcül hastalığı (parti makamlarını, parti ikbalini, parti imkanlarını, partiyle kişiliğini dayatma) parti içi tartışmalara gömülmekten ülkeyi göremez hale gelmeleridir. Ülkeyi görebilecek diğerkâmlığın yerleşmemesi aydın hastalıklarının başında gelir, az bulunur. Ülkeyi görebilmek için kişi, koltuk, statü, çok şeyden fedakarlığı göze alabilecek üye sayısı sanıldığından çok azdır.

Bu saydıklarım sadece partilerin değil insan hastalıklarıdır, oysa böyle değil, asla değil, uygarlık, ilerici aydınlardan ve partilerden ve sivil kurumlardan sorulur, uygarlığımızı taşıyan bu yapılardır. Uygarlığımızın devamını sağlayacak olan da bu yapılardır.

BUNLAR BÜTÜN SOL PARTİLERİN VAZGEÇİLMEZ PROGRAMLARIYDI

Sağ partiler Allah deyip oy alıyor, sol partiler böyle değil. Oy alabilmesi için kitleyi bilinçlendirmesi lazım, ancak kitleyi bilinçlendirmek kasvetli bir aydın hastalığına (sıkıcı yazılar, sıkıcı toplantılar) dönüştürüldü. Tam tersine sol partiler daha çok göbek atmayı folkloru, dansı, toplu şarkı türkü söylemeyi, eğlenmeyi ön plana koymalı, bunun önünü açmak için bütün şubelerinde öğrencilere kurslar, beceri kazandırma kursları, gitar saz kursları, heykel sanat kursları, yoksul mahallelerde kadınlar iş kazandırma kursları açıp parti şubelerine girip çıkanları partiye yakın ve aşına kalabalık tutmaları şarttır, **ki bunlar elli yıl öncesinin bütün sol partilerin vazgeçilmez programlarıydı.**

Bir yandan ideolojik hısımlaşarak diğer yandan uygarlığın taşıyıcısı olamazsınız, tam tersine, sosyal eşitlik, sosyal adalet, hukuk, insan hakları ve ülkesine sahip çıkan aydınlar sadece bu yapılar içinde yaşar ve nefes alırlar.

Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bölgemizdeki etnik ve mezhebi savaşlardan sorumluyuz ve bölgemizin tek umuduyuz, siyasi beceriksizliklerimizle kökümüzün kazındığının farkına varmalıyız.

Ve geleceğe umudu ve insana güveni ayakta tutan gezegenimizin son canlılarıyız, bu yüzden, varlığımız, bağımsızlığımız, söylediklerimiz, siyasi tutumlarımız, siyasi mensubiyetlerimiz hayati önemdedir.

BUNCA SANSÜRE, BUNCA YENİLGİYE RAĞMEN BU NEŞE BU TOPRAKLARDA YAŞIYOR

İster inanın ister inanmayın, bu ülkenin enerjik, coşkun, muhteşem bir aydın gücü olduğuna inanıyorum, çünkü okuyor görüyorum, ister inanın ister inanmayın, bütün kalbimle çırılçıplak söylüyorum, içimdeki neşenin tarifi yok.

İçime sığmayan neşenin ne marşı yazıldı ne türküsü söylendi, içimdeki neşe henüz siyasi kayıtlara girmedi, henüz sanatını bulmadı, daha önce ne duyulmuş, ne söylenmiş bir neşe...

Bunca sansüre, bunca yenilgiye rağmen bu neşe bu topraklarda yaşıyor!

Asla unutmayın, harabeleri, yıkıntıları ihanetleriyle övünen bu kirli hesapçı siyasetlerin hepsi defalarca yan yana gelsin, topu gelsin **BU NEŞEYİ** yıkamaz.

Bir Altay atasözü: "**Şeytanın verdiği yiyeceklerle yaşayanlar şeytanın tebaası olur.**"

Şeytanların tebaası **BU NEŞEYİ** yıkamaz, çünkü şeytanın sofrasından zırnık koklamadık, bu sofradan zırnık ağızımıza sürmedik.

Kardeşlerim, biz bu neşeyi Tanrı Dağlarından, Taklamakan Çöllerinin kızgın kumlarından getirdik...

Kayaya basınca nalları damga gibi iz bırakan, kan terleyen semavi atlarımızın nallarından, su sızdırmayan masmavi kıl keçe çadırlarımızdan, bu neşeyi Sibiry kurtlarının kalbinden, Hazar'ın Karadeniz'in üstünden uçarak geçen nalları altın atlarımızla getirdik.

Tarih boyu tek neşesi savaştı bu milletin, o neşeyi, siyaset bilimine, partilerine, o neşeyi kalbimizdeki asli yerine koymadan, bağımsızlık mücadelesi veren bir siyaset bir yol bulamayız.

Dünyamızda sol partilerin zayıflayıp gettolaşmasını sebebi fikir ve ideoloji asla değil, **NEŞESİNİ** kaybetmesidir.

Neşemiz, bizim haysiyetimiz, onurumuz; neşemiz bizim tek altın madeni kimselerin elimizden almaya yeltenemeyeceği hazinemizdir.

Bu kadar uzun bir yazıyı okudunuz o halde seçim sonrası Türkiye'nin genel değerlendirmesini yapıp, ödülünüzü vereyim.

Vakti zamanında burunlu bir BMC kamyonu şoförü uzun yol için bir muavin alır yanına, muavin iş bulamamış çok fakir, kimsesizdir.

Mecburen bu ağır işe girer, ilk durak yerinde yemeği yerler, şoför, muavini kamyonun arkasına çeker tecavüz eder. Muavin ağlar bağıırır, yola devam, ikinci durak yerine gelirler, tekrar yemeği yerler, muavini tekrar çekip tecavüz eder, binerler arabaya, muavin zırl zırl feryat ediyor, şoför muavine döner:

"Niye bu kadar ağılıyorsun belki de hakkında en hayırlısı budur."

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkесinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentеш

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



