



# TÜRKİYE VEKÂLET SAVAŞI

Kayahan Uygur yazdı

## Türkiye vekâlet savaşı

29 Mayıs Çarşamba 2019 22:55



Türkiye’de kamuoyunun farkında bile olmadığı İsrail-Soros çatışması 2011 yılında başladı.

Geçen yazımda ayrıntılarına girmeden anlattığım Netanyahu-Soros kavgası, kişisel bir mesele değil. İsrail istihbaratı (derin devleti) ile diasporadaki liberal, küreselci akım arasındaki çok derin çelişkileri yansıtan ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir konu.

İsrail, 6 Eylül 2007 tarihinde Suriye’ye bir hava saldırısı yaparak El Kibar bölgesinde Kuzey Kore tarafından kurulmakta olan nükleer tesisleri yok etti. Aynı gün İsrail uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği ve Türk hükümetinin bunu protesto ettiği duyuruldu. O dönemde Türk hükümetinin İsrail uçaklarına bu operasyon için geçiş izni verdiği de konuşulmuştu.

“Kardeşim Esat” döneminde meydana gelen tüm bu olaylar ve ayrıntıları ABD’de geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Shadow Strike: Inside Israel’s Secret Mission to Eliminate Syrian Nuclear Power” (*Gölge Darbesi: İsrail’in Suriye nükleer gücünü yok etme gizli misyonu*) adlı kitapta anlatılıyor. Kitabın yazarı Jerusalem Post yönetmeni Yaakov Katz o dönemde büyük tepki yaratan bu saldırının aradan 7-8 yıl geçtikten sonra ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Çünkü bombalanıp yok edilen nükleer tesisler daha sonra IŞİD’in eline geçecek olan Deyrizor çölünün tam ortasında. Yazara göre bu operasyon yapılmasaymış, ani bir saldırıyla bu toprakları ele geçiren cihatçı teröristlerin elinde nükleer kapasite de olacakmış.

İsrail böyle bir durumun yaşanacağını tahmin etmiş miydi, ya da bazı ön bilgilere sahip miydi? Bu soruları sormadan önce

İsrail'in Suriye iç savaşındaki tavrına bakmak gerekir. Fransızların "Politique Etrangère" dergisinde İlan Greilsammer imzasıyla yayınlanmış olan bir makalede denildiği gibi İsrail hükümeti (ve derin devleti) Suriye'deki gelişmeler karşısında sessiz duruyordu fakat İslamcılarının kullanılarak Esat'ın devrilmesi fikrine şiddetle karşıydı.

## TÜRKİYE'DEKİ MEVZİLERİNİ TEKER TEKER KAYBETTİLER

İsrail, Esat rejimiyle Golan konusunda bile yıllar boyunca bir sorun yaşamamıştı ve onun yerine gelebilecek herhangi bir İslamcı hükümetin bölgedeki istikrar konusunda son derece yıkıcı ve tehlikeli sonuçları olacağı fikrindeydi. İsraili uzmanlar, ABD'deki demokratların (bu arada Yahudi lobisindeki liberal unsurların) desteklediği "İslamcılarını demokrasiye adapte etmek" projesini gerçekçi bulmuyordu.

İsrail, kendisiyle el altından, hatta açıkça çok iyi ilişkiler kuran Müslüman liderlerin bile kendi kamuoyları içinde şark riyakarlığıyla ağır bir antisemit propaganda yürüttüklerinin farkındaydı. Bu nedenle Arap Sokağı şiddetli İsrail düşmanıydı. Halkın ön planda olduğu demokratik rejimlerden tek amaçları koltuklarını kaybetmemek olan ve yığınları elinde tutan faşizan Müslüman liderlerle işbirliği İsrail için en iyi çözümdü.

Oysa Soros, Açık Toplum vakıfları, ABD'deki demokrat ve liberal kanat tam tersi zihniyettedirler. ABD'nin ve İsrail'in çıkarları için "ılımlı İslam" adı verilen bir konsept geliştirilmeli, değişik ülkelerde buna uygun partiler iktidara getirilmeye çalışılmalı, ılımlı güçler hatta bazen başka örgütlerin desteğiyle de olsa Esat rejimi gibi milliyetçi otoriter yapıları yıkmak için kullanılmalıydı.

Türkiye'de kamuoyunun farkında bile olmadığı İsrail-Soros çatışması 2011 yılında başladı. Türkiye'de İsrail derin devletinin has adamları Soros vakıflarından ve o vakıf çevresindeki liberal hareketten koparak AK Parti yönetimindeki otoriter eğilimi desteklemeye başladılar. Daha sonra ABD'deki liberal kanadın kullandığı FETÖ istihbarat cemaati muhalefete geçti. 7 Şubat 2012 MİT operasyonu bu iki kanadın iktidar içindeki kavgasını başlattı.

Sorosçular herkesin bildiği gelişmeler sonucu Türkiye'deki mevzilerini teker teker kaybettiler. Suriye'de İslamcı muhalefete destek veren AK Partililer 2016'da partiden Netanyahu ekibi tarafından tasfiye edilmiş oldular. Osman Kavala'nın tutuklanmasının Gaziantep'teki Suriyeli kamplarından dönüşü sırasında olması bile tam bir semboldür.

Sonuç olarak 24 Haziran seçimlerinden önce İsrail medyasında "bizim için en iyi tercih Ak Parti'dir" manşetleri okunuyordu. Netanyahu'ya muhalif Haaretz gazetesinde ise 13 Aralık 2018'de şu yazı vardı: "Neden Netanyahu, Erdoğan, Trump ve Orban Soros'tan bu kadar korkuyor?" Korkmalarına gerek yoktu, Netanyahu'nun kısa vadeli bekası sağlanmıştı.

## Kayahan Uygur

Odatv.com

kayahan uygur

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

