



Bir öğretmen neden fark yaratır

19 Haziran Salı 2018 23:00



Öğretmen İnce, ülkemizin içine düşürüldüğü bu kasvetli ortamda umutlarımızı yeşertti yeniden. Nicedir unuttuğumuz gülümsemeyi anımsattı.

Özal'a gelinceye dek (arada Celal Bayar var) altı Cumhurbaşkanımız oldu, hepsi asker. Devamında iki mühendis, bir hukukçu, bir iktisatçı, bir imam ve şimdi de adayımız ilk kez bir öğretmen: Muharrem İnce.

Öğretmen insanı ele alır. Genç insanı ve onun en yakınından, en uzağa çevresini. Bu anlamda öğretmen İnce'ye ve elbette yakın geçmişteki eylemliliğine baktığımızda gördüklerimiz nelerdir? ..

İnce; şöyle başladı söze: "**Bir çocuğu üç kişi kıskanmaz; annesi, babası ve öğretmeni..**"

Böylece her birimiz üzerindeki öğretmenimizin etkisini ifade etmiş oldu. Anne ve baba ile koşut.

Bu söz; okul sıralarına oturmuş, halen orada ya da yıllarca önce oralarda olmuş, şimdi; kim, ne, nasıl, nerede, olursa olsun; seçmen olan olmayan tüm yurttaşlara söylenen bir sözdü: "**Ben sizi kıskanmıyor, aksine kıvanç duyuyorum.**

Tanışıklığımızı, birlikteliğimizi, paylaşımlarımızı, öğrendiklerimizi ve öğrettiklerimizi, o güzel, o mutlu yıllarımızı hele bir anımsayalım" demek istiyordu. Kendi yaşamındaki öğrencilerini, yaşamında olabildiği öğrencilerini o yıllara çağırıyordu.

O denli saf, temiz, hesapsız, kitapsız, saygılı, sevgili, sadece fiziğin kuralları eşliğinde, doğayı ve toplumu anlamaya; olanı olanaklı olduğu ölçüde değiştirmeye çalışan bireylerdik... Şimdi; gelin bunu birlikte başaralım çağrısıydı.

Bu çağrıyı iletirken; daha önceki on iki Cumhurbaşkanı'nın, elbette dönemsel koşullar nedeniyle gereksinim duymadığı, gerek görmediği, önemsemediği, yol ve yöntemleri denedi, denemekte: Bunlardan belki de birincisi; kampanyaya parasal katkı çağrısı oldu.

Yıllar önce okullarda, öğrencilerden **"tebeşir parası"**, **"beden parası"**, **"kooperatif katkı parası"** adı altında sınıflarda, bir simit parası kadar da olsa, para toplanırdı. MEB'nin, okul idaresinin bu küçücük paraya o yıllarda gereksinimi yoktu kuşkusuz. Ama derin bir anlamı vardı: Aidiyat duygusu yaratmak, ortak kılmak, katkı almak, sahiplenmek, savunmak, korumak... Güçlü, geniş ve yaygın bir çember yaratmak.

Öğretmen İnce bunu sağlamak istedi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce; özellikle mitinglerde kitlelerin karşısında, onlarca yıldır o kürsüyü kullanan hatiplerden farklı bir yöntemi kullanıyor. Öğretmenliğini konuşturuyor. Sanki sınavtaymış gibi davranıyor.

Sınıfta öğretmen olmakla, sette ya da sahnede oyuncu olmak birbirine çok benzer.

KARNE GÜNÜ TAYYİP BEY'E DE NOT VERİYOR

Sınıfta öğretmen; aynı anda bütün öğrencileri görür; kim yorgun, kim uykusuz, kim hasta, kim aşık, kim aç hemen bilir. Ona göre davranır.

Öğretmen İnce; kitle ile arasını çok sıcak tutuyor. Bir orkestra şefi gibi yönetiyor topluluğu. Sorular soruyor.

"Beğenmedim" diyor. "Bi daha" diyor. **"Bu taraf"**, **"şu taraf"** diyerek kitleyi kendine çekiyor. Not veriyor, **"Olmuş olmuş, pek fenasınız"** diyor. **"Kimse duymasın, aramızda kalsın"** diyerek, bir içtenliğe, arkadaşlığa, sırdaşlığa işaret ediyor.

Karne günü Tayyip Bey'e de not veriyor. Olumsuzluklar **"on, on, on"** giderken bir olumluluktan söz ediyor, o alışkanlıkla kitle yine **"on"** derken, onları yanıltıyor. **"Olur mu... Sıfır, sıfır"** diyor.

Hepimiz biliriz; neredeyse her evlilik kız istemekle başlar. Kız isteyen oğlan tarafı; **"Allah'ın emri..."** diye başlar söze.

Öğretmen İnce de böyle başlıyor. Ancak, cümlenin devamı **"Peygamberin kavli ile"** diye devam edecekken, biz alışmış olduğunuz üzere böyle beklerken; İnce, **"halkımızın isteği ile cumhurbaşkanı olacağım"** diye bitiriyor. Kitleyi şaşırtıyor. O kız isteme odasının gergin haline böylece hep birlikte gülüyoruz. Bu an; **"Verdim gitti"** hayırlısıyla bitiyor.

Herkesin kalbinde bir yeri olan Yeşilçam'a götürüyor dinleyenleri; Kemal Sunal, Adile Naşit, İlyas Salman ile **"Paşa"** ve **"Tamam"** sözcüklerini anımsatıyor. **"Aldatma, aldatılma, Fetö'ya övgü, Fetö'ya sövgü"** görüntüleri, Tayyip Bey'in düştüğü durumların videoları ile miting alanlarını "Güldür Güldür"e çeviriyor.

Ülkenin bunca ağır, kasvetli, yaşamsal sorunları varken; adalet, hak, hukuk, çevre, sağlık, eğitim, eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi, savaş, barış, bütçe, para, işsizlik gibi sorunları varken, bu sorunların nasıl çözüleceği yanıt beklerken; bu gülme ve güldürme de ne oluyor ?...

CHP NE KADAR ÖVÜNSE YERİDİR

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki; bu gülme ve güldürme; ciddiyetsizlik değildir. Sorunları basite indirgemek hiç değildir. Tam tersine mizah yoluyla anlatmaktır. Mizah dediğimiz şey; zekadır, incelik, nüktedir. Bir küçük tümce ile tüm dünyayı anlatabilme becerisidir. Kendi deyimi ile; **"Taşı gediğine koyma"** halidir.

Öğretmen İnce; tıpkı sınıfta olduğu gibi; konuları sorunları, çözümleri herkesin anlayabileceği bir dil'le anlatıyor. Anlatırken; söze; **"Bizim köyde bir söz vardır"**, **"Rahmetli babam şöyle derdi"**, **"Size bir hikaye anlatayım"**, **"Şu iki şey ciğerimi dağladı"** gibi cümlelerle başlıyor. Tıpkı sınıfta olduğu gibi; kitleye harita gösteriyor. Güney Amerika'dan getirilen canlı siğirilerin izlediği yolu gösteriyor. Yeri geldiğinde; ciddiyetse, ciddi oluyor. Kars'ta hayvancılığı, Kocaeli'nde sanayii anlatıyor. Bankacılığı tartışıyor. Sanayide ve tarımda maliyet hesapları yapıyor. Eğitim, teknoloji, artıdeğer ana konusu.

Yeri geliyor efe oluyor, harmandalı oynuyor. Bu gidişle semah da döner. Çünkü o sınıftaki öğrencilerine baktığı gibi bakıyor topluma. Öğretmenler de böyledir. O sıralarda oturan herkes ama herkes eş, eşit ve sevilesidir.

Dik duruyor, meydan okuyor, kendine güveniyor: **"Seçim akşamı 50 bin avukatla YSK'nun kapısında olacağım."** diyor. **"Çık karşıma çık, gel karşıma gel, Her kuşun eti yenmez, sana meydan okuyorum, nerede nasıl istersen orada gel karşıma"** diyor. Tüm varlığını ortaya koyuyor: "Gel karşıma bi tartışalım, seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım" diyor.

Sahneye koşarak çıkıyor. Başında ya şapka ya baret ya da kalpak oluyor. Ceketini üstünde ise Türk bayrağı rozeti var yakasında, parmağında ise alyansı... Kolunda saati yok...

Öğretmenler böyledir; sade, temiz, örnek, ciddi, makaracı, bugünü değil, yarını, hatta yarından da yarını düşleyen, şiir yazan, sevgi dolu, sadece çocuğumuzu değil, ülkemizi de emanet edebileceğimiz biridir.

Her mitingi selfie çekerek bitiriyor. Çünkü bu sadece bir fotoğraf değil, birlikteliğimizin yaşam boyu elimizde olacak belgesi. Kitleye bu duyguyu veriyor.

Öğretmen İnce, ülkemizin içine düşürüldüğü bu kasvetli ortamda umutlarımızı yeşertti yeniden. Nicedir unuttuğumuz

gölümsemeyi anımsattı. Yarınlarımızın ne olacağını bilemiyorken, hayal kurdurdu topluma. CHP onu aday göstermekle ne kadar övünse yeridir.

Ali Balkız

Odatv.com

ali balkız

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

