



Tecavüzcüleri ve uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakmayı düşünüyorlar ama onların sağlıklarıyla ilgilenmiyorlar

29.03.2020



Salgın günlerinde üç genç yazarı, Barışları ve Murat Ağirel'i, düşünüyorum. Her şey on yıl önce yaşadıklarımıza ne kadar da benziyor. Yazarlar ve gazeteciler saçma sapan nedenlerle hapse atılıyor. Hukukun ve adaletin ortadan kalktığı bir karabasan tekrar etrafımızı sarıyor.

Belki de yaşadığımız yeni bir Ortaçağ'dır. Ortaçağ denince akla ilk, kelime anlamı soruşturma olan Engizisyon geliyor. Engizisyon'u, Latincesi "**inquisitionem**", kabaca üç döneme ayırmak mümkün. İlk dönem Ortaçağ Engizisyonu'dur. Bu dönemde düşman, salgın hastalıkların da sorumlusu sayılan cadılar ve heretik akımlardır. Genel kanının aksine bu dönemde idam ve işkenceye, diğer dönemlere nazaran çok daha az başvuruluyor. Adı Umberto Eco'nun romanı "**Gülün Adı**"nda da geçen ünlü Engizisyoncu Bernardo Gui bile yürüttüğü 1000 soruşturmada sadece 42 idama karar veriyor. Döneminde herkese korku salan Gui'nin yarattığı terör daha sonra yaşananların yanında pek sönük kalıyor.

İkinci dönem İspanyol Engizisyonu dönemidir. Bu dönemde İspanya'yı yönetenlerin asıl amacı İber Yarımadası'nı Yahudilerden ve Araplardan arındırmaktır. Roma'nın ve Papa'nın soruşturmalar üzerinde fazla bir etkisi olmadığı biliniyor.

Bugünü hatırlatan üçüncü dönem ise Roma'nın Protestanlığa ve Reform hareketine tepkisi üzerine yükseliyor.

Diğerlerinden daha sert geçen bu dönemde Vatikan meselenin üzerinde kurumsal olarak duruyor. Bunun en önemli nedeni matbaanın etkili bir biçimde kullanılmaya başlanmasıdır. Roma ne yaparsa yapsın eleştirel fikirlerinin halk içinde yayılmasını ve farklı dillere çevrilen Kitab-ı Mukaddes üzerindeki tekelinin kırılmasını engelleyemiyor. 1542 yılında III. Paulus "**Licet ab inito**" isimli fermanla altı kardinalin yönettiği Roma Engizisyonu'nu kuruyor. Kardinalerin görevleri arasında farklı düşüncelerin yayılmasının en önemli aracı sayılan kitapla mücadele de var. Tarihteki ilk yasak kitap listesi hazırlanıyor. Listeyi hazırlayan kurulun başındaki Kardinal Gian Pietro Carafa, sonradan IV. Paulus adıyla Papa seçiliyor.

Bu dönemle birlikte Engizisyon ve kitap beraber anılmaya başlıyor. Kitap varsa soruşturma da vardır. Engizisyon işini titizlikle yapıyor. Hazırlanan listede sadece kitap isimleri yok. Yazarlar da listeleniyor. Bazı yazarların bütün kitapları, hatta bu yazarları yayımlayanların bütün bastıkları kitaplar yasaklanmak isteniyor. Mesele o kadar önemseniyor ki Trente Konsili'nde kitap sansürü üçüncü ve son oturumun başlığı seçiliyor. Bugün Barışları ve Murat Ağirel'i hapse atan zihniyet tarih boyunca ilk kez Engizisyon ile birlikte ete kemiğe bürünüyor.

SIZINTI NASIL BAŞLADI

Muhtemelen daha önce yazdım ve umarım ki bir daha anlatmak zorunda kalmam, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile ilk karşılaşmam "**Sızıntı**" sayesinde olmuştu. Kırmızı Kedi olarak Wikileaks belgeleriyle ilgili bir kitap istiyorduk ve genç Barışlar yazacaklarını söylemişlerdi. Hedefimiz kitabı Wikileaks belgeleri gündemdeyken yayımlamaktı. Sabırsızdık ve ne yazık ki Engizisyon çarkının dönmeye başladığının farkında değildik. 12 Şubat 2011'de Barış Pehlivan ile konuştum. Kitabı 15 Şubat'ta teslim edeceklerini söylediğinde çok sevindiğimi dün gibi hatırlıyorum. Tıpkı 14 Şubat'ta başlayan Odatv Operasyonu ile tutuklanıp hapse atıldıklarını hatırlamam gibi.

Kitap varsa soruşturma da vardır. Barışların yargılanma süreci Engizisyon'a bile rahmet okutuyordu. Fetullahçı polislerin yerleştirdiği sahte "**kanıtlar**", iftiralar, Zaman ve Taraf gibi paçavraların yalanlarıyla yargıldılar. Kitaptan tam bir yıl sonra haber alacaktık. Doğan Yurdakul'un eşi Güngör Yurdakul'un cenazesinde Barışların kitabı hazırladıkları kulağımıza fısıldandı. Fetullahçı çetenin her önüne gelene azgın köpek gibi saldırdığı, çok az insanın ses çıkarabildiği günlerdi. Barışlar o her zamanki kibarlıkları ve diğerkamlıklarıyla kitabı yayımlamaktan vazgeçmişsek durumu anlayışla karşılayacaklarını iletmeyi de ihmal etmemişlerdi. Türk aydın geleneğinde dik durmak kadar nezaket de esastır.

"**Sızıntı**"nın yayımlanma hikayesi aslında başlı başına bir kitap. Duruşma aralarında kapak tartışmaları, itiş kakış esnasında jandarmaların üzerinden verilen notlar, kaş göz işaretleriyle yapılan editörlük çalışması, cezaevinden gönderilen metni kitap haline getirirken verilen emekler, şimdilerde demokrasi havarisi kesilen FETÖ'cü çeteye karşı sürekli tetikte durma ve kitap yayımlandıktan sonra başa gelebileceklere sessizce hazırlanma... Evet, Engizisyon kitapla birlikte ortaya çıkmıştır ama unutmamak lazım ki onun sonunu hazırlayan da kitap olmuştur.

Engizisyon hukuku gerçeğe ilgilenmez, adalet diye bir kaygısı yoktur. Engizisyon için mahkeme yeni bir gerçek ve yeni bir düzen inşa etmek için gereklidir sadece. Önce karar verilir, ardından yargılama yapılır. Bu yüzden Engizisyon'un sanığa ilk sorusu hep "**Neden burada olduğunu biliyor musun?**" olmuştur. Kumpaslar esnasında hakimlere "**Benim suçum ne?**" diye feryat eden insanlar geldi değil mi aklınıza... Her iki Barış da "**suçlarının**" ne olduğunu, neden mahkemeye çıkarıldıklarını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden hep habercilik yaptılar, gerçekleri halka ulaştırdılar; mahkemeler üzerinden kurgulanmaya çalışılan dönemin "**hakikatleri**"ni yıkan yazılar ve kitaplar yazdılar. "**Sızıntı**" ve "**Mahrem**" devlet aygıtının FETÖ tarafından ele geçirilmesine karşı birer çığıktı. "**Metastaz**" ise kaos döneminde FETÖ'den boşalan yeri doldurmaya çalışan diğer tarikat ve güç odaklarına karşı net bir itiraz... Kitabın ismine karar vermek için toplandığımızda durumun ölümcül bir kansere benzediğini, FETÖ tehlikesinin farklı isimlerle ve farklı biçimlerde tekrar nüksettiğini konuşmuştuk. Yeni felaketi en iyi anlatan kelime "**metastaz**" idi. Hastalık başka yerlere sıçrayarak devam ediyor, bu gidişat Engizisyon zihniyetini de tekrar güçlendiriyordu.

"**Metastaz**" yayımlandığı tarihten itibaren çok okundu, çok tartışıldı. Yazılanları kimse yalanlayamadı ama tehditlerin ve gözdağlarının ardı arkası hiç kesilmedi. Geldiğimiz noktada iş Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yeniden hapse atılmasına kadar vardı. Bu kez Murat Ağırel de içeride. Engizisyon zihniyeti Türkiye'yi saran ölümcül salgın karşısında tecavüzcüleri ve uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakmayı düşünüyor ama hayatları boyunca etrafımızı saran çürümeye itiraz etmek için yazı yazmak dışında bir iş yapmamış bu genç insanların sağlıklarıyla ilgilenmiyor. Çürümenin boyutunu göstermesi açısından anlamlı bir tercih...

GERÇEĞE DUYULAN İHTİYAÇ

Bir keresinde yabancı bir yazarın günümüzü anlatmak için "**İsa Peygamber dirilse ve Kitab-ı Mukaddes'i yayımlatmak istese yayıncı bulamaz**" dediğini duymuştum. Başka yerleri bilmem ama şükürler olsun ki Türkiye'de durum böyle değil. Namık Kemal'den, Tevfik Fikret'den ve daha nice isimden beslenen, Cumhuriyet Devrimi'ne yaslanan büyük bir gelenekten güç alıyoruz. Türk aydını baş eğmez; çalışkan ve üretkendir. Barışların da üretmeye devam ettiklerine eminim. Tutuklanmadan önce metastazdan sonraki aşamanın ölüm ve enkaz olduğunu söyleyip güldüklerini hatırlıyorum. Eminim şimdi cezaevinde karşılaştıkları en büyük sorun bu büyük çürümeye verilecek ismi bulmaktır. Peki, biz mi ne yapıyoruz? Kitaba inanıyor ve tekrarlıyoruz... "**Veritas vos liberabit**". Engizisyon zihniyeti ne yaparsa yapsın, etrafımızı saran çürümeye karşı gerçeğe ihtiyaç duyduğumuzu, gerçeğin eninde sonunda bizleri özgür kılacağını biliyoruz.

Haluk Hepkon

Odatv.com



Haluk Hepkon



Diğer Yazıları

Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız

26.11.2020

Tecavüzcüleri ve uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakmayı düşünüyorlar ama onların sağlıklarıyla ilgilenm...

29.03.2020

Atatürk için "Yahudi dönmesi" hikayesini nasıl uydurdular

17.10.2018

Hayatında trafik polisi dışında polis görmemişlerin içi boş övünmelerine kulak asmadı ama...

10.09.2017

Balyoz şerrinden çıkan hayır

19.10.2016

Altanlar ne zaman muhalif oldu

18.09.2016

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

