



Aleviler bu tuzağa düşmeyecek

01.09.2017



Adalet salt hukukun, eşitliğin, insan haklarının, yaşamın değil, aynı zamanda Atatürk'ün dediği gibi ülkenin **yani mülkün de temelidir...** Dibimizdeki Irak-Suriye gibi İslam ülkelerini incelediğimizde görüyoruz ki, adaleti kaybeden halklar, daha sonra ülkelerini de kaybetmektedir...

Çünkü emperyalizm, öncelikle hedef aldığı ülkenin sosyal gerçekliğine ve çelişkilerine bakmakta, bölme planlarını da o çelişkiler üzerine bina etmektedir. O nedenle hiç kuşumuz olmasın ki, emperyalizmin Alevi-Sünni çelişkisi üzerine de bir planı vardır ve o plan şu an, Türkiye sathında devrededir.

Ancak biz, bu emperyalist planın ülkemizde de devreye konulmasından çok, AKP'nin, bu plana yardımcı olurcasına inançta adaletsizliği derinleştirmesine tepki gösteriyoruz. **Özellikle AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, iktidarını bu çelişki üzerine bina etmesini son derece tehlikeli buluyor ve kendisine bir çağrıda bulunuyoruz: Sn. Erdoğan; mezhepçilikten vazgeç, bölücülük yapma, emperyalizmin ülkemizi bölme planına yardımcı olma! Birliğimize ve ülkemize kıyma!**

Çünkü mezhepçilik; bölücülük... Adalet ise; demokrasi ve mutluluk demektir.

Adalet, hırsızlığın da panzehiridir...

Hırsız cezalandıramazsak, ulusal bütünlüğümüzü sürdüremeyiz. Çünkü hırsız önce mafya, sonra siyasetçi, daha sonra da diktatör olmaktadır! Diktatörün ilk işi ise adaleti kötürüm edip, yargıyı işlevsiz kılmaktır. Hırsızın derdi para, diktatörün derdi ise saltanattır. Onların yurdu, memleket aşkı, adalet duygusu, dini inancı, maneviyatı yoktur...

Bugün "**beka sorunu yaşıyoruz**" diyerek gerçeği itiraf edenler, "öyleyse adaleti tesis edelim" dediğimizde kıyameti koparıyor, yasa tekliflerini reddediyorlarsa bu tavır; "çıkarmı bozulmasın da, ülke batarsa batsın" demektir...

Genel anlamda adaletin yerle yeksan olduğu ülkemde, diğer alanlarda öyledir. "**İktidar yolunda her şey mubah**" diyen siyasi anlayışın fırsatını bulduğunda inanç kavramını kullanması ve itibarsızlaştırması kaçınılmazdır.

Bu bağlamda mevcut iktidar da, gerek ilk iktidar olduğu aşamada, gerekse iktidarını sürdürdüğü tüm süreçlerde **inançta adaletsizliği ilke edinmiş**, hoyratça kullanmış, benzerlerinde olduğu gibi iktidarda kalmasını, **inancın istismar edilmesi ilkesine** dayandırmıştır...

Yani; din istismarı yoksa AKP de yoktur!

Hükümetin, dini istismarı için kullandığı temel kurum ise DİB'dir.

Gerçekten hükümetler, özellikle de AKP hükümetleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nı (DİB) kullanmakta sınır tanımamış, iktidarının temel direklerinden biri haline getirmiş, paraya boğmuştur... DİB Başkanına mafya lideriymiş gibi zırlı araç tahsis etmiş, devlet protokolündeki yerini 10. Sıraya yükseltmiş, kuruma, 2017 yılı bütçesinden yaklaşık 6,8 milyar TL ayırmıştır. Bu miktar; **onbir** bakanlığın bütçesinden daha fazladır.

İnancın kamu bütçesinden finanse edilmesi, laikliği kamusal alandan kovmuştur. İslam ülkelerini yönetenler, halklarına hizmet etmek yerine gütmek amacıyla laiklik yerine dinciliği seçmiş, özel alan olan dini hayatı kamusal alan saymış, bütçe ayırmış, din adamlarını maaşa bağlamış, inançta adalet ilkesini katletmiştir.

Oysa Atatürk ve arkadaşları Diyanet Reisliğini kurarken; **“laiklik ilkesi doğrultusunda**, bütün siyasi görüş ve düşüncülerin dışında kalarak, milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinmesini” istemişlerdir.

DİB’na bu görev tanımı üzerinden baktığımızda; kuruluş ilkesinden ve kamu kurumu niteliğinden savrulup, **yasadışı bir örgüt** konumuna evrildiği görülmektedir.

Örnek olarak;

- “Laiklik ilkesi doğrultusunda, milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinmesi” zorunlu olan DİB, laiklik ilkesine karşı cepheden savaş vermektedir.
- Dine değil, mezhep fanatizmine ve İŞİD zihniyetinin üremesine hizmet etmektedir. Ahlakı değil, ahlaqsızlığı, yolsuzluğu özendirir.
- Çalışanlarının tamamını Sünni yurttaşlar içinden seçmekte, hizmetli kadrosuna dahi Alevi personel istememektedir. Bu durumda; **“ey devlet, neden Alevi ve diğer inanca sahip yurttaşlardan aldığın vergiyi DİB’na tahsis ediyorsun”** sorusu havada kalmaktadır...
- **İbadet işleri** yerine siyaset yapmış, birleştirme yerine bölmüş, birine yağdırıp diğerlerine; **“asimile olup bize benzemezsen, partimize oy vermezsen seni tanımıyorum, hizmet vermiyorum”** demiştir...
- **“Cemevi ibadethane değildir”** diyerek **“cemevi cübüşevidir”** diyenleri onaylamış, toplumsal fay hatlarımızdan biri olan bu yarayı tedavi etmesi gerekirken kanatmış, fay hattına dinamit yerleştirmiştir.
- Ahlaki değerleri ve **“edep yahu”** diyen din adamlarını dışlamış, dün Cemalettin Kaplanların yuvalandığı bir kurum niteliğindeyken, arkasından Fetö ihanetiyle karşı karşıya kalmamızın en temel sorumlusu olmuştur.
- Fetöcü bürokratlar, çoğunlukla Diyanet’te yuvalanmış, diğer kurumlara geçiş için Diyanet güzergâhını kullanmış, bakanlıkları bu güzergâhtan geçerek ele geçirmiştir.
- “Fetö ihaneti” diyerek başımızın etini yiyenler, **dinci ihanet şebekelerinin neredeyse tamamının geçmişte Diyanet personeli olduğunu ve o bataklıkta semirdiğini unutmuştur...**

Diyanet, laikliği, ahlak temelli din anlayışını, Aleviliği ve diğer dini kabulleri dışlamıştır. Mezhepçi katliamların dolaylı faili olarak gördüğümüz DİB, yapısı ve işlevi itibarıyla mutlaka sorgulanmalıdır.

“Laik devleti” savunan CHP, **“laik devlette Diyanet olmaz, devlet, dini-mezhebi finanse etmez”** ilkesinden hareketle, Diyaneti lağvetmeyi programına almalı, **şahsi ve kurumsal kanaatimize göre ise ihya olması mümkün olmayan bu kurum kesinlikle kapatılmalıdır!**

Kısaca ülkemizde; inanç, adalet, eşitlik ve insani değerler ayaklar altındadır ve bu siyaset anlayışı sürdürülebilir değildir... Mezhep karşıtlığı ve gerilimi üzerine inşa edilen siyaset, bir süre AKP gibi partilerin iktidar olmasını sağlasa da, nihayetinde emperyalist beklentileri beslediği kabul edilmelidir.

Camilerin durumu Diyanetten farklı değildir...

“Yüksek bürokrasinin ve siyasilerin namaz kıldığı camiler dolup taşarken, taşra ve kenar mahallelerde bulunan camiler neden bomboş” diyerek düşünmeli ve sorgulanmalıdır...

Kabul edelim ki, din ve cami bu hükümet eliyle yozlaştırılmış, çıkar kapısı haline getirilmiş, itibar kaybetmiştir! Hak, samimi inançlı yurttaşların ibadetini kabul etsin ama camiler, özellikle büyük kentlerde ibadet amaçlı değil, seçim

süreçlerinde parti merkezine dönüşmüştür.

İktidar, cami imajını, en çok da toplumsal muhalefetin yükseldiği süreçlerde kullanmıştır. İktidara karşı yükselen tepkinin **Gezi Parkı** adıyla bir araya geldiğini gören AKP Genel Başkanı paniğe kapılmış, derhal cami kartına sığınmış, muhalif gençleri; "**camide bira içtiler, ayakkabılarıyla girdiler**" diyerek iftiraya başvurmuş, yedi genç kardeşimizin katline neden olmuştur...

"Bal tutan parmağını yalar" deyiminde olduğu gibi dini kullanan ihya olmuş, kullanmaya karşı çıkan dindar yurttaş dışlanmış, cezalandırılmıştır.

İlahiyatçılar, siyasi yolsuzlukların kitabına uydurulması adına görev almış, "**yolsuzluk yapana hırsız denmez**" diyen Hayrettin Kahraman örneğinde olduğu gibi, yolsuzluklara hadis uydurmaları için özendirilmiştir. Vicdanını satıp Allah'a şirk koşan hocalar abat edilmiştir.

İMAM HATİP OKULLARI

2002-2003 döneminde imam hatip lisesinde okuyan öğrenci sayısı 71.100, okul sayısı 450 iken; "**dindar ve kindar nesil yetiştirme**" planı çerçevesinde yürüyen süreçten sonra 2015-2016 döneminde öğrenci sayısı 870 bine, okul sayısı ise 1149'a çıkmıştır.

Devlet, eğitimde dinselleşmeyi dini vakıflarla da desteklemektedir. En büyük problem yaş oranının düşmesi ve bu okulların sayısının artmış olmasıdır. Dincilik sadece devlet okullarıyla değil; Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, Hayrat Vakfı, Hizmet Vakfı vb gibi vakıflar üzerinden de artarak devam etmektedir.

MÜFREDAT VE ZORUNLU DİN DERSLERİ

Devlet, 12 Eylül'ün kalıntılarından biri olan zorunlu din dersini, **Alevilere zulmetme sopası** olarak kullanmaktadır. Sünni inanın kabulleri "**zorunlu ders**" olarak okutulmakta, ders notuna tabi tutulmakta, okul bitirme puanına yansıtılmaktadır. Bu haksız sistemi reddeden özellikle Alevi çocukları, sistemin dışına itilerek geleceği karartılmak istenmektedir!

Evde farklı, okulda farklı inanışa zorunlu kalan çocuklarımızın psikolojileri bozulmakta, evde ve okulda yalana başvurmaya, inanıyormuş gibi görünmeye zorlanmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarını kendi din veya felsefi görüşleri doğrultusunda yetiştirme hakkına saygı duyulmamakta, yargı kararları ve AİHM'nin bütün uyarıları (1) yok sayılmaktadır.

Din ve ahlak dersi süresinin, fen derslerini neredeyse ikiye katladığı halde araştırmalar, bir yandan ahlaki çöküntünün hızla arttığını, diğer yandan dünya eğitim kalitesi sıralamasında diplere indiğimizi göstermektedir. Belli ki, gençlerimiz, ne okutulduğuna değil, rol model olarak gördüğü, özel uçaklar ve koruma ordusuyla dolaşan üst düzey siyasilere özenmektedir...

Yazar Levent Gültekin müfredat tartışmalarına dair şöyle demektedir; "mesela sen sarayda oturuyor, 5 milyonluk makam aracına biniyor **fakat** cihat dersi koyuyorsun. Niye koyuyorsun cihat dersini; nefis terbiyesi için... Cihat insanların nefislerini terbiye ediyorsa seninkini niye terbiye etmedi? Sen 40 yıl boyunca cihat okudun, ben biliyorum."

"Eyyy" diye seslendiğin hiçbir Batılı siyasetçi cihat ders almıyor ama pazar alışverişini kendisi yapıyor, makamına bisikletiyle gidiyor... Peki, 40 yıl cihat dersi alan sen?

Bürokrasi...

Devleti yönetenler, bürokrasiyi adaletsiz davranmaya zorlamış, itiraz edenleri kapı dışarı etmiştir... Mezhepçiliği teşvik eden yöneticiler, başlıca üç konuda akıl almaz mağduriyetlere neden olmaktadır:

1- Devlet kavramı ortadan kaldırılıp, iktidar her alanın tek belirleyicisi haline geldiği için genel ve yerel yönetim sorumluları el ele vermiş, imar değişikliği yaparak kent merkezlerindeki en gözde park ve yeşil alanları cami ve

müftülüklere ayırmıştır.

2- İl Özel İdareleri, kamusal gereksinim için tahsis edilen bütçeyi, bir mezhebi mensubiyete tahsis etmekle kalmamış, diğer inançların mekânlarını, ritüellerini tanımamış, kıskırtmış, mezhep gerilimini teşvik etmiştir. Kamu görevlileri Alevi köylerinde yaşayan insanlara dönüp, **“oy vermezseniz yol, su, kanal, okul gibi ihtiyaçlarınız için devlet yardımı beklemeyin”** diyebilmiş, çok sayıda Alevi köyü birçok kamu hizmetinden mahrum edilmiştir.

3- Kamuda işe alımlarda Alevi gençlerinin kimi kurumlarda istihdamına alenen yasak uygulanmış; yazılı sınavı başarıyla geçen çocuklarımız mülakatlara gelince, “nerelisin, namaz kılar mısın, Ramazan orucu tutar mısın” sorularıyla elenmiştir. Savcılık sınavını birincilikle kazanan yakınım, bu uygulamanın sadece bir örneğidir...

Özetle;

İnanç alanı; inançsızlık, adaletsizlik, gerilim ve emperyalist beklentilere zemin hazırlamaktadır.

Toplumsal fay hatlarımızdan biri olan mezhep çelişkisi derinleşmektedir.

Hükümetin yaklaşımı, bireyin ülkesine umut ve sevgiyle bağlanmasına engel olmaktadır.

Batı'ya göçü hızlandırmaktadır...

Bunca olumsuzluğa karşın bir gerçeği ifade etmeden geçmeyeceğim:

Ne yolsuzlar umutlansın, ne de emperyalist işbirlikçiler... Aleviler, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının örgütleme çalıştığı tuzağa düşmeyecek, eline silah almayacak, mezhep boğazlaşmasının tarafı olmayacaktır.

Demokrat ve laik kesimlerle dostluğu, kardeşliği daha da pekiştirecektir...

Çünkü Aleviler, Atatürk Türkiye'sinin çağdaş geleceğine, muasır medeniyet hedefine, “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine inanır, insanı kutsar, yaşamı değerli bilirler...

Murtaza Demir

Odatv.com

(1) AİHM, Mansur Yalçın ve Diğerleri-Türkiye (Başvuru No. 21163/11) davasında oybirliğiyle, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 1 Numaralı Protokolü'nün 2. maddesinde yer alan eğitim hakkını ihlal ettiğine karar verdi.



Murtaza Demir



Diğer Yazıları

Belediyenin 2 binden fazla kiralık aracı nerede

04.04.2019

13 Maddede AKP'nin ve seçimin özeti

23.03.2019

Sivas Katliamı da Yeni Zelanda Katliamı da aynıdır

19.03.2019

Erdoğan'ın makam hırsına olta yemi olmamalıydı

15.03.2019

Gidenlerin bedelini nasıl ödeyeceğiz

11.03.2019

Avusturya din devrimi yaptı

05.03.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentеш

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



