



Zaman gazetesinden Ahmet Dönmez itiraf etti: “Evet çaldık”

09.05.2020



“Şimdiye kadar kaç sınava girdiniz” desem sanırım çoğunuz hatırlamaz. Örneğin okul demek sınav demektir; okul sonrası da farklı mı, çalışmak istediğiniz kuruma göre sınavlardan sınav beğenirsiniz adeta. Onun için sınavların hayatımızda epeyi bir yeri var. Sonra hayatın kendisi, yaşanan her gün alınan ve alınmayan dersler de birer sınav değil mi sanki?

Bakara Suresinde insanların korku, açlık, bir parça mal, can ve ürünlerden imtihan edileceği söylenir. İşte bu sınavı geçenler ebedi hayatla, cennet ve cehennem ile karşılaşacaklar dolayısıyla sınavın mükâfatını yaşayacaklardır; inanç bunu söyler en azından. Dolayısıyla diyebiliriz ki bir Müslüman’ın hayatı boyunca aklından çıkarmaması gereken temel mesele “ilahi sınav” gerçekliğidir. Peki ya bu sınavda birileri “hırsızlık” yapar, imtihanı geçmek adına “usulsüzlüğe” başvurursa ne olacak?

Soruya sebep olan durumu çok yönlü düşünebiliriz. Görünürde dilinden ilahi kelimeleri düşürmeyen, bütün ritüellerini neredeyse eksiksiz yerine getiren ve fakat dünya ya da “dava” menfaatleri uğruna hakka giren, başkasının emeğini, mülkünü çalan insanlardan bahsediyorum. Uzaktan bakıldığında “sınavın” gerekliliklerini yerine getiriyormuş gibi gözükün, fakat yanına yaklaşıldığında içinden kimi zaman bir trol, kimi zaman bir tetikçi, hakka giren, iftira atan, başını yolsuzluktan kaldıramayan kimseler bunlar. Bunlar öyle çok ki, hem de tarihten bu yana. Düşünün Peygamber adına binlerce söz uydurmuşlar; Müslüman bunlar.

Sınav, hırsızlık ve din konusunun özellikle İslam inancında önemli bir yeri var. Bir defa söylediğimiz üzere dünyaya “ilahi imtihan” için geliyoruz ve açık ayetle (Maide 38) hırsızlık yasaklanmış; hırsızlık yapanın eli kesilir denmiş. Hırsızlığı basit anlamıyla düşünmez isek, bize ait olmayan her hakkın gaspını bu kapsamda değerlendirebiliriz. O halde zulmün her türlü hırsızlıktır. Bu, meselenin üzerinde önemle düşünülmesi gereken teorik yanı. Ben şimdi sizle bugünlerde konuşulan bir başka güncel “hırsızlık” olayından bahsetmek istiyorum.

Olayın muhatabı Cemaat, namıdiğer FETÖ!

O GÜNLERDE HÜSEYİN ÇELİK’İN SÖYLEDİKLERİ

Hatırlanacağı üzere cemaatin ikinci iktidar gibi yaşadığı yıllarda sınav sorularının cemaat mensuplarına verildiği, bu nedenle sınavların güvenilirliğinin kaybolduğu ifade edilmiş, bununla ilgili bazı tartışmalar yaşanmıştı. Pek tabii o günlerde siyasal iktidar bu iddiaları reddetmiş ve hatta kimi isimler cemaati açıktan savunmuştu. Örneğin o günlerde AKP Genel Başkan yardımcılığı yürüten Hüseyin Çelik şöyle demişti:

“Türkiye’de zaten yağmuru da cemaat yağıdırıyor, karı da cemaat yağıdırıyor. Biliyorsunuz fırtına olunca da cemaat çıkarıyor. Bu bir moda oldu. Birisi bir şey yapmış olacak, bunu ciddiye bile almak mümkün değil. Geçin bunları”

Fakat meselenin geçilecek gibi bir yanı yoktu, mızrak o kadar büyüktü ki çuval onu almıyordu. Nerdeyse her sınavda benzer iddialar dile getiriliyordu çünkü. Sonunda olan oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali

Demir hakkında "FETÖ" üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenleyerek dava açtı. İddianameye göre ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruları sızdırılmış, daha açık bir ifadeyle "çalınmıştı."

O günler ve sonrasında Cemaat bu iddiaları hep yok saydı ve hatta yalanladı. Olmaz böyle şey denildi; neticede hırsızlık ile ilgili açık ayet vardı, Peygamberin "**Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim.**" sözü konuşuluyordu sohbetlerde. Lakin geçtiğimiz günlerde Zaman gazetesinde yıllarca muhabirlik yapmış bir isim Ahmet Dönmez, sözünü ettiğimiz hırsızlık olayına açıklık getiren bir yazı yazdı ve aynen şöyle dedi: "**Kesin konuşuyorum, evet. Çünkü 'soru çalma' iddiaları gerçek, biliyorum. Bilen başka binlerce insan gibi... Geç de olsa öğrendim.**"

O bilen binlerce insandan bazılarıyla doğrudan konuşmuştu gazeteci Dönmez. Örneğin o isimlerden biri şöyle konuşmuştu: "**...Bir arkadaş GATA'ya girecekti. Sorular verildi. Ancak arkadaş kabul etmedi. Sonra da sırf bu yüzden Hizmet'le ilişkisini kesti.**" Hatırlayalım o günlerde askerlerin rahatsızlıkları sebebiyle GATA'ya kaldırılmasını "bu işte bir GATA kullı" var diyerek eleştiriyordu Fethullah Gülen. Meğerse asıl GATA külli başka yerde dönüyormuş.

Yine o isimlerden başka biri de 23 yıldır cemaat içerisinde bulunduğunu ve soru çalma hadisesinin bizatihi tanığı olduğunu söylüyordu Ahmet Dönmez'e. Zira o soruları çalarak öğrencilere veren isimlerden birisi de kendisidir. "**İçinde olmasam**" diyordu malum kişi, "**konduramam, komplo teroisi derdim ben de, fakat yüzde yüz gerçek hatta bunun bir isimi bile var: Fetih okuma**"

AYNI KUR'AN "HIRSIZLIK YAPANIN ELİ KESİLİR" DİYORDU AMA KİME DİYORDU

Anlaşılan "Fetih okuma" soruların ulaştırılma sürecinde kullanılan bir şifreleme ifadesiydi. Birisi ile ilgili "**bu arkadaşta fetih okunacak mı ya da bu arkadaş Fetih okudu mu**" sözleri geçiyorsa bilinmeliydi ki kastedilen sorulardır. Soruları alan kişi cevapları fethetmişti o zaman.! Soruları vermenin de bir kriteri vardı, öyle herkese verilmezdi, soruyu alacak kişinin güvenilir olması gerekiyordu; sonra cemaatin bir kariyer planlaması vardı. Ve tabi meselenin bir de "dini boyutu."

Fetih okunmadan önce okunacak bir yemin metni vardı, öncelikle bunun okunması gerekiyordu. Ayrıca yemini okuyacak kişinin abdestli olması gerekiyordu ve elbette Kuran'ın da olması gerekiyordu, onu da zaten yemini yaptıracak kişiler getiriyordu. Aynı Kur'an "**hırsızlık yapanın eli kesilir**" diyordu ama kime diyordu! Anlaşılan "hırsızlar" o ayetten muaf tutuyordu kendilerini. Ya da her hırsızlık, hırsızlık sayılmazdı. Hüküm önünde herkes eşitse de bazıları daha eşitti. Bütün bunları anlatan kişi Cemaat mensubuydu, aslında herkesin bildiği sırrı ifşa ediyordu.

Yine gazeteci Dönmez'e konuşan isimlerden bir başkası da, askeri okullar başta olmak üzere KPSS, YDS, ALES ve diğer sınavlardan da soruların geldiğini söylüyordu. "**Benim birimimde adı geçen herkesle yüzleşmeye hazırım**" diyordu Polat -müstear isim-. Fakat o, yaşananlardan çok rahatsızdı; "**Bizim yatacak yerimiz yok.**" diyordu. Peki, o günlerde neden itiraz etmemişti, nasıl olmuştu da bu "günahı" işlemişti. Bu soruya da şöyle yanıt veriyordu Polat:

"O dönem böyle düşünmüyorduk. 'Savaştaydık'. 'Cihat ediyoruz, zamanında onlar çaldı, şimdi biz çalıyoruz' diyorduk. 'Allah rızası için' diyorduk. Kendimizi rahatlatıyorduk. Ancak şimdi o akvaryumdan çıkınca anlıyorum yaptıklarımızın vahametini. Düşünün, Ümraniye'de bir yurt yapılıyor. Esnafın metrekare başına bir maliyet üstleniyor, aralarında para toplayıp o yurdu yaptırıyorlar. Biz o yurdun bilmem ne katında 'Fetih okutuyoruz'...

Halil Müstear isimli Cemaat üyesi bir öğretmen de soruların çalınması olayını sonradan duyduğunu fakat buna inanmadığını söylüyordu Ahmet Dönmez'e. Oysa sorular bazı branşlarda 12-13 bazılarında ise 7-8 yıldır çalınıyordu. Halil, ilk olarak bu iddiaları reddetmişti lakin sonrasında olayların gerçek olduğunu öğrenmiş ve bir toplantıda bağlı bulunduğu kimseye tepkisini şöyle dile getirmişti: "**Hocam bunu nasıl yaparsınız, bu 72 milyon insanın hakkına girmek değil mi? Bu kesinlikle caiz değil. Buna kimse fetva veremez**' dedim. Başımızdaki arkadaş bana dedi ki, 'Abi bunlar

konjktürel şeyler. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Abiler mutlaka Hocaefendi'nin onayını almışlardır.' Ben de dedim ki, 'Buna değil Hocaefendi, Peygamber Efendimiz bile gelse cevaz veremez. Çünkü düpedüz kul hakkı bu'...Ve birimdeki görevim ile ilgili ilk çatırdama burda başladı."

Uzatmayayım, ifadeler böyle sürüp gidiyor.

Atandıkları kuruma, ulaştıkları makama bu yolları dolaşarak varmıştı cemaat üyeleri. Hırsızlıklarının gizli kalması için abdest aldırarak yemin ettiriyorlar, işlenen bu günahı mübah kılmak için Kuran'ı da özellikle yanlarında bulunduruyorlardı. Olacak şey değildi ama yapıyorlardı. Örgüt olunca böyle oluyordu sanırım.

O KADAR DA "DİNDAR" DEĞİLLERDİ

Hatırlayalım Fethullah Gülen bir sohbetinde **"arkadaşlarımızın mevcudiyeti, İslam'ın geleceği adına bu işin garantisidir"** diyor; **"Adliye'de, Mülkiye'de veya başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir."** diye sözlerini sürdürmüyor muydu? Buralar "örgüt" için istikbal üniteleri idi, istikbale yürümek için de sistemin püf noktaları keşfedilmeliydi. Bu sözler "örgüt" liderine yani Fethullah Gülen'e ait. Peki ya "inanılan ilahi hükümler", çalınan haklar, gasp edilen hayatlar ne olacaktı? O kadar da "dindar" değillerdi, görünen köy de bunu çoktan söylüyordu zaten.

Sınav, ahlak ve din deyince aklıma Ali Tatar geldi. Zira o günlerde yalnızca sorular çalınmıyor; günahı kumpaslar kuruluyor, iftiralar atılıyor, cemaat ve yandaş kanallar insanların yaşamlarını karartmak üzere yayın üstüne yayın yapıyordu. Üstelik bütün bunları Müslüman kimlikleri ile yapıyorlardı. İşte tam o süreçte bir çılgın olarak yaşamına son verdi Yarbay Ali Tatar. Son sözleri şöyleydi:

"En küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum." Hukuksuzlukları yapanlar ise aynı zamanda "günahkârlardı" Kuran'ı bile hırsızlıklarına alet eden günahkârlar. Hayat ise böyle bir sınav yeri. **"Günahkarlar"** elinde din kılıcı ile gezerken mazlumlar son nefeslerinde bile "günahlardan" beri olduklarını haykırıyordu.

Aydın Tonga

Odatv.com



Aydın Tonga



Diğer Yazıları

Muaviye, Hz. Hasan'a ne teklif etti

25.09.2020

Devlet bu kavgada taraf deęil, tedbir almalı

22.09.2020

Hiç ibadethane ierisinde siyasi bir ismin posterini olur mu demeyin ben gördüm

09.09.2020

Abdullah bin Ömer'in hikayesini bilir misiniz

04.09.2020

Fethullah Gülen'i mehdi kendisini de cehcah ilan eden o hakim bu gücü nereden almıştı

27.08.2020

Hilafet gelirse neler olacak

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentesh

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



