



Yoksa gözüne kaşına bakmadan dünyayı başınıza yıkarız

11.05.2018



BİR

FETÖ'cüler hala bu ülkenin geleceğinde yaşayacaklarını mı sanıyorlar, bir iktidar değişimiyle şans bulup yeniden sızabileceklerini mi sanıyorlar?

Bu artık bir hukuk ve ahlak meselesi değil FETÖ'cülerin oraya buraya sızması bir ölüm-kalım meselesidir, bu ülkede iktidar ve şartlar bir değil on kez yüz kez değişse haklarında verilen görüldükleri yerde müebbet ve ölüm fermanı değişmeyecektir.

Herkes hesabını Türk Milleti'nin verdiği bu büyük karara göre yapsın.

An itibariyle millet ittifakına en büyük zararı işte bu FETÖ şüpheleri ve şaibeleri vermektedir.

Milletvekilliği için aday başvuruları yapıldı, bu kadar aptal sersem budala olmayın, vakit varken aday seçimlerinizde aşırı titiz hatta paranoya sahibi olun, yoksa, gözüne kaşına bakmadan dünyayı başınıza yıkarız.

BU GERÇEĞİ ÖNCE CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BİLMELİDİR, BU SAÇMALIĞA SON VERSİNLER

İKİ

Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin yardımcılığına bir Kürt kardeşimizi getireceğim sözü yanlıştır, o halde bir yardımcısını da bir laz yapsın, malum Karadenizliler'in de oyu fazla. HDP oylarının 'anahtar' oluşu ayrı şeydir etnik siyasete kapı açmak kapı aralamak ayrı şeydir. Zaten içerde dışarıda çözüm sürecine dönüşeceği imaları yankıları boş umutları gırla gitmektedir.

Etnik siyaset ve etnik pazarlıklar bu ülkede artık kapanmıştır, bu gerçeği önce Cumhurbaşkanı adayları bilmelidir, bu saçmalığa son versinler.

Bir parti başkanı olarak Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması başka bir şeydir, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının bir gecede isyan çağrısı yapıp iç savaş sahneleriyle elli kişinin ölümüne yol açması başka bir şeydir.

Hendeklerde 14-15 yaşlarında binlerce çocuğun ölmesine öldürülmesine acılarına ağıtlarına doymadınız mı?

Siyasette bugün verilen yalan yanlış sözlerin umutların yarın yine kan pazarlığına çıkacağını geçmiş deneyimlerden defalarca şahit olmadık mı?

'BAĞIMSIZ' DEMEKTE KORKMAYIN

ÜÇ

Muhalef adaylar ve ortak demeçlerinde, Türkiye, Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, anti-emperyalizm, bağımsızlık vb. gibi milli birliğin sembol kavramlarının hiç ama hiç kullanılmaması, muhalif adayların gecelerini nerede geçirdikleri kuşkusuna yol açıyor.

'Bağımsız' demekten korkmayın.

Arada sırada numunelik olsun bir kaç defa söyleyin. Herkese bol keseden 'vaat' dağıtıyorsunuz bizlere de bir 'bağımsızlık' lafını çok görmeyin.

Bir bağımsızlık lafı bizlere de bir hediyeiniz olsun.

FETÖ'YE KARŞI BU SAVAŞI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN POSTERİ TEK BAŞINA KAZANDI

DÖRT

Yukarıdaki ikazlarımız gösteriyor ki Cumhuriyetimiz yine yalnız.

Yedi-sekiz yıl süren FETÖ operasyonlarında Atatürk posterleri çöpe atıldı T.C. amblemleri söküldü, Türk bayrağı aşağılandı, Türk Milleti'ne karşı en ağır laflar edildi.

Bir kaç avukat bir kaç yazar dışında ne direnen kaldı ne ortalığı titreten, işte o günlerde söyledik, şu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini var ya, dedik, tek başına savaşıyor, o posterin öyle bir gücü var ki, hiç birimize ihtiyacı yok.

Gerçekten öyle oldu, FETÖ'ye karşı bu savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini tek başına kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini, kendisini savunacak ordusu hakimi üniversitesi kalmamış, cansız bir poster, bir eşya.

İNSANIN AĞLAYASI GELİYOR!

Bir 'resim' bir 'çerçeve', ama içinde Atatürk'ün resmi.

O resim tek başına işgale karşı durdu ve bu savaşı kazandı.

Bu seçim arifesinde gördüğümüz yine aynı akıbet.

Cumhuriyet, tek başına savaşıyor.

Cumhuriyet'i savunan ordusu askeri polisi mi var?

Cumhuriyet'i savunan hakimleri üniversiteleri mi var?

Bir avuç yazarı çizeri kalmış bunların da ekranı güçlü bir medyası yok.

Cumhuriyet'i ata bindirip şahlandıracak demeçler şarkılar marşlar yok.

Cumhuriyet'i alınca kalbime kazıyan yok pankartlarına yazıp miting meydanlarına gidip ağzını doldura doldura haykıranları yok.

Cumhuriyet yine yalnız, sahipsiz.

Hırsızlara şeytanlara şeyhlere tarikatlara saraylara Abdülhamitçiler'e ve etnik siyasetlere karşı, Cumhuriyet savaşını, yine tek başına veriyor.

Cumhuriyet'in yıkılacağı bir seçiminde Cumhuriyet'i bu kadar sahipsiz yalnız görmek, insanın ağlayası geliyor!

Ne öpüp ne sarılabildik ne savunabildik, ne evladı ne askeri ne yazarı olabildik, cumhuriyet yine tek başına.

Kimsecikler hatırlatmıyor bir kaç cümlemiz olsun:

Yaşasın, karanlık gecelerin güneşi: Cumhuriyet!

Orta-doğu topraklarının düşürülemeyen son kalesi!

İşgal kumpas tehditleri altında yoksul ülkemizin son umudu!

Eski günlerdeki gibi giyin kuşan al meşalenizi elinize, al kardeşliğimizi, al hukuku, al demokrasiyi al huzurumuzu al ülke

bütünlüğümüzü eline.

Bir daha çık Duatepe'ye, tarihin önüne!

PKK'nın yüzlerce insanımızı parçalayıp havaya uçurduğu genç kızlarımızın ceset parçalarını ağaç dallarından topladığımız Ankara'nın göbeği Güvenpark'a, zafer anıtı önüne, yeniden çık.

Gar önünde yüzlerce insanımızı infilak ettiren IŞİD'i hazırlayan siyasetlerin önüne, bu ülke şeyhler tarikatlar saraylar ülkesi değildir diye, bir daha çık!

Ülkeyi tek bir kralın tek bir sarayın kölesi haline getirenlerin önüne biz yurttaşız efendi tanımamız diye bir daha çık!

Ey cumhuriyet bu topraklar seni ortaçağlarından beri asırlardır bekledi!

Şimdi, yani, bir Demirören ailesi parasıyla medyayı ele geçirdi diye parçalanıp yok mu olacaksın!

Beş on soysuz müteahhit saraya para için kapılanıyor diye tarihimizden kaderimizden çocuklarımızın istikbalinden kaybolup çekip gidecek misin?

Ey cumhuriyet, kan dökmeyen kahraman, sömürmeyen kahraman, her yurttaşını hukuk önünde eşitleyen, ne imparatorluklar devirdin ne krallar devirdin, hatırla, gelmiş geçmiş bütün tarih senden daha soylusunu bilmiyor!

Ey içimizdeki en cesur kahraman teslim olmayacağından eminim!

Sevincimin coşkumun varoluşumun adı, ey Cumhuriyet, bağımsızlık savaşı vermiş bağımsızlığını hak etmiş soylu milletimin adı!

Tanırlar katından kutsal ateşi çalıp insanlığa getirdiği için her gün ciğerleri bir kartal tarafından yenilen Prometheus!

Kartal ciğerlerini her gün yiyordu, neden 'kutsal'ı insanlara getirdiği için 'kutsal'ı göklerden aşağı insanlara indirdiği için.

Ordumuz hukukumuz akademimiz iş adamlarımız cehaletiyle halkımız yenildi, ve hiç birimiz kaldıramadık seni ayağa, ve bugün bir daha görüyoruz ki tek başına cumhuriyet:

Her gün ama her gün sırtında dünyayı taşıyan Atlas!

Seni savunacak evlatların partilerin nerede, tarihlerin bu en ağır yükü, yine tek başına senin omuzlarında!

MUHARREM İNCE KALKIP, EY TAYYİP, CUMHURİYET HALK PARTİSİ 'CUMHURİYET'İ İNŞA ETTİ, DEMİYOR

BEŞ

Tayyip Erdoğan Muharrem İnce için kalkıp diyor ki, sarayı yıkacakmış, biz yol yaptık baraj yaptık onları da yıkacak mısınız..

Sonra şöyle diyor, biz bunları bunları yaptık, ey CHP siz neyi inşa ettiniz, bu ülkede bir dikili ağacınız var mı?

Muharrem İnce de kalkıp, ey Tayyip, Cumhuriyet Halk Partisi 'cumhuriyet'i inşa etti, demiyor.

O sizin yandaş işadamlarına tarikat şeyhlerine peşkeş çekip arsa arazi yaptığınız vatan toprağını işgalcilerden kurtardı, diyemiyor.

İnsan dünyayı okurken neler çıkıyor karşısına, ey Tayyip, senin 16 yıl yandaşlarına ziftlenmek için yaptığın barajlar yollardan daha çoğunu Çinliler, Angola'ya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yaptı.

Baraj yaptım yol yaptım diyen bu Demirel illuzyonu siyasetler bu ülkede hala cirit atıyor, kendi paranla mı yaptın, halka hizmet diye parasız ücretsiz geçişler mi yaptın, bakın, Çin'in sadece Afrika'ya yaptığı yollar barajlar tüneller senin öz ülkene yaptığından yirmi otuz kat daha fazla, Çin'in sadece Afrika'da çalıştırdığı işçi sayısı, ki, üç yüz bini geçiyor, senin öz ülkende işe aldıklarından fazla... Çin'in Afrika'da tek bir ülkeye yaptığı yatırımlar senin 16 yıldır iktidar olduğun ülkeden

daha fazla.

Sonra kalkıp Birleşmiş Milletler'i beş ülke yönetiyor, dünya beşten büyüktür diye, aklınca dünya liderliğine oynuyor , dünyaya sokak kabadayısı naraları atıyor, işte rakamlar ortada, o beşe girmek lafla olmuyor, ülkeyi dünyaya kapatarak ve dünyaya kapatılmış ülkenin ekranına 16 yıldır kendini dayatarak, hala kitleleri uyutuyor.

CUMHURİYETÇİLERİN KİTLESİ VAR AMA SİYASETLERİ VE SİYASİ SÖZCÜLERİ YOK

ALTI

Muharrem İnce'nin 'kürt bir kardeşimi' yardımcım yapacağım demesi ve Hakkari mitingiyle Cumhuriyet Gazetesi, Birikim Dergisi, T 24 bilümmü ve malûm liberal çevreler 'çözüm süreci' başlıyor umuduyla göbek atmaya başladı.

Ve FETÖ ve PKK'yı eleştiren kemalist cumhuriyetçi kitleleri de 'tayyibe destek vermekle' suçlamaya başladılar.

Şu çok bilmişlere bakın, FETÖ iktidarını kimle kurdu? AKP'yle...

HDP açılımlarını kimle yaptı? AKP'yle.

Dünkü kankalarıyla araları bozulup düşman olmuşlar ve bu kankalara karşı amansızca beka mücadelesi veren cumhuriyetçileri bugün hem PKK'lı hem FETÖ'cüler 'tayyipçilikle' suçluyor?

Muhalefete sızmış FETÖ ve PKK'lı unsur ve siyasetler akıllarınca şimdi Cumhuriyetçi kitleleri tehdit ve töhmet altında tutmak için kışkırtıcı bir propagandaya girdiler.

Muhalefete sızmış FETÖ ve PKK'lı unsur ve siyasetlere göre, Muharrem İnce'ye oyumuzu vereceksek gözlerimizi kapatıp sesimizi hiç çıkartmadan verelim, ağızımızdan FETÖ ve PKK lafı hiç çıkartmayalım.

Böyle ballı yağlı siyasi börek yok, hem muhalefetin adayına oy vereceğiz hem de PKK ve FETÖ'cü unsur ve siyasetleri söylemeye ifşaya devam edeceğiz.

Şunu söylemeye çalışıyorlar, Tayyip karşısında bir muhalefet olacaksa FETÖ ve PKK lafını etmeyecek susacaksın, başka tür bir 'muhalefet' yapmayacaksın.

Yani, cumhuriyetçilerin kitlesi var ama siyasetleri ve siyasi sözcüleri yok, yani cumhuriyetçilerin kovulduğu ve gasp edilmiş muhalif yerler de aynı şeyi söylüyor, PKK ve FETÖ'den bahsetmenin sırası değil, oyunu bozmayın.

Bu yetmez ama evetçi artıklarının bu siyasi cinlikleri yine moda oldu, hayır.

Hem muhalefetin en güçlü adayına oy vereceğim hem de FETÖ ve PKK unsur ve siyasetlerini ifşa edeceğim, bunun neresini beğenmediniz?

Seçim arifesinde dürüst samimi ve uyanık olmak zorundayız, sırf FETÖ'cü ve PKK'lı unsurlar üzülmeyin diye susmak ihanettir.

FETÖ'cülerinizi hapisten kurtarmak ve PKK'yla çözüm sürecini başlatmak gibi niyetinizi de muhalefetin ön sırasına koyarak, rakibe, en büyük kozu veriyor, baştan yenilgiyi kabul ediyorsunuz demektir.

Şuraya bakın, cumhuriyetçiler, FETÖ'cüler ve PKK'lılarla siyasetin cilveleriyle ya da kazıkları ve oyunlarıyla aynı 'siyasi çizgi'ye gelecek, olacak şey mi?

Kim karmış bu hamuru?

Cumhuriyetçi kitlelerin hedefinde hem bölücü HDP hem CIA'nın FETÖ'sü hem de Tayyip Erdoğan'ın sarayı vardır, işte bu cümleleri dahi söylemeye kalktığınızda, yemediğiniz dayak küfür hakaret kalmıyor.

Cumhuriyetçiler'e bu siyasi makası kuran Avrupalı elçiler ve dünkü kumpascıların işbirlikçileri ve tarihe ve dünyaya karşı

rezil olan aşığılık liberal yazarlardır.

Kurdukları oyuna bakın rüyaya bakın: Seçim kazanılırsa hem Tayyib'i alaşağı edecekler hem FETÖ'yü serbest bırakacaklar hem PKK'yla çözüm süreci başlatacaklar hem de Cumhuriyetçiler'i ekarte edip siyaset sahnesinden düşürecekler.

Ve bugünlerde attıkları twitlere bakarsak da Ergenekon ve Balyoz artıkları deyip Cumhuriyetçileri yeniden tutuklamaya başladılar bile.

Bu ne bolluk?

Cumhuriyetçi kitleleri bu makastan bu korkudan bu sıkışmışlıktan kurtarmanın yolu çok kolaydır, muhalif adaylar kalkıp, FETÖ'ye ve Çözüm Süreci'ne karşı tavırlarını açıkca söylesinler!

Cumhuriyetçi kitlelere de CHP'deki bu özünü inkar eden değişimler gün gelecek önünüze büyük bir 'kapan' kuracak diye defalarca yıllarca yazıp çizdik, kötü adam istenmeyen adam olduk.

Biz FETÖ'cüler'in PKK'nın ve işbirlikçi siyasetlerin kötü adamı olmaya devam edeceğiz.

Benim siyasetim açık beynim çok berrak, Tayyib'in mutlak iktidarına olduğu gibi FETÖ'cü ve PKK'lı unsurları da bu sütunlardan gücüm yettiğince ifşa etmek, ve halkımızı uyarmaktır.

ERDOĞAN MECLİS'İ ORTADAN KALDIRIYOR

YEDİ

Tayyib Erdoğan bu seçim sonrası Meclis'i ortadan kaldırıyor.

Meclis'i ortadan kaldırıyoruz diyenler seçimi kazanırsa müteahhitleri yandaşları meclisin duvarlarına gidip buldozerleri dayarsa, şaşmayın, hatta, dikkat edin, seçim sonrası coşan AKP'li kitleler, Berlin Duvarı gibi meclis taşlarını hatıra diye sökülüp evlerine götürmesinler.

Hatta meclis bahçesine sığarken selfi çektirirlerse şaşırmayın.

Hatta kudurmuş seçim zaferiyle meclis koltuklarını fareler gibi kemirmeye kalkarlarsa şok geçirmeyin.

Aman meclise dikkat.

Madem meclisle işleri kalmayacak, Tarım Bakanlığı'na verelim, sığır mandıra. Zaten 16 yıldır AKP'li vekillerle bu meclis 'yumurtasız tavuk' yetiştiriyordu, koca meclise bir horoz yetiştirmeyince tavuklar da yumurtasız oluyordu.

Soru şu: meclisi yok etmek işlevsiz kılmak neden Tayyib beyin ve İslamcıların aklından hiç çıkmıyor?

İslam'da da 'şura' diye bir şey var, Meclis de şuranın daha kurumsal bir yapısı, ne var meclise bu kadar gıcık olacak?

Her ortalama insanın zihninden günde binlerce ıvır zıvır önemsiz düşünceler geçer, ancak İslamcılar'ın aklından Meclis'i ortadan kaldırmak 90 yıldır her gün her saat geçiyor.

Nihayet final zafer günü yaklaşıyor, fareler meclisi kemirmek için dişlerini bilemeye parlatmaya çoktan başladı.

Oysa bu fareleri de büyütüp besleyen hep Meclis oldu.

Demokrasi olmasaydı ve iktidarda Atatürk'ün üçüncü torunu dördüncü Mustafa Kemal olsaydı değil meclisi yıkmak zırmık iktidar şansı bulamazlardı.

Demokrasi işte böyle bir şey hem yüceltirsiniz hem ruh sağlığını bozuverir.

Bence de yıkalım Meclis'i...

Deli Kadir'in fesinden bir mimari kubbe yapalım, bir parti grubunu Süleymanlılar'a diğeri parti grubunu Menzildarlar'e verelim ve genel kurul salonunda her akşam 'zikir' çekelim, Allah'ın adı gibi, önce bin defa Recep, sonra bin defa Tayyib, sonra bin defa Erdoğan deyip dönelim, ya resullallah..

Ya da camii yapalım.

Üretemeyen otu sığırdı dahi ithal eden İslamcı iktidarımız zaten tek bildiği siyaset her yere cami yapmak değil mi?

Camii yapmayı abartmak değil mi?

Aynı şeyi tekrar etmek ve aynı şeyleri yapmaktan kurtulamamaya bilim dili 'takıntı' diyor, obsesif konsültif bozukluk.

Hem hırsızlık hem her yere camii hem o camilere tek kişinin gitmemesi, hem yine camii yapmak, obsesif bozukluğun ta kendisi.

İslamcılık denilen siyaset bu obsesyonları her gün 'güncelleyerek' yaşar.

Obsesyon, beynin tuhaf düşüncelerle fethedilmesi, yani, egonun iktidarı düşer istemsiz hareketler tikler takıntılar başlar ve zamanla işeme yeme gibi en temel bedeni zorunlulukları dahi yerine getiremez.

Oysa her insan evladının aklından her gün tuhaf anlamsız saçma ve çok kötü hatta arıza diyebileceğim hatta sapık diyebileceğimiz düşünceler az çok geçer, ancak, bünyesi zayıf olanlar, bazen bu saçma sapık düşüncelerin kölesi haline gelir.

Beyinde bu kadar zayıf ne var ki tuhaf düşünceler bu beyni fethediyor ve sizi kölesi haline getiriyor?

İnsan güven duygusunun zayıflamasıyla köleşir.

Her an şiddete dönüşebilecek yaşanmamış hayatları vardır, sansür yasak had safhadadır, tarihi hamasi anekdotlar ve hafızlık gibi boş tekrarlar çok fazladır.

Takıntılar beyinde işte böyle iktidar kurar, eski deyimle, boş düşünceler musallat olur.

Bu boş düşünceler nedir, eski deyimle, vehim, kuruntu.

Vehim ve kuruntuyu eski tabirle kimler yapar?

Üç harfliler..

İSLAMCILIĞI 'CİNLER' ELE GEÇİRMİŞTİR

Başta dönelim, İslamcılığı 'cinler' ele geçirmiştir.

Cinler beyinlerini istila etmiştir.

Cinler beyni içerden ele geçirdi ve en büyük takıntılarını da cinlerin padişahının sarayına rakip olmasın deyip

Meclis'i ortadan kaldırmak.

O halde Meclis'i cinlerin evi yapalım.

Perili köşk gibi cinli Meclis!

Cinlenmiş İslamcılığın en son kankası halkası da Devlet Bahçeli.

Devlet Bahçeli de cinlerin sarayında cinlenmiş milliyetçiliğine yer açmak istiyor.

Kültürümüzde cinlenmiş neye denir?

Kendine düşman olan, kendiyi boğuşan, kendi içinden çıkamayan, kendine sorun olan, çıkmaz, çözümsüz, bela, askıntı, asalak, boş lüzumsuz işlerle uğraşanlara...

Zaman zaman herkes de bende de olur, bu ağır sıkıntılı insanların zihninde yüksek yerden atlama korkusu olur ya da sebep yokken birisine saldırmak.

Aman, rahat olun, beyninizden geçen bu tuhaf ve tehlikeli düşüncelerden korkmayın, uzmanlar, içlerinde bir kaç klinik hastanın da olduğu yüzlerce normal insana, zihninizden geçenleri adınız verilmeyecektir yazın dediler ve uzmanlar cevapları okuyunca klinik hastalarla normal insanları ayırt edememiştir.

14-15 yaşlarında Necip Fazıl'ın ölüm saplantılı şiirlerini okursanız beyniniz ölüm fikrine odaklanır, bu ölüm saplantısını, o körpe beden beyninizden atacak savuşturacak gücü kendisinde bulamaz.

Ve ölüm fikriyle saplantılı metinler ilahiler şiirler kitaplar menkıbeler okursanız çoğu zaman normal hayatta zihninizden geçmekte olan saçma sapan sapık fikirlere hazırlıksız yakalanırsınız, tesadüfen aklınızdan geçen bir kötü fikir beyninizde saray kurar.

Yani ölüm saplantılı fikirler ideolojiler insanlar tuhaf ve sapık düşüncelerin tuzağına çok kolay yakalanır.

Ve bu gençler kaderlerinin kumandasını çok erken yaşta kaybeder, hayatları heba olur.

Kaybettikleri kumandayı (iktidarı, egoyu) ya bir şeyhe ya bir lidere ya da sümüğünü yaladıklarını kutsal addettikleri birine verirler.

Bu süreci, İslam ve Müslümanlık ve bir 'iman' meselesi konusu gibi okumayın.

Beyin zayıf düştükçe sapık düşüncelere kolay yakalanan bu süreci bir AIDS hastalığı gibi okuyun.

Ölüm saplantılı düşünceler ruhunu sıkıştırır, daralır, ıstırap, can sıkıntısı had safhadadır, ve bu ölüm yok olma gibi ağır sorunlardan kurtulmanın tek bir kurtuluşu kalır, birine 'teslimiyet'..

Bir cemaat ya da bir lidere teslim olmak beyinle de uyumludur, çünkü cemaat ve lider kazanırsa sen de başarmış olursun, cemaat ve lider sana iş de verebilir, duayla, şefaitle, ya da torpilli sınavla kazandırır.

Ancak ne var ki 'mantıksızlık' beyinle uyum sağlamaz.

Şöyle, mesela FETÖ'cüler, FETÖ'nün Amerikan İslam İmparatorluğu kuracağına inanıyordu, bu saçma demeyin, beyin, sırf kendi huzuru için bir çok mantıksızlığı görmezden gelir.

Mesela Tayyip Erdoğan seçimleri kazanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırdığına inanırlar.

Bu kadar kudurmuş delirmiş akıl almaz bir saçmalığa nasıl nerden geldiler, bir daha baştan alalım...

NECİP FAZIL'IN SAPLANTILI ŞİİRLERİNİ OKURSANIZ, AIDS'E YAKALANMANIZ AN MESELESİDİR

Hepimizin aklından geçebilir, her gün beynimizin yapısı gereği olaylara anlamlı-anlamsız cevaplar üretir, bunların çoğu kötü düşüncelerdir deyip sakınırsız geçeriz, ancak, kırılğan yapıda olanlar, zayıf çelimsiz insanlar bu tuhaf düşüncelere kolay yakalanır.

Yani hem ilk gençliğini gecekonduda yaşamış bir yoksulluk içinde hem de diyelim Necip Fazıl'ın ağır ölüm saplantılı şiirlerini okursanız, AIDS'e(?) yakalanmanız an meselesidir.

Gelelim sadede, şüphesiz hepimizin zihninden istenmeyen kötü düşünceler geçiyor geçebilir, ancak, normal insanlar bu kötü düşünceler içinden geçince kendini kötü hisseder.

Hatta suçlu hissederiz hayıflanırız, kendimize kızırız, çünkü, içimizden geçen kötü düşünceleri sevmeyiz istemeyiz arzulamayız...

O halde sağlıklı bir insansınız, çünkü kötü düşüncelere karşı bir itirazınız kaygınız var.

Ancak 'psikopatlar'ın zihninden kötü düşünceler geçtiği zaman psikopatlar hiç üzülmez, psikopat bu sapkın düşünceleri kötü hiç görmez.

Hem aklından kötü şeyler geçiyor hem de kendini çok sağlıklı zihnini çok berrak ve kendini hep haklı görür.

Mesela hırsızlığı haklı görür mesela tarikat sapıklıklarından hiç rahatsızlık duymaz mesela ordusu hukuku işgal edilmiş dert edinmez, aksine normal görür, düşünceleriyle uyumlu görür, çalmanın çırpmanın doğru olduğunu düşünür, işte böyle, meclisi de kafir laiklerin kalesi olarak görür.

Meclis batılların kafir Kemalist taklitçilerin kalesidir, derhal yıkılmalıdır.

Gerçekte ise zayıf ve güvensiz beyni kendini bu saçma sapan yıkıcı düşüncelere sürüklediğinin farkında hiç değildir.

Doğrusu şudur, içinden kötü düşünceler de geçen beynimiz, aslında bize bir iyilik yapar, kötü yıkıcı saldırgan görüntülerle bizi korkutur ve önlemine alır, bizi savunmaya zorlar.

Bu kötü düşünceleri bize göstererek bizi kötülüklerden korumaya çalışır zayıf anınızda takıntıya dönüşmesin sizi dünyaya aleme rezil etmesin diye beynimiz aslında sizi 'uyarır'...

Mesela Müslüman mümin bir insanın da aklından bu tür kötü düşünceler geçebilir, o kötü düşünceleri savmak için mesela tespihe sarılır, mesela tövbe der, hatta 'takıntıya' karşı 'takıntılı, seri' ibadetlerle bedenini savunur, ya da bir meşgale bularak kurtulmaya çalışır, bunların hepsi bir yoldur.

Ölüm saplantılı fikirlerden kurtulamamak bir akıl hastalığı mı bir ruh hastalığı mı bilemeyiz ama ideolojiktir, çünkü, İslamcı ideolojik metinler ölüm ve yok olma saplantılı fikirlerle doludur.

Ölüm varoluş yok oluş saplantılı fikirlere uzun süre muhatap kalan genç insanlar, ülkemiz örneğinde İslamcılar, bir şekilde tozudur kafayı yerler.

Bal dökmeden yaladıkları FETÖ sümüğünün gerçeği budur, cinler padişahına saray yapıp firavun gibi tapınmalarının sırrı buradadır.

Eskiler tımarhanelik deli derdi, şimdi ise meşru siyaset içinde iktidardalar bu seçimle hepimiz bu deliliğin ortağı olduk, meclis yıkılsın mı yıkılmasın mı?

İslamcılığın, yoksul İslam ülkelerinin çok çaresiz umutsuz ekmezsiz yolsuz kanalizasyonsuz semtlerinde büyük siyasi patlamalar yapmasının her yeri havaya uçurmalarının sebebi budur ve artık sıra camilerin camisi Meclis'e kadar gelmiştir.

Müslüman Kardeşlerle, Hamas'la, Taliban'la El Kaide'yle IŞİD'le ülkelerini ve dünyayı patlata patlata bugüne geldiler, şimdi, büyük finali bekliyoruz.

Bu delilik artık normalimiz oldu, neyi bekliyoruz?

Batı dışı topraklarda tarihin ilk büyük kurtuluş savaşını vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak.

İnanıyorlar buna.

Bence de çok yanlış bir yere geldiler!

15 Temmuz öncesi FETÖ'nün darbe yapabileceğine inanan liberaller CIA FETÖ'cüler'in inandığı gibi hayal dünyasında yaşıyorlar.

Bence de 'belalarını' bulacaklar!

Millet bir deliliğe gelmiş ki sormayın, meclisi işlevsiz kılmak, seçimi yapılabilir birşey midir, siyaseten masaya getirilip tartışılabilir bir şey midir, böyle manyaklık olur mu.

Kafayı mı sıyırdınız?

Bu saçma sapan alemlere boyutlara nasıl geldik?

Bu ülke son altı yılın gecesini kimlerle nerede geçirdi ki meclisi ortadan kaldırmanın seçimine oylamasına razı olduk!

Ve bu tımarhanelik deliler bizi de peşlerine takmış, seçim günü aynı sandıklara gideceğiz!

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç



Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Sekin Sevin

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar





Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

