

Haberler > Yazarlar > Hande FIRAT > 8 dakika 46 saniyenin sonunda ABD nefes alamıyor



Hande Fırat

8 dakika 46 saniyenin sonunda ABD nefes alamıyor

2 Haziran 2020



Protestocular ırkçılığa karşı salgın kışkıracısındaki ABD'nin boyununa dizlerini bastırıyor. Protestolar her ne kadar beyaz bir polisin siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltı sırasında boğarak öldürmesinin ardından başlasa da halinin altı belli ki dolmuş.

ABD'de polisin genel olarak neden olduğu ölümler, siyah ABD vatandaşlarının bu ihtimali yaşama oranlarının daha yüksek olması, siyahi ABD vatandaşlarının içinde buldukları toplumsal ve sosyal durumun yanı sıra yağma ve şiddet görüntüleri toplumsal yapının anahatlarını, birikmiş toplumsal sorunları ve virüs salgınıyla daha da belirleşen ekonomik sorunları karşımıza çıkarıyor.

Önce şunu söylemek lazım: Tarih boyunca **"amacının dünyaya özgürlük ve daha çok demokrasi getirmek"** olduğunu iddia ederek, kimi zaman el altından, kimi zaman açıktan ülkeleri karıştırmaktan, yaptırım listesi sunmaktan kaçınmayan **"patron"** ya da **"süper güç"** ABD'nin, en basit evrensel değer olan **"Tüm insanlar eşittir"** kuralını kendi içinde hâlâ bir türlü tam kabullenememiş, tam

sindirememiş olduğu aşıkâr. Bununla birlikte vekâlet savaşları ya da doğrudan savaşlara, toplumsal olaylarla başka coğrafyalarda çıkardıkları yangın görüntülerini bizzat yaşamaları ise trajik. Anlarlar mı bilmem, ama yaşadıkları tam bir kaos.

Bu süreçte ABD Başkanı **Trump**'ın başta ABD medyası olmak üzere sert bir biçimde eleştirildiğini görüyoruz. ABD Başkanı, virüs nedeniyle yüksek orandaki ölümler, artan işsizlik başta olmak üzere ekonomik sorunlar, **George Floyd**'un ölümü ve protestolardan çok başka işlerle meşgul olmakla suçlanıyor. Twitter'dan halka savaş açmak, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ile kavga... Süreç **Trump**'ın yeniden seçilmesini engeller mi? Yoksa **Trump** yanlılarının daha da konsolide olmasına yol açarak ikinci kez başkanlık yolunu mu açar, göreceğiz.

MİT KRİPTO EMİR SUBAYINI NASIL YAKALADI?

FETÖ ile mücadele 15 Temmuz'dan bu yana devam ediyor. Ancak hâlâ kripto FETÖ'cülerin olduğunu görüyoruz. Bunun son örneği Ege Ordusu Komutanı Korgeneral **Ali Sivri**'nin emir subayı Binbaşı **Fevzi Öztürk**'tü. Gazetemizden **Toygun Atilla** operasyonun emniyet ve savcılık boyutunu dün kaleme almıştı. Ben de katkı olsun diye MİT boyutunu anlatacağım. Bir süredir MİT, TSK içinde kripto FETÖ'cülerle ilgili hassas bir çalışma yürütüyor. Özellikle Kara Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi için teknik çalışma yapıyordu. Edindiğim bilgiye göre önce, Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı **Fevzi Öztürk**'ün FETÖ'cüler tarafından haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlarla irtibatı olduğu tespit edildi. Ardından da **Öztürk**'ün irtibatlı olduğu mahrem imamın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan istihbarat sınıfındaki subayların mahrem imamı olduğu ve bu subayların takip faaliyetini yürüttüğü ortaya çıkarıldı.

İKİ MEKTUP

FETÖ ile mücadele deyince, FETÖMETRE ile bu mücadelede önemli katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral **Cihat Yayırcı**'nın geçtiğimiz günlerdeki istifasına da değineceğim. İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim. Hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle görev yeri değiştirilen **Cihat Yayırcı**'nın o süreçte hem Cumhurbaşkanı **Erdoğan**'a, hem de MHP Genel Başkanı **Devlet Bahçeli**'ye mektup yazdığını öğrendim. Mektupta "**Beni harcamaya çalışıyorlar**" imasında bulunan **Yayırcı**'nın Ankara'da FETÖ ile mücadele, doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor. Ancak basınla kurduğu ilişki ile TSK'nın hiyerarşisine zarar verdiği eleştirisi yöneltiyor. Paşa'nın yazdığı iki mektup da TSK'nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir.

HER YERDE HÜRRİYET



DİĞER KANALLAR

Facebook

Twitter

RSS

Kişisel Verilerin Korunması

Hürriyet Kurumsal

Bize Ulaşın

Hürriyet
com.tr

© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş