



ABD operasyon için seçimleri mi bekliyor

25 Nisan Çarşamba 2018 21:22



Mustafa Önsel yazdı

Her şey 3 Nisan'da **"Seçim zamanında yapılmalı"** diyen Devlet Bahçeli tarafından, 17 Nisan'da **"26 Ağustos'ta erken seçim yapalım"** söylemiyle atılan işaret fişeğiyle başladı. 18 Nisan'da Erdoğan-Bahçeli buluşması sonrası Erdoğan açıkladı: **"24 Haziran'da erken seçim olacak."**

Hâlbuki Erdoğan, öncesinde erken seçim iddialarını gündeme getiren bir gazeteciye, **"Kim iddia ettiyse ispatla mükelleftir. Yok öyle bir şey"** dememiş miydi?

Yeri gelmişken, Erdoğan'ın, erken seçimle ilgili geçmişte söylediklerini de şöyle bir hatırlayalım:

"Ana muhalefetin lideri demokrasinin namusunu koruyorum diye erken seçim için hodri meydan diyor. Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oluyor. Sen namus ne demek öğrende öyle gel. Tutturdular erken seçim diye. Kimse seçim rüyası görmesin. Ortalaması 16 ayda bir seçim mi olur ya. Vakit gelir seçimi yaparsın. Kimse bununla halkı aldatmasın."

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde erken seçim diye bir mantık yoktur. Bu, geri kalmışlığın alametidir."

"Erken seçim istemek vatana ihanettir."

Şimdi erken, hem de çok erken bir seçim kararı alındıysa, dün erken seçim için söylenenleri itiraf olarak mı kabul edeceğiz?

Demirel, “**Dün dündür, bugün bugündür**” ilkesizliğini siyasi kültürümüze sokan adamdır. Onun yolundan yürüyen ise bugünkü politikacılar. Böyle mi olmalı? Politika deyince ilkesizlik mi akla gelmeli? Dün dediğini her seferinde ve rahatlıkla inkâr eden midir politikacı?

ÜLKEYİ YÖNETENLER, NEDEN ONLARIN ELİNİ GÜÇLENDİRİR?

Aslında özellikle Afrin’e yapılan harekât sonrası kamuoyunda bir erken seçim bekleniyordu, ancak bu kadar erken olması gerçekten bir sürprizdi ve kabul etmek gerekir ki baskındı.

“**Baskın basanıdır**” demiş atalarımız. Ama bu savaşta olur ve onun da kuralları vardır. Bu kararda kural, ilke vs. yoktur.

Bence alınan bu karar, Türkiye’de demokrasinin nefes almadığı savında bulunanların elini güçlendirmiştir. Zaten Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, seçimlerin “**Avrupa kriterlerine uygun olmayacağını**” ilan etti.

Onların derdinin ne olduğu ortada da, ben bizi yönetenlerin derdini anlamakta zorlanıyorum.

Yani demem şudur; yaşananlar göstermiştir ki Avrupalının veya Amerikalının derdi, bizim seçimlerimizin meşruiyeti veya bizdeki demokrasinin gelişmişliği, Türk milletinin mutluluğu değil.

Ama Türkiye’de demokrasinin olmadığı algısını yaratmak için yoğun çaba harcadıkları ortada. Bunu bölgede Türkiye’ye karşı yapacakları olası operasyonlarda gerekçe olarak kullanacakları büyük bir olasılık olarak önümüzde durmaktadır.

Peki, bu ülkeyi yönetenler, aldıkları kabul edilemez kararlarla neden onların elini güçlendirirler. Gerçekten çok tuhaf!

İYİ PARTİ’NİN HENÜZ İKTİDAR ALTERNATİFİ OLMADIĞI AÇIK

Baskın seçim kararının neden alındığı noktasında tartışmalar halen sürüyor. Suriye’de bundan sonra Türkiye’nin operasyon yapmasını çok güçleştiğini, dolayısıyla Afrin harekâtıyla elde edilen askeri başarıdan azami faydalanmanın kararda etkin olduğunu söyleyenler var. Ekonominin her geçen gün bir önceki günü aratacak biçimde çok kötüye gittiğini, daha kabul edilemez ekonomik göstergelerle gidilecek bir seçimin iktidarı çok zorlayacağı aşikâr, bu nedenle acele ediliyor diyenler var. FETÖ operasyonlarının çok kötü yürütülmesinin, iktidarı destekleyen kesimlerde dahi giderek büyüyen kırılganlıklar yarattığını değerlendirenler var. Yeni kurulan İYİ Parti’nin önünü kesmek için bu şekilde davranıldı diye düşünenler var.

İYİ Parti’nin henüz iktidar alternatifi olmadığı açık. Bu nedenle o şıkkı tek başına değerlendirmeye almak doğru olmaz. Diğer iddiaların da alınan kararı etkileyebileceğini ama tek başına yeterli gerekçe olmayacağını değerlendiriyorum. İktidarın elinde tuttuğu devlet gücünü ve medya desteğini kullanarak yukarıda sayılan gerekçelerin hepsinin üstesinden en azından seçime kadar, zorlansa da gelebileceğini değerlendiriyorum.

Bunların dışında, çok daha geçerli, elzem ve uluslararası bir zorlamanın olduğunu düşünüyorum. Örneğin, zamanı Türkiye’deki seçim olarak belirlenen uluslararası (bundan kastım elbette ABD ve yandaşı batılı emperyal ülkelerdir) bölgesel operasyonlar olabilir. Söz konusu operasyonları öne çekmek için Türkiye’ye çeşitli vaatler veya sıkıştırılmalarda bulunulmuş olabilir. Tabi bunu bilmek zor! Ama akılla izah edemeyeceğimiz şeyler olduğu ortada.

Vaat deyince kamuoyunda son zamanlarda sıkça seslendirilen “**paketler**”den bahsediliyor. Bu, her zaman mümkün. Ancak Apo’nun getirilişini ve sonra yaşananları hatırlayalım.

Paket, Pennsylvania’dan veya Kandil’den olabilir. Bunun, her halde ABD’nin inisiyatifi dışında gelişmeyeceği açıktır. Böylesi bir durum, hükümete destek gibi görülse de oltanın ucundaki yemdir. Bunun okumasını yapmaya bile gerek yok.

Böyle bir şey olursa kimse buna aldanmasın, çünkü ABD, Türkiye’de operasyon yapmaya karar almış ve buna ciddi bir bütçe ayırdığı açıktır. Sadece PYD’ye verdiği silah desteği bunun en büyük kanıtıdır... Bu saatten sonra böyle bir şey olur mu bilmem.

BU BİR HAZIRLIĞIN İPUÇLARIDIR

Bölgede İran mı, Türkiye mi öncelikli hedef, biraz karışık duruyor...

ABD, olası bir operasyon için seçimi bekliyor olmasın!

Batı dünyası son yıllarda, iktidarın da verdiği kozlarla, Türkiye’de demokrasinin olmadığını kamuoyuna sıkça pompalıyor. Kamuoyu oluşturuyor. Bu bir hazırlığın ipuçlarıdır. Bunları söylemekten dilimizde tüy bitti.

ABD’nin hedefi 2020’lerde Türkiye’nin bölünmesidir. Elbette bizim elimizin de armut toplamadığı, bunun kolay olmadığı açıktır. Ancak Türkiye bir iç kargaşa ve çatışmaya sürüklenerek büyük bir kaotik ortam oluşması, sonrasında da uluslararası güçlerin bu gerekçeyle müdahalesi, bizi bugün asla kabul edemeyeceğimiz ve mümkün görmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya bırakabilir.

Gelişmelere bakınca böyle kaygı taşıyanları haklı çıkaracak pek çok veriyi görmek mümkün değil mi?

Önemli olanın, onların olası planları değil, bizim yapacaklarımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar yapılanlarla onların değirmenine su taşıdığı açıktır.

İşte seçim sathı mailine bu kaygılarla girdik.

İKTİDARIN BİR ADIM ÖNDE OLDUĞU AŞİKÂR

Baskın seçim kararından sonra özellikle muhalefet ne yapacak derken, muhalefetin kararlı ve iddialı bir çıkış yaptığını ve ilk defa kolay pes etmeyeceğini ortaya koyduğunu ifade etmeliyim. Bu, 15 ana muhalefet partisi milletvekilinin, seçime girmesi riske giren İYİ Parti'ye geçmesiydi.

Kabul etmek gerekir ki iktidarın, muhalefetten, bundan önceki performansına bakarak beklemediği bir hamleydi bu.

Ancak, her şeye rağmen iktidarın bir adım önde olduğu aşikâr. Çünkü adayları belli ve resmi olmasa da kampanyalarını başlattılar.

Muhalefet cephesi bu konuda henüz anlaşmış görülüyor. Bu konuda muhalefet, hala **gözü bağlı kuş yakalamaya** çalışıyor. Tabanın sesi dinlense, doğru aday ve seçim yöntemini belirlemede zorluk çekilmeyecek.

KİM BU GEMİYE BİNERSE, ATEŞ DENİZİNDE YANACAKTIR

Muhalefet cephesinde bu konudaki en önemli gelişme, seçimlerde kilit rol oynayacağını artık herkesin kabul ettiği Saadet Partisinin aday teklifiydi. SP, anlaşılmaz biçimde "**Abdullah Gül ortak aday olsun**" seçeneğini sahaya sürdü. Bunun hem CHP, hem İYİ Parti tabanında ciddi rahatsızlık yarattığını görüyorum. Ancak özellikle CHP yönetimi, bir tavır belirlememiş görünse de fısıltı gazetesi bu konuda SP ile anlaşıklarını yayıyor. Fısıltılar bunun da ötesine geçerek, CHP'nin İYİ Parti'yi de ikna edeceği şeklinde. Doğruluğu için şu an bir şey demek zor!

Bu durumu, Birgül Ayman Güler Hocanın yazısında konu ettiği 18 yüzyılda Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk "**Ateş denizinde mumdan gemilere binmek**" betimlemesiyle açıklayabiliriz. **Denizdeki mumdan gemi** Abdullah Gül'ün adaylığıdır. Kim bu gemiye binerse ateş denizinde yanacaktır. Hem de ne yanma!

Abdullah Gül'ün bugüne kadar ne yaptığını, bağlantılarını konu ederek yazıyı uzatmak istemiyorum. Ama herkes bilsin ki Türkiye'nin düşünen, sorgulayan vatansız insanlarının Abdullah Gül gibi bir isme bırakın oyu, verecek günahı bile yoktur.

Buna siyaset diyorlar, peh! Yesinler sizin siyasetinizi!

Hodri meydan! Akıllı insanlar, yağmurdan kaçarken ceviz büyüklüğünde yağın doluya doğru koşmazlar...

Benden söylemesi...

FORMÜL BU KADAR BASİT

Peki, o zaman ne olacak?

Çok açık. Ana muhalefet kendini sınırlamayacak. Ülkenin büyük kesiminin itirazı olmayacak bir aday çıkartacak. Diğer partilerde kendi adaylarını çıkartacak. Yani ilk turda çatı aday olmayacak. Saadet Partisi isterse Abdullah Gül'ü partisinin adayı yapabilir. Bu durumda diğerlerini ilgilendiren bir şey söz konusu olamaz. İYİ Parti'nin adayı zaten belli.

Bu şekilde seçimin ikinci tura kalması sağlanacak. Sonra da güçlü olan desteklenecek. Formül bu kadar basit.

Ama kalıplardan süratle çıkıp, **gözler bağlı kuş yakalamaya çalışmadan** ivedilikle "**makul**" bir aday belirleyip, kampanyaya başlamak öncelikli ve ivedilikle yapılması gereken bir durumdur.

Ana muhalefet partisi CHP'nin belirleyeceği "**makul**" aday, hükümet ve Erdoğan üzerinden Türkiye'ye müdahale vasatı yaratacak planlar hazırlayan emperyalistlerin planlarını da bozacak ve Türkiye'nin kazanmasını sağlayacaktır...

Ne diyor ABD'li ajan ve **FETÖSEVER** Michel Rubin alçağı, "**Bombalar patlayacak, Türkiye kan gölüne dönecek!**"

Bu tehditleri boşa çıkartacak hamleleri maalesef iktidar atamadı. Bu tehditleri boşa çıkartmak, muhalefete kaldı. Ama seçimi iyi değerlendirir!

Yoksa ülkemizi seçim sonrası çok sıkıntılı bir sürecin beklediğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok!

Mustafa Önsel

Odatv.com



mustafa önsel

odatv

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

