



Hesap vermek 4-5 yılda bir defa sandığa oy atmakla olmaz

09.12.2018



Nurzen Amuran: Uzun yıllar siyaset yaptınız, milletvekili oldunuz, bakanlık yaptınız. Ancak, son yıllarda yazılarınızla sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri oldunuz. Sokaktaki vatandaşa, “bugün sizin için siyaset nedir” diye sorduğumuzda, ne acıdır ki, “Bugünkü siyaset bir kazanç kapısı” diyenler çoğunlukta. Sayın Serdaroğlu size göre siyaset nedir, ne değildir?

Rıfat Serdaroğlu: Ahilik kurumunun etkin olduğu zamanlarda bir baba, akşam işinden gelip kazancını kendisiyle paylaşan evladına şunu sorardı; “Nasıl kazandın oğlum?”

Şimdi ise özellikle, kadim Türk geleneklerini bırakıp, millete Suudi-Vahabi kültürünü dayatmaya çalışan AKP'nin etkisiyle, 2002 yılından bu yana baba oğluna şunu sormaya başladı; “ne kadar kazandın oğlum?”

Ne zaman ki, nasıl kazandın (kaçı aldın kaçı sattın, kazancın helal mi) sorusundan, “ne kadar kazandın” (Nasıl kazanırsan kazan, helal haram fark etmez) sorusuna geldik, ülkemizdeki ticaret anlayışı tarz değiştirdi!

Siyasette ise ne zaman ki siyasete para sokuldu, ne zaman ki “Benim memurum işini bilir” denildi, siyasetin çivisi de böyle çıktı.

2002'den sonra ise AKP bu yozlaşmayı daha da arttırdı. “Çalıyorlar ama çalışıyorlar”, “Kim çalmadı ki, bizimkiler hiç olmazsa besmele ile çalıyorlar” anlayışı, dürüst kişileri siyasetten uzaklaştırdı, meydan bomboş kaldı.

Şimdi Türkiye’de devleti yönetenlere baktığımızda görünen tablo şudur;

Allah’tan korkmak kullarından utanmak Anayasa ile birlikte rafa kaldırılmış, ahlâk iflas etmiş, ar haya kalmamış, yalan, iftira ve kul hakkı yemek sıradan işler haline gelmiş.

Siyaset, tüm dünyada dürüst ve bilgili kişiler tarafından yapılır. Bu ilk şarttır.

Demokrat Partinin 1957 seçimleri ile gelen milletvekillerinin üniversite mezunu oranı %97 idi. Çoğu da yurtdışındaki önemli üniversitelerden mezun idiler!

Bu kişiler darbe dönemlerinde bile yolsuzlukla suçlanamadılar!

AKP yönetiminde bırakın AKP’li siyasetçileri, AKP’nin atadığı rektörler bile cahil!

Günlük basit meseleleri değil, on yıllar sonrasını düşünüp uzmanların katkılarıyla oluşturan “DEVLET ADAMLARINA” öyle hasret kaldık ki!

Onlar, fırtınalı gecelerde ülke gemisinin karaya vurmaması için, uyarıları-öğütleriyle adeta birer “Deniz Feneri” gibiydiler.

Rahmete kavuşmuş Büyük Atatürk-İsmet İnönü-Celal Bayar-Adnan Menderes-Bülent Ecevit-Fatin Rüştü Zorlu-Hasan Polatkan- Turan Güneş-Kâmran İnan-Diyap Ağa-İhsan Sabri Çağlayangil, yaşayanlardan ise Onur Öymen-Bilal Şimşir gibi devlet adamlarımızı çok özleyorum.

Siyaset, mümkün olanı en doğru, en çabuk yapabilme ve geleceğin planlandığı bir sanattır. Bunu da ancak devlet adamı denen usta siyasetçilerle yapabilirsiniz...

Amuran: Siyasetçilerin bir özelliği de özeleştiride şeffaf olmaktır. Sözelimi “seçimlerde kazanamadık ama oyumuzu yükselttik eksiklerimizi tamamlayacağız” demek mi doğrudur, yoksa “ben bu işi sonuca ulaştıramadım sorumluluğu üstleniyorum, yerimi, başaracak kişilere bırakıyorum” demek mi doğrudur?

Serdaroğlu: Şeffaflığın olmadığı devlet yönetiminde keyfilik ve toplumdan saklama olayı varsa o rejim demokratik bir rejim değildir. Siyasetin kuralı, seçimi kazanmak ve programınızı uygulamaktır.

Seçim kaybeden yani yapamayan gitmeli, yapabilecek olanlar gelmeli...

Amuran: Genel ve yerel seçimlerde daha çok siyasi parti liderlerinin ve çevresinin tercihleri ön plana çıkıyor. Sonuçta biz de “dayatılan adayları onaylama” görevini üstleniyoruz. Bu yöntem demokratik bir seçim yöntemi midir?

Serdaroğlu: Genel Başkan ve Genel Merkez yönetimlerinin tüm yetkileri kendilerinde toplaması, üyelerini yok sayması katılımcı demokrasiye vurulan bir darbedir. Bu yöntem ilkel bir tek adam yöntemine yol açar.

Türk Milletinin buna itiraz etmesi gerekir

Amuran: Peki, nasıl itiraz edecek?

Serdaroğlu: Gerçek demokrasilerde Siyasi Partiler, öncelikle “Örgütlü Toplum” oluşturmak için çabalarlar.

Toplum örgütlü olursa, STK’lar bizdeki gibi değil de üyelerinin yararı için çalışırlarsa, ülkeyi yönetenleri etkileyip yanlışları döndürmek kolaydır. Bunu başarmalıyız.

Tunus’ta un fiyatları arttı. 1 milyon kişi meydanlara çıktı. Zam geri alındı! Fransa’da da öyle...

Kısacası halk itiraz edebilmeli, sokakta gördüğü siyasetçilerden medeni olarak hesap sorabilmelidir. Siyaset, Salı günleri grup toplantılarında danışmanların yazdıklarını camdan okumak değildir. Hesap vermek 4-5 yılda bir defa sandığa oy atmakla olmaz.

Siyaset 7/24 yapılır. Partiler halkın hacet kapıları, siyasetçi de devlet ile halk arasında köprü görevi yapmalıdır.

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası ile hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir.

Uygun gördüğünüzde bunları da konuşabiliriz.

CAHİL VE BİAT KÜLTÜRÜNE İNANANLAR KISKANÇ VE KORKAKTIRLAR

Amuran: Anımsıyorum. DYP ile ilgili eleştirel bir televizyon programı yayınlamıştım. Rahmetli Demirel, “DYP ile ilgili programı tarafsız yaptığın için teşekkür ederim.” demişti. Eleştirilerin farkında olduğunu hissetmiştim. Siyasi liderlerin gazetecilere diğer siyasetçilere açtığı dava sayısı çok azdı. Bir zamanlar siyasi eleştiriler yol gösterici olarak algılanırdı. Oysa bugün siyasi eleştirilerin bedeli yargıda sorgulanıyor. Biz neden bu noktaya sürüklendik?

Serdaroğlu: Cahil ve biat kültürüne inananlar kiskanç ve korkaktırlar! Onları ayakta tutan tek şey, devlet güçlerini acımasızca kullanmalarıdır.

Bu tip siyasetçiler, en naif eleştiriye bile katlanamazlar.

Eleştirinin insana verilmiş güzel bir armağan olduğunu bilebilseler, çabuk olgunlaşacaklar ama...

İnsan, aynı eleştiri anlayışını yargı mensuplarından da bekliyor. Cumhurbaşkanı hakaret suçuyla hapiste yatan gazetecileri düşününce, bunu istemek doğal değil mi?

Amuran: Bazı siyasilerin kendileri için olumlu çıkmayan yargı kararlarına karşı ortak bir söylemi duyulmaya başlandı:

"Bu karar bizi bağlamaz..." Siyaseten söylenmiş olmasına rağmen, sonuçta hukukun siyasete kurban edilmiş olması siyasete ve hukuk devletine zarar vermez mi?

Serdaroğlu: Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı **"Güçler Ayrılığı İlkesidir."**

AKP döneminde yüksek yargı, bir FETÖ'ye (2010 referandumu ile) bir AKP'ye (2016 referandumu ile) bağlı duruma getirilmiştir. Yargı mensuplarının yarıya yakını KHK'lerle, mesleklerinden atılmış, bir kısmı ise hapsedilmiştir. Yerlerine çoğunluğu AKP teşkilatlarında çalışmış avukat elemanlar Savcı-Yargıç yapılmıştır. Yargı tam bağımsız ve tarafsız olmadığı sürece Türkiye bir Hukuk Devleti olamaz.

Bir gözü dava dosyasında, diğer gözü sarayda olan bir yargıcın vereceği karar ne kadar adil olabilir ki?

Amuran: Bir yazınızda, Türkiye'nin önündeki riskleri dile getirirken şu analizi yapmıştınız:

"Şimdiye kadar Türkiye'den sadece üç kişi Papa'ya İslam'ın içini boşaltmak çalışmasında, gönüllü uşaklık yapmak için başvurdu... 1950 yılında Said-i Nursi, 1998 yılında Fethullah Gülen, 1999 yılında Öcalan..." Ama hala bu üçlü, örtülü olarak siyasette etkinliğini sürdürüyor. Siyaset neden mesafe koyamıyor ya da yürütülen mücadelede neler eksik?

Serdaroğlu: Büyük Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım 1938'in hemen ertesi günü **"Karşı Devrim"** yeniden başlatılmıştır. Bunda, ya alet olarak ya da ses çıkarmayarak hepimizin suçu vardır.

Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası, dış kurgularla gerçekleştirilen **"Silahlı İsyanları"** incelediğinizde, tümünde **"Şeriat özlemcisi yobazlar ile Kürtçü Bölücü çeteleri iş birliği içinde görürsünüz."** Bu ikilinin ardında ise emperyalist devletler ve Vatikan mutlaka vardır.

Tarihi gerçekleri bilmeyen siyasetçilere görev verirsiniz, bu ikili onları öyle akıllıca kullanırlar ki o siyasetçiler **"Ben eşbaşkan oldum"** diye sevinirler.

Amuran: Sosyal medyada ilgi çeken bir tanımlamanız yorumunuz vardı: **"Yüce Allah'ın, Peygamberine bile vermediği, kendisi ile kulları arasına girmek yetkisinin kendilerinde olduğunu iddia eden seccade şeytanları, şirk içinde olduklarını bilmezler mi? Bilirler tabii ki! Ama onların tek tanrısı vardır, adı da paradır". Bu yorumunuzdan yola çıkarsak para, siyasetin dayandığı güç olmaktan nasıl çıkarılır, bu da illegal oluşumlarla mücadelenin bir yöntemi değil midir?**

Serdaroğlu: Paranın siyasette egemen olması o ülke için felakettir. Bunu önlemenin yolu siyasi partiler yasasında değişiklik yapılarak şeffaflığın sağlanması, parti hesaplarının ve harcamalarının Sayıştay tarafından her yıl denetlenmesi ve sonucun kamuoyuna açıklanmasıdır.

Ayrıca devlet, Türk Milletinin ödediği vergilerden oluşan bütçeden niçin partilere her sene (seçim dönemlerinde iki kat) para verir, anlamış değilim.

Siyasi partiler sadece üyelerinden (o da yıllık aidat olarak) para toplayabilmelidir.

Toplum o partiden desteğini çekerse, para da vermeyecektir. Örnek verelim;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı rakamlarına göre AKP'nin yaklaşık 10 Milyon üyesi var. Eğer bu üyeler gerçek iseler ve gönüllü olarak üye olmuşlarsa, senede bir kez verecekleri 100TL (yüz lira) ile partilerini kimseye muhtaç etmeden yaşatabilirler. Benim vergilerimden partilere niçin para verilsin ki, buna kimin hakkı var?

Amuran: Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşullarından biri, yargının bağımsız olmasıdır. Ancak Kumpas davalarıyla başlayan süreçte, değil bağımsızlık, yargının militanlaştığına tanık olduk. Bu acı deneyimden sonra yeniden hukuka saygıyı nasıl sağlayacağız?

Serdaroğlu: Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen gerçek bir demokratik rejimi kuramazsak, **"Hukuk Devlet"** bizler için hep hayal olarak kalacaktır.

Amuran: Biraz özeleştiri yapalım. Diyorsunuz ki "Ülkeyi yönetenlerin ilk ve en önemli görevi, ülke kaynaklarını akıllı- verimli- şeffaf kullanmaktır." Şimdiye kadar Atatürk dönemi dışında ülke kaynakları ne zaman belli bir program içerisinde bu dediğiniz kriterlerde kullanıldı?

Serdaroğlu: Bizim çok partili demokratik rejimimizin yaşı 68'dir.

İnsan için oldukça çok olan bu zaman, ülke için çok kısadır.

Geçmişte elbette yanlışlar olmuştur.

Zaten hatalar yapılınsaydı, Erdoğan T.C Devletinin başında olabilir miydi?

Ama son 17 yıldaki gibi bir rezillik hiç görülmedi. Bu 17 sene aynen bir veba salgını gibi toplumu çok ama çok sarstı.

Toparlanmanın çaresini arıyoruz.

Amuran: Yapılacak son yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirlemede uygulanan yöntemleri tartışma konusu oluyor, partiler arasındaki işbirliği, sonuçları olumlu etkiler mi?

Serdaroğlu: Toplum bu siyasetçilere olan güvenini kaybetti. Siyasette düşüş, yağlı direğe tırmanmak gibidir. Ne yaparsanız düştüğünüz yere çıkamazsınız. Partiler arası suni ittifakların, sonucu değiştireceğini düşünmüyorum.

REHBERİMİZ ATATÜRK VE GELİŞMİŞ DEMOKRATİK YAŞAMDIR

Amuran: Yazılarınızda ilgimi çeken bir açıklamanız var: "Uyarı görevimize devam ederken, siyasi ve demokratik birliklilik için çalışmaya devam edeceğiz." Bu açıklama, siyasi bir hareketin duyurusu mudur? Evet diyorsanız, mevcut düzendeki partilerden farkı ne olacak?

Serdaroğlu: Şimdi kendimize şunları soralım;

- Muhalefet partilerinden "**Bu seçimde partimiz tek başına iktidar olacak**" diyen var mı?

- 17 senedir ülkenin tüm değerleriyle oynayıp, ülkeyi bir tarafı Kürdistan Devleti olacak Federe İslam Devletine dönüştürme gayretinde olan AKP, tekrardan ANAYASAL çerçeve içine döner mi?

- AKP üst yöneticileri malvarlıklarının hesabını verebilirler mi?

Bu soruların yanıtlarını bildiğimiz için Türk Milletinin önüne yeni bir demokratik çıkış umudu koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Muhalefet partileri bize kızıyorlar. Biz diyoruz ki;

Niçin şimdiye kadar yapamadınız? Bir şeyler yapabileceksiniz, hadi buyurun yapın, elinizi tutan mı var?

Bizler, AKP tarafından bölünmüş Türk Milletini, emperyalist devletlere altın tepside sunmak isteyenlerin oyununu bozmakta kararlı vatansaverleriz.

Rehberimiz, Atatürk ve gelişmiş demokratik yaşamdır.

TÜRK VATANI ve Anayasamızın ilk ALTı maddesini kafasına ve gönlüne yerleştirmiş tüm vatansaverleri bünyesinde toplayacak deneyimli siyasetçileriz.

Kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte ülkeyi yeniden parlamenter rejime döndürmek ve dürüst insanların- gelir seviyesi düşük olanların- bilime inanmış çağdaş insanlarımızın, eşit şekilde yarışabilecekleri bir siyasi parti yapılanması bırakmak istiyoruz.

Bu ilkelere inanan her vatandaşımızı etnik kökeni- inancı-kimliği ne olursa olsun bir bütün yapıp, yanımıza çekmek istiyoruz.

Yüce Türk Milleti ile birlikte yeni bir sosyal ve demokratik bir uzlaşmayı sağlamak öncelikli amacımızdır.

Amuran: Bu açıklamanız yeni bir parti'nin haberi. Sürekli geziler düzenliyorsunuz. Halk yeni bir siyasi oluşuma açık mı yoksa artık siyasete mesafeli mi bakıyor, edindiğiniz izlenim nedir?

Serdaroğlu: En son İYİ Parti bilerek ve planlanarak bir umut haline getirilmişti. Plan başarılı oldu! Akşener de başarılı olamayınca, milletin umudu bir daha söndü.

Bizim hareketimiz, Türk Milletinin son umududur. Eğer biz hata yapar ve başarılı olamazsak, Türk Milletinin siyasetten hiç umudu kalmayacaktır.

Her gittiğimiz yerde bunu net olarak gözlemliyoruz. Bu sebepten adımlarımızı yavaş, emin ve tecrübelerimize dayanarak atıyoruz.

Yüklendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz.

BU HAREKETİN İÇİNDE MİLLETİN UMUDUNU KIRACAK AHLAKTA TEK KİŞİ BİLE OLMAYACAKTIR

Amuran: Kimlerle birlikte yola çıktınız, Deneyimli siyasetçilerimiz dediniz, kimler var aranızda? Diğer partilerin küskünleri mi bir araya geliyor, ayrıca kendinize tanıdığınız süre nedir?

Serdaroğlu: AKP'nin Yargıyı-Polisi-Maliyeyi "Devlet Sopası" olarak kullandığı bu ortamda henüz isim veremem.

Bizler DYP'yi kurarken 34 kurucudan 30'u veto edilmişti. Şimdiki yönetim, Kenan Evren yönetimini mumla aratır halde değil mi?

Belki ilk olarak açıklayacağımız isimlerden sonra, seçimlere yaklaştığımız anda tüm Türkiye'nin tanıdığı yeni isimleri de açıklayabiliriz.

Ateş üstünde yürüdüğümüzün farkındayız.

Her şey yerinde ve zamanında açıklanacaktır. Şuna tüm Türk Milleti gönülden inanmalıdır ki; Bu hareketin içinde milletin umudunu kıracak ahlakta tek kişi bile olmayacaktır.

Şimdilik kimler var sorunuza net yanıt veremiyorum ama kimlerin kesinlikle olmayacağını söyleyebilirim;

Siyasetçi olarak;

Abdullah Gül-Devlet Bahçeli-MHP Milletvekilleri-Ahmet Davutoğlu- ünlü üçlü Zafer çağlayan, Egemen bağış, Muammer Güler -Beşir Atalay- Efgan Ala- Yalçın Akdoğan-İsmail Kahraman-Bülent Arınç-Bekir Bozdağ- Sadullah Ergin-Merve Kavakçı gibiler asla olmayacak!

Bürokrat olarak;

Hulusi Akar-Hakan Fidan-Necdet Özel-AKP iktidarında Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış kişiler asla olmayacak!

Anadolu'da güzel bir söz vardır;

Kabirlerinde rahat yatıp uyuyanlar, sağlıklarında yeryüzünde halkı rahat tutanlardır.

Allah bizi Türk Milletinin hayırla anacağı kişilerden eylesin...

Amuran: Siyasette yeni partiler yeni arayışlar demokrasimizi zenginleştirir güçlendirir, umutları artırır. Size başarılar diliyoruz çok teşekkürler.

Serdaroğlu: Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com

FETÖ'den Sonra Odakitap'ta

TIKLAYIN & SATIN ALIN 

İLANDIR



Nurzen Amuran



Diğer Yazıları

Türkiye bunu ödemek zorunda kalacak

05.12.2021

Merkez Bankası bu talimata uymasaydı...

28.11.2021

Egemen Bağış'ın Büyükelçi tayin edildiği kurum, nasıl adil olmaktan söz edebilir

21.11.2021

Kumpas davaları olmasaydı FETÖ 15 Temmuz'a cesaret edebilir miydi

14.11.2021

Erdoğan'ı destekleyerek koltuklarını koruma derdine düştüler

07.11.2021

Artık "vakıf" dendiğinde akıllara kara para geliyor

31.10.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşak

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

