



Sanmayın; sessiz kalırsam yırtar paçayı kurtarımlarım çürüme her yerde herkes bozuldu

06.06.2019



Siyasetimize ve dünyaya çok basit sorular soralım!

Orta-Doğu ve Orta-Amerika birbirine ne kadar benziyor!

Dünyada en çok göç veren ülkeler, dünyada en çok vahşi cinayetlerin yaşandığı ülkeler.

Orta-Doğu'da Petrol.

Orta-Amerika'da uyuşturucu.

Orta-Doğu'da şeyhler aşiretler, Orta-Amerika'da uyuşturucu kartelleri.

An itibariyle Orta-Doğu ve Orta-Amerika YAŞANMAZ HALDE, kaçan kaçana.

Ve dahası Orta-Doğu'dan kimsenin umudu yok, aynı şekilde Orta-Amerika'da kanun ve devletin işleri yoluna koyabileceğine dair hiç kimsenin inancı yok..

Orta-Doğu İslam ülkesi, Orta-Amerika Hıristiyan.

Beleşten gelen petrol zenginliği ve tehlikeli bir yaşamı göze alıp kısa sürede kazanılan uyuşturucu serveti aynı kapiya çıkıyor!

Aklı başında insanların geldiği sonuç şu: *Artık bozulma her yerde.*

Petrol parası IŞİD vs. gibi illegal gruplara akıyor, petro-doların satın alamayacağı grup, yapı, devlet, sivil toplum vs. hiç yok. Aynı şekilde uyuşturucu parasının bürokrasiden polisten askerden satın alamayacağı kimse yok.

Hem Orta-Doğu'da hem Orta-Amerika'da devleti ve toplumu yok eden bu büyük çürümeye karşı mücadele veren nice idealist sivil toplum örgütleri ortaya çıktı. Canlarını ortaya koydu, ne müthiş kahramanlık hikâyelerine konu oldular, ilginç, sonları aynı oldu.

Hem Orta-Doğu'da hem Orta-Amerika'da bu tertemiz insanlara karşı devlet istihbaratı ve savcılar hâkimler iftiralar atıp mahkeme edip ya öldürdüler ya içeri tıktılar ya da itibarlarını yok ettiler.

Petrol ve uyuşturucu parası medyası ve savcılarıyla harekete geçip bir yaygara bir suçlama kampanyası bir kumpas, her yerde dürüst idealist insanlara ve hareketlere asla izin vermediler.

Nice idealist hukuk adamı nice idealist toplum gönüllüsü kahramanı petrol ve uyuşturucu tezgâhına burnunu soktuğu için yok edildi, başları kesildi, feci işkencelerle öldürüldüler, ülkemizden de bir örnek, Uğur Mumcu'yu unutmayın.

SİYASİLERİN VE BÜROKRATLARIN AZ DA OLSA AHLAKİ BİR STANDARDI VARDI

Orta-Doğu'nun ve Orta-Amerika'nın yaşanmaz hale gelmesi, 80'li yıllarda başlar, küreselcilerin neo-liberallerin

özelleştirmelerin tarihin sonu geldi tezlerinin başladığı ve Sovyetler'in çözülmesiyle...

Soğuk Savaş yılları sağ-sol savaşı ve dehşet dengesi dünyamız için çok da matah değildi, ama bugünden bakınca?

Siyasilerin ve bürokratların, belediyelerin, milli eğitimin vs. az da olsa ahlaki bir standardı vardı, mesela eğitim mesela 'denetim' mekanizmaları bölgesine göre adamına göre iktidar partisine göre değişmiyordu. Ve ortada bu kadar büyük servetler yoktu. Bu kadar çok sivil toplum örgütünü besleyecek bu kadar cemaat ve tarikata dağıtacak kaynaklar yoktu.

Üstüne liberal politikalar entelektüelleri ve siyasetçileri ve halkı uyuşturan çok yanlış bir istikamet gösterdiler, etnik mezhep, özgürlük, barış, gibi 'soyut' kavramlarla yeni bir dünya inşasına giriştiler.

Oysa devletin ve siyasi düzenin ve demokrasinin yaşayabilmesi için devletin ve aydınların ve medyanın ilk yapacağı iş: Denetim ve Yargı organlarının sağlığı için çalışmak, mesela, 'paranın' kaynağı sormak, haksız kazancı sorgulamak.

Paranın kaynağını ne Orta-Doğu'daki İslamcılar sordu, ne Orta-Amerika'nın siyasetçi ve bürokratları sordu. Şimdi, her iki bölgede de 'devlet' kalmadı, şimdi her iki bölgede de tüm tarih içinde yaşanmamış büyük ölçekte kaçışlar göçler yaşanıyor.

Şimdi her iki coğrafi bölge tüm tarih içinde en umutsuz çağını yaşıyor, şimdi her iki bölgede de devletin hâkim olamadığı 'kontROLSÜZ' bölgeler, her iki bölgede de rüşvet iltimas kayırma beleş kazanç 'hayatı' bitirmiş durumda. İŞİD'in vahşi kafa kesme video görüntüleriyle uyuşturucu kartellerinin işkence edip kelle bacak kesip caddelere atması, aynı vahşi görüntüler, PKK'yı besleyen kaynak ne? Meksika'yla Suriye Irak'la Kolombiya, fark etmiyor.

Bu çürüme bu vahşet çok açık bir dünya gerçeği, yüzlerce film yapıldı, yüzlerce bölüm süren diziler, işte hakikat: petrodoların siyasette kullanımı ülkemiz dâhil Orta-Doğu'yu mahvetti.

Satın almadığı cemaat tarikat intihar bombacısı kalmadı, aynı şekilde uyuşturucu katilleri önlerine çıkan herkesin ya başını kesti ya satın aldı. İşte ülkemizde bir cemaat Fetö kendi kazanmadığı parasıyla nice aydını medyayı satın aldı, şu anda iktidarımız nice tarikat ve cemaati kaynağı belirsiz paralarla Allah Din adını kullanarak, besliyor.

O halde, ey İslamcılar, ey AKP'nin ya da İmamoğlu'nun peşinden gidenler, ülkemize ve dünyaya soracağımız ilk ve en büyük siyasi ve ahlaki soru ne olmalıdır?

Sağcı olun solcu olun ondan olun bundan olun, her iki tarafın da ilk büyük sorusu: Paranın Kaynağı, olmalıdır.

Denetlenmesi olmalıdır. Servetlerin kontrolü denetimi açık şeffaf olmalı.

Ey genç adam, FETÖ, Menzil gibi cemaat ve siyasi yapılara çok cesur sorular sorabilmelisin. İslamcı bu örgütlerle Orta-Amerika'nın uyuşturucu kartelleri arasında neden bir fark yok, bu sosyolojik sonuçların peşine düşmelisin.

Siyasal ve sosyolojik sonuçları aynı, devlet hukuk otorite çözüldü ve kayboldu ve kimsenin kimseye güveni kalmadı, çürümeyen yer kalmadı.

Mesela kendine Müslüman diyen İslamcı yazar Ahmet Taşgetiren içerdeki FETÖ'cülerini temize çıkartmak için onlar Müslüman içerde namaz kılıyorlar, diyor, heyhat, gelin Orta-Amerika'nın cezaevlerine bakalım, içeri düşmüş uyuşturucu kartellerinin vahşi cinayetler işlemiş adamları cezaevlerinde Hıristiyan şarkılar söylüyor İncil okuyorlar, öyle ki, sanki cezaevi değil kilise rahipleri gibiler, ama, dışarı çıktıklarında vahşi cinayetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar.

O halde ilk sorumuz, suç örgütlerinin palazlanması ne zaman başladı, kimlerle başladı, olmalı, suç örgütlerini şöhret makam para motive eden nedir, kadın ticareti, uyuşturucu ticareti, din tüccarlığı, aralarında fark var mı?

HEPİMİZ SERVETLERİNİN HESABINI NE HUKUKA NE ALLAH'A VEREMEYEN SİYASİLERİN PEŞİNDEYİZ

Bir devletin bir ülkenin olmasını istiyorsanız hayata ve tarihe ve çağınıza soracağınız ilk soru, bir Müslüman ya da bir vatansız'a düşen ilk büyük görev: "paranın kaynağını" sormak.

Helal kazanılmamış paraya karşı savaş açmak.

Sorun senin adamın benim adamım değil, sorun, ahlaki bozan hukuku bozan devletleri bozan ülkeleri çözüp mahveden kontrol dışı vergi dışı bedavaya kazanılan paralar kimin marifetiye toplumca karşısında olmak.

Ortak acımız: Siyaset pazarımız kısa yoldan servet sahibi olmuşların hegemonyası altında, ey genç adam, bu acı sonuç'tan nasıl bir beklentin var!

Ortak derdimiz: kitleler hala kısa ve ahlaksız yoldan şöhret ve servet kazanmış liderlerin peşinde, ey genç adam, "ahlak", "devlet", "hukuk" bunun neresinde?

Hepimiz servetlerinin hesabını ne hukuka ne Allah'a veremeyen siyasilerin peşindeyiz.

İşte Orta-Amerika'nın kökeninde Maya medeniyeti ve yakın tarihte bağımsızlıklarını borçlu oldukları Bolivar var. Orta-Doğu'nun kökeninde Selçuklu Osmanlı İslam medeniyeti var ve Türkiye'nin bağımsızlık savaşını borçlu olduğu Mustafa Kemal'i var. Bu kadar farklı kültür ve uygarlıklar olmasına rağmen SİYASİ OLAYLAR neden hiç de farklı gelişmiyor.

Biri İslam diğeri Hıristiyan, biri cemaat tarikat diğeri uyuşturucu karteli çete, ama çözülme çürüme aynı ve siyaset aynı kâbusa çıkıyor: BOZULMA HER YERDE.

Sanmayın sessiz kalırsam yırtar paçayı kurtarıyorum, bu ahlaksız bozulma, iyi kötü aydın sıradan insan bürokrat hukuk adamı din adamı, herkesin İTİBARINI beş paralık eder, yakın geçmişte örnekler ortada, etti, ediyor, edecek, kimsenin kimseye güveni kalmayan o sosyal nükleer bombayı devletimizin ve toplumumuzun başından aşağı attı, atıyor. Atacak!

Son kurumumuza son aydınımıza son siyasetçimize kadar, bozulma herkesin itibar ve güvenini parçalayıp yok edene kadar sürecek, Meksika sınırı - Suriye sınırı, sonuç aynı.

Ölçekler de aynı, Orta-Amerika'da uyuşturucudan ayda iki yüz kişi öldürülüyorsa Orta-Doğu'da sayı aynı. Orta-Amerika'da karteller devlet istihbaratına ne kadar yoğun sızmışsa tarikat ve cemaatlere de ülkemiz ve Orta-Doğu'da aynı yoğunlukta sızmış. Uluslararası ajanlar Orta-Doğu'ya aynı oranda Orta-Amerika'ya sızmış. Başkan adaylarını CIA'yla uyuşturucu kartelleri çoğu yerde ortak destekliyor. Orta-Doğu ve ülkemizde din tüccarları kutsanıyor kahramanlaştırıyor, Orta-Amerika'da da çetebaşları halk tarafından Robin Hood gibi kahramanlaştırılıyor. Bu siyasi "cangılda" devlet başkanından sokak satıcısına bir tarikat müridine kadar kimsenin canı itibarı emniyette hiç değil. Ve hem Orta-Doğu hem Orta-Amerika'da bu gidişe bir son verelim demeye kimsenin gücü dermanı inancı hiç kalmadı.

Nihat Genç

Odatv.com



Nihat Genç

Diğer Yazıları

Ergenekon operasyonu sahiden başarısız mı oldu

02.07.2019

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demeye devam edecek misiniz

28.06.2019

Badeci şeyhin siyasetteki adamları

15.06.2019

Nihayet bir takım kurduk

09.06.2019

Cellatsız saray çok yaşamaz

08.06.2019

Yarattıkları canavarlarla artık baş edemiyorlar

07.06.2019

[Tüm Yazıları](#)

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Mentş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

