



Sigara içmek gerçekten de haram mı

19.02.2019



Klasiktir, dinen yapılmasında sakınca görülen eylemler genel olarak haram dairesinde addedilir. Diğer bir ifadeyle Tanrı'nın insanları yapıp etmekten men eylediği işler bütünü haramdır. Tabi tam tersini de helal olarak ifade edebiliriz.

Lakin İslam dini başta olmak üzere "kutsal metinler" size bir bütün olarak haram ya da helal listesi sunmaz. Belki açıkça "haram" olarak ifade edilen yiyecek, içecek ya da eylemler söylenmiştir ama sonrası ne olacak? Bu soru kadim bir sorudur ve tarih boyunca açıkça haram olarak zikredilmeyen hususlara haram denilip denilmeyeceği tartışılmıştır. Bu meselenin fıkhi/itikadi tarafı elbette. Benim açımdan meseleyse kimin hangi "haramı" gündeme getirdiği, hangisini görmezlikten geldiği; haramlar arasında pozitif ayrımcılık yapıp yapmadığı meselesidir. Bu durum önemlidir zira aslında sizin haram listeniz, haram öncelikleriniz yaşadığınız ve umduğunuz Müslümanlıkla da ilgili bir tasavvur, gelecek sunar.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde "**sigara içmek haramdır**" sözünün kamuoyunda çokça tepki görmesinin altında tam da "haramlardan haram seçerek konuşma pratiği" yatmaktadır. Zira bu ve benzeri konuşmalar eleştirel kamuoyunda şöyle karşılık bulmakta: "**Rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, haksız kazanç haram değil mi peki? Erbaş niye bunları değil de sigarayı konuşur, niye tüm toplumun hakkını giren meseleleri değil de özenle seçtiği hususları önümüze boca eder?**" Memleketin içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurursak, bu eleştirilerin gerçekliğini anında görebiliriz. Lakin görmek için önce bakmak, yüzünü, yönünü ters çevirmemek gerek.

Ali Erbaş ne kadar ilahiyatçı ise Prof. Hüseyin Atay'da en az o kadar ilahiyatçıdır ve fakat aradaki fark bakma biçiminde saklıdır. Misal Atay insanın bireysel olarak dini ödevleri ile toplumsal sorumlulukları arasında ayırım yapar ve öncelikle toplumsal sorumluluklara verir. Şu söz Atay'a aittir: "**Vatandaşın seçimle verdiği oydan Tanrı katında sorumlu olduğunu bilmesi, namaz kılmayı bilmesinden çok daha önemlidir. Çünkü toplumla ilgili hükümler herkese aittir, oysa namaz yalnız insanın kendisine aittir. İnsan, seçtiği kimsenin yanlışlarına, adaletsizliklerine ve suçlarına ortaktır.**" Değerli ve derin bir bakma biçimidir bu ve üstelik tüm zamanlar için de geçerlidir. Aynı bakma biçimi Erbaş için de geçerli midir peki? Sadece sigara bahsindeki hassasiyeti bile sorunun yanıtını olumsuz kılmakta. Sizce de öyle değil mi?

SİGARADAN FIRSAT GELİRSE...

Yine bir başka ilahiyatçı üstelik Erbaş'ın seleflerinden Prof. Ali Bardakoğlu ise bir yerde şöyle demektedir: "**Ülkeler kendi iç sorunlarını, kendi dinamizmi içinde çözmez de dinle, dini değerleri kullanarak bastırmaya çalışırsa, bundan en çok zararı din görür. Her ülkenin çözmesi gereken, sosyal, siyasal sorunlar olabilir. Her ülkenin dostları ve düşmanları olabilir. Ama biz bunu kendi bağlamı içinde ele almak zorundayız. Biz bu sorunları çözmekte dini çok fazla araç olarak kullanmaya başlarsak, o zaman kavgaya din dahil olur. Sorunları çözme kabiliyetimiz azalır. Ve dini adeta insanları uyutma, avutma, sorunların üstesinden gelme yerine, sorunları görmezden gelmek için dini kullanmış oluruz. Sorunların üzerini dinle örtmek, dini duyguları tahrik ederek sorunları yok farz etmek mümkün değildir**" Daha ne desin Bardakoğlu; dini siyasetinize, çıkarlarınıza, kavganıza, iktidar hırsınıza alet etmeyin; toplumu din ile uyutmayın, avutmayın, kandırmayın diyor; daha ne desin? Peki Ali Erbaş böyle konuşuyor mu; dinin siyaset tarafından istismar

edilmesine, cemaat ağaları tarafından ekonomik ve politik çıkar aracı olarak kullanılmasına, din adına onca "günah" işlenmesine ses çıkarıp feryad ediyor mu? Henüz etmiyor, sigaradan fırsat gelirse eder belki.

Özel bir not olarak şunu belirtebiliriz ama: Sigara, geçmişin tabiriyle tütün konusunda Kadızadeliler başta olmak üzere pek çok kimse de Erbaş gibi düşünmektedir. Zinhar haramdır tütün. Burada Kadızadeliler için ayrıca bir sayfa açabiliriz. Tütünü kafir icadı olarak görür Kadızadeliler, onlara göre İslam dünyasına tütünü İngiliz Hristiyanlar sokmuştur ve amaç da bellidir: Müslümanların sağlığını bozmak.!Kadıze Mehmet Efendi'ye göre tütünü İngiliz ve Yahudi taifeleri bulmuş ve bunlar, sırf intikam duygusuyla adı geçen "zehri" Mecusiler eliyle yaymışlardır.

Yeri gelmişken ayrıca ifade edelim ki Kadızadeliler hareketi, siyasal İslamcı pratiğin tarihini okumak anlamında önemli bir yere sahip. Bu bağlamda kaleme aldığım "**Osmanlı'nın Paralel Devlet Kadızadeliler**" kitabına dileyen bakabilir. Bu bahiste ayrıca şunu da ekleyelim; Diyanet FETÖ ile ilgili raporunu yayınlarken şu ifadeleri kullanmıştı: "**Osmanlı döneminde Kadızadeliler nasılsa bugün de FETÖ öyledir...**"

Haram konusuna geri dönersek; unutmamak lazım dünyada ne tek bir İslam anlayışı ne de ona uygun olarak yaşayan bir Müslüman zihni var. Onun için haram dahil tüm konularda dile getirdiğimiz görüşler yaşadığımız koşulların ve taraf olduğumuz konuların etkisiyle biçimlenip önümüze gelmektedir. Hal böyle olunca birileri "**haram lokmayı**", "**haram yemeyi**" dile getirir Ali Erbaş gibi bir diğer gurup da "**sigarayı, müziği, resimi**" konuşur. Ya konuşmadıklarımız? Sanırım bütün düğüm orada gizli.

Aydın Tonga

Odatv.com



Aydın Tonga



Diğer Yazıları

Muaviye, Hz. Hasan'a ne teklif etti

25.09.2020

Devlet bu kavgada taraf değil, tedbir almalı

22.09.2020

Hiç ibadethane içerisinde siyasi bir ismin posterini olur mu demeyin ben gördüm

09.09.2020

Abdullah bin Ömer'in hikayesini bilir misiniz

04.09.2020

Fethullah Gülen'i mehdî kendisini de cehcah ilan eden o hakim bu gücü nereden almıştı

27.08.2020

Hilafet gelirse neler olacak

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

