



Üniversitelerde karanlıktan kurtulmanın yolları

08 Mayıs Çarşamba 2019 03:00



Tarihsel olarak düşünüldüğünde, “Batı Türklerinin” kurdukları Selçuklu ve Osmanlı Devletleri dünya bilimine katkıları olmuş mudur? Elbette hayır.

Hiçbir özgürlüğün kalmadığı ve tümünden yok edildiği üniversite olmayan “üniversiteler”de; olumlu, bilimsel, yaratıcı, erdemli olma, çağdaş olma, tutarlı olma, yurtsever olma, dürüst olma, birey olma, bağımsız davranabilme, rasyonel olma, aydınlanmacı olma, kültürel, sanat, estetik, mühendislik açısından bir şeyler yapmak imkansızlaşmış ve tam bir kandırmacaya, aldatmacaya ve gülünç duruma dönüşmüştür her şey... Bu yüzden son yıllarda, yüzlerce yüksek yetenekli genç bilim insanları ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmışlardır.

Tüm bu olumsuzluklara karşı çıkan, direnen **çok az** sayıdaki bilim insanları baskı altına alınmış, iftiralar atılmış, fişlenmiş, tehdit edilmiş, “mobbing” ler uygulanmış, YÖK yasası gerçek bilim insanlarına karşı “sopa” olarak kullanılmış, soruşturmalar açılmıştır acımasızca ve hoyratça, hiçbir yurtseverlik duygusu olmadan; atadıkları yeteneksiz, hiç bir bilimsel yeteneği olmayan ve hiçbir etik ve ahlaki standardı olmayan bu tür insanlar, çamur ve iftira atmada maşa olarak kullanılmaktadır bazı yöneticiler tarafından. Bu tehdit ve şantajlarla üniversite olmayan üniversiteleri çağdışı, biatçı, para düşkünü, ne-idüğü belirsiz, sinsi davranışlı, mikro-milliyetçi, etnik milliyetçi, çeteci görüntülü, cehaletin kol gezdiği, aşırı sığ, kültürsüz, cahil, Osmanlıcı görünüp Osmanlı hakkında bile zerre bir şey bilmeyen, lüks düşkünü, kendine güvensiz, çağdışı tarikatçıların cirrit attığı garip davranışlı insanlar yığına dönüştürülmüştür üniversiteler... Bu tür garip insanlar yığını, bilime darbeler vurmakta, ulus bilincini yok etmekte, ümmetçiliği yaymakta, çeteciliği özendirmekte, araplaştırmayı hızlandırmakta, mikro-milliyetçiliği ve etnik milliyetçiliği körüklemektedirler...

Sonuç olarak, değerli yazar Özdemir İnce Beyin Cumhuriyet Gazetesinde daha önce değindiği gibi, evrensel düzeyde **gerçek üniversiteler** oluşturmak için **radikal kararlar** verilerek büyük kentlerde (Ankara, İstanbul, İzmir gibi) on beş- yirmi kadar üniversiteye her türlü maddi ve manevi destek verilerek “**gerçek üniversitelere**” dönüştürülmesi, özgürleştirilmesi, geriye kalanların da ya tümünden kapatılması ya da bir kısmının bölgelere göre meslek insanı yetiştirmek amacıyla iki- üç yıllık meslek yüksek okullarına dönüştürülmesidir. Üniversite olarak bırakılan yerlerde öğretim üyelerinin bilimsel “background” lanrijit bir şekilde yeniden değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye uymayanların “meslek yüksek okullarına” transfer edilmesi gerekir.

Aşırı dogmatik, her çeşit dogmaların ve “**kutsal değerlerin**” arkasına saklanarak bir “post” elde etmiş olanlar, yeteneksiz, cahil insanlar, “**dönüştürülecek üniversitelerden**” ayıklanmalı ve tamamen yetenekli, çok yüksek self- motivasyonlu, dinamik, bilimden başka bir kaygısı olmayan, ömür boyu bilim yapabilecek potansiyele sahip, yaratıcı, özgür kafalı gerçek bilim insanları istihdam edilmelidir ve özgür ortamlar yaratılmalıdır. Gerçek bilim insanlarına yaşam boyu ful devlet desteği verilmelidir maddi ve manevi olarak... Meslek Yüksek Okulları olarak bırakılanlar da üniversitelerle ilişkileri kesilip Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmalıdır.

Eğer bunlar yapılmazsa ülkenin gelişmesine en büyük engel oluşturacaktır, çünkü kendisini bilim insanı sanan bu cahil, fanatik, aşırı dogmatik insanlar, ülkenin gelişmesini tümünden engellemeye çalışacaklardır sınıca ve kurnazca, daha önce çeşitli dogmaların (FETÖ vadiğer tarikatlar ve diğher herkesin bildiğı tüm dinsel ve laik dogmalar) arkasına saklanarak yaptıkları gibi...

Açıkçası tüm dogmalardan arındırılmalıdır bu "gerçek üniversiteler". Örneğın, bu tür dogmatik, fanatik ve yeteneksiz insanlar, geçmişte hep yapageldikleri gibi, çeşitli dogmaların arkasına saklanarak ya/da politik destek sağlanarak rektör, dekan ya da bölüm başkanı olmaya çalışacaklar ve politik destekle de bunu "başararak" gerçek bilim insanlarını, gerçek yurtseverleri yok etmeye çalışacaklardır çünkü kendileri yeteneksiz, dogmatik kafalı ve beyinleri endoktrine oldukları (beyinleri tutsak oldukları) için başarılı, üstün yetenekli, özgür kafalı, bağımsız davranan gerçek bilim insanlarını **kıskanacaklardır** bilinçaltında ve çeşitli bahaneler uydurularak onları başarısız kılmak için her türlü yıkıcı faaliyetlerde bulunacaklardır, kamunun yararı için kendilerine verilen yetkileri sınıca kötüye kullanarak ...**Bu yüzden bu tür yeteneksiz, başarısız, kötü niyetli, paraya tapan ve dogmatik bu tür insanlar ayıklanarak gerçek üniversitelerin dışına atılmalı, yıkıcı olumsuzlukları etkisizleştirilip nötralize edilmelidir.**

Aksi durumda, geçmişten beri hep yapageldikleri gibi, bağılı buldukları dogmatik yapıların çıkarlarını koruma güdüsüyle sınıca davranacaklar ve anlamadıkları, beceremedikleri ve nefret ettikleri bilimi katletmeye çalışacaklardır. Buldukları ortamı dejenere edecekler, parayı ön plana çıkaracaklar, saçma sapan irrasyonel davranış sergileyeceklerdir. **Dogmaların arkasına saklanıp kendilerine dokunulmazlık zırhı geçirip çetecilik yapacaklar**, bilim yapmak için gerekli olan özgürlüğü, barışı ve sessizliği yok edeceklerdir. "Alinin külahını veliye giydirecekler", bilim insanlarına çamur atacaklar, dedikodu yapacaklar, rektör/dekan olmaya çalışacaklardır.

TAM BİR "SÜLÜN OSMAN" FIRILDAKLIĞI

Bu tür insanlar yönetici olduktan sonra kendilerini bir şey sanacaklar ve halkı aldatacaklardır. Kendilerine benzer irrasyonel dogmatik kafalı insanlar yetiştirecekler, tam bir saçma sapan kısır döngüye sokup ülkeye verilebilecek **en büyük kötülüğü** yapacaklardır. Olmayan bir "şeyi" varmış gibi gösterecekler (tam bir "Sülün Osman" fırıldaklığı), beyinleri tutsaklaştırıldığı için kendilerine benzer kişilerle dogmalara dayalı çetecilik yapacaklar, boş boş etrafta dolaşarak insanlarla uğraşacaklardır. Bilmedikleri bilimi biliyormuş gibi yapacaklar, kendileri aşırı dogmatik ve yeteneksiz oldukları için öğrencileri dogmatikleştirerek tutsak kafalı, ulus bilinci düşmanı, ümmetçi, çağdaşlık düşmanı, rasyonalizm düşmanı, bilim düşmanı öğrenci yetiştirmeye çalışacaklardır. Bu öğrencileri irrasyonel yapıya dönüştürecekler ve bilim insanlarını başarısız kılmak için her türlü kumpası ve manipülasyonu yapmaya çalışacaklardır, aynen "FETÖ" tarikatının ve diğher dogmatiklerin (başka dinsel tarikatlar ve laik dogmatikler) yaptıkları gibi...

Burada **kıskançlıkla** ilgili önemli bir konuya değinmek istiyorum. Hitler Almanya'sından Atatürk'ün davetiyle 1930' larda Türkiye'ye gelerek İkinci Dünya Savaşı bitimine kadar İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde çalışan, farklı uzmanlık alanlarında dünya çapındaki Alman bilim insanları ülkemizde bilimin hakim kılınmasında olağanüstü katkılarda bulunmuşlardı. Ne yazık ki, bu katkılar **kalıcı** olamamış, en sonunda bugünkü "korkunç" duruma sürüklenmiştir. O Alman bilim insanlarından birisi 1950'lerin başlarında ülkesine dönerken, gazeteciler şu soruyu sormuşlar: Türkiye'de aklınızda kalan en etkileyici şey nedir ? Söz konusu Alman bilim insanı şöyle cevaplamıştır (mealen): Çalıştığım üniversitedeki Türk meslektaşlar aşırı **kıskançlardı**, hem kendileri bilim yapmıyorlardı/yapamıyorlardı, hem de bizi engellemeye çalışıyorlardı; aynen şu andaki gibi ! Çünkü **ülkede bilim yapmada kültürel ve tarihsel hiçbir geçmiş olmadığı için, gıpta etmek ve motive** olmak yerine, **yıkıcı kıskançlıklar** olmaktadır aynen şu anda üniversite yöneticilerinin yıkıcı kıskançlıkları gibi...

Tarihsel olarak düşünüldüğünde, **"Batı Türklerinin"** kurdukları Selçuklu ve Osmanlı Devletleri dünya bilimine katkıları olmuş mudur? Elbette hayır. 16. Yüzyıl Osmanlısında yaşayan dünyaca ünlü gökbilimci ve matematikçi Takiyüddin'in (1521-1585) başına gelenleri sanırım herkes biliyordur; Takiyüddin kendi geliştirdiği teleskobu ile gökyüzünü tararken ya da gözlem yaparken, muhbirlerin ve çapulcuların kışkırtmasıyla (Gökyüzünde Allah'ın hareketlerini izliyor iddiasıyla), zamanın Şeyhülislamı tarafından Allah'a şirk koşuyor fetvasıyla, İstanbul Tophanede 1579 yılında kurduğu Rasathane topa tutulup yıkılmıştır ! Başka bir söze ve yoruma gerek var mı ? Her şey apaçık ortadadır. Ancak, Türklerin ilkçağda dünyada ilk defa, "yoğurdu" keşfettiği ve "atları" evcilleştirip taşımacılık ve savaşlarda çok iyi kullandıkları bilinmektedir ! Hepsi bu kadar !

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu kültürel ve tarihsel şartlarda, bu topraklarda **"gerçek bilim"** yapmak, ya ölümcül derecede tehlikelidir ya da imkansızdır çünkü Osmanlı'da Takiyüddin'in 16.Yüzyılda başına gelenler ya da Türkiye'de başka bilim insanlarının başına gelenler, örneğın Fuat Sezgin, Muzaffer Şerif ve Feza Gürsey gibi olağanüstü yetenekli ve zeki, yaratıcı bilim insanlarının başına gelenleri herkes biliyordur, bu insanlar yurtdışına gitmek zorunda bırakılmışlardır; benimle ilgili burada küçük bir örnek vermek istiyorum: sadece ve sadece bilimin peşinde koştuğum için, bilim yolsuzluğuna ve diğher yolsuzluklara engel olmaya çalıştığım için; dinsel dogmatiklerin(dinsel mollaların) bana yaptığı tehditlerin, tacizlerin (fiziksel tacize kadar), çamur atmaların, iftiralarn, "mobbing" lerin, soruşturmaların haddi hesabı yoktur. Ancak Allah'dan umut kesilmez! Bu yazı dizisi boyunca uzun uzadıya açıklamaya çalıştığım gibi, tüm bu korkunç olumsuzluklara rağmen, şuna kesinlikle inanıyorum ki, nasıl ki Kurtuluş Savaşında Kuvayi Milliyeciler Atatürk'ün öncülüğünde **"imkansız"** imkanı haline getirip(yokdan var edip)

Türkiye Cumhuriyetini kurdularsa ve bu topraklarda olağanüstü işler başardılarsa, er ya da geç, önünde sonunda bu topraklarda **bilim, rasyonalizm ve akılcılık** hakim kılınacaktır, buna inancım tamdır, dinsel ve diğer tüm dogmatiklerin yaptıkları **yıkıcı ve ölümcül darbeler** ve **tahribatlarına** rağmen.. Sonunda, bilimi katleden dinsel ve laik dogmatikler tarihin çöplüğünde hak ettikleri yeri alacaklardır...

Bizim en büyük idolumuz Atatürk rasyonalizmi, Galileo Galilei ve TakiyüddinRaşid gibilerdir. Katolik dogmatikler 16. Yüzyılda Galilei' yi, "**dünya yuvarlaktır ve dönüyor**" buluşunu inkar ettirmek için engizisyon mahkemesinde yargılayıp müebbed hapse mahkum ettiler; Ancak Vatikan(Papalık), Galilei' ye yaptıkları işkence ve zulüm nedeniyle, birkaç yıl önce özür dilemek zorunda kaldı dört yüz yıl geçtikten sonra, halkın gözünde gülünç duruma düşmemek, inanırlığını, meşruiyetini ve güvenilirliğini **tümden** kaybetmemek için... Bu **özür dileme** durumu, er ya da geç ülkemizde de olacaktır.. Ülkemizde bilimi katledenler toplum içine çıkamayacak duruma düşeceklerdir er ya da geç... Emperyal güçlerin (Bazı Batı Avrupa Devletleri ve Soros ve benzeri vakıfların desteğiyle) de desteğiyle("FETÖ" tarikatı örneğinde açıkça ortaya çıktığı gibi), zorla empoze edilmeye çalışılan çağdışı, arapçı, gerici, Türk düşmanı, aydınlanma düşmanı, Atatürk düşmanı **dinsel dogmatiklerin (dinsel mollaların)** ölümcül darbelerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti; bilimle, felsefeyle, sanatla, rasyonalizmle, akılcılıkla, aydınlanmayla, yaratıcılıkla, üretimle, saygın ve refah içinde bir ülke olarak sonsuza kadar payidar kalacaktır ! Hiç kuşukum yoktur !

Ahmet Baldan

Odatv.com



Ahmet Baldan

üniversite

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER



