



"Gazeteci görüştüğü kişiler gerekçe gösterilerek tutuklanamaz"

04.06.2017



Nurzen Amuran: Sayın Sertel, anımsayacaksınız, BM tarafından 1993 yılında ilan edilen 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününde, gündem, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin etkinliklerle geçmişti. Örgütün Almanya Genel Sekreteri "Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar çok gazeteci hapiste değil. 'Özgür basın' tutuklu durumda" demişti. Türk hükümeti "tutuklu gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle değil, terör ve başka suçlamalardan tutuklandıklarını" belirtti. Ne yazık ki Cumhuriyet gazetesinden sonra Sözcü gazetesine de yapılan operasyonda FETÖ ile bağlantı kurulması sizce inandırıcı geldi mi?

Atilla Sertel: Bakın AKP'yi kazısanız altından FETÖ çıkar. FETÖ'yü kazısanız altından AKP çıkar. Her ikisi de çift yumurta ikizi gibi. Bugün AKP, FETÖ ile hiçbir bağı yokmuş gibi davranmaya çalışıyor ama bunun adı tam anlamıyla yüzüzlüktür. AKP iktidarı döneminde 'Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla" uğraşmak durumunda kaldık. Şimdi buna bir de dördüncü "Y" yani "Yüzüzlük" eklendi. FETÖ ile olan geçmişlerini inkar edip o kadar yüzüzsüz bir tavır içindeler ki anlamakta zorlanıyoruz. Sözcü gazetesine FETÖ'cü gerekçesiyle yapılan operasyon da bu yüzüzlük örneğinin göstergelerinden biridir. Sözcü gazetesinin tüm çalışanları onurlu, namuslu, dürüst, Atatürk ve basın ilkelerinden ödün vermeyen isimlerden oluşur. Bu tutuklama basın özgürlüğüne ağır bir darbe daha indirmiştir.

Sözcü gazetesine ilgili şu soru yöneltiliyor kamuoyunda: 10 aydır süren bir soruşturmada harekete geçmek için 19 Mayıs'ın seçilmesi bir rastlantı mıdır, değil ise amaç ne olabilir?

AKP iktidarının ülkemiz için 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi önemli olan tarihleri yok etmek istediğini hepimiz biliyoruz. Sudan gerekçelerle bu tarihlerde yapılacak etkinlikler birçok kez iptal edildi. O nedenle Sözcü'ye yönelik operasyonda da 19 Mayıs'ın seçilmesine şaşırılmak gerek. Burada önemli olan tarih, yer, zaman değil. FETÖ ile asla ilişkilendirilemeyecek bir gazete FETÖ gerekçesiyle operasyon yapılmasıdır. Sözcü çalışanları Gökmen Ulu, Mediha Olgun'un tutuklanması basın ve ifade özgürlüğü adına gerçekten utanç vericidir. Ancak bu utanç bize değil AKP iktidarına aittir. Bizim arkadaşlarımızın başları dik alını açık.

GAZETECİ GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER VE KİŞİLER GEREKÇE GÖSTERİLEREK TUTUKLANAMAZ

Mesleki çalışmalarını nedeniyle yüzlerce kişiyle konuşmak durumunda kalan gazeteciler, aradıkları veya kendilerini arayan kişilerin bylock kullanıp kullanmadığını nasıl bilebilir?

Tabii ben Bylock programı hakkında yeterli bilgiye sahip değilim ancak bildiğim bir şey var. O da; gazeteci habere ulaşmak için herkesi arayabilir. Gazeteci haber için, kamuoyunun bilgi edinmesi için faşist bir diktatörle de görüşebilir, sosyal demokrat biriyle de görüşebilir. Gazeteci görüştüğü isimler ve kişiler gerekçe gösterilerek tutuklanamaz. Geçmişte terörist başı Abdullah Öcalan ile de görüşen, haber yapan gazeteciler oldu. Bu gazeteciler için terörist başı ile görüşün sen de terörist oldun diye bir tutuklama istenildi mi? Hayır. Cumhuriyet gazetesine farazi bir operasyon yapıldı ve ardından da deliller üretilmeye çalışılıyor. Gazeteci'nin görüştüğü kişilerin telefonunda bylock vardı diyerek tutuklanmasına dünyanın hiçbir yerinde kimse inanmaz. Gazetecilere yönelik tutuklamalar hukuktan, adaletten uzaklaşarak tamamen

siyasallaşmıştır.

ADALET BAKANINA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM. SEMİH VE NURİYE’NİN SESİNE KULAK VERSİNLER

Bugün gerçek haberler yerine “ısmarlanan konularda kurgulanmış haberleri” belli medya gruplarının yayınlarında okuyoruz dinliyoruz. Okuyucu ve izleyici olarak, ben “yeniden işini isteyen ve bu nedenle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarını da merak ediyorum.” İlgili haberi bir iki yayın organında görüyorum. Bu durum, benim haber alma hakkımı engellemiyor mu?

Mesleğim adına utanç duyarak belirtiyorum ki; Türk basınının önemli bir kısmı “havuz” medyasına, “çamur” medyasına dönüşmüş durumda. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı için değil tam tersine halk gerçekleri öğrenmesin diye özel bir gayret sarfediyorlar. Manşetler, haberler Saray’dan gelen talimat üzerine dizayn ediliyor. Ertesi gün bir bakıyorsunuz, 5-10 gazetede logolar farklı ama manşet kelimesi kelimesine aynı. Bunlar gazeteci değil. Gazeteci halkın gerçekleri öğrenmesine hizmet eder ve halktan başka kimsenin önünde eğilmez. Bunun dışındakilere gazeteci dememiz zaten mümkün değil.

Biraz önce “ben okuyucu olarak Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarını da merak ediyorum.”dediniz. Kendilerinden size ve okuyuculara son haberi vereyim:31 Mayıs 2017, Çarşamba günü KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevi yapan ve açlık grevlerinin 75’nci gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen’i ziyaret ettim.

Her ikisinin de kendilerini merak eden herkese selam ve sevgileri var. Benim ziyaret ettiğimde açlık grevlerinin 84’ncü günüydü ve devam etmeye kararlıydılar. Kendilerini ikna etmeye çalıştım ancak bana ‘Ekmeğimizi istiyoruz. Temel yaşam hakkımız için açlık grevi yapıyoruz. Ekmeğimizi elimizden aldılar, yaşam hakkımızı elimizden aldılar. İşimiz, ekmeğimiz geri verilmediği sürece yaşamamızın da bir anlamı yok’ dediler. Bu söz karşısında diyecek bir şey bulamadım inanırım.

İkisi de yaşamsal açıdan, dönülmez yola girmeden önceki kritik noktadalar. Semih 86 kilogramdı, şimdi 64 kiloya düşmüş. Tam 22 kilo vermiş. Nuriye ise 59 kilogramdan 48 kilograa düşmüş. Vücutları bitkin vaziyette. Nuriye yürüyemiyor artık. Yanıma gelirken tekerlekli sandalye ile geldi. Ancak umutlarını koruyorlar ve herşeye rağmen gülümsemeye devam ediyorlar.

Semih de Nuriye de cezaevi yönetimine birer dilekçe vererek, Cezaevi doktorların yapacağı kontrol ve tetkikleri istemediklerini belirtmişler. Bu konuda da direnmeye kararlılar. Yalnızca Ankara Tabip Odası’ndan gönderilecek doktorlara muayene olabileceklerini belirtiyorlar. İki genç insanın göz göre göre ölüme yollanmaması için sizler aracılığıyla Adalet Bakanı’na çağrıda bulunuyorum. Semih ve Nuriye’nin sesine kulak versinler. Ankara Tabip Odası doktorlarının muayene yapabilmesi için gerekli izni bir an önce çıkarsın.

Semih, İçişleri Bakanı’nın kendilerini terörist ilan ettiğini söylüyor ve ekliyor : “Adli sicil kaydım tertemizdir. İnanmayan baksın.”

Nuriye de FETÖ/PDY gerekçesiyle açığa alındığını ancak bugün DHKP-C’ye üye olmakla suçlandığını söylüyor.

İki arkadaşımız da adaletsizliğin çok katmerli olduğunu, tecrite dayalı hücrelerde kaldıklarını söylüyor. Öte yandan Cezaevi yönetimi açlık grevi yaptıkları için kendilerine soruşturma açmış. Nuriye’ye “Emekçiyiz, haklıyız. İşimizi geri istiyoruz” diye slogan attığı için ayrı bir soruşturma daha açılmış.

Sonuç olarak arkadaşlarımız şakası olmayan bir yola girmiş durumda. İki genç insan çok ağır koşullar altında iş, aş mücadelesi veriyor. Onların ekmeıklarını ellerinden aldılar şimdi de yaşam haklarını tamamen yok etmek için kör, sağır, dilsiz kalmamalıdır. Siyasi iktidar Nuriye ve Semih’in elinden haksız, hukuksuz yere aldığı işlerine yeniden dönmelerini sağlayıp, bu zulme son vermelidir.

Bu eyleme bir de insani açıdan bakmak gerekli.Bu çağrınız gerçekten önemli.Evet yenidenBasınımıza dönelim.Siyasette görülen algı operasyonları medya üzerinden de devam ediyor. Gerçekler değil algılar ön planda. Basın özgürlüğünün çizgileri algılara göre mi artık dizayn ediliyor?

AKP iktidarı son 15 yıldır ülkeyi algı operasyonlarıyla yönetiyor zaten. Yoksulluk, yolsuzluk almış başını giderken, ekonomimiz can çekişirken, vatandaşlar evine ekmek götüremez noktaya gelmişken, gençlerimiz kahvehane köşelerinde sürünürken, AKP iktidarı 'Açsınız ama köprünüz var, yollarınız var' diyor. Basın özgürlüğünde de durum böyle. Cumhurbaşkanı'na ve onun şakşakçalarına kaldıysak 'Türkiye her anlamda özgür bir ülke'. Basın özgürlüğü konusunda bizimle kimse yarışamaz diyor ama diğer taraftan tutuklu 166 gazeteciden bahsetmiyor.

En büyük sorunlardan biri de yazı yazma haber verme özgürlüğünün, yerini, korkuya bırakması. Otosansür ağırlık kazanmaya başladı. Zamanında "başarı" olarak değerlendirdiğimiz haberler bugün sizi yargıya götürebiliyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın özgürlüğü nasıl güvence altına alınacak?

Demokrasinin olmadığı yerde basın özgürlüğünden, basın özgürlüğünün olmadığı yerde de demokrasiden söz etmemiz mümkün değildir. Her iki olgu da birbirinin teminatıdır. Gazetecileri haksız, hukuksuz yere cezaevine atarak oluşturulan korku imparatorluğu ile otosansür iklimi hakim kılınmaya başlandı. Bu düzene, bu işleyişe karşı çıkan, gerçekleri haykıran ve yazan gazeteciler de yoktan sebepler gösterilerek cezaevine atıldı. Tutuklamaların en önemli nedeni dışarıdakilere gözdağı vermektir. Ben şahsım adına insanların özgürlüğü için, basın özgürlüğü için onların fikirlerine katılsam da katılmasam da mücadele ettim. Geçmişte Silivri'de tutuklu bulunan arkadaşlarımızın tutukluluğuna sevinen bazı isimler, iktidarın yalakalığını yapan bazı 'büyük' gazeteciler bugün en yazıkki demir parmaklıklar arkasında. Ben onların özgürlüğü için de mücadele ettim. Ziyaretlerine gittim. Düşüncelerine katılmasam da haksız, hukuksuz yere içeride olduğuna inandığım gazetecilerin özgürlükleri için, basın ve ifade özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğim.

HALKIMIZ NOKTA KADAR MENFAAT İÇİN VİRGÜL GİBİ EĞİLENLERİ BİLİYOR KALEMİNİ SATMAKTANSA KALEMİNİ KIRAN GAZETECİLERİ DE BİLİYOR

Bir anda bazı medya mensupları ortaya çıktı. Gazeteci kimliğiyle kamuoyunun belli konularda yanlış yönlendirilmesi için tetikçi olarak görev yapıyorlar. Hadi basında görülen FETÖ'cülerin bir kısmı kaçtı veya tutuklandı. Diğerleri de bugün FETÖ'yü eleştirerek kendi kimliklerini saklamaya çalışıyorlar. Bunların Basın sektöründe etkili olmaması için ne yapılması gerekli. Çünkü sendikalar birlikler etkinliklerini sağlayamıyorlar. CHP olarak siz ne yapıyorsunuz?

Biz parti olarak bu tür isimlere, havuz medyasının çamur söylemcilerine asla itibar etmiyoruz. Onları gazeteci olarak görmüyoruz. Halkımız gerçek gazeteci ile yandaş gazeteciyi birbirinden rahatlıkla ayırıyor. Halkımız nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenleri biliyor. Diğer taraftan kalemini satmaktansa kıran gazetecileri de biliyor. Bu tür gazeteciler AKP iktidarından beslendiği sürece yapacak çok fazla bir şey yok aslında. Çünkü gazeteci kisvesi altında ceplerini doldurma çabası içinde olan bu tür isimler, bir kişinin değil, devrin adamıdır. AKP iktidardan düştüğünde ilk eleştiri yazısını yazacak olanlar da bunlardır.

Sözcü gazetesi şimdiye kadar gerçek olayları haber verdi siyasetin içinde değil siyasetin üstünde yorumlar yayınladı. Kimse Sözcü yazarları için "şu partiye bu partiye yakın diyemedi diyemez", çünkü gerektiğinde muhalefet partilerini de sizi de eleştirdi. Oysa "İktidara yakın olan...şu gazetecinin parti içinden aldığı duyular üzerine şu.....şu... olacak" haberi yayınlanan gazeteciler bu deyişten gururlanıyorlar.. Bu mesleki açıdan küçültücü bir durum değil midir?

Bugün yaşananların birçoğu mesleğimiz adına utanç verici gerçekten. Çok eski dönemlerde 'Saray Soytarları' varmış. Bugün ise o Saray Soytarlarının yerine 'Saray gazetecileri' aldı. Çünkü kalemlerini kiraya vermişler bunlar. Saray'dan nasıl bir talimat gelirse öyle yazıyor. Çoğu zaman yazı Saray tarafından yazılıp gönderiliyor ve korkudan noktasına virgüline dahi dokunamıyor. Dediğim gibi bunlar dönem ve görev adamı olduğu için AKP ile birlikte tarihin kara sayfalarında yer alarak yok olup gidecekler.

Bazı yandaş medya mensupları hiç de onaylamadığımız üslupta hakarete varan söylemlere yer veriyorlar... O kişiler medyatik kabul ediliyor. Ama kişisel davalar dışında kurumsal olarak kendilerine dokunulmuyor. Medyanın yozlaşması değil midir bu durum?

Yukarıda da bahsettiğim gibi mesleğimiz adına çok sayıda utanç yaşıyoruz. AKP iktidarının borazanlığını yapan bir takım gazeteciler, çirkinleşmeyi, çirkefleşmeyi, iftira atmaya, hakaret etmeye gazetecilik mesleği ile örtüştürmeye çalıştılar ancak bunu asla başaramayacaklar. Onurlu, namuslu, dürüst gazeteciler olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar.

Halkı galeyana azmettirmek terör örgütlerine destek olmak elbette suç, hele kanıtları inandırıcı ise. Ama bunun hassas çizgisini iyi belirlemek gerekiyor. Yasalarda yer alan düzenlemeler mi yoksa bu düzenlemelere dayanak olan "zorlayıcı yorumlar mı" bu soruşturmalara yol açıyor?

Son yaşanan Sözcü örneğinden yola çıkarsak. Türk halkının yüzde kaçı bu tutuklamaların FETÖ'den kaynaklı olduğuna inanmıştır sizce? Halkımız, darbe girişiminden sonra sıklıkla yapıldığı gibi iktidara muhalif her sesin FETÖ torbasına konulduğunun farkında. Sözcü'yü de, Cumhuriyet'i de FETÖ çuvalının içine atmak istiyorlar ancak unutmasınlar ki; mızrak çuvala sığmaz!

ÖZGÜRLÜKLERİ HAPSEDEMEZSİNİZ. SUÇSUZ İNSANLARI MAHKUM EDEMEZSİNİZ

Sözcü bugün FETÖ ile Burak Akbay'ın bağlantılı olmadığını ortaya çıkardı. Ülkemizde dayanaksız duyularla yorum yapmanın zararı basın etiği açısından ne derece tartışılıyor, Sadece okuyucunun değerlendirmesine mi bırakılıyor?

Okuyucu, daha doğrusu halkımız kimin neye ve kime hizmet ettiğinin farkında. Bugün sayıları azalsa da ilkeli ve objektif habercilik yapan medya organlarında gazetecilik ve basın özgürlüğü tartışmaları yapılıyor aslında. Sözcü gazetesindeki duruma değinecek olursak, tutuklanan Gökmen Ulu, İzmir basınından yakından tanıdığım bir isimdir. Onu bir takım suç örgütlerine bulaştırmak isteyenlere sesleniyorum. O örgütlerle sizin ilişkiniz var. Komplo kurulmuştur arkadaşlarımıza. Kendi üzerlerine yapışmış olan suçu başkalarının üzerine yıkmak istiyorlar. Gazeteci haber yapar başbakan ve cumhurbaşkanını takip eder. İstenirse de takip eder. Bu karar haksızlık, insafsızlık, akıl tutulması, akıl yoksunluğudur. Adalet yoktur ama adaletsizliğin bir bakanı vardır. Bugün iktidara yaranmak için tutuklamalar yapan, savcı maskesini takarak haksız ve hukuksuz iddianameler hazırlayanların sonu da bilinsin ki geçmişte haksızlık yapanların sonu gibi olacaktır. Özgürlükleri hapsedemezsiniz. Suçsuz insanları mahkum edemezsiniz. Gün gelir bir gün siz de hesap verirsiniz. Cumhuriyetin onuru olan arkadaşlarımız, Cumhuriyetin sözcüleri bir dakika dahi içerde tutulmamalıdır.

Kurtuluş savaşı sırasında unutulmaz yayınlarıyla hizmetleriyle bizim için saygın bir geçmişi olan Anadolu basınının geçen yıl çok büyük sıkıntı içinde olduğunu söylemiştiniz. "Anadolu'da ki medya kısıtlı gelir kaynakları ile Türkiye'de demokrasinin savunuculuğunu yapan bir yapıdır. Türkiye'de demokrasi varsa bunda yerel basının çok büyük önemi vardır" diyorsunuz ama ayakta kalabilmesi kime bağlı?

Basının ayakta kalabilmesi elbetteki en başta okuyucuya bağlıdır. Okuyucu kendi yaşadığı kentin gazetesine sahip çıkmalıdır en başta. Yerel basın, o kentin gözü, kulağı, sesidir. O nedenle kendi gözümüze, kulağımıza, sesimize sahip çıktığımız gibi yerel gazetelere de sahip çıkmalıyız. Gazete ve gazeteci için aslolan okuyucudur, halkın bilgilenmesidir. O nedenle bir gazeteyi maddi ve manevi olarak ayakta tutacak en büyük güç okurudur. Yerel veya yaygın olsun farketmez. Okur, gazetesine sahip çıktığı sürece hiçbir baskıdan yılmaz, hiçbir zulüm karşısında boyun eğmez.

Son sözlerinizi alalım. Basın ve ifade özgürlüğü demokrasi bağlamında nasıl güvenceye alınabilir?

Demokrasinin en önemli teminatı basın özgürlüğü, basın özgürlüğünün en önemli teminatı da demokrasidir. Demokrasiyi tüm kurul ve kurallarıyla işletecek olan da hükümet edenlerdir. Biz ana muhalefet partisi olarak basın özgürlüğünü ve demokrasiyi yok etmek isteyen kişiler ve kurumlar karşısında her zaman dik duruyor ve mücadele ediyoruz. Ama bu mücadele yalnızca bizlerin değil tüm vatandaşlarımızın görevidir. Demokrasinin olmadığı bir ülkede hiç kimsenin

güvencesi yoktur çünkü. Demokrasinin olmadığı yerde dikta vardır, kaos ortamı vardır. Demokrasinin teminatı da; Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeyen, dili, dini, düşüncesi nedeniyle birbirini ötekileştirmeyen, çağdaş, laik, yurtsever vatandaşlarımızdır.

Uyarılarınız için çok teşekkür ederiz

Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

Odatv.com



Nurzen Amuran



Diğer Yazıları

Türkiye bunu ödemek zorunda kalacak

05.12.2021

Merkez Bankası bu talimata uymasaydı...

28.11.2021

Egemen Bağış'ın Büyükelçi tayin edildiği kurum, nasıl adil olmaktan söz edebilir

21.11.2021

Kumpas davaları olmasaydı FETÖ 15 Temmuz'a cesaret edebilir miydi

14.11.2021

Erdoğan'ı destekleyerek koltuklarını koruma derdine düştüler

07.11.2021

Artık "vakıf" dendiğinde akıllara kara para geliyor

31.10.2021

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşığı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

