

Bu satırları sahiden Ekrem Dumanlı mı yazmış diye şüpheye düştüm

14.04.2018



Ekrem Dumanlı'nın "**İçinde bulunduğu FETÖ yapılanmasına**" yönelttiği eleştiriler, onların bugünkü durumuna verdiği cevaplar gerçekten insanı hayrete düşürecek kadar ilginç. İnsan okudukça inanmıyor, gerçekten "**Ekrem Dumanlı mı yazmış**" diye insan şüpheye düşüyor.

Fakat adaletten kaçanlar, yakalama emri olduğu halde saklananlar, onları adaletin elinden kaçırma organizasyonu yapanlar için yazdığı satırlar gerçekten Ekrem Dumanlı'ya ait.:

"Farz edin ki herhangi bir suçtan bazı kişiler aranıyor. **Haklarında yakalama emri çıkarılan kişileri saklama, onları adaletin elinden kaçırma hakkınız olabilir mi? Velev ki o şahıslar sizin çok sevdiğiniz, yakınlık duyduğunuz insanlardan oluşmuş olsun.**

Bir mahkeme, bir zanlı hakkında yakalama emri çıkardığında onu ne ailesi, ne arkadaşı, ne çalıştığı kurum koruyabilir, saklayabilir. Yargı bu eylemi, '**yardım ve yataklık etmek**' suçlamasıyla masaya yatırır ve **sadece aranan kişilerin değil, aynı zamanda onları kollayan kişilerin de peşine düşer...**"

MAKSAT HÜKÜMETİ DEVİRMEK, DARBE YAPMAK

Dilerseniz olayı kısaca özetleyelim:

"**Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ**" (*yazının aslı: Balyoz Darbe Planı*) diye bilinen teşebbüs üzerine cumhuriyet savcıları bir iddianame hazırladı. Ortaya konan bilgi ve belgeler tüyler ürpertici. Maksat belli: **Ülkede kaos oluşturup AK Parti hükümetini devirmek, bir askerî yönetim kurmak...**

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemeler sanıklar hakkında yakalama emri çıkardı. **Bu hükmün geriye dönüşü bulunmuyor aslında.** İsmi geçen sanıklar yargı karşısına çıkacak, iddialar bu kişilerin yüzüne okunacak vs.

Gel gör ki, tam bu aşamada hukuk tarihinde örneği görülmeyen bir sistem oluşturuldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılanların bir kısmı kayıplara karıştı. '**Çağrısak adliyeye geliriz**' diyen '**savcılar/hakimler/gazeteciler**' (Yazının aslında: emekli komutanlar) ikamet adreslerinde bulunamıyor, telefonları kapalı. **Açık bir savsaklama ve firar durumu söz konusu.** Olacak şey mi bu?

Yapılan, **resmen suçtur!** Bu yanıltıcı ısrar eden suçlu durumuna düşer ve '**yardım ve yataklık**' suçundan adalet karşısına çıkmayı hak eder. (*2 Ağustos 2010, Zaman*)"

Ekrem Dumanlı, hükümeti destekleyen gazetecileri yandaş diye niteleyen FETÖ'cülerin o iddialarını da cevaplıyor. Medyanın "**gerçekte CHP yandaşı olduğunu**" örneklerle açıklıyor:

"Pek çok örnekte görüldüğü gibi halkın zekâsını hafife alan psikolojik taktiklerin tutabilmesi için ezber bozacak yayınların susturulması gerekiyor. Çünkü belli bir siyasi atmosferin oluşturulması için yapılan yayınlara '**Bir de bu gözle bakın**' dendiği an kamuoyuna dayatılan manzara bambaşka bir hal alıyor. Soran, sorgulayan ve seçimin demokratik bir ortamda

yapılmasını savunan gazete ve televizyonlar, toplum mühendisliği için çırpınıp duranları can evinden vuruyor.

Mesela '**Bilimsel bir araştırma**' denen kurmacanın psikolojik harp taktiği gibi kullanıldığını, somut olaylar örnekler üzerinden ispat edince birilerinin kimyası bozuluyor. **Elinden oyuncuğu alınanların başvurduğu propaganda belli: Yandaş medya.** Şunu hep unutuyorlar: **Bu ülkede neler yaşandığını, kapalı kapılar arkasında hangi fırladıkların döndüğünü, kamu vicdanı gayet net görüyor ve kimin kime ne kadar yandaş olduğunu biliyor.** Demokrasiden başka hiçbir şeye yandaş olmayanlarla içine kapalı toplum isteyenler arasındaki açık farkı da vicdanlar gayet açık bir şekilde seziyor... (29 aralık 2008, Zaman)"

SEÇİMDE HİLE VAR DİYENLER GÜVEN BUNALIMINA YOL AÇMAK İSTİYOR

"Geçenlerde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir program yaptı. Programın ayrıntılarını pek çok kişiden dinleme imkânım oldu. Manzara aynen şöyle:

Programın bir anında, orada bulunamayıp telgraf gönderenlerin mesajları okunuyor. **Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okununca derin bir sessizlik çöküyor salona. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okunuyor ve salon yıkılıyor adeta. 'Bravo!' diye bağırانlar, alkış tufanı koparanlar, gözlerinin içi gülenler...** Bu tablo salonda bulunan bazı gazetecileri rahatsız ediyor. Haksız da sayılmazlar; sonuçta orası '**CHP medya kolları**' olmasa gerek. Biraz sonra Başbakan Yardımcısının mesajı okunuyor ve az sayıda gazeteci (az önceki tabloyu protesto etmek amacıyla) alkışlıyorlar.

Medyanın bir bölümü çok net ve keskin CHP'lilerden oluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği kongrede alkış tufanı koparanlar, masalara-sandalyelere tırmanıp tebrik ve tebci yağdıran usta gazetecileri herkes duymuş, tanımıştı. Bu, ikinci Kılıçdaroğlu vakası. Sağa sola, '**yandaş medya**' deyip höykürenler, buldukları ilk fırsatta nasıl derin bir yandaşlık yaşadıklarını gizleyemiyorlar... (2 Ağustos 2010, Zaman)"

Son zamanlarda sıkça dile getirilen seçim hilesi iddialarına da, keskin bir dille karşılık veriyor:

"Seçimin meşruiyetine gölge düşürecek uç örnekler aranır ve kıyısından köşesinden bulunan bazı konular şaşaalı sunumlarla halka arz edilir. Maksat bir hatanın (şayet öyle bir hata varsa) düzeltilmesi değil, istenmeyen sonuç çıkarsa tartışma başlatmaktır. **'Zaten bu seçimlerde hile yapıldı' demek isteyenler, güven bunalımına yol açmak için inanılmaz bir gayret sarf eder.** Seçmen kütükleri üzerine bugün koparılan fırtınanın asıl sebebi de budur. **TC kimlik numarasının esas alınması, bir kişinin iki kez oy kullanmasına imkân vermiyor.** Öteden beri istenen de bu değil miydi? Ancak birileri, bunu da umursamıyor. Hatta her seçim sonrası '**Oy kullanımı sırasında parmaklara sürülen boya uygulaması çağ dışıdır, bundan ne zaman kurtulacağız**' diye feryat edenler, '**Bu seçimde niçin parmaklar boyanmıyor?**' diye kıyameti koparıyorlar. '**Seçmen sayısı 6 milyon arttı**' deniyor. Yüksek Seçim Kurulu ısrarla '**Bunun sebebi mükerrer yazım değil. Zaten iki milyon seçmen 18 yaşına seçme hakkı verildiği için geldi**' dedikçe, '**Eskiden ismi olmayanlar bu seçimde TC kimlik numaralarına binaen kayda girdi**' dedikçe birilerinin nevi dönüyor. (29 aralık 2008, Zaman)"

17/25 Aralık hükümeti devirme girişimine kadar FETÖ, hiç yolsuzluk haberi yapmazken, o tarihten itibaren "**Ak Parti hükümeti eşittir yolsuzluk**" odaklı yayınlar ve eylemler yapmıştı. Yolsuzluk iddiaları konusunda da bir cevabı var Ekrem Dumanlı'nın.

"Yolsuzluk iddiaları dünyanın her yerinde gazetecilerin ilgisini çeker. Çünkü vatandaşın ilgisine mazhardır. Ayrıca gazetecilik, kamu yararı gözetilerek yapılan bir çeşit demokratik denetimdir. **Ne var ki yolsuzluk kampanyaları açmak çok sayıda soru işaretlerinin oluşmasına da sebeptir.** İki kritik konu var zamanlamada: **Bir, bahsi geçen (daha doğrusu geçecek olan) dosyalar niçin bu zamana kadar bekletildi?** İki, bu kadar kısa bir süre kalmışken yapılan yolsuzluk suçlamasına cevap vermek için yeterince savunma süresi kaldı mı? Açık söyleyeyim, bu saatten sonra yapılacak olan yolsuzluk suçlamaları doğruyu arama ve yoksulluktan arınma talebinden daha çok siyasette belli bir imaj ve hava

oluşturmak içindir ve güvenilir olma özelliğini kaybetmiştir. (29 aralık 2008, Zaman)”

SOSYAL MEDYA “AMEL DEFTERİ” GİBİ

İnternet alemi, özellikle de sosyal medya “Amel defteri” gibi. Günümüzde pek çok insan, bu amel defterinden oldukça muzdarip. Bazen birkaç sene aralıkla, bazen benzer iki olay karşısında birbirine zıt görüşlerin savunulduğu, sosyal medya aracılığıyla ortalığa saçılıyor.

Duruma göre, zamana göre, işine göre, yandaş olduğu tarafa göre, karşı tarafa göre aynı kişilerden/kalemlerden çıkan yorumları/yazıları okuyunca, inandırıcılık, samimiyet, güven gibi duygular dumura uğruyor.

Öyle bir durum ortaya çıkıyor ki, bugünkü durumuna geçmişteki yazılar bazen en güzel cevapları veriyor.

Adaletten kaçanlar, yakalama emri olduğu halde saklananlar, firar edenler hakkında yazılar yazan, “Bize kaçacak diyorlar. Böyle diyen alçaklar var. Neden kaçalım?” deyip de önce saklanan, sonra “Türkiye’den kaçan”, Ekrem Dumanlı’nın yukarıda örneğini verdiğim yazılarda eleştirdiği her şeyi bugün kendisi yapıyor/yazıyor ve şimdiki durumuna geçmişteki yazıları cevap veriyor.

Tabii ki Ekrem Dumanlı’nın bu hali bütün FETÖ mensupları için geçerli.

Asiye Güldoğan

Odatv.com



Asiye Güldoğan



Diğer Yazıları

AKP'liler Sedat Peker'i nasıl görüyor

12.06.2021

Fethullah Gülen'in evinde yumruklar konuştu

24.03.2021

Niyazi Birinci nasıl Yavuz Bahadıroğlu oldu

31.01.2021

Kazım Güleçyüz yazısını nasıl sakladı

02.09.2020

Bir başka açıdan Dilipak

24.08.2020

Danimarkalı Gelin'e ne oldu

29.07.2020

Tüm Yazıları

Popüler Yazılar



Müyesser Yıldız

TESUD Başkanına neler soruldu?

30.06.2021



Dr. Hüseyin Nazlıkul, M.D. PhD.

Hastalıklara karşı direnç nasıl artırılır

03.10.2021



Salih Seçkin Sevinç

Pandemi bahaneleri oldu... Restoranlar bizi ya...

03.10.2021



Rafael Sadi

O kritik ziyaretin arka planı

03.10.2021



Yusuf Yavuz

Yeni plan devrede

17.06.2021



Soner Yalçın

Tehdit etmeyin

18.06.2021



Soner Yalçın

Tunus'un foncuları

28.07.2021



Soner Yalçın

Erdoğan'ın öfkesinin sebebi

26.10.2021



Sami Menteş

Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor

25.06.2021



Soner Yalçın

Ata'nın çocukları: 68 Kuşağı

30.06.2021

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

